



Informatiemagazine voor de geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël in de driehoek Didam, 's Heerenberg en Wehl

Jaargang 1 • nr. 1 Pasen 2011

De Gabriël



***Een parochie,
12 geloofsgemeenschappen***



Pasen 2011, Rollende stenen, een nieuw perspectief...

Zondagmorgen, vrouwen op weg naar de tuin, waar het graf van Jezus is. De plek is op hun netvlies gegrift. Een nieuw graf, met een grote steen ervoor. Niet alleen voor het graf ligt die steen. Ook op hun hart ligt die loodzware last. Toekomst is duister, verdriet levensgroot en de vraag is niet zo gek: Wie zal voor ons de steen weggrollen....?



De geloofsgemeenschappen van de parochie H. Gabriël

- **Beek:**
St. Martinus
- **Braamt:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Didam:**
H. Martinus
- **Didam:**
H. Maria OLV van Altijddurende Bijstand
- **'s-Heerenberg:**
St. Pancratius
- **Kilder:**
St. Jan de Doper
- **Lengel / 's-Heerenberg:**
Emmaus
- **Loil:**
OLV Onbevlekt Ontvangen
- **Nieuw-Dijk:**
H. Antonius van Padua
- **Nieuw-Wehl:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Stokkum:**
St. Suitbertus
- **Wehl:**
St. Martinus
- **Zeddum:**
St. Oswaldus

- **Druk:**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
- **Vormgeving:**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam (Martijn Schouten)

Op het leven van veel mensen ligt een steen. Beschadigd zijn ze door het handelen van anderen, door mensen met aanzien en macht die misbruik maakten van de kwetsbaarheid van anderen. De steen komt in beweging nu die kwetsbare mensen hun stem verheffen en hun pijn en verdriet uitschreeuwen. Waar vinden ze gehoor...? Voor hen kan Pasen bevrijding betekenen als we werkelijk de steen van hun hart weggrollen en hun verhaal laten doordringen in het hart, ons hart, het hart van de kerk. Ik wil er voor die mensen zijn en kies voor hun kant, om hoe gebrekkig ook toch iets van licht te brengen. Eerbied en respect voor hen is een eerste vereiste! Dat het voor hen echt Pasen mag worden.

Een zware last ligt er op de kerk, hoe vertrouwd ook de oude gebruiken zijn, hoe veilig ook de vaste gewoontes, toch slaan die niet aan bij de volgende generaties. Spreken over spiritualiteit is hot en nieuwe wegen zoeken om kerk te zijn, zonder het kind met het waswater weg te gooien, is een uitdaging. Toch moeten we dan opnieuw kiezen en als je het ene doet, kan het niet anders dan dat je het andere laat. Toch rolt de steen, al is het heel langzaam, immers de gesprekken met jonge mensen zijn hoopvol. De antwoorden op de vraag "waarom dopen", "waarom trouwen in de kerk" vertellen veel over de zoektocht die jonge mensen maken; hoe ze niet alleen uit traditie tot trouwen en dopen komen, maar dat er veel meer is dat hun hart beweegt. Er is verwondering en dan

word je stil en dringt het geheim van het leven zich op in je hoofd en je hart. Je komt in beweging naar een nieuw besef, een nieuwe toekomst

Pasen, feest van bevrijding en nieuw perspectief. God laat het pronkstuk van Zijn schepping niet in het donker dwalen. Zoals Hij in Jezus is afgedaald om het lot van de mensen te delen, omdat Hij de wanhoop en ellende niet langer kon aanzien, zo ziet Hij na de Goede Vrijdag de verslagenheid van mensen en hoort de harte kreet "wie zal voorons de steen weggrollen?" Pasen is dus het feest van hoop en vertrouwen: dwars door alle donkerte van deze tijd zal er voor ons mensen licht en leven zijn, een nieuwe dageraad, een nieuw begin.

Opgetogen konden de vrouwen de leerlingen van Jezus tegemoet treden, niet alleen was de steen weggerold, ze hadden Jezus ook ontmoet en Hij had hun gezegd hen voor te gaan naar Galilea: het leven van alledag.

Ik wens ons allen toe dat we in beweging komen, het nieuwe leven tegemoet. We mogen weten dat Jezus ons voorgaat en dat we Hem mogen en kunnen ontmoeten als we nieuwe mogelijkheden zien en benutten.

Zalig Paasfeest

Namens het pstoraal team en parochiebestuur

Ben Aarsen, pastoor

Een parochie, 12 geloofsgemeenschappen

De parochie H. Gabriël is gevormd: er is één bestuur en er zijn 12 geloofsgemeenschappen. In die geloofsgemeenschappen zijn de 'oude' parochiebesturen verdwenen.

De plaatselijke geloofsgemeenschap wordt bestuurd door een locatieraad, die bestaat uit

- Pastoraatgroep
- Locale penningmeester
- Locale gebouwenbeheerder

Natuurlijk zijn er veel meer mensen actief en verantwoordelijk in de twaalf geloofsgemeenschappen. Maar de locatieraad zorgt voor het lokale overleg, voor het reilen en zeilen in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen; het is ook een klankbord.

Daarnaast is ervoor gekozen om 3 clusters te vormen; daar waar het mogelijk, c.q. noodzakelijk, is worden in die clusters gezamenlijke activiteiten en projecten opgepakt.

- Cluster 1: 's-Heerenberg, Lengel, Stokkum, Zeddam
- Cluster 2: Didam, Nieuw-Dijk, Loil, Beek
- Cluster 3: Wehl, Nieuw-Wehl, Kilder, Braamt

De locatieraad is dus verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschap. Bij die geloofsgemeenschappen die ook een eigen kerkhof hebben, behoort ook de kerkhofbeheerder tot de locatieraad. De locatieraad kiest uit hun midden een gespreksleider en notulist. In overeenstemming met het beleid van het bisdom krijgen de leden van de locatieraad een benoeming.

Uiteraard kunnen de leden van de locatieraad niet alleen voor alle taken zorg dragen. Zij weten zich in de verschillende geloofsgemeenschappen daarbij gesteund door een grote groep vrijwilligers die zich voor de verschillende aandachtsgebieden inzetten. Voor de locatieraad zal het niet altijd mogelijk zijn om zich met alle details en alle vrijwilligers bezig te houden. Wel zal de locatieraad met een groep vertegenwoordigers van de werkgroepen intensief contact onderhouden. Die vertegenwoordigers adviseren ook de locatieraad, ondersteunen hen en helpen bij veel organisatorische zaken. Zo krijgt de geloofsgemeenschap in feite vorm en inhoud. De locatieraad ontplooit ook initiatieven om het contact met de vertegenwoordigers te onderhouden en het beleid van het pastorale team en bestuur aan de parochianen over te brengen door een regelmatig overleg. De frequentie daarvan wordt door de locatieraad zelf bepaald.

De vertegenwoordigers van de werkgroepen zullen een zeer belangrijke rol (blijven) vervullen in de geloofsgemeenschap. De betrokkenheid van een ieder binnen die geloofsgemeenschap (de locatieraad, de werkgroepen en de parochianen) houdt de geloofsgemeenschap vitaal.

Door de vorming van de locatieraad wordt voor de parochianen in de geloofsgemeenschappen de nieuwe structuur zichtbaar. De benoemingen van de leden van de locatieraad maakt voor de parochianen duidelijk wie nu de verantwoordelijkheid heeft. Wel is de rol van de locatieraad anders dan van het voormalige bestuur.

Voor de parochianen verandert in feite er niet zo veel. Zo zullen in veel gevallen de plaatselijke secretariaten een belangrijke spelfunctie blijven vormen in de contacten tussen de parochianen en 'de kerk'. Alleen de bestuursaangelegenheden zijn in handen gekomen van één bestuur, in plaats van de twaalf bestaande besturen. Dat ene bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid van de parochie H. Gabriël.

Voor alle betrokkenen is het zoeken naar de ideale vorm. Dat vraagt tijd, loyaliteit en inzet van ons allen. De rol van zowel het pastorale team als van het bestuur is anders geworden. Het zal ook tijd kosten om dit in de geloofsgemeenschappen duidelijk te maken.

Het bestuur rekent daarbij op de bereidwilligheid van alle betrokkenen; immers we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: het behouden van een vitale geloofsgemeenschap, met behoud van de eigen identiteit, waar parochianen zich thuis en betrokken bij blijven voelen.



125 jaar kerk St. Jan de Doper - Kilder

Kerk – Kermis – Kroeg. In de kleurrijke en fraaie Kilderse Carnavalsgids 2011 is het een korte, maar wel zeer kernachtige samenvatting van wat voor speciaal jaar dit is en gaat worden in ons dorpje Kilder.

In juni van dit jaar is het 125 jaar geleden, dat de katholieke kerk in gebruik werd genomen en werd vernoemd naar St. Jan de Doper. Tevens dus het 125 jarige jubileum van Schutterij St. Jan, o.a. organisator van de jaarlijkse kermis en ook van café/zaal Teunissen in Kilder. De parochie St. Jan de Doper, die vanaf 1886 werd gevormd, is vorig jaar opgegaan in de nieuwe parochie H. Gabriël en kon dus het 125 jarige jubileum helaas net niet als zodanig gehaald worden. Net als in vele andere dorpen in de regio, neemt de kerk een centrale plaats in en laat een geschiedenis van 125 jaar zijn sporen na, elk met hun eigen verhaal. Loop je over het goed onderhouden kerkhof dan kom je heel wat namen tegen van families, die ook nu nog in Kilder wonen. Namen van overledenen, die deel uit maakten van de Kilderse samenleving; hier werden geboren en hun laatste rustplaats vonden. Hoeveel mensen zouden er in al die 125 jaar in de kerk gedoopt zijn; hun 1ste H. Communie hebben ontvangen; gevormd zijn? Hoeveel jonge mensen zullen er in onze kerk getrouwd zijn? Hoeveel



Fotograaf: Theo Kok

dierbare overledenen zijn na de uitvaartviering in de kerk op dat kerkhof begraven, of van hieruit naar een crematorium gegaan? Iedereen zal bij het denken aan de kerk in Kilder, zo zijn eigen herinneringen hebben. Dierbare herinneringen, die emoties zullen oproepen en voor 'n ieder persoonlijk zullen zijn. Herinneringen aan vroeger, toen er nog een pastoor, kapelaan en huishoudster op de pastorie woonden. Herinneringen aan een tijd, dat het vanzelfsprekend was, dat je naar de kerk ging en er zondags steeds een "volle" kerk was. Tijden veranderen en ook in het dorp Kilder, heeft de tijd niet stilgestaan. De tijd van vroeger komt niet meer terug. Dat wil niet zeggen, dat de katholieke geloofsgemeenschap in Kilder niet meer leeft. Ook nu zijn een groep enthousiaste kinderen, zich samen met hun ouders aan het voorbereiden op hun 1ste H. Communie. Worden er kinderen in onze kerk gedoopt. Ook zullen we voor vieringen en "rouw en trouw", als geloofsgemeenschap bij elkaar blijven komen. De parkeerplaats voor de kerk blijft het centrale punt in Kilder, waar de kermis met een vendelholde en defilé van harmonie en schutterij, wordt geopend. Daarom willen we dit 125 jarige jubileum van de Kilderse kerk St. Jan de Doper, op een gepaste en trotse manier gedenken. Op zondag 26 juni a.s., zal er om 11.00 uur, een plechtige Eucharistieviering worden gehouden, met als voorganger bisschop Mgr. H. Woorts en medecelebranten pastoor B.H. Aarsen en pastoor P.N. Tervoort. Aansluitend zal een nieuw gebouwde Mariakapelletje in de tuin van de pastorie worden gewijd. Hierna is er een gezellig samenzijn van gasten en allen die onze kerk een warm hart toedragen in diezelfde tuin van de pastorie, bij hopelijk mooi weer. Begin oktober zullen de koren van onze kerk een speciaal concert verzorgen met gastoptredens. Dan zal ook in dat weekend een tentoonstelling in de pastorie worden ingericht met allerlei foto's, schilderijen, kerkelijk attributen (kelken, monstransen, kandelaars etc.), maar ook oude vaandels, kazuifels, processiebaldakijn e.d. In september van dit jaar zal er een boek worden gepresenteerd t.g.v. dit 125 jaar kerk en schutterij, met de nadruk op de laatste 25 jaar. Dit boek zal een inkijk geven in de Kilderse samenleving met allerlei bijdragen van verenigingen, interviews e.d., met vele foto's die het e.a. zullen benadrukken. Behalve dat jubileumboek komt er een fotoboek met 125 personen uit ons dorp. Kortom zal 2011 voor Kilder als geheel een speciaal jaar worden.

Met de parochie H. Gabriël naar Lourdes.

Ook dit jaar kunt u weer met onze parochie op bedevaart naar Lourdes van 25 tot 30 september. Veel mensen hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u interesse om mee te gaan met deze reis geef u dan zo snel mogelijk op. Nadere inlichtingen, Riet Visser c.p. VNB-reizen. 0316-223398, rietvisser@chello.nl

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl

0314-681254, **E-mail:** info@parochie-wehl.nl

Website: www.parochie-wehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 18.30-20.00 uur,
woensdag 09.30-11.30 uur, vrijdag 13.30-15.00 uur

4 mei dodenherdenking Wehl

In het Koningin Beatrix centrum te Wehl vindt op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. De plechtigheid begint rond de klok van 19.00 uur, met een inloop vanaf 18.45 uur. Uit de Wehlse en Nieuw Wehlse gemeenschap werken een aantal verenigingen en personen aan de herdenking mee, zoals AMDG, One More Voice, Niweto en Harrie Leijten zal spreken over het thema 'Vrijheid'.



Emmaus te 's-Heerenberg / Lengel

Kerk: De Bongerd 2

Secretariaat: Hofstraat 4

7041 AD 's-Heerenberg, 0314-661224

E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl

Openingstijden secretariaat:

dinsdag – donderdag 10.00-12.00 uur

St. Pancratius te 's-Heerenberg

Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg

0314-661224

E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl

Openingstijden secretariaat:

dinsdag – donderdag 10.00-12.00 uur

Vastenactie 2011

In de gehele parochie wordt dit jaar geld ingezameld voor onze zusterparochie Real op de Filippijnen. Op zaterdag 26 maart jl. vond in de Emmaus kerk te Lengel de presentatie van het project plaats. Het al jarenlange samenwerkingsverband van de werkgroep MOV 's-Heerenberg-Lengel-Stokkum verzorgde in de drie kerken een fotopresentatie over het project en de Filippijnen. Na de viering konden de kerkgangers, onder het drinken van een kopje Fair Trade koffie, de foto's bekijken. De Wereldwinkel was aanwezig met een aantal producten uit de Derde Wereld landen. Met de opbrengst daarvan kunnen de mensen in de Derde Wereld een menswaardiger bestaan opbouwen.

Palmpasenviering voor kinderen

In samenwerking met de Galama school in 's-Heerenberg wordt op 17 april 2011 in de Emmaus kerk een Palmpasenviering voor kinderen gehouden. De kinderen uit de onderbouw maken op donderdag een Palmpasestok op school. Daarmee mogen ze 's-zondags naar de kerk komen. De viering is geheel gericht op de kinderen en natuurlijk zal een 'processie' met de Palmpasestok niet ontbreken. De zang in de viering wordt verzorgd door een gelegenheidskoor van kinderen van de Galama school.

Vorbereiding Paasfeest:

De leerlingen van groep 5 t/m 8 van Galamaschool bereiden zich via een project op school voor op het komende Paasfeest. Ze leren enkele liedjes, die gezongen worden tijdens de Kruiswegviering voor kinderen op donderdag 21 april a.s. Met behulp van een PowerPoint presentatie bespreekt een vrijwilliger van de parochie de betekenis van de Kruisweg en de afzonderlijke staties met de groepen 5, 6, 7 en 8 (4 afzonderlijke sessies). De overige kerkberichten en gebedsintenties vindt u terug in het Contactblad



St. Oswaldus te Zeddam

van de St. Oswalduskerk. Vooral het torenportaal vertoont ernstige schade aan de verf- en pleisterlaag. Ook de rest van de kerk was aan een grote onderhoudsbeurt toe. De laatste keer dat de kerk is geverfd, is in het begin van de jaren tachtig geweest. Toen is de onderzijde van de kerk tot aan raamhoogte geschilderd. Daarvoor is er groot onderhoud uitgevoerd in de jaren 60, waarbij de oorspronkelijke polychromie (kleurstelling) is overschilderd tot de huidige situatie.

Aan de huidige restauratie is een lang traject vooraf gegaan van overleg met o.a. het Aartsbisdom Utrecht, Rijksdienst Monumenten, Gemeentelijke monumentendienst en gespecialiseerde schildersbedrijven. Ook is er een uitgebreid kleuronderzoek uitgevoerd. Aan de hand van oude foto's is bekeken op welke plekken de oude verflaag zichtbaar gemaakt moest

worden om een beeld te krijgen van de originele kleurstelling. Deze plekken zullen ook in de nieuwe situatie niet worden geschilderd, maar zichtbaar blijven. Zeer recent zijn er in de kerk proefstukken opgezet om een beter beeld te krijgen van het eindresultaat en om de kleuren indien gewenst aan te passen. In de nieuwe situatie wordt zo veel mogelijk de originele kleurstelling aangehouden. Als het verder volgens planning blijft lopen, zullen de gewelven tot aan de ramen voor Pasen klaar zijn en de stijgers weer zijn afgebroken. Na Pasen worden de lagere gedeelten en het torenportaal geschilderd. Dit kan met behulp van rolsteigers. Eind juli zal het gehele restauratieproject zijn afgerond en is de St. Oswalduskerk voor de komende decenia weer een mooie plek om samen te vieren.

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
0314-651281,

E-mail: oswaldusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag 09.00-11.30 uur.

Schilderwerk in de St Oswaldus kerk te Zeddam

Ongeveer 4 jaar geleden is er een start gemaakt met de voorbereidingen voor het schilderen van de binnenkant

H. Johannes de Doper te Kilder



Hoofdstraat 6, 7035 AK Kilder

0314-681274, **E-mail:** stjanded@xs4all.nl, **Openingstijden secretariaat:** vrijdag 09.00-11.00 uur

Gedoopt:

Hilde, dochter van Koen en Francien Seegers-Smeenck, wonende aan het Schuttersveld in Kilder.
Tyardo, zoon van Wiebe en Ilona Sybom-Tiemissen wonende aan de Pr. W. Alexanderstraat in Wehl.
Tigo, zoon van Oscar en Natascha Koenders-Tiemissen, wonende aan de Dennendreef in Wehl.
Dianne, dochter van Barrie en Marie-Louise Span-Gerritsen wonende aan de Doetinchemseweg in Loerbeek.

Gezamenlijke doopvieringen in 2011:

Zondag 19 juni om 9.30 uur is er weer een gezamenlijke doopviering. Als u uw zoon/dochter wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de doopwerkgroep, tel. 0314-684408.

Overleden:

Gerarda Theresia Harmsen-van der Kroef, weduwe van Jozef Herman Harmsen is overleden op 11 december 2010 op 83-jarige leeftijd. Maria Johanna Lucassen-Overgoor, weduwe van Aloysius Bernardus Lucassen, is overleden op 27 december 2010 op 91-jarige leeftijd. We wensen de familie, vrienden en burens veel kracht en sterkte met het verlies van hun dierbare.

1e Heilige Communie

Zondag 10 april om 11.30 uur deden 18 kinderen de Eerste Heilige Communie met medewerking van ons kinderkoor Kitiki. Vol trots melden wij ook dat onze muziekvereniging St. Jan al vele jaren medewerking hieraan verleent.

Nieuwe palmtakken:

In de gezinsviering van Palmzaterdag 16 april om 19.00 uur zullen de nieuwe palmtakken worden gewijd door bespreken met wijwater. De misdienaars komen in de Goede Week huis aan huis om de palmtakken te bezorgen. Uw vrijwillige gift zal gebruikt worden om een dagje uit voor de misdienaars te organiseren.

Oud ijzer actie op zaterdag 14 mei 2011.

Ook komend jaar zullen Gerrie Schepers, Fons Gerritsen en Theo Kluitman weer de organisatie op zich nemen van de oud ijzer actie. Met medewerking van alle vrijwilligers hopen wij weer op een mooi resultaat voor onze geloofsgemeenschap St. Jan de Doper. Een telefoontje aan Gerrie Schepers, tel. 68 38 76 of Theo Kluitman, tel. 68 42 05 is voldoende om het oud ijzer op zaterdag 14 mei 2011 bij u op te komen halen. Bij voorbaat onze dank!

H. Martinus / Maria OLV van Altijddurende Bijstand te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam, 0316-221550

E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

Website: www.parochies-didam.nl

Openingstijden secretariaat:

maandag-dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

Gedoopt

Marijn Klein Heerenbrink, De Beuk 31

Giel Rutjes, De Eik 43

Overleden

Frans Schlieff 79 jr. Kerkstraat 50

Geert Harmsen 56 jr. De Kastanje 13

Arnold Barenbrug 72 jr. St. Isidorusstraat 14

Jan Oosterlaken 88 jr. Tesma 12

Teun Wichers 82 jr. Acacia 20

Leny Duindam 83 jr. Salviastraat 1

Annie Boerstal- Goossen 83 jr. Verpleeghuis Zevenaar

Dora Raedeman- Egging 78 jr. Kerkeveldstraat 18

Lei Hertvos- Berendsen 87 jr. Panhuis 38

Dodenherdenking in Didam

4 mei organiseert Het Oranje Comité weer de jaarlijkse dodenherdenking. Het thema van de herdenking is 'Vrijheid ligt niet op straat'. Tijdens de herdenking om 20.00 uur, bij het



monument op het OLV. Plein, staan we twee minuten stil en gedenken we hen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Dit jaar zal basisschool 'Het Kompas' meewerken aan de herdenking. De herdenking begint om 19.00 uur met een korte meditatie in de ontvangst ruimte van Meulenvelden. De Oecumenische werkgroep zal hier medewerking aan verlenen.

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk

0316-221250, **E-mail:** antonius.van.padua@gmail.com

Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur

Overleden

Marie Peters- Vonk 79 jr. Heideweg 8

Henk Lanter 75 jr. Lockhorststraat 5 app. 09

Tentoonstelling 100 jaar parochie Antonius van Padua

In het kader van het 100-jarig bestaan van de parochie Antonius van Padua Nieuw-Dijk vindt er een tentoonstelling plaats in de kerk op Eerste en Tweede Paasdag ((24 en 25 april) a.s. De tentoonstelling bestaat uit veel unieke foto's, kazuifels, kelken, (zang) boeken e.d. van onze parochie uit de afgelopen 100 jaar. Ook tonen de jubilerende verenigingen, zoals Schutterij St. Antonius, Muziekvereniging DES en voetbalvereniging de Sprinkhanen, een aantal foto's met hoogtepunten. En zijn er enkele foto's van standsorganisaties (zoals de ABTB) en van bijzondere gebeurtenissen te zien. Velen zullen in de foto's hun ouders, grootouders, overgrootouders of zichzelf terugvinden. U mag dit niet missen.

De aanvang van de tentoonstelling is Eerste Paasdag na de H. Mis van 09.30 uur (eerst genieten de kerkgangers van koffie en Antoniusbrood) en Tweede Paasdag na de Eerste Communieviering van 11.30 uur (omstreeks 13.30 uur).



Namens de werkgroep Nieuw-Dijk 100 jaar jong, Willie Thijssen

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt, 0314-652588,
E-mail: parochiesecretariaat.Braamt@hetnet.nl

Fiets-loop tocht vastenactie in Braamt

Op zondag 17 April a.s. houdt de geloofsgemeenschap OLV van Altijddurende Bijstand in Braamt weer de jaarlijkse fiets- en loop tocht in het kader van de vastenactie. De opbrengst van onze vastenactiezakjes is voor Malawi en de opbrengst van de fietstocht voor de Gehandicaptenschool van Father Francis in Takoradi-Ghana. Er is ook dit jaar weer een mooie route uitgezet en bij heel slecht weer is er een alternatieve spellenroute. De organisatie hoopt dat u, net als andere jaren, deze actie weer steunt en met veel mensen meefietst of loopt. De afstand is ca 20 kilometer. Laat uzelf sponsoren door familie, vrienden en bekenden. Of sponsor een ander. De sponsorlijsten zijn verkrijgbaar bij de Pastorie Braamt en

Cindy's Spar supermarkt Braamt. Wie? Iedereen die mee wil doen kan meefietsen of meelopen voor Ghana. De start vindt plaats bij het keldertje bij de pastorie tussen 13.30 uur en 14.00 uur op Palmzondag 17 April 2011.

Namens de werkgroep fietstocht Vastenactie, Pastoor de Vreeze



OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil



Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
0316-223272, **E-mail:** parochie-loil@hetnet.nl
Openingstijden secretariaat: zondags na de viering

Carnavalistische gezinsviering in Loil

Carnaval is samenwerken, initiatieven nemen, creativiteit demonstreren, afspraken nakomen, verantwoordelijkheden tonen, en bevat nog veel meer belangrijke basiselementen van het leven. Carnaval is ook samen lachen en je samen eens 'drie dolle dagen' lang losmaken van alle dagelijkse beslommingen. Maar carnaval is voor ons ook samen 'op een andere manier' stilstaan bij de meer serieuzere kanten van het leven. Vandaar dat de werkgroep 'gezinsviering' dit jaar heeft gekozen voor het thema: 'T's ff wat anders'. En het was ook anders: de kerk zat vol met kleurrijk verklede kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's en carnavallisten van De Vrolijke Drammers. De preekstoel was versierd met ballonnen. Op het priesterkoor prijkten twee grote vlaggen van onze vereniging, en door de luidsprekers klonk uit de mond

van pastor Aarsen de prachtige tekst van het Loils Volkslied 'Hier wil ik blijven, hier gao ik nooit meer weg'. Het collectemandje was, om in carnavalsfeer te blijven, omgeruild voor een carnavalssteek. Zelfs de muzikale omlijsting was anders. Worden de liedjes normaal gezongen door de Singing Kids, speciaal voor deze gelegenheid was het jeugdkoor aangevuld met een aantal leden van Sjanté. Mede hierdoor werd het een prachtige viering. Een echte gezinsviering waarin groot en klein, jong en oud, carnavallist of niet, een plekje kreeg. De viering werd besloten met het volgende gedicht dat werd voorgelezen door Prins Tom I.

Een carnavalsfeest zoals wij dat mogen meemaken,
heeft zijn wortels die het gelovig leven raken.

Carnaval is altijd het begin geweest,
van de veertig dagen vastentijd, die ons brengt naar het paasfeest.

Er wordt geklaagd dat liefde en eerbied niet meer stralen,
maar dat hardheid en onbeschoftheid staan te pralen.

En dat zoiets moois als een carnavalsfestijn,
ook al lijdt onder een mentaliteit van 'ik en mijn'.

Laten wij Drammers ons dat zo maar aanpraten?
Alsof geest en wijsheid in de steek worden gelaten!

Ik, Prins Tom I en allen die mij vergezellen,
hoeven u beslist niet te vertellen,
dat je natuurlijk in je eentje verder kunt gaan,
maar dat je 'met z'n allen', veel sterker zult staan.

Carnavalvereniging De Vrolijke Drammers hecht erg veel waarde aan de gezinsviering die zondag 27 februari 2011 voor de 15e keer plaats vond.
Bestuur carnavalsvereniging
De Vrolijke Drammers, Loil

OLV van Altijd- durende Bijstand Nieuw Wehl



Parochiecentrum Nieuw Wehl

Nieuw-Wehlseweg 18, 7031 HW N-Wehl Tel. 681 296; Het Zoldertje: tel. 684446.
secretariaat@parochienieuwwehl.nl
www.parochienieuwwehl.nl
kerktv@parochienieuwwehl.nl

Palmpasen

Zaterdag 16 april hebben wij een leuke Palmpasenviering voor jullie gemaakt. Je kunt de paasstokken, die jullie vast al mooi hebben versierd, meenemen. We vertrekken dan om 18.30 uur vanaf het Boerenbondplein voor een fleurige optocht over het terrein van Fatima en door ons mooie parochiepark. Het kinderkoor heeft speciaal hiervoor liedjes ingestudeerd, die ze onder de optocht voor ons gaan zingen. Daarna gaan we gezamenlijk de kerk in en maken we er een gezellige viering van, samen met pastoor Aarsen en het kinderkoor. Tot 16 april!

Vastenaktie 2011

Dit jaar is de opbrengst van de Vastenaktie bestemd voor een project in Real, een arme dorpsgemeenschap gelegen

binnen de prelatuur (bisdom) van Infanta op de Filippijnen. Pastor Dave Capucao en pater Theo van Loon zetten zich al geruime tijd in voor projecten in de prelatuur van Infanta. U kunt bijdragen aan de vastenaktie door het vastenzakje of gift in de collectebus te doen, ook is het mogelijk om een gift over te maken via de machtigingskaart dat aan het vastenzakje zit. De bekende "Vastenzakjes" worden door de Echobezorgers in de Goede Week opgehaald. Namens M.O.V. groep, hartelijk dank.

Oude en nieuwe palmtakken

In de viering van zaterdag 16 april worden er nieuwe palmtakken gewijd. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw oude palmtakken in te leveren en deze te deponeren in de mand die in het kerkportaal staat.

Afhalen wijwater

In de Paaswake wordt er nieuw water gewijd. U kunt dit "wijwater" vanaf zaterdag 23 april (na de viering) tot en met zondag 24 april (na de viering) afhalen achter in de Mariakapel.

Voedselinzameling in Braamt, Kilder, Nieuw Wehl en Wehl

Helpt U mee bij de voedselinzamelingsactie in cluster 3 van de Gabriëlparchie?

De voedselbanken in Doetinchem en Montferland zijn nog steeds op zoek naar aanvulling van hun voorraad en daarom willen we er als geloofsgemeenschappen in Braamt, Kilder, Nieuw-Wehl en Wehl een traditie van maken om tweemaal per jaar voedsel in te zamelen voor mensen die niet in staat zijn om vanuit eigen middelen in hun voedingsbehoefte te voorzien.

De inzamelactie met Kerst was een groot succes. Vele gulle gevers vonden het initiatief voor herhaling vatbaar en daar maken we graag gebruik van. Voortaan willen we u tweemaal per jaar vragen om een ruimhartige voedselbijdrage; eenmaal in de kersttijd en eenmaal op Witte Donderdag. Wij willen u, met uw gaven, op Witte Donderdag 21 april a.s. graag ontvangen op de volgende momenten en adressen: Braamt, in het Keldertje, van 16.00-17.30 uur Kilder, op het parochiesecretariaat, van 16.00-17.30 uur Nieuw-Wehl, in de pastorie, van 14.00-15.30 uur Wehl, in de parochiecentrum van 14.00- 15.00 uur en van 18.30-19.00 uur

Producten waar behoefte aan is:

- alles in blik zoals groenten, fruit, soepen, peulvruchten, vis of appelmoes.
 - pasta's, rijst, pannenkoekmeel
 - brinta, muesli, knäckebröd, cornflakes, liga, ontbijtkoek, theebiscuits
 - koffie (geen pads), thee, limonadesiroop, cacao, frisdrank, geen alcohol
 - bak- en braadboter, alle soorten olie, frituurvet
 - zout, pastasauzen, mayonaise, tomatenpuree
 - pindakaas, jam, hagelslag, stroop, chocopasta
 - pinda's, nootjes
 - suiker
 - duurzame producten waarvan de houdbaarheidsdatum niet verstreken is
- Wilt u de producten, in verband met opslag en transport, in gesloten verpakking aanleveren?



St. Martinus te Beek



Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
0316-531264, **E-mail:** sintmartinus@hetnet.nl
Openingsdagen secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

Overleden

Anneke Hansen- Kluitman 99 jr. Steegseweg 1
Frans Menting 78 jr. Arnhemseweg 6

Communicanten

In de geloofsgemeenschap St. Martinus in Beek/Loerbeek zullen op 25 april, 2e Paasdag, de volgende kinderen de Eerste H. Communie ontvangen:

Floor Wissing, Kimlian Teben, Bente Leub, Jorn Volman, Femke Strikkeling, Dieuwertje Lanthers, Lara Vierwind, Stan Spliethof, Jairen Kremer, Eva Verstegen, Daan Sanders, Pirett Koenders, Aron Sanders, Sil Jansen, Marieke Tiemesen, Jessi Peters, Gert Jansen, Youp Terberg, Joost Menting, Kyra Heebing, Meike Heebing, Noa Hebing, Selina van Gaalen, Karsten Heebing, Emma Giesen, Martijn Essink, Janne Engelen, Anne Derksen, Sem Boers, Lorenzo Boers, Veerle v. Ballegooijen, Kai Baakman, Sven Rosendaal, Danique Degen, Anna Hugen

De vieringen zijn om 9.30 uur en 11.30 uur. De geloofsgemeenschap van Beek en Loerbeek wensen de kinderen en de ouders een fijne dag toe.

St. Pancratius: restauratie Maarschalkerweerd orgel

Het bestuur van de Pancratius en de bouwcommissie hadden al jaren een grote wens; het restaureren van het monumentale Maarschalkerweerd orgel. Toch moesten we de restauratie steeds weer uitstellen, omdat de omstandigheden in de kerk niet optimaal waren. We wisten dat het restaureren van het interieur dermate veel stof met zich mee zou brengen, dat het niet zinvol was om de restauratie van het orgel uit te laten voeren. Nadat we in 2009 de restauratie van het interieur hadden afgerond, hebben we de plannen toch weer opgepakt.

Samen met Jan Bogaarts van de KKOR (Katholieke Klokken- en Orgelraad) hebben we een plan van aanpak opgesteld. We kregen van de KKOR een adviseur toegewezen; Marcel Verheggen, die ons tijdens het hele proces ondersteunt. Marcel Verheggen heeft een lijvig rapport opgesteld over de toestand en de geschiedenis van het orgel. en dat loog er niet om; er moet veel gebeuren om het orgel weer in de oude staat terug te brengen. Op basis van dit rapport konden we een offerte opvragen. Naast het opstellen van het rapport is het klimaat in de kerk onderzocht. Dit is een van de eisen die worden gesteld voor het verkrijgen van subsidie. Gelukkig blijkt het klimaat in de kerk behoorlijk goed te zijn, dus daar hoeven we niet veel aan te veranderen. Uiteindelijk is een begroting opgesteld. Van het totaalbedrag van ca. EUR 183.000 zal ca. EUR 119.000 via subsidie worden verkregen. De resterende ca. EUR 64.000 zal onze geloofsgemeenschap zelf moeten bijdragen. We willen echter proberen (een deel van) dit bedrag via fondsenwerving en collectes bij elkaar te brengen om de financiële lasten voor de geloofsgemeenschap te verlichten. We zullen de komende jaren ook een aantal onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren, waarvoor slechts gedeeltelijk subsidie kan worden verkregen.

De rest zullen we zelf moeten betalen. Van het bisdom hebben we vervolgens de goedkeuring ontvangen om het orgel te restaureren. Sinds enkele weken is de restauratie gestart en worden de werkzaamheden uitgevoerd door Elbertse Orgelbouw te Soest. Zij zijn gespecialiseerd in het onderhoud en herstel van monumentale orgels, zoals ons maarschalkerweerdorgel is. Het orgel hebben ze gedemonteerd en de orgelpijpen en het bijbehorend mechanisme worden nu in hun atelier gereinigd en hersteld. Vervolgens moet dan de behuizing van de orgel (orgelkast) hersteld worden. Na de zomer wordt de orgel weer opnieuw opgebouwd en kan het stemmen van de orgel uitgevoerd worden. Zoals het er nu naar uitziet worden de werkzaamheden nog voor de kerst afgerond en gaat zo de wens dan toch eindelijk in vervulling en kan dit prachtig instrument weer goed bespeeld worden. Mocht u de restauratie van het orgel ook financieel willen ondersteunen, dan is uw gift altijd welkom op bankrekening; 326636021 (t.n.v. Par. H. Gabriël, 's-Heerenberg) onder vermelding van: restauratie orgel.

Een eucharistisch centrum in onze parochie

Begin februari liet de bisschop een nota verschijnen waarin hij één kerk in elke parochie aanwijst als eucharistisch centrum.

Overwegingen daarbij zijn:

- **het aantal priesters zal in de nabije toekomst nog verder terug lopen**
- **het kerkbezoek zal in de toekomst verder afnemen**
- **de financiële lasten die op de parochies drukken.**

In onze parochie H. Gabriël heeft de bisschop de Mariakerk in Didam als eucharistisch centrum aangewezen. In die kerk zullen alle kerkelijke feesten gevierd dienen te worden, zal er elke zondag Eucharistie gevierd dienen te worden; en zullen nieuwe initiatieven voor bezinning en aanbidding verwezenlijkt dienen te worden. Van de pastoor wordt verwacht dat hij op de zondagen in die kerk voorgaat.

De andere kerken van de parochie blijven "gewoon" bestaan. Maar hoe daar de liturgie gevierd gaat worden, is voor ons nog niet duidelijk. Het nieuwe beleid van de bisschop zal consequenties hebben, al valt nog niet te overzien welke. Waarschijnlijk zal er in de toekomst in de andere kerken wel minder gevierd gaan worden. Deze veranderingen komen op het moment dat de parochianen in onze 13 geloofsgemeenschappen net een beetje gewend zijn aan het huidige rooster. Daarin was al sprake van niet meer elk weekend vieren en op een vast weekend in de maand een Eucharistieviering. Er zijn dan ook voor onze geloofsgemeenschappen nogal wat bedenkingen te maken bij de timing van dit plan van de bisschop, al onderschrijf ik de redenen: er zullen minder priesters zijn in de toekomst, en - al geldt het niet voor alle gemeenschappen in dezelfde mate - ook bij ons loopt het kerkbezoek terug. Met name in de 'gewone' weekendvieringen. Het plan van de bisschop mag echter tegelijkertijd

ook een uitdaging zijn om ons liturgisch samenkomen eens goed onder de loep te leggen en eventueel nieuwe vormen te ontwikkelen.

Vanuit die gedachte zijn we ons in het team aan het bezinnen op hoe met deze nota om te gaan zodat er, gegeven de omstandigheden, het beste voor al onze geloofsgemeenschappen uitkomt. Maar we kunnen dat niet alleen. Het parochiebestuur gaat zich over de nota buigen en ook de pastoraatsgroepen denken mee. Met de collega's van onze buurtparochies gaan we in overleg over hoe zij gestalte gaan geven aan de nota. We nodigen graag meer mensen uit, zoals liturgische werkgroepen en koren, om hun licht te laten schijnen over deze nota en met suggesties en ideeën te komen. In de loop van dit jaar zullen we bijeenkomsten houden om met de parochianen in gesprek te gaan. Ik weet dat we uiteindelijk op basis van dit nieuwe beleid besluiten zullen moeten nemen. Besluiten die het beste voor de geloofsgemeenschappen in zich hebben, maar tevens ook door de geloofsgemeenschappen gedragen en uitgevoerd worden. Over dit alles moet ik als pastoor verantwoording afleggen aan de bisschop. Ik hoop dat we komende tijd goed gebruiken om een inspirerend en realistisch liturgisch beleid te bepalen.

Pastoor Ben Aarsen

Meirooster voor Didam, Loil, Nieuw Dijk en Beek

DATUM	DIDAM Martinus-/Maria	LOIL O.L.V. Onb.Ontvangen	NIEUW-DIJK H. Antonius van Padua	BEEK St. Martinus
30.04 Zaterdag	19.00 u. Eucharistieviering pastoor Aarsen Dameskoor	----	19.00 u. Communieviering Em. past. werk. Wiendels	--
01.05 Zondag	11.00 u. Communieviering T. Walthaus Herenkoor----	09.30 u. Communieviering Diaken Reuling Gem koor	----	11.00 u. Communieviering Diaken Reuling Gem koor
07.05 Zaterdag	Geen viering	----	19.00u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Vocaal	----
08.05 Zondag	11.00 u. Communieviering past. w. Dijkman herenkoor	09.30 u. Communieviering Em. past. werk. Wiendels	----	11.00 u. Mariaviering Gemengd koor
14.05 Zaterdag	19.00 u. Communieviering J. Willemsen Dameskoor	----	Geen viering	----
15.05 Zondag	11.00u. Communieviering past. W. Verrips Mariakoar	9.30 u. Communieviering J. J. Willemsen Gem koor	----	11.00 u. Eucharistieviering Past.Aarsen & Dia. Feijen
21.05 Zaterdag	Geen viering	17.30 u. Viering	19.00 u. Communieviering Diaken Feijen Gem koor	----
22.05 Zondag	11.00u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Herenkoor	Geen viering	----	11.00 u. Communieviering Diaken Feijen Gem koor
26.05 Donderdag	19.00u. Mariaviering Gemengd koor Loil	----	----	----



Parochiële Caritas Instelling: oor en oog voor de nood

“Geef ons heden ons dagelijks brood”

Over deze aloude woorden uit het Onze Vader denken we tegenwoordig wat minder na. De mensen waren vroeger heel wat meer bezorgd over of ze wel genoeg te eten zouden hebben. Zo kenden we in de kerk het bidden voor de vruchten der aarde, zoals dat zo mooi genoemd werd.

Op de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag was er iedere morgen een H.Mis en daarna trokken de gelovigen in processie naar buiten om te bidden voor een goed groeiseizoen en een goede opbrengst van de gewassen. Het kerkkoor zong daarbij de litanie van Alle Heiligen om toch vooral maar te zorgen dat ons gebed verhoord zou worden. Maar toch...ook in die tijd van het Rijke Roomse Leven ging de belangstelling achteruit. De boeren, en dat waren er toen nog heel veel, bleven het het langste volhouden. Ik kan me nog herinneren dat ze onder elkaar in de processie liepen te mopperen: “Waar blijven de anderen nou. Ze eten er toch ook van mee! Je zult ze moeten horen, als er eens een jaar weinig groeit”. Maar het ging nog verder terug. Het dieptepunt kwam toen in de jaren vijftig er een boer was, die op de vraag of hij ook mee ging naar de kerk het volgende antwoord gaf: “Och, ik wet het zo krek nog niet, het is tegenswoordig wel zo, ai moar kunsmis heb”. Kennelijk was het door de technische vooruitgang niet meer zo hard nodig om te bidden. En zo is het bidden voor het gewas langzaam in onbruik geraakt.

Opmerkelijk is wel dat er in de tegenwoordige tijd weer heel veel aandacht is voor ons voedsel. We lezen en horen er veel over in verband met voedselveiligheid en gezondheid, dierenwelzijn, milieu-aspecten en over de vraag of onze aarde voldoende kan produceren voor de groeiende wereldbevolking. Ook zien we de opkomst van de voedselbanken, waarbij we kunnen zorgen dat ook de minderbedeelden hun dagelijks brood kunnen ontvangen. De kerken doen hieraan actief mee en zo zijn we op een andere manier als gelovigen toch weer betrokken bij de vraag naar ons dagelijks brood.

Derk

In september 2010 heeft de bisschop in een decreet vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2010 de caritasinstellingen in de parochie H. Gabriël moeten zijn gefuseerd. Er is nu één PCI bestuur en daar onder functioneren de caritasgroepen uit de geloofsgemeenschappen. Het PCI-bestuur maakt het financieel mogelijk dat deze groepen kunnen functioneren. Tevens heeft het PCI-bestuur het beheer over de gronden die Het bezit zijn van de PCI.

In het PCI bestuur wordt gevormd door:

Roeland van den Boorn – voorzitter

Sandra Bergevoet – secretaris

Gerard Wolbrink – penningmeester

Mia Roosendaal – aandachtsgebied zorg

Matthieu Krabbe – aandachtsgebied onroerend goed

Theo Reuling is als diaken betrokken bij de PCI als adviseur.

De doelstelling van de Parochiële Caritas Instelling (PCI), zoals het ook volgens het algemeen reglement van het PCI-bestuur is opgesteld: “Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.”

In onze parochie zijn er negen geloofsgemeenschappen met een caritasgroep. Deze lokale caritasgroepen blijven functioneren. Zij zetten zich in voor de mensen en groepen mensen in hun eigen gemeenschap die een financieel steuntje kunnen gebruiken zoals bij activiteiten voor zieken, bejaarden en alleenstaanden. Tevens hebben zij oor en oog voor de nood in hun eigen gemeenschap en treden zij handelend op.

De PCI is ook betrokken bij het Solidariteitsfonds Montferland. Daarin zitten de gemeente Montferland en de caritas en diaconieën van de kerken binnen de gemeente Montferland. Het fonds helpt mensen die in acute financiële nood zitten. Hier wordt al een grote groep mensen in nood geholpen. Het PCI bestuur zal proberen de komende jaren de werkwijze in de diverse caritasgroepen te stroomlijnen en een goede communicatie met de caritasgroepen en met het parochiebestuur te onderhouden zodat de zorg voor de medemens in onze eigen gemeenschap is gewaarborgd. Tevens zal het PCI bestuur de gronden en de gelden goed moeten beheren zodat de caritasgroepen gefaciliteerd kunnen worden. Onlangs is het beleidsplan vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen dit opvragen bij het secretariaat op e-mailadres: pci@parochieGabriël.nl.



Zondag 19 juni 2010: 50 Jaar R.K. Mariakerk te Didam

Op zondag 19 juni wordt dit historisch feit herdacht

De Mariakerk van Didam kent een lange geschiedenis. In 1957 ontdekte men bij opgravingen dat er op de huidige plek van de Mariakerk twee eerdere kerken hebben gestaan. Reeds in 1200 werd Didam al genoemd als een zelfstandige parochie. De kerk was destijds toegewijd aan de H.Maagd en behoorde tot de proosdij van Emmerik, die deel uitmaakte van het bisdom Utrecht. Tot ver in de middeleeuwen bleef de Didamse parochie ondergeschikt aan het dekenaat Emmerik. Echter in 1590 werd hier de reformatie doorgevoerd en de katholieke godsdienst werd door middel van plakkaat verboden. De kerk werd een gereformeerd bedehuis en alles wat aan de roomse eredienst herinnerde werd verwijderd. Alle kerkelijke goederen werden in beslag genomen en aangewend tot onderhoud van de predikant, de koster en de schoolmeester en in 1598 werd de eerste hervormde predikant benoemd. De meeste Didamse inwoners bleven echter trouw aan het katholieke geloof en de zielzorg werd verzorgd door pastoors uit Zevenaar, Etten en Wehl.

Ze kwamen bijeen in het bos bij kasteel "de Heegh"...

Van 1672 tot 1674 was de kerk weer even in handen van de katholieken maar hierna kregen ze veel tegenwerking en kwamen ze, om samen te kunnen vieren, bijeen in het bos bij kasteel "de Heegh". Nog later, tussen 1698 en 1716, waren ze genooddaakt hun vieringen in een primitieve schuurkerk te houden bij de Weemstraat. Vanaf 1716 werd een boerderij als kerk gebruikt. Deze stond op de plek waar later de Martinuskerk werd gebouwd. In het boek "Erfenis voor vandaag en morgen - RK kerken in Oost Gelderland", kunt U meer over deze hele geschiedenis lezen. Men probeerde rond 1810 de Mariakerk weer terug te krijgen. Maar dat lukte niet. Dit had tot gevolg dat in 1837 een eigen Martinuskerk werd gebouwd.

De hervormde gemeente had de "Mariakerk" onafgebroken van 1674 tot 1950 in gebruik.

Omdat de onderhoudskosten te hoog werden voor de hervormde gemeenschap kwam het kerkgebouw in 1950 te koop.

Omdat de "Martinus" te klein werd voor de groeiende katholieke geloofsgemeenschap besloot men - met goedkeuring van aartsbisschop Mgr. Alfrink - in 1953 tot aankoop van de Mariakerk. Pastoor Jansen van de Martinusparochie werd bouwpastoor en in 1961 werd de kerk weer ingewijd. Met een plechtige viering op zondag 19 juni a.s. om 11.00 uur zal dit historische feit worden herdacht. Na deze viering zal een expositie worden geopend over de historie van de kerk. Alle parochianen en genodigden worden daarna verwacht in de grote tent op het grasveld naast de Mariakerk.

De historische terugblik in de kerk, die met medewerking van de OVD zal worden samengesteld, zal van 19 t/m 25 juni te bezoeken zijn. De kerk zal hiervoor ook enkele avonden geopend zijn. Ook de scholen worden bij dit project betrokken. Meer informatie in Samen Onderweg en de plaatselijke bladen.

ROOSTER VIERINGEN VOOR DE GOEDE WEEK EN PASEN

DATUM	DIDAM Geloofsgemeenschap Martinus-/Maria	LOIL Geloofsgemeenschap O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen	NIEUW-DIJK Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua	BEEK Geloofsgemeenschap St. Martinus
16.04 Palmzaterdag	19.00 u. Eucharistieviering Em. Deken Hendriksen Dameskoor	Geen viering	19.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Gemengd koor	Geen viering
17.04 Palmzondag	11.00 u. Gebedsviering past.werkster C. Verrips Jeugdharmonie	09.30 u. Gezinsviering Diaken Th. Reuling Singing Kids	11.00 u. Gebedsviering Palmpaasoptocht met de werkgroep Sam sam	11.00 u. Eucharistieviering Em. Deken Hendriksen Eigenwijz
19.04 Dinsdag	19.00 u. Boeteviering Pastoor Aarsen en diaken Th. Reuling Herenkoor Martinus	Zie Didam	Zie Didam	Zie Didam
21.04 Witte donderdag	19.00 u. Eucharistieviering Em. Deken van Merm en diaken L. Feijen Gemengd koor Nw.Dijk	Zie Didam	Zie Didam	Zie Didam
22.04 Goede vrijdag	15.00 u. Kruiswegviering met bloemenhulde Dameskoor Martinus 19.00 u. gebedsviering met bloemenhulde Werkgroep Different Generations	Zie Didam	Zie Didam	19.00 u. gebedsviering Werkgroep Gemengd koor
23.04 Stille zaterdag	19.00 u. Gezinspaaswake Past.werkster C. Verrips Different Generations 20.30 u. Paaswake Pastoor Aarsen en diaken L. Feijen Herenkoor Martinus	19.00 u. Gezinspaaswake Past.werkster M. Dijkman Gemengd koor	20.30 u. Paaswake Em. Deken Hendriksen Vocaal	20.30 u. Paaswake Past.werkster C. Verrips Gemengd koor
24.04 Pasen	11.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Mariakoor	09.30 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen en Past.werkster C. Verrips Sjante	09.30 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Gemengd koor	11.00 u. Communieviering Diaken Hendriksen Gemengd koor
25.04 2de paasdag	Geen viering	09.30 u. Eerste communieviering Em. Deken Hendriksen en Past.werkster M. Dijkman Singing Kids	11.30 u. Eerste communieviering Em. Deken Hendriksen en Past.werkster M. Dijkman Sam sam	09.30 u. en 11.30 u. Eerste communievieringen Pastoor Aarsen Eigenwijz

ROOSTER VIERINGEN VOOR DE GOEDE WEEK EN PASEN

DATUM	LENGEL <i>Geloofsgemeenschap Emmaus</i>	S'HEERENBERG <i>Geloofsgemeenschap H. Pancratius</i>	STOKKUM <i>Geloofsgemeenschap H. Suitbertus</i>	ZEDDAM <i>Geloofsgemeenschap H. Oswaldus</i>
16.04 Palmzaterdag	----	17.30 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Pancratiuskoor	19.00 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	----
17.04 Palmzondag	09.30 u. Communieviering Werkgroep	-----		11.00 u. Eucharistieviering Em. Deken van Merm Jeugdkoor
19.04 Dinsdag	Zie Didam	Zie Didam	Zie Didam	Zie Didam
21.04 Witte donderdag	19.00 u. Eucharistieviering Em. Deken Hendriksen en Diaken Reuling Emmauskoor		15.00 u. 19.00 u. Eucharistieviering Pastor Nollen en Past.werkster Dijkman	14.00 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen en Past.werkster Verrips
22.04 Goede vrijdag	19.00 u. gebedsviering Werkgroep Emmauskoor	14.30 u. Kruisweg P. Driessen Pancratiuskoor	15.00 u. Kinderkruisweg Pastor Nollen 19.00 u. gebedsviering Pastor Nollen	19.00 u gebedsviering Werkgroep Dames en herenkoor
23.04 Stille zaterdag	19.00 u. Gezinspaaswake Diaken Th. Reuling Emmauskoor	Zie Lengel	19.00 u. Paaswake Pastor Nollen en Diaken G. Hendriksen	20.30 u. Paaswake Diaken Th. Reuling Weerklank
24.04 Pasen	Zie 's Heerenberg	09.30 u. Eucharistieviering Em. deken H. Hendriksen Pancratiuskoor	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	11.00 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Dames en Herenkoor
25.04 2de paasdag	Geen viering	Geen viering	09.30 u. Eerste communieviering Pastor Nollen en Past. werkster C. Verrips	11.30 u. Eerste communievieringen Em. deken van Merm en Past.werkster C. Verrips Jeugdkoor

ROOSTER VIERINGEN VOOR DE GOEDE WEEK EN PASEN

DATUM	BRAAMT Geloofsgemeenschap O.L.V. van Altijddurende Bijstand	KILDER Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper	NIEUW WEHL Geloofsgemeenschap O.L.V. van Altijddurende Bijstand	WEHL Geloofsgemeenschap H. Martinus
16.04 Palmzaterdag	17.30 u. Eucharistieviering Pastor de Vreeze 't Ni-je geluud	19.00 u. Communieviering Diaken Reuling K.K. Kitiki	19.00 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Kinderkoor	17.30 u. Palmvasenviering Werkgroep Eigenwijz
17.04 Palmzondag	09.30 u. eucharistieviering Pastor de Vreeze en diaken L. Feijen K.K. Opmaat	-----		09.30 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips
19.04 Dinsdag	Boeteviering Zie Didam of Oldershove	Boeteviering Zie Didam of Oldershove	Parochiekoor Boeteviering Zie Didam of Oldershove	16.00 u. boeteviering Oldershove Pastoor Aarsen en Diaken Th. Reuling parochiekoor
21.04 Witte donderdag	19.00 u. Eucharistieviering Pastor de Vreeze Cantorij	----	----	19.00 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen en Diaken G. Hendriksen Jongerenkoor
22.04 Goede vrijdag	15.00 u. Kruisweg Pastor de Vreeze 19.00 u. gebedsviering Werkgroep A-koord	19.00 u. gebedsviering Werkgroep Dames en herenkoor	19.00 u. gebedsviering Werkgroep Dames en herenkoor	15.00 u Kruisweg Past.werkster M. Dijkman
23.04 Stille zaterdag	20.30 u. Paaswake Pastor de Vreeze 't Ni-je geluud	19.00 u. Gezinspaaswake Em. past. werkster R. Wiendels Dames en herenkoor 20.30 u. Paaswake Past.werkster M. Dijkman One more voice		20.30 u. Paaswake Em. deken van Merm Parochiekoor
24.04 Pasen	10.30 u. Eucharistieviering Pastor de Vreeze en Diaken L. Feijen Cantorij	09.30 u. Eucharistieviering Em. deken van Merm Dames en herenkoor	11.00 u. communieviering Diaken Th. Reuling Jongerenkoor	09.30 u. Communieviering Diaken Th. Reuling Eigenwijz
25.04 2de paasdag	09.30 u. Eucharistieviering Pastor de Vreeze	Geen viering	Geen viering	Geen viering

Even voorstellen...

Een parochieblad is een goede manier om van tijd tot tijd personen bij u voor te stellen. We beginnen bij diegenen die zich pastoraal gezien nogal doen gelden: het pastoraal team. Dit team bestaat voor de parochie H. Gabriël uit vier beroepskrachten en een nog in te vullen vacature. De taak van het team is pastoraal leiding te geven aan de parochie en leiding te geven aan de uitvoering van het pastorale werk. Het team zorgt voor het pastorale beleid en ziet er op toe dat de parochie inhoudelijk op koers blijft.

Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat. De teamleden hebben bij de benoeming door de bisschop een pastoraal werkveld toebedeeld gekregen waarop zij eerst aanspreekbare en verantwoordelijke zijn.

Het team doet alles in goed overleg met de overige ambtsdragers en vrijwilligers in de parochie. Het team heeft intensief contact met het parochiebestuur van de H. Gabriël.

De personen:

Ben Aarsen, pastoor, eindverantwoordelijke voor het geheel en eerst aanspreekbare voor het werkveld liturgie.

Telefoon: 0316-221250. **E-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

Margot Dijkman, pastoraal werker, eerst aanspreekbare voor de werkvelden gemeenschapsopbouw en catechese.

Telefoon: 0316-295606 of 0316-223135.

E-mail: m.dijkman@parochiegabriel.nl

Theo Reuling ofs, diaken, eerst aanspreekbare voor het werkveld diaconie.

Telefoon: 0316-225687. **E-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

Carmianne Verrips, pastoraal werker, eerst aanspreekbare voor het werkveld catechese.

Telefoon: 06-28888400. **E-mail:** c.verrips@parochiegabriel.nl

Naast de beroepskrachten zijn in onze parochie ook pastoraal werkzaam: pastor R. de Vreeze, pastor H. Nollen, diaken G. Hendriksen en diaken L. Feijen. Daarover in een volgende uitgave meer.



Foto: V.l.n.r. Carmianne Verrips, Theo Reuling, Ben Aarsen, Margot Dijkman

Uitbreiding parochiecentrum Didam

Na vele jaren van voorbereiding is het dan eindelijk zover: de uitbreiding van ons parochiecentrum is gestart. Na het samengaan van de Martinus- en de Mariaparochie was het voor het bestuur al snel duidelijk dat er grote behoefte was ontstaan voor meer ruimte. Vanaf medio september hebben wij de beschikking over prima werkplekken voor ons pastorale team, de administratie, het gebouwenbeheer, de bibliotheek en drukkerij. Vooral de multifunctionele ruimte, geschikt voor een ontvangst van 50 à 60 personen, is een grote aanwinst. Hierin kunnen onze vier koren oefenen en komen de werkgroepen bijeen. Ook kunnen hier bijeenkomsten – bezinnend, informatief of ontspannend – plaatsvinden, evenals grotere bijeenkomsten van de parochie H. Gabriël. Achter in het portaal van de kerk hangt de tekening waarop u ziet dat het geheel in de stijl van het bestaande parochiecentrum en passend bij onze fraaie Mariakerk is. Er zal een fraai glasmozaïek worden geplaatst met beeltenissen van de H. Martinus, Maria van Altijdurende Bijstand en de H. Gabriël. Ook zal aan de tuinaanleg veel aandacht besteed worden. Het wordt een prachtig geheel; een aanwinst voor onze geloofsgemeenschap en voor Didam. Mocht u vragen hebben; de leden van de locatieraad zijn altijd bereid om e.e.a. toe te lichten.

Namens de locatieraad:

Hens Wolf

Meimaand mariamaand

Ook de komende meimaand zullen in onze geloofsgemeenschappen bijzondere vieringen rond Maria worden gehouden. Elke week zullen we in één van onze kerken bij elkaar komen om te bidden en te zingen en om Maria hulde te brengen. Deze maand mei komen we bij elkaar in:

<i>zondag 8 mei</i>	<i>Beek</i>	<i>11.00u</i>
<i>donderdag 12 mei</i>	<i>Wehl</i>	<i>19.00 uur</i>
<i>donderdag 20 mei</i>	<i>Zeddam</i>	<i>19.00 uur</i>
<i>donderdag 27 mei</i>	<i>Didam</i>	<i>19.00 uur</i>

Plant iets moois voor een ander

Vastenactie 2011 voor Real

De vastenactie van dit jaar nadert haar eind. Met Pasen hopen we door onze actie hier iets bereikt te hebben om mensen elders uit hun armoede te helpen opstaan. En zo een oprecht paasgevoel voor beiden. Dit jaar staat de parochie Real in de prelatuur (zeg maar 'bisdom') Infanta op de Filippijnen centraal. Die prelatuur bevindt zich in een van de armste delen van de Filippijnen. Vandaar dat de bisschoppen daar al vele jaren doende zijn om de kerk daar ook echt de Kerk van de Armen te laten zijn. Dat is een kerk die zich inzet voor de armen en zich vooral ook laat inspireren door de armen zelf. De beste manier om de armen zo bij de kerk te betrekken en de armen een kans te geven de kerk te veranderen is het organiseren van zogenaamde basisgemeenschappen. Dit zijn 15 tot 20 families die samen wonen in een gehucht, dorp of wijk en die elkaar ondersteunen door samen de Bijbel te lezen, te bidden, voor zieken te zorgen en samen de handen uit de mouwen te steken om uit de armoede weg te komen. Vooral bij dat laatste is onze hulp nodig. De laatste jaren zijn in Infanta veel projecten opgezet om vooral groenten te verbouwen met moderne en veelal ook biologische landbouwmethoden. Vooral nu er een nieuwe, veel kortere weg naar Manilla geopend gaat worden en de geteelde groenten binnen enkele uren in Manilla op de markt kunnen liggen. Voor de mensen van Real dé kans om zich iets te ontworstelen aan de voortdurende situatie van armoede. Laat een basisgemeenschap de kans krijgen een kas te bouwen en groente te telen. Zij kunnen dan aan het planten gaan en wij planten daarmee iets moois voor hen! Daarom als u het zakje nog moet vullen of iets wilt overmaken: plant iets moois voor de ander!



Communie 2011: Goed parochieleven!

In de grote parochie Gabriël doen 304 kinderen dit jaar van begin april tot begin mei in vijftien vieringen hun Eerste Communie. In alle gemeenschappen wordt er vooral vanaf januari druk gewerkt aan het voorbereiden van de kinderen op deze bijzondere gebeurtenis. In een groot aantal plaatsen gebeurt dit met hulp van werkgroepen en overal met de onmisbare inzet van ouders. Vanuit het pastoraal team worden de projecten begeleid door de pastoraal werkers Margot Dijkman en Carmianne Verrips.

In alle gemeenschappen op één na wordt nu het project "door de Poort" gebruikt. Elke keer een verhaal van Jezus dat wordt verwerkt in een vraaggesprek met de kinderen en een knutselopdracht. Voor thuis is er een werkboekje waarin hetzelfde verhaal terugkomt. Thuis bezig zijn met geloof als gezin is erg belangrijk geworden in het kunnen doorgeven van ons katholieke geloof met haar eigen rituelen en gebruiken. Het doet me plezier te zien dat steeds meer ouders het belang van hun rol inzien en het oppakken en er mee aan de slag gaan. Bij rondvraag op bijeenkomsten en via de mail komen er diverse reacties op de wijze van voorbereiden. Een greep uit de berichtjes van de mail: "Wij hebben bij ons geen werkgroep meer en ik was bang dat er heel veel op ons af zou komen, maar iedereen doet wat en zo valt het reuze mee." "Als werkgroep kost het veel tijd, je wilt dat alles goed loopt, en dan is er veel waar je aan moet denken. Naast werk en gezin is het een hele taak. Maar het is elke keer weer leuk met de kinderen en daar geniet ik van." "Mijn zoontje vindt het reuze leuk en is thuis druk met zijn werkboekje" "Het 'rondje kerk' (=verkenning van het kerkgebouw) is elk jaar een succes voor zowel kinderen als ouders. We komen altijd tijd te kort, en ik leer zelf ook nog steeds wat nieuws." "Het leukste is dat ze een opdracht moeten doen, maar dat ze in

de opdracht zichzelf kunnen blijven. Bijvoorbeeld bij het zelfportret tekent de een zo goed mogelijk zichzelf en de ander geeft zichzelf een totaal andere kleur haar en zeg desgevraagd: 'zo vind IK het mooier'. In de wandelgangen hoor ik diverse reacties. Met name rondom het vieren is er veel te regelen en af te stemmen, en dat kost erg veel tijd en energie. Soms moeten we in het project wat bijsturen bijvoorbeeld na het oefenen hoe je communie ontvangt zegt een moeder die er bij was: "Dit moeten we thuis nog maar eens allemaal goed gaan oefenen, ik doe wel even een muiltje". Over het geheel klinkt er heel vaak dat de kinderen het met plezier doen, en dat het voor werkgroepen en ouders een leuke ervaring is. Maar het meeste telt voor mij dat kind dat teleurgesteld vroeg: "Moeten we nou al naar huis?" Die geeft een compliment aan iedereen die meehelpt en laat zien en horen dat bezig zijn met je geloof leuk en boeiend kan zijn. "We doen het samen." Uit soortgelijke reacties en mijn eigen ervaringen her en der in de gemeenschappen blijkt dat communievoorbereiding ook dit jaar weer iets is van werkgroepen, ouders, kinderen en pastores samen en dat vind ik persoonlijk een mooi voorbeeld van goed parochieleven.

Carmianne Verrips, pastoraal werker



KJ actief op weg naar Madrid...

We hebben weer een stap gezet op weg naar Madrid! Jaarlijks schrijft de Paus een brief aan alle jongeren in het thema van de Wereldjongerendagen. Dit jaar is het thema: "Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof" (Kol. 2:7). In deze persoonlijke brief denkt de Paus terug aan zijn jeugd en beschrijft zeer herkenbaar het verlangen naar iets dat verder reikt dan het leven van alledag. Eind november hebben wij het hier met Pastoor Aartsen over gehad. Daarna hebben we pannenkoeken gebakken en als afsluiting zijn we samen naar de Eucharistieviering in Nieuw-Wehl geweest. Deze zomer vindt er een jongerenreis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid. De reis vindt plaats van 10 t/m 23 augustus en is bestemd voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. De kosten van de reis bedragen € 695,- p.p. Je kunt je inschrijven t/m 15 mei. Meer informatie: www.yougle.nl. Voor vragen ga je naar de jongerenwerker Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl of 06-16842077. Uit onze parochie zijn in ieder geval vier jongeren geïnteresseerd om mee te gaan. Wij willen graag alle jongeren van harte uitnodigen om mee te doen met onze bijeenkomsten in Nieuw-Dijk: de eerstvolgende is op zaterdag 7 mei om 15.00 uur in de Pastorie van Nieuw Dijk. Wil je meer weten, stuur dan een e-mail naar: kj.actief@gmail.com

Bereikbaarheid

Pastoraal team

Bereikbaarheid van het pastoraal team voor spoedeisende hulp (alleen voor het Sacrament der Zieken of de ziekenzegen): 06-55755957

Soms gaat het even niet.

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week, 5 cent per minuut. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl

Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de parochie, kunt u dit (laten) melden bij het parochiesecretariaat door middel van een telefoontje, e-mail of briefje.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum.

Redactie

De eerste uitgave van de Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Thea Rensen, Ben Berendsen en Harrie Leijten.

