



Informatiemagazine voor de geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël in de driehoek Didam, 's Heerenberg en Wehl

Jaargang 1 • nr. 2 • juni 2011

De Gabriël



***Eén parochie,
12 geloofsgemeenschappen***





De geloofsgemeenschappen van de parochie H. Gabriël

- **Beek:**
St. Martinus
- **Braamt:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Didam:**
H. Martinus / H. Maria OLV van Altijddurende Bijstand
- **'s-Heerenberg:**
St. Pancratius
- **Kilder:**
St. Jan de Doper
- **Lengel / 's-Heerenberg:**
Emmaus
- **Loil:**
OLV Onbevlekt Ontvangen
- **Nieuw-Dijk:**
H. Antonius van Padua
- **Nieuw-Wehl:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Stokkum:**
St. Suitbertus
- **Wehl:**
St. Martinus
- **Zeddum:**
St. Oswaldus

Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.

- **Druk:**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
- **Vormgeving**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam (Martijn Schouten)

Voorwoord

Voor u ligt de tweede uitgave van de Gabriël, het informatieblad van onze parochie H. Gabriël. Van tijd tot tijd wil het bestuur en het pastorale team graag alle parochianen informeren over de stand van zaken in de parochie.

We zijn bezig om één parochie te vormen. Dat is geen sinecure. Op papier zijn we één, maar in de praktijk betekent dat we nog aan elkaar moeten wennen en naar elkaar toe moeten werken. Door middel van deze uitgave proberen wij aan die eenwording een steentje bij te dragen. Veelgehoorde vraag: gaat dé Gabriël de plaats innemen van de bestaande informatiebladen die her en der in onze parochie verschijnen. Op den duur mogelijk wel. Wanneer dat is weten we niet. Op communicatiegebied is er een grote mate van verscheidenheid hoe de geloofsgemeenschappen de parochianen bereiken. Op zich is dat niet erg, zolang daartoe de behoefte is en mensen willen meewerken aan de totstandkoming ervan. Wel hopen wij dat dé Gabriel een bijdrage is in de vorming en beleving dat wij één parochie zijn. Door de vormgeving en inhoud van dé Gabriel proberen wij een brede groep parochianen aan te spreken. Niet alleen de ouderen, ook de jongeren. Wij hopen en vertrouwen erop dat deze uitgave voor velen in de parochie uitnodigend genoeg is om kennis te nemen van de inhoud.

Namens de redactie
Harrie Leijten

Pas op de plaats

Soms moet je een pas op de plaats maken, alles laten vallen omdat je lichaam het ineens af laat weten. Dan breekt noodgedwongen een periode van stil worden en nadenken aan. Dat heb ik de afgelopen maanden ervaren. Het is dan goed om te ervaren dat ondanks dat je gemist wordt, het werk doorgaat.

Wanneer je dan zo stil zit en alle tijd hebt om te luisteren, wanneer je niet afgeleid wordt door wat te zien is, merk je dat woorden veel dieper doordringen. De stilte helpt je relateren en er komt ruimte voor nieuwe inzichten, je wordt je bewust dat er meerdere manieren van doen zijn die je helpen je doel te bereiken. Door een pas op de plaats te moeten maken besef je dat niet alles in één uur of één dag of één week hoeft te gebeuren. Jezus maakt vaak een pas op de plaats, trekt zich even terug om te bidden en zo op goede gedachten te komen. 'Iedereen zoekt U', hoort Hij van zijn leerlingen, maar Hij nodigt hen uit om ook even afstand te nemen. Stil te worden en ruimte te scheppen om de band met de hemelse Vader te vernieuwen en versterken. Wij zien nu uit naar een periode van

loslaten. Alle beslommingen naast ons neer leggen en op adem komen. We mogen in de vakantie de touwtjes laten vieren en met een pas op de plaats eens goed bezien hoe onze weg loopt en wellicht nieuwe wegen ontdekken die ons naar een goede toekomst brengen. Er zijn van die plekken onderweg, heilige plaatsen die uitnodigen om stil te worden en misschien ook even te bidden. Hier in de buurt zijn dat ondermeer de kapelletjes langs de weg. Zoals in Vethuizen, Beek, Kilder, Nieuw Wehl, Nieuw Dijk, Wehl, Stokkum, Didam. U weet vast nog meer van die plekjes die uitnodigen tot stilte en bezinning.

Ik wens u een goede vakantietijd, ook namens de collega's, pastoor Ben Aarsen

Wat doen we met ons kerkgebouw? Toekomstvisie op liturgie vieren in de parochie H.Gabriël

In februari van dit jaar is de nota 'Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht' (1) over liturgievieren uitgegeven door de bisdomstaf. Op basis van een aantal concrete gegevens die vandaag de dag een rol spelen in onze kerk wordt in de nota een toekomstvisie gegeven. Het meest concrete besluit daarin is dat de bisschop voor elke parochie één kerk heeft aangewezen waar vanaf 1 januari 2012 elke zondag eucharistie gevierd moet worden. In onze parochie H.Gabriël is dat de Mariakerk in Didam. We moeten samen bekijken waar en in hoeverre we dan in andere kerken eucharistie vieren.

Deze nota heeft in de ons omliggende nieuw gevormde parochies her en der tot drastische beslissingen geleid, zoals de aankondiging van het sluiten van diverse kerkgebouwen. Vanuit het pastoraal team en het bestuur van de H. Gabriël willen wij naar aanleiding van de nota in acht gespreksrondes met zoveel mogelijk mensen uit onze geloofsgemeenschappen in gesprek gaan over waartoe de nota in ons geval kan leiden. In die rondes komen parochiebestuur, locatie-raden, vrijwilligers op het terrein van liturgie zoals koren, kosters, voorgangers van weekendvieringen, avondwake en uitvaarten en kerkgangers aan bod. De bijeenkomsten zullen

gaan over de inhoud van de nota, de plaatselijke wensen en concrete mogelijkheden (denk aan diverse vrijwilligers, financiën) voor het vieren in onze gemeenschappen. Diverse groepen worden uitgenodigd voor gesprek. Met hen en een aantal vrijwilligersgroepen en kerkgangers willen we na afloop van een weekendviering het gesprek voeren. Na al die rondes zal er in bestuur en team overlegd worden over de gehoorde mogelijkheden en wensen en zal door het team het beleid voor de komende jaren geformuleerd en vastgesteld worden. De bijeenkomsten aansluitend aan de weekendvieringen zijn als volgt gepland:

zaterdag 3 september 2011 19.00 uur - Nieuw-Dijk
zaterdag 3 september 2011 19.00 uur - Nieuw-Wehl
zondag 4 september 2011 09.30 uur - Loil
zondag 4 september 2011 09.30 uur - 's-Heerenberg/Lengel
zaterdag 10 september 2011 17.30 uur - Braamt
zaterdag 10 september 2011 19.00 uur - Stokkum

zondag 11 september 2011 11.00 uur - Didam
zondag 11 september 2011 11.00 uur - Zeddum
zaterdag 24 september 2011 19.00 uur - Kilder
zondag 25 september 2011 09.30 uur - Wehl
zondag 25 september 2011 11.00 uur - Beek

Op elk van die bijeenkomsten zal een vertegenwoordiger van het bestuur en team aanwezig zijn. We hopen op deze manier dat we met open ogen en oren voor de realiteit van vandaag samen naar de toekomst te kijken en daarin een weg te vinden.

Pastoraal team, parochie bestuur H. Gabriël.

(1) De complete tekst van de nota kunt u vinden op: www.aartsbisdom.nl/publicaties. Zie links in de balk: [pastoraal-liturgischbeleidsplan\(februari2011\)](#)



Geloofsgemeenschappen



Emmaus te 's-Heerenberg / Lengel

Kerk: De Bongerd 2

Secretariaat: Hofstraat 4

7041 AD 's-Heerenberg

0314-661224

E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur



St. Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2

Secretariaat: Hofstraat 4

7041 AD 's-Heerenberg

0314-661224

E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur



Pater Johan Berndsens 80 jaar

Op 25 juli 2011 zal pater Johan Berndsens de gezegende leeftijd van tachtig jaar bereiken. Hij werd in 1931 geboren in 's-Heerenberg als een van de oudsten uit een groot gezin. In september 1945 trad hij in bij de Paters van de H.Geest en begon zijn middelbare studie in het kleinseminarie in Weert. Na het Noviciaat en theologische studie in Gemert, werd hij daar op 21 juli 1957 door Mgr.Bekkers tot priester gewijd en vertrok in maart 1959 naar de Franse Congo, waar hij met veel plezier, maar vaak ook onder moeilijke omstandigheden gewerkt heeft. In november 1997 keerde hij terug naar Nederland, omdat het, door een ernstige burgeroorlog, steeds moeilijker werd voor de buitenlanders in Congo te werken, maar ook omdat hij inzag, dat het missiewerk nu door eigen inlandse priesters gedaan kon worden. De Kerk in Congo was gesticht. Pater Johan was toen 66 jaar en werd door zijn congregatie gevraagd overste te worden in Weert. Hij heeft altijd goede contacten onderhouden met de geloofsgemeenschappen St. Pancratius en Emmaus zijn geboortestad 's-Heerenberg. Op 19 september 2001 werd hem gevraagd deel te nemen aan het pastorale team van onze Parochies, ter vervanging van pastoor Mittman. Hij vond het erg fijn in zijn eigen omgeving te mogen werken samen met pastor Thea Berndsens tot juni 2003. Toen benoemde de Congregatie hem tot overste in het klooster-bejaarden centrum in Gennep en daar werkt hij nog steeds. In 2001 werd hij als waardering voor zijn inzet voor de medemens Ridder in de Orde van "de Berghse Kei" van de Carnavalsvereniging d'Olde Waskupen. Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag wordt op zondag 24 juli om 09:30 uur in de Emmauskerk een gezongen plechtige Hoogmis gevierd met als celebrant Pater Johan. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren met een hapje en een drankje.

U komt toch ook ?

Korenfestival tijdens Mechteld ten Ham Weekeinde 2011 in de St. Pancratiuskerk

Vele koren zullen op zondag 21 augustus a.s. weer van de partij zijn bij het populaire programma-onderdeel van het Mechteld ten Ham weekeinde, dat jaarlijks voor volle banken in de St. Pancratiuskerk zorgt. Kijk voor meer info en voor het volledig programma op de volgende site: www.mechteldtenham.nl



H. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3

7038 CH Zeddam

0314-651281

E-mail: oswaldusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 09.00-11.30 uur.



Kermisviering

Zondag 10 juli om 11.00 uur is de kermisviering. De voltallige schutterij St. Johannes met de nieuwe schutterskoning zal hierbij aanwezig zijn. Na afloop van de viering brengt harmonie Kunst na Arbeid een serenade en is er een vendelhulde door de vendeliers van de schutterij.



Oswaldusfeest

Zondag 7 augustus om 11.00 uur. Oswaldus is de patroonheilige van de Zeddamsse kerk. In heel Nederland is maar één St. Oswalduskerk. Op 5 augustus viert de Kerk het feest van St. Oswaldus. Tijdens de viering op de eerste zondag in augustus wordt onze patroonheilige herdacht.

Eucharistieviering bij Mariakapel Vethuizen

Maandag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) is weer de jaarlijkse Eucharistieviering bij het Mariakapelletje in Vethuizen, aanvang 19.00 uur. Voorgangers zijn de pastores van Azewijn, Braamt en Zeddam. (Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar de kerk in Zeddam.) Zang: dames- en herenkoren van Braamt, Zeddam en Azewijn.

De Mariakapel aan de Holthuiserstraat in Vethuizen is een gemeentelijk monument. Het kapelletje werd opgericht door de Jonge Boeren en Boerinnen van de kring De Oude IJssel. Op 15 augustus 1939 (Maria tenhemelopneming) werd het ingewijd. Oorspronkelijk stond het op grond van J.F. Sloot tegenover de boerderij van Sleedoorn. In verband met de ruilverkaveling is het in 1967 verplaatst naar de Holthuiserstraat. De architect is Alphons Vermeulen, geboren in Beek (gem. Montferland). Het Maria-beeld is ontworpen door de Nijmegenaar Albert Meertens.



H. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6
7035 AK Kilder
0314-681274

E-mail: stjanded@xs4all.nl

Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur



Oudijzeractie:

Zaterdag 14 mei was er weer in Kilder de oudijzeractie! Deze oudijzer dag had een zilver tintje! Voor de 25ste keer werd door vele vrijwilligers het oudijzer opgehaald! Echt een mooie actie, waar we als geloofsgemeenschap van Kilder zeer trots op zijn. Ter ere van dit jubileum werd deze dag feestelijk afgesloten met een gezamenlijke barbecue!

Familieberichten

Overleden:

In het vorige nummer van de Gabriël is door een fout van de redactie van Kilder niet geplaatst: de heer Theo Driesen is overleden op 14 december 2010 op 85-jarige leeftijd. Onze welgemeende excuus hiervoor.

Overleden: Willy Fielt, echtgenoot van Hermien Vos, op 8 april 2011 op 57-jarige leeftijd.

We wensen de familie, vrienden en burens veel kracht en sterkte met het verlies van hun dierbare.

Palmtakken:

Het rondbrengen van de palmtakken door de misdienaars in de Goede Week heeft het mooie bedrag van € 560,06 opgebracht. Dit geld wordt gebruikt voor het jaarlijkse uitstapje en een Sinterklaasavond. Aan al onze gulle gevers, hartelijk dank hiervoor namens de misdienaars.



OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw-Wehl

Nieuw Wehlseweg 18
7031 HW Nieuw-Wehl
0314-681296

E-mail: secretariaat@parochienieuwwehl.nl

Website: www.parochienieuwwehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, woensdag 19.00-20.00 uur
(1e en 3e woensdag van de maand), vrijdag 09.30-11.30 uur



Aandacht voor bijzondere data:

2 juli 19.00 uur - schoolverlatersviering
10 juli 10.00 uur - jaarlijkse Sacramentsprocessie
21 augustus 09.00 uur - Schuttersfeest



H. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
0314-681254

E-mail: info@parochie-wehl.nl

Website: www.parochie-wehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 18.30-20.00 uur, woensdag 09.30-11.30 uur,
vrijdag 13.30-15.00 uur



Joop en Riet Welling koninklijk onderscheiden

Joop Welling spant zich al sinds 1960 in als vrijwilliger van de St. Martinusparochie in Wehl. Hij verzorgt diverse hand- en spandiensten in de kerk, het parochiecentrum en/of op het kerkhof. En hij doet nog veel meer voor de Wehlse en Kilderse gemeenschap. Zijn vrouw Riet Welling-Wagener werd eveneens Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vanaf 1997 secretaris en lid van de parochieraad, actief bij het kerkblad 'De Echo' en het secretariaat van de St. Martinus geloofsgemeenschap. Verder verricht zij hand en spandiensten voor de 'actie kerkbalans'.



St. Martinus te Beek/Loerbeek

Sint Jansgildestraat 56
7037 AX Beek
0316-531264

E-mail: sintmartinus@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

Het secretariaat is geopend op donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Het secretariaat is te bereiken onder telefoonnummer 0316-531264 en per e-mail via sintmartinus@hetnet.nl.



Familieberichten

In de geloofsgemeenschap St. Martinus in Beek/Loerbeek zijn op zondag 3 april de volgende kinderen gedoopt:

Melle Hansen, zoon van Sander en Chantal Hansen

Babette en Frederiek van Ballegooijen, dochters van Rinaldo en Yvonne van Ballegooijen

Overleden: Anna Wolswijk - Hansen 94 jr. Verzorgingshuis Meddo

Henk ter Voert koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 29 april heeft burgemeester Leppink de onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau' uitgereikt aan Henk ter Voert. Henk heeft dit lintje o.a. verdiend voor zijn inzet als vice-voorzitter voor de parochie St. Martinus Beek/Loerbeek.

De aanmelding voor de vormselviering is gestart. De eerste, algemene, ouderbijeenkomst was 23 mei j.l.. Op de volgende bijeenkomst, na de zomervakantie, volgt meer informatie.

Organisatie van de geloofsgemeenschap H. Martinus te Beek – Loerbeek

Zoals u allemaal weet maken we al weer een jaar deel uit van de Parochie Gabriel. Er is nu één bestuur voor alle 13 geloofsgemeenschappen. Elke locatie heeft zijn eigen organisatie met een pastoraatsgroep en een locatieraad. In de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap zijn Gerrit Bosch en Carla Krechting benoemd door het bestuur. De pastoraatsgroep maakt ook deel uit van de locatieraad waarin ook Jan Bloemberg als lokale penningmeester zit. Tonnie Roes is de kerkhofbeheerder. Voor het gebouwenbeheer zijn we nog op zoek naar iemand. Allen zorgen samen voor de goede gang van de dagelijkse zaken. Voor vragen kunt u of rechtstreeks of via het secretariaat (donderdagmorgen van 9.00-12.00) terecht bij deze mensen. De locatieraad



H. Martinus / Maria OLV van Altijddurende Bijstand te Didam

Raadhuisstraat 1a

6942 BE Didam

0316-221550

E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

Website: www.parochies-didam.nl

Openingstijden secretariaat: maandag-dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

Spreekuur: iedere donderdag 19.00-19.30 uur



Familie berichten

Gerda Sanders - Dominicus 81 jr., Wilhelminastraat 92

Theed Meijer 83 jr., Heeghstraat 62

Greet Dankaart - Kamphuis 74 jr., Regina Pacis, Velp

Kopy Samen Onderweg:

nr.113: Inleveren op 27 augustus voor het nummer dat op 14 september verschijnt.

nr.114: Inleveren op 8 oktober voor het nummer dat op 26 oktober verschijnt.



H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35

6942 HA Nieuw-Dijk

0316-221250

E-mail: antonius.van.padua@gmail.com

Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur

Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur

Misintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk



Familie berichten

Gedoopt:

Teun Strikkeling - Past. Bijlardstraat 2, Ties Duis - Steenstraat 17, Benthe Visser - Liemersweg 22, Emma Bod-Past. Bijlardstraat 3

Getrouwd:

Jeroen Pere en Olga Menting



OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38

6941 DM Loil

0316-223272

E-mail: parochie-loil@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: zondags na de viering

Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur



Familie berichten

Getrouwd: Arno Wenting en Marloes Jurrius

Vrijwilligers(middag) Loil

Ook in 2011 zal er voor alle vrijwilligers weer een gezellig samenzijn georganiseerd worden. Dit zal plaatsvinden op zondag 11 september, noteer het in uw agenda. De uitnodiging met de nodige informatie kunt u t.z.t. via de e-mail of brievenbus verwachten. Wij hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst en dat deze dag weer net zo zal slagen als vorig jaar!

Schuttersviering en Sacramentsprocessie

In Loil wordt op zondag 24 juli a.s. weer de traditionele Schuttersviering met aansluitend de Sacramentsprocessie gehouden. De viering begint om 9.00 uur. Vorig jaar was het in het kader van het 100 jarig bestaan van de kerk en school de bedoeling dat de viering in de openlucht, achter de pastorie, zou worden gehouden. De weersvoorspellingen waren echter van dien aard dat dit niet is doorgegaan. Daarom is besloten om het dit jaar, als de weergoden ons ditmaal wel goed gezind zijn, alsnog te doen.

Medewerking aan de viering en de processie verlenen Schutterij Loil Vooruit, Muziekvereniging Amicitia, Drumfanfare Loil Vooruit, het Gemengd koor, de bruidjes en de Broedermeesters. Voorganger is pastoraal werker Carmianne Verrips. In samenwerking met Schutterij Loil Vooruit zal worden gezorgd voor vele goede zitplaatsen. Na de viering volgt de processie over het kerkhof. Voor het goede verloop wordt weer gezorgd door de broedermeesters.

Tijdens de Sacramentsprocessie dragen wij het Allerheiligste, het heilig Brood, zichtbaar teken van Jezus aanwezigheid, met ons mee. Ook dragen wij het beeld van Maria, de patrones van onze parochie, en allerlei vaandels mee. De processie herinnert ons er aan dat onze levensweg geen eenzame weg is waar ieder aan zijn eigen lot wordt overgelaten. De weg die we gaan in ons leven hoeven we niet alleen te gaan. Als chris-

tenen trekken we samen op en Jezus trekt met ons mee. Wat is bij dit alles de taak van de Schutterij vraagt U zich misschien af? In de 16e en 17e eeuw werden op het platteland schutterijen opgericht om processies te beschermen tegen dreigementen van buitenaf. De bielemannen hadden als taak alle obstakels die ze op de weg tegen kwamen op te ruimen. De verbondenheid met de kerk spreekt ook uit de vaandels. Deze zijn gezegend en worden gedraaid voor "God, Koningin en Vaderland". Wij hopen veel parochianen en belangstellenden te mogen begroeten in de schuttersviering en de sacramentsprocessie. Iedereen is van harte welkom!! (Indien het weer niet meewerkt, is de viering in de kerk.)



H. Suitsbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24
7039 AJ Stokkum
0314-661274

E-mail: suitsbertusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur



Mariaviering

De samenwerkende kerkkoren van Zeddum en Stokkum hebben de liturgische zang verzorgd tijdens de Mariaviering in Zeddum op donderdag 19 mei j.l. De viering gaf bezoekers en koren een goed gevoel. Op zondag 22 mei j.l. werd de Eucharistieviering in de Stifftkerk in Hoog Elten verzorgd door, wederom, de samenwerkende koren van Zeddum en Stokkum. Het was een mooie viering. De 'Kaffee und Kuchen' na afloop was gezellig en werd zeer op prijs gesteld. In Stokkum vond op 4 juni de traditionele vrijwilligers avond plaats, die begon met een eucharistieviering, opgeluisterd met de liturgische muziek door de koren Inter-Nos en For Joy uit Stokkum. Na deze viering is op feestelijke en vrolijke wijze nagepraat onder het genot van een drankje, hapje, een komische act en een smakelijk buffet. Deze avond is door de vrijwilligers ervaren als een fantastische waardering.



OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18
7047 AP Braamt
0314-652588

E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.



Het komende vertrek van pater De Vreeze

U zult allemaal gehoord en gelezen hebben over de ontstane situatie in de geloofsgemeenschap van Braamt. Het aangekondigde eind van de pastorale taken van pater De Vreeze en het daarmee samenhangende vertrek heeft veel commotie teweeg gebracht. Wij hebben begrip voor de grote emoties die dit besluit op roept, maar dit rechtvaardigt niet dat parochiële vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de geloofsgemeenschap en pater de Vreeze ingezet hebben en nog inzetten onheus bejegend worden. Dit doet niet alleen hen, maar ook ons pijn.

Verder betreuren we zeer dat in alle commotie slecht één kant van de zaak belicht is. De beslissing die de bisschop heeft genomen is niet uit de lucht komen vallen. Er is het nodige aan vooraf gegaan zoals u kunt lezen in de brief van Vicaris Pauw aan de dorpsraad. Deze brief is onder de parochianen van Braamt verspreid en nu ook voor u ter kennisname in de Gabriël afgedrukt. Wij vinden het erg jammer dat het niet mogelijk is gebleken om samen met pater de Vreeze te werken aan de opbouw van nieuw pastoraat in de parochie Gabriël en in het bijzonder in de geloofsgemeenschap van Braamt. Het pastoraal team van de parochie Gabriël wil en zal van harte de verantwoordelijkheid blijven nemen om te bouwen aan de geloofsgemeenschap van Braamt als plaats waar mensen samen in goede en kwade dagen hun geloof beleven en delen. Pastoraal team van de Gabriel Parochie

De brief van vicaris Pauw

De dorpsraad van Braamt heeft een brief aan mgr. Eijk gestuurd, waarin zij haar ongenoegen uit over het gedwongen vertrek van pater De Vreeze uit Braamt. De aartsbisschop heeft vicaris drs. J.G.M. Pauw verzocht - nu pastoor Aarsen wegens ziekte is uitgevallen - de brief te antwoorden.

“U maakt zich zorgen over het aangekondigde vertrek van pater De Vreeze S.M.A. uit uw gemeenschap. Voor ieder mens komt echter in het leven het moment om verantwoordelijkheden los te laten en over te dragen, hoe moeilijk dat soms ook is. In onze kerk is het bijvoorbeeld regel dat een pastoor bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar zijn ontslag aanbiedt aan de bisschop en de verantwoordelijkheid voor de parochie teruggeeft. In overleg met de nieuwe verantwoordelijke voor het pastoraat is het mogelijk dat de priester als emeritus assistentie blijft verlenen zolang de bisschop en het pastoraal team dit verantwoord achten en voor zover de gezondheid het toelaat. Pater de Vreeze heeft vele jaren goede diensten verricht in de geloofsgemeenschap van Braamt. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Door zijn onvermoeibare inzet, ondanks het klimmen der jaren en het toenemen van lichamelijke beperkingen, heeft hij een bijzonder getuigenis gegeven van zijn sterk geloof en de blijvende waarde en betekenis van het priesterschap. Herhaalde malen is echter ook gebleken dat het pater de Vreeze moeilijk valt de grens te bepalen tussen zijn blijvend verlangen om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap en de verantwoordelijkheid voor het pastoraat aldaar. Het is al langere tijd onze grote zorg dat hij zichzelf op deze wijze overvraagt en daarmee zichzelf uiteindelijk ook de

geloofsgemeenschap te kort doet. Op verschillende niveaus zijn er in de achterliggende jaren problemen gerezen die deze zorg hebben gevoed. De benoeming van pater De Vreeze als priester-assistent te Braamt is dan ook met ingang van 1 februari 2005 reeds niet meer verlengd. Wij achten nu de tijd gekomen om zijn parochiële assistentie te beëindigen. Met de overste voor de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën is overleg gepleegd over zijn terugkeer naar het moederhuis van de sociëteit in Cadier en Keer per 1 juli a.s. Voor pater de Vreeze valt deze beslissing zwaar en ongetwijfeld zullen vele parochianen met u zijn vertrek oprecht betreuren. Daarvoor hebben wij alle begrip. Toch achten wij deze beslissing uiteindelijk noodzakelijk en wijs voor alle betrokkenen. De toekomst van de geloofsgemeenschap te Braamt kan niet afhankelijk zijn van één man die de leeftijd van de zeer sterken heeft bereikt, maar ligt in een goede samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen van de nieuwe parochie H. Gabriël onder leiding van de pastoor, het pastorale team en het nieuwe bestuur. Wij hopen dat vele parochianen dit zullen inzien en van harte aan die toekomst willen werken.”

Het pastoraat vanaf 1 juli in Braamt.

Het pastoraal team van de parochie Gabriel is nu en dus ook vanaf 1 juli verantwoordelijk voor het gehele pastoraat in de geloofsgemeenschap van Braamt. De bisschop heeft pater de Vreeze vanaf die datum van alle pastorale taken ontheven en hij mag vanaf 1 juli niet meer voorgaan in de liturgie. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Het pastoraal team gaat met vrijwilligers de invulling op zich nemen. (zie voor de bereikbaarheid van het team de achterpagina). De weekendvieringen gaan door zoals in het rooster in deze Gabriël en straks via het huis aan huis blad staat aangegeven. Aansluitend aan elke weekendviering (in de zomermaanden om de 14 dagen) is het secretariaat een half uur geopend. U kunt hier terecht voor gebedsintenties, opgave voor doop, huwelijk, jubileum of andere bijzondere vieringen, voor verzoeken om een pastoraal contact of andere vragen. Buiten dit half uur, is het secretariaat bereikbaar via de mail: olvbraamt@parochiegabriël.nl Voor het sacrament van de zieken of de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met iemand van het pastoraal team of als er haast geboden is het noodnummer gebruiken: 0655755957 Uitvaartondernemingen zijn geïnfomeerd dat ze voor het regelen van een uitvaart contact op kunnen nemen met de uitvaarttelefoon, zoals ook in andere gemeenschappen van onze parochie gebruikelijk is.

Vakantie

Het is zo gewoon geworden. "We gaan op vakantie!" Nog niet eens zo heel lang geleden ging dat wel anders. Toen er een begin gemaakt werd met het uitkeren van vakantiegeld, werd dat in de meeste gezinnen besteed aan het kopen van anthraciet en eierkolen voor de kachel. Als je dan ook nog een varken voor de slacht in de schuur had, genoeg aardappelen in de kelder en ook nog een paar keulse potten met zuurkool en snijbonen, dan kon je de winter zien komen. Zo maar voor je plezier op reis gaan, dat deed je niet, dat was overdreven en eigenlijk niet nodig. In mijn jeugd waren er in de vakantie eigenlijk maar twee hoogtepunten: een dag met het hele gezin naar de dierentuin in Arnhem en het uitstapje met de misdienaars. Vooral dat laatste is me goed bijgebleven omdat je dan met de bus op reis ging. Voor we vertrokken werden er 5 melkbussen met water in de bus gezet. Vervolgens deed de kapelaan heel plechtig, alsof hij een kind doopte, in elke melkbus een hele fles limonadesiroop. We liepen die dag dus zogezegd 1 op 30, best wel zuinig. Iedereen had van thuis een blikken beker meegenomen en zo schepten we met een grote pollepel de hele dag maar door, zonder dat de parochie op grote kosten gejaagd werd.

Toen wat later de Noodwet Ouderdomsvoorziening werd ingevoerd en de eerste AOW binnenkwam, werd dit door veel oudere mensen gebruikt om op bedevaart naar Rome of naar Lourdes te gaan, want zoals gezegd, voor je plezier op reis gaan, dat deed je niet. Maar zo groeide wel de belangstelling voor andere landen en culturen, waardoor er geleidelijk meer naar het buitenland op vakantie gegaan werd. Vooral toen steeds meer mensen een auto kregen werd op vakantie gaan steeds gewoner. Ik weet niet of de reizenbranch zich realiseert dat het algemeen op vakantie gaan, tegenwoordig zelfs vaak meer keren per jaar, zijn oorsprong vindt in de bedevaartreizen, maar in mijn beleving is het wel zo gegaan. Voor allen die dit nog van plan zijn, hierbij een prettige vakantie toegewenst!

Derk

Dinsdag 2 augustus 2011 bedevaart Kevelaer

Op dinsdag 2 augustus a.s. wordt vanuit ons parochie H.Gabriël wederom de bedevaart naar Kevelaer gehouden. Net zoals vorig jaar zullen we deze dag gezamenlijk met elkaar optrekken. Traditiegetrouw zal ook dit jaar Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor de muzikale ondersteuning zorgen. Het gemengd koor uit Beek verzorgt de zang tijdens de plechtige Hoogmis en het Marialof in de Basiliek. 's Middags om 15.00 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen. Voor diegene die minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Meerdere van onze pastores zullen deze dag met ons meegaan en in de vieringen voorgaan.

Voor informatie en opgave kunt U zich voor 24 juli a.s. aanmelden bij het parochiesecretariaat in uw eigen geloofs-gemeenschap. Ook mensen die gebruik maken van een rolstoel zijn van harte welkom. Begeleiders gaan gratis mee. De kosten bedragen € 17,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Bij opgave wordt U het programma van deze dag overhandigd. De opstapplaatsen voor de bus zullen tijdig bekend gemaakt worden. Vanaf de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek en gaan we gezamenlijk op weg naar Kevelaer.





Foto: Dies Goorman

Jubileum diaken Theo Reuling ofs

Op 12 maart is onder grote belangstelling herdacht dat Theo Reuling op 12 september 1998 tot permanent diaken is gewijd. Na een vendelhuide door de gezamenlijke schutterijen werd dit 12,5-jarig jubileum in de St. Martinuskerk in Beek feestelijk gevierd. In deze viering en tijdens de daaropvolgende receptie hebben verschillende personen hun dank en blijdschap uitgesproken. Soms met serieuze woorden, maar ook op ludieke manieren. Als cadeau had Theo gevraagd om financiële bijdragen voor diaconale projecten. Naast enkele persoonlijke cadeaus kon hij aan de Stichting Mama Alice, een opvang- en onderwijsproject voor dakloze jongeren in Peru, en aan de Stichting Voedselbank Montferland elk elfhonderd euro's overmaken. Allen dank voor uw belangstelling, felicitaties en bijdragen.

Vakantieweek Zonnebloem 2011 Beek

Van 14 tot 19 maart gingen we met 4 gasten uit Beek mee met de zonnebloemvakantie van de regio. Dit keer ging de reis naar Het Laarhuis in Ommen. Een leuke accommodatie gelegen in de buurt van het bos maar ook het stadje was goed te bereiken. We hadden een gevarieerd programma met veel muziek en activiteiten. Zo zijn we naar het speelgoed en oude ambachten museum geweest in Terschuur. Ook was er op vrijdag een aantal meisjes van een kappersopleiding die de dames en heren van een behandeling voorzagen. Al met al een gezellige week waar we tevreden op terug kunnen kijken.

De jaarlijkse picknick voor de oudste inwoners van Beek zal gehouden worden op 4 augustus.

De Nationale Ziekendag wordt dit jaar gehouden op 10 september.

Voor beide activiteiten zullen de vrijwilligers bij u langskomen om te vragen of u deel wilt nemen.

Schuldhulpmaatjes in Montferland



Een toenemend aantal mensen raakt in financiële problemen. Een miljoen Nederlanders kan niet meer aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Ook zijn steeds minder mensen in staat om een financiële terugval op te vangen. Financiële problemen hebben verstrekkende gevolgen en brengen veel menselijk leed met zich mee. SchuldHulpMaatje is een project van kerken en maatschappelijke organisaties. Zij willen samen helpen om een antwoord te geven op deze nood. Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die een toerustingsprogramma heeft doorlopen. Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, zo nodig ondersteuning geven tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. SchuldHulpMaatje is er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Uitgangspunten voor de werkwijze van SchuldHulpMaatje zijn: Financiële vrijheid, Samen sterker staan, er Zijn voor de ander, Eerlijkheid als basis, Gelijkwaardigheid en Echtheid, Rechtvaardigheid en Naasteliefde. SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op het werk van de professionele schuldhulpverlening. Ook in de gemeente Montferland is behoefte aan deze vrijwilligers. De Parochie H. Gabriël heeft daarom het initiatief genomen om dit project ook hier van de grond te tillen, samen met de protestantse kerken. De lokale coördinator van SchuldHulpMaatje is Sjantien van Unck (Welcom). Hierin komt ook de samenwerking met de gemeente Montferland tot uiting. Voor meer informatie kunt u terecht op www.schuldhulpmaatje.nl of bij diaken Theo Reuling ofs.

ROOSTER VIERINGEN maanden juli en augustus 2011, Cluster 1

DATUM	LENGEL Geloofsgemeenschap Emmaus	's-HEERENBERG Geloofsgemeenschap H. Pancratius	STOKKUM Geloofsgemeenschap H. Suitbertus	ZEDDAM Geloofsgemeenschap H. Oswaldus
02.07 zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u. Communieviering Diaken Reuling	-----
03.07 zondag	-----	09.30 u. Communieviering Diaken Reuling Pancratiuskoor	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	Geen viering
09.07 zaterdag	17.30 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Emmauskoor	-----	19.00 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	-----
10.07 zondag	-----	Geen viering	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	09.30 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Dames + Herenkoor
16.07 zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen	-----
17.07 zondag	-----	09.30 u. Eucharistieviering Em.Deken Hendriksen Pancratiuskoor	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	Geen viering
23.07 zaterdag	-----	-----	19.00 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	-----
24.07 Zondag	09.30 u. Eucharistieviering Pater Berndsen Emmauskoor	Geen viering	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	11.00 u. Communieviering Diaken L. Feijen Dames + Herenkoor
30.07 Zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman	-----
31.07 Zondag	-----	09.30 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Pancratiuskoor	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	Geen viering
06.08 Zaterdag	17.30 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Emmauskoor	-----	19.00 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	-----
07.08 Zondag	-----	Geen viering	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	11.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Dames + Herenkoor
13.08 Zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u. Communieviering Diaken Reuling	-----
14.08 Zondag	-----	09.30 u. Communieviering Diaken Reuling Pancratiuskoor	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	Geen viering
15.08 Maandag	-----	-----	-----	19.00 u. bij kapel Vethuizen
20.08 Zaterdag	17.30 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Emmauskoor	-----	19.00 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	17.30 u. Eucharistieviering Em.deken Hendriksen Ulftsmannenkoor
21.08 Zondag	-----	Geen viering	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	-----
27.08 Zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips	-----
28.08 Zondag	-----	09.30 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Pancratiuskoor	10.30 u. Eucharistieviering Pastor Nollen	Geen viering

Tijdens de vakantieperiode zijn er minder weekendvieringen.

ROOSTER VIERINGEN maanden juli en augustus 201, Cluster 2

DATUM	DIDAM Geloofsgemeenschap Martinus-/Maria	LOIL Geloofsgemeenschap O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen	NIEUW-DIJK Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua	BEEK Geloofsgemeenschap St. Martinus
02.07 zaterdag	19.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Mariakoor	-----	Geen viering	-----
03.07 zondag	Geen viering	09.30 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Singing Kids	-----	11.00 u Communieviering Diaken Reuling Vakantiekoor
09.07 zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Gemengd koor	-----
10.07 zondag	11.00 u Communieviering Diaken Reuling Herenkoor Martinus	Geen viering	Geen viering	-----
16.07 zaterdag	19.00 u. Communieviering Em.past.werkster Wiendels Dameskoor Martinus	-----	-----	Geen viering
17.07 zondag	Geen viering	09.30 u. Communieviering Em.past.werkster Wiendels Gemengd koor	-----	11.00 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Vakantiekoor
23.07 zaterdag	19.00 u Eucharistieviering Vicariss Pauw Herenkoor Martinus	-----	-----	-----
24.07 Zondag Schutters- viering Loil, Nw.Dijk	Geen viering	09.00u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Gemengd koor, Muziekver. Amicitia	09.30 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Alle koren	Geen viering
25.07 Maandag schuttersviering	08.30 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen	-----	-----	-----
30.07 Zaterdag	19.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Mariakoor	-----	Geen viering	-----
31.07 Zondag	Geen viering	09.30 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Gemengd koor	-----	11.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Vakantiekoor
06.08 Zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Gemengd koor	-----
07.08 Zondag	11.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Herenkoor Martinus	Geen viering	-----	Geen viering
13.08 Zaterdag	19.00 u Eucharistieviering Em.Deken v. Merm, Different Generations	-----	Geen viering	-----
14.08 Zondag	11.00 u Mariaviering bij kapel Past.werkster M. Dijkman Herenkoor Martinus	09.30 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Gemengd koor	-----	11.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Vakantiekoor
20.08 Zaterdag	Geen viering	-----	19.00 u Eucharistieviering Em.Deken Hendriksen, Vocaal	-----
21.08 Zondag	11.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Mariakoor	Geen viering	-----	Geen viering
27.08 Zaterdag	19.00 u Communieviering Diaken Reuling Dameskoor Martinus	-----	-----	-----
28.08 Zondag	Geen viering	09.30 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Gemengd koor	10.00 u Communieviering werkgroep Vocaal	11.00 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Vakantiekoor

Tijdens de vakantieperiode zijn er minder weekendvieringen.

ROOSTER VIERINGEN maanden juli en augustus 2011, Cluster 3

DATUM	BRAAMT Geloofsgemeenschap O.L.V. van Altijddurende Bijstand	KILDER Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper	NIEUW WEHL Geloofsgemeenschap O.L.V. van Altijddurende Bijstand	WEHL Geloofsgemeenschap H. Martinus
02.07 Zaterdag	Geen viering	19.00 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Dames en Herenchoor	19.00 u. Communieviering werkgroep Joko Kinderchoor	-----
03.07 Zondag kermis Braamt	09.30 u. Communieviering Pastoraal team	-----	-----	09.30 u. Communieviering Werkgroep Gaudeamus
09.07 Zaterdag	17.30 u Communieviering Diaken Reuling	Geen viering	-----	-----
10.07 Zondag	-----	-----	10.00 u Eucharistieviering Pater Te Dorsthorst Dames en Herenchoor	Geen viering
16.07 Zaterdag	Geen viering	19.00 u Eucharistieviering Em. Deken Hendriksen Dames en Herenchoor	Geen viering	-----
17.07 Zondag	-----	-----	-----	09.30 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Parochiechoor
23.07 Zaterdag	17.30 u. Eucharistieviering Pastoor Aarsen Past.werkster C. Verrips	Geen viering	19.00 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips Dames en Herenchoor	-----
24.07 Zondag	-----	-----	-----	Geen viering
30.07 Zaterdag	Geen viering	19.00 u Communieviering Diaken Reuling Difference	Geen viering	-----
31.07 Zondag	-----	-----	-----	09.30 u Communieviering Diaken Reuling Parochiechoor
06.08 Zaterdag	17.30 u Communieviering Diaken Reuling	Geen viering	19.00 u Communieviering Diaken Reuling dames- en herenchoor	-----
07.08 Zondag	-----	-----	-----	Geen viering
13.08 Zaterdag	Geen viering	19.00 u. Communieviering Past.werkster M. Dijkman Dames en Herenchoor	Geen viering	-----
14.08 Zondag	-----	-----	-----	09.30 u Eucharistieviering Em. deken v. Merm Parochiechoor
15.08 Maandag	19.00 u bij kapel Vethuizen	-----	-----	-----
20.08 Zaterdag	17.30 u. Communieviering Past.werkster C. Verrips	Geen viering	-----	Schuttersviering 09.30 u Communieviering Diaken Reuling
21.08 Zondag	-----	-----	Schuttersviering 09.00 u Communieviering Diaken Reuling Dames en Herenchoor	-----
27.08 Zaterdag	Geen viering	19.00 u Eucharistieviering Pastoor Aarsen Dames en Herenchoor	Geen viering	-----
28.08 Zondag	-----	-----	-----	09.30 u Communieviering Diaken Reuling One more Voice

Tijdens de vakantieperiode zijn er minder weekendvieringen.

Vormen vanuit je Hart, 2011



De eerste voorbereidingen voor het Vormsel in november van dit jaar zijn van start gegaan. Kinderen die nu in groep 7 van het reguliere basisonderwijs zitten en hun communie hebben gedaan hebben inmiddels een uitnodiging gehad om zich op te geven voor het sacrament van het vormsel.

De voorbereidingen starten na de zomervakantie. Het Vormsel zelf zal gevierd worden in november. Gaat uw kind elders naar school of hebt u de brief niet ontvangen dan kunt u uw kind nog opgeven via uw parochiesecretariaat of werkgroep vormsel. In de meeste geloofsgemeenschappen vindt de voorbereiding plaats in gastoudergroepen en enkele gemeenschappelijke bijeenkomsten. Het is heel bijzonder om jeugd en volwassenen samen bij iemand thuis, aan de hand van het werkboek te spreken over geloof en leven. Samen spreken over wie jou vormt, wat jou vormt, wat je nodig hebt om te groeien. De gastoudergroepen zijn klein, dus kan iedereen in het gesprek aan bod komen en is er ruimte om in te gaan op wat er op dat moment leeft.

Vormsel gaat over de gave van de Heilige Geest.

Die kan voelbaar of zichtbaar worden op elk moment en in elke situatie dat mensen vanuit geloof dingen beleven of doen. Dus ook in de gastoudergroepen. Vanuit de gedachte dat geloven ook doen is, doen de a.s. vormelingen ook een diaconale activiteit.

Dat de Heilige Geest een persoonlijk gave voor ons als gelovigen is mogen we dan in november op verschillende plaatsen op bijzondere wijze vieren met de toediening van het Vormsel. Wij denken dat we dit jaar in de parochie Gabriël zes vieringen hebben. Dat komt doordat de bisschop ons vraagt om groepen van minstens 25 kinderen samen te voegen. De projecten worden begeleid door plaatselijke vrijwilligers en vanuit het pastoraal team door Margot Dijkman en Carmianne Verrips.

Met de parochie H. Gabriël naar Lourdes.

Ook dit jaar kunt u weer met onze parochie op bedevaart naar Lourdes van 25 tot 30 september. Veel mensen hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u interesse om mee te gaan met deze reis geef u dan zo snel mogelijk op. Nadere inlichtingen: Riet Visser c.p. VNB-reizen, 0316-223398. rietvisser@chello.nl

Dit heeft u gemist!

Zaterdag 21 mei hebben ruim 50 leden van de jongeren- en middenkoren van de parochie Gabriël (Sjanté, Jongerenkoor Nieuw-Wehl; t Ni'je Geluud, Vocaal, Weerklank en Different Generations) een gebedsviering verzorgd in de OLV Onbevlekt Ontvangen kerk van Loil samen met pastoraal werkster Margot Dijkman. De viering had het thema: "In de geest van..."

Het was een zonnige, gezellige en inspirerende middag van ontmoeten in de tuin van de pastorie in Loil en van samen repeteren in de kerk onder leiding van René Gersitsen. Jammer dat velen deze bijzondere gebedsdienst gemist hebben. Het kerkbezoek was minimaal, wat voor velen erg teleurstellend was. We hadden graag voor een volle kerk gezongen en samen de passende teksten en gebeden uitgesproken. Om een impressie te geven. De openingstekst van de gebedsviering was een gedicht van Toon Hermans: Ik leef.

*'Ik leef', zei ik, 'ik leef' en ik hoorde dat ik het zei
maar plots'ling dacht ik: 'Nee, niet ik
maar er leeft 'iets' in mij...'*

*het is dat wonderbaarlijke 'iets' dat zorgt dat ik besta
en ik? Nou ja, ik ben er wel, maar ach... ik kom en ga*

*want als mijn 'tikje' niet meer slaat dan staat mijn
'ikje' stop maar het grote 'iets' dat blijft en blijft
dat 'iets' dat houdt niet op*

*en of ik zing of fluit of fiets, rechtop zit in mijn bed
ik voel van binnen steeds dat 'iets' mij in beweging zet.*

Met het pastorale team bekijken we of er mogelijkheden zijn om deze gebedsviering met dit thema nogmaals te vieren in Didam of elders in één van de kerken van de parochie Gabriël. We willen samen met u in de herkansing! Mis het niet en houdt "De Gabriël" in de gaten... zo gauw we meer weten laten we het u weten.

We hebben na afloop genoten van een heerlijke barbecue, verzorgd door dames en heren van het bestuur van de parochie Gabriël.

Dank aan alle deelnemers en aan allen die deze middag geweldig hebben verzorgd en natuurlijk dank aan de speciaal voor deze viering samengestelde tekstgroep, het combo en de dirigent. We zien elkaar tijdens de herkansing "In de geest van...!"

Martine Loeters

voorzitter Different Generations Didam

Schema door de weekse vieringen in de parochie H. Gabriel.

Dinsdag:

Kilder om 09.00 uur - op de 1e dinsdag van de maand
Loil om 09.30 uur - op de 3de dinsdag van de maand
Wehl om 16.00 uur - op elke dinsdag van de maand in Oldershove

Woensdag:

Wehl om 09.00 uur - op de 1e en 3de woensdag van de maand
Zeddam om 10.45 uur - elke woensdag van de maand in Sijdehem
Nieuw Dijk om 09.00 uur - op de 2de en 4de woensdag van de maand

Donderdag:

Didam om 09.00 uur - op elke donderdag van de maand
Didam om 15.30 uur - op de 1e donderdag van de maand in Meulenvelden

Nieuw-Dijk eeuwfeest

Op vrijdag 28 augustus wordt een pontificale Hoogmis met plechtige investituur gehouden in de H. Antonius te Nieuw-Dijk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk het 90 jarig bestaan van schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk. Tijdens de investituur treden zo'n 30 personen toe tot de ridderorde van de Heilige St. Sebastiaan. In deze plechtige eucharistieviering gaan voor Mgr. W.J. Eijk, aartsbisdom Utrecht en pastoor B. Aarsen. Deze viering begint om 17.00 uur.

Bereikbaarheid

Pastoresteam

Werkadres pastores:

Parochiecentrum Martinus-/Maria, Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Pastoor B. Aarsen tel.: 0316-221250, **e-mail:** past.aarsen@hetnet.nl

Past. werkster Margot Dijkman tel.: 0316-295606, tel.: 0316-223135, **e-mail:** margot_dijkman@hotmail.com

Diaken Theo Reuling tel.: 0316-225687, **e-mail:** diaken.reuling@planet.nl

Past. werkster Carmianne Verrips, e-mail: carmianne1@hetnet.nl tel.: 06-28888400

SPOEDEISENDE HULP: tel. 06-55755957 Via dit nummer is 24 uur per dag één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen)

Soms gaat het even niet.

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week, 5 cent per minuut. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl Ziekenbezoek Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuis-opname bezoek wenst namens de parochie, kunt u dit (laten melden bij het parochiesecretariaat in Wehl of Nieuw Wehl door middel van een telefoontje, e-mail of briefje.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Misintenties kunt u opgeven op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum.

Redactie

De tweede uitgave van de Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Thea Rensen, Ben Berendsen en Harrie Leijten.

