



*Informatiemagazine voor de geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël in de driehoek Didam, 's- Heerenberg en Wehl
Jaargang 1 • nr. 3 • december 2011*

De Gabriël



***Eén parochie,
12 geloofsgemeenschappen***





De geloofsgemeenschappen van de parochie H. Gabriël

- **Beek:**
St. Martinus
- **Braamt:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Didam:**
H. Martinus / H. Maria OLV van Altijddurende Bijstand
- **'s-Heerenberg:**
St. Pancratius
- **Kilder:**
St. Jan de Doper
- **Lengel / 's-Heerenberg:**
Emmaus
- **Loil:**
OLV Onbevlekt Ontvangen
- **Nieuw-Dijk:**
H. Antonius van Padua
- **Nieuw-Wehl:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Stokkum:**
St. Suitbertus
- **Wehl:**
St. Martinus
- **Zeddum:**
St. Oswaldus

Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.

- **Druk:**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
- **Vormgeving**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam (Martijn Schouten)

God heeft het eerste woord...

Er moet licht zijn om alle plannen van God zichtbaar en tastbaar te maken. Als alles is in duisternis, zegt ons eerste Bijbelboek Genesis, spreekt God zijn eerste woord: 'LICHT', en er was licht. En vervolgens verhaalt de schrijver van het boek het prachtige scheppingsgedicht. Kijk om je heen en sta versteld hoe alles zijn plaats heeft gekregen en hoe wij, mensen, het pronkstuk van de schepping alles tot onze beschikking hebben gekregen. De hemel op aarde. Maar het bleef allemaal niet volmaakt en ongeschonden. De mens waant zich van tijd tot tijd zelf een god(je). En dat waanidee maakt dat we af en toe ook denken dat we het voor het zeggen hebben en dat anderen maar naar onze pijpen moeten dansen. We voelen ons boven elkaar verheven en worden koning in ons zelfbedachte koninkrijkje. En voor dat koninkrijkje heb je onderdanen nodig, anders stelt het zeker niets voor! Het is niet iets van deze tijd, dat gevoel is van alle tijden en de gevolgen zijn elke dag zichtbaar en voelbaar.

Waar is dat LICHT, dat vuur van het begin te vinden? Godsgedachte misschien? Verwonderd en verbijsterd heeft God waarschijnlijk onze aarde aangezien en heeft het wellicht niet langer aan kunnen zien. Opnieuw beginnen, moet Hij gedacht hebben, maar dan niet met een hoop werk, immers alles is van oorsprong goed tot zeer goed, dus de kern is goed. Maar hoe kan die oorsprong weer aan het LICHT komen? Uit Zijn hemel zonder grenzen komt Hij aan het Licht, als een kind geboren, even weerloos als wij mensen. Als kwetsbaar Kind komt Hij, volkomen afhankelijk van de goede wil van die twee mensen Maria en Jozef, die door het vuur willen en zullen gaan voor hun Kind. Dat willen toch alle trotse ouders! Vanuit die beschutting van een veilig 'oudershuis' kan God zelf in zijn Zoon weer aan het Licht komen. En vanaf het prille begin van Zijn aardse leven weet Hij zich gezien en bewonderd. Zijn onbevangenheid naar mensen toe werkt aanstekelijk, in ieder geval voor mensen die ook de duisternis van het dagelijkse leven ondervinden, herders, arme sloebers als eersten. Zij hebben niets te geven dan hun verwondering en dankbaarheid dat zij dat licht in hun leven mogen zien. Hun belevenis is als engelenzang, een lied van nieuw begin van leven.

Als volwassen man doet de Man van Nazareth niets anders: Hij blijft onbevangen en open naar mensen die in duisternis zitten of in de duisternis gedrukt zijn door medemensen. Hij kijkt ze aan en weet in zijn doen en laten het beste uit die mens naar boven te halen. 'Jij mag er zijn, zoals je in diepste wezen bent', Hij zegt het tegen de verlamde man, het kwetsbare kind, de bedroefde vrouw, de zondige mens, mits je mij toelaat in je leven, je open stelt voor LICHT.

God herhaalt ook dit jaar weer dat eerste woord als wij in het duister van de winter nacht ons open durven stellen voor het kwetsbare Kind in de kribbe en met hem groeien in liefde en vrede.

God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
Het Licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort

*Namens pastores en parochiebestuur,
Zalig Kerstfeest en fijne feestdagen.*

Pastoor Ben Aarsen

Wat doet dat bestuur eigenlijk???

Deze vraag/opmerking horen we nog wel eens als we parochianen tijdens een bijeenkomst ontmoeten. Om daarop een antwoord te kunnen geven, gaan we even terug naar juli 2010.

Nadat de parochie van de Heilige Gabriël door het officiële besluit van de bisschop was ontstaan, moest de akte bij de notaris worden gepasseerd. Daarvoor moest een lijst met bezittingen worden opgesteld. Aangezien in het verleden het niet zo nauw werd genomen met de tenaamstelling, was het veel werk om een nauwkeurige lijst samen te stellen. Uiteindelijk is dit wel gelukt en de akte is inmiddels gepasseerd. Maar een parochie van 13 geloofsgemeenschappen kan op papier wel zijn ontstaan, we hoeven onszelf natuurlijk niets wijs te maken, want we zouden eigenlijk allemaal liever zelfstandig zijn gebleven. Maar de werkelijkheid is anders en daar zullen we met z'n allen toch handen en voeten aan moeten geven. Nadat het bestuur was geformeerd, bleek al snel, dat gebouwenbeheer een belangrijk aandachtsgebied is. Gerard Helmink, bestuurslid voor gebouwenbeheer, heeft door regelmatig contact met de lokale gebouwenbeheerders een goed beeld gekregen van de gebouwen binnen de parochie. In een aantal geloofsgemeenschappen zijn in de afgelopen tijd projecten gerealiseerd of worden binnenkort afgerond. De geloofsgemeenschappen leveren de benodigde gegevens aan, zodat de secretaris van het bestuur, Gerrie Gies, de machtigingsaanvragen aan het bisdom kan sturen. Ook financiën zijn natuurlijk tijdens elke bestuursvergadering een belangrijk agendapunt. De geloofsgemeenschappen moeten weliswaar hun eigen administratie bijhouden, maar uiteindelijk moet dat toch resulteren in een balans en begroting van de Gabriël parochie. De penningmeester van de parochie, Reinold Koelink, voert daarover regelmatig overleg met de penningmeesters van de geloofsgemeenschappen. Daarnaast is ook het software pakket, waarmee de financiële administratie en de ledenadministratie worden verwerkt, ingevoerd en het kost nogal wat tijd om dit goed te begeleiden en op te starten. In 2010 is ook het parochieblad "de Gabriël" ontstaan. Ons bestuurslid voor communicatie, Harrie Leijten, heeft hieraan de nodige tijd besteed. Er is inmiddels een aantal edities verschenen, maar we zijn nog op zoek naar de uiteindelijke vorm waarin we de parochianen op de hoogte willen en kunnen brengen van het wel en wee van de parochie. Ook willen we aan de slag met een website. Kerkhofbeheer (9 van onze geloofsgemeenschappen hebben een eigen kerkhof) vraagt ook de nodige aandacht. Naast Gerard Helmink steekt Xaf Hendriksen daar veel tijd in. Er is een kerkhofreglement opgesteld dat geldt voor de 9 kerkhoven, waarbij per geloofsgemeenschap nog wel een aantal "eigen" regels toegepast worden. Begin 2011 werd het Liturgisch Beleidsplan door het bisdom opgesteld. De gevolgen van dit beleidsplan hebben invloed op de (wekelijkse) vieringen in de geloofsgemeenschappen. Het bestuur en het team zijn van mening, dat we hier zorgvuldig mee om willen en moeten gaan. De inzet is om, zoveel als mogelijk is, wekelijks een kerkelijke viering in elke geloofsgemeenschap te laten plaatsvinden. Er worden nu gesprekken gevoerd met diverse (werk)groepen die bij de vieringen betrokken zijn,

zoals bijv. de koren, de lectoren en kosters. Ook de parochianen konden tijdens die bijeenkomsten hun mening geven. Met de locatieraden zullen afzonderlijke gesprekken worden gevoerd. Op deze wijze willen we een beeld krijgen van de wensen die er met betrekking tot de vieringen binnen de verschillende geloofsgemeenschappen leven. Dit betekent niet dat we alle wensen in vervulling kunnen laten gaan. Maar we willen wel proberen op een zo goed mogelijke wijze om te gaan met de wensen van de parochianen, de (on)mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van de voorgangers, in relatie tot de richtlijnen in het beleidsplan. In de eerste helft van 2012 zullen we de parochianen van de besluiten op de hoogte stellen, middels bijeenkomsten in de geloofsgemeenschappen. Tijdens de afgelopen anderhalf jaar is ons wel gebleken dat we gelukkig nog steeds door heel veel vrijwilligers worden ondersteund. Natuurlijk komen we ook pijnpunten tegen waar zorgvuldig mee omgesprongen moet worden. Het zal tijd kosten om situaties die in het verleden zijn ontstaan in de nieuwe situatie een plek te geven. Soms merken we, dat er onbegrip heerst als we niet tegemoet kunnen komen aan alle wensen. Dat heeft er meestal mee te maken, dat een wijziging voor één geloofsgemeenschap direct gevolgen heeft voor een andere geloofsgemeenschap. Door over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen te kijken ontstaat uiteindelijk wel begrip en wordt een aanvaardbare oplossing gevonden. Ook voor het bestuur is het nog wennen aan de nieuwe situatie. We realiseren ons best, dat we voor de parochianen niet altijd "zichtbaar" zijn. De "organisatie van de parochie" vraagt daarom ook nog de nodige aandacht. Per 1 november hebben het secretariaat en de administratie van de parochie een eigen telefoonnummer (0316-221021). Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om dichterbij de geloofsgemeenschappen te staan en bereikbaar te zijn.

*Margot Zwetsloot-Medze
Vice-voorzitter bestuur*

*Het bestuur: vlnr Gerrie Gies, Harrie Leijten, Reinold Koelink,
Margot Zwetsloot, Gerard Helmink en pastoor Ben Aarsen.*



Geloofsgemeenschappen



Emmaus te 's-Heerenberg / Lengel

Kerk: De Bongerd 2
Secretariaat: Hofstraat 4
7041 AD 's-Heerenberg
0314-661224
E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur



St. Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2
Secretariaat: Hofstraat 4
7041 AD 's-Heerenberg
0314-661224
E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur



Bruggink nieuwe rector priesteropleiding de Tiltenberg

G.H.B. (Gerard) Bruggink, priester van het Aartsbisdom Utrecht, was rector van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouwe Ter Nood in Heiloo en is benoemd tot rector van seminarie de Tiltenberg. Zijn voorganger mgr. J. Hendriks is tot nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd. Het Aartsbisdom Utrecht laat zijn priesterstudenten ook opleiden aan de Tiltenberg. Rector Bruggink studeerde aan het grootseminarie Rolduc en in 1980 tot priester gewijd voor het bisdom Roermond. In 1989 werd hij geïncardineerd in het Aartsbisdom Utrecht. Bruggink werkt sinds 2000 in het bisdom Haarlem-Amsterdam, was tien jaar pastoor van de Hilversumse parochie van Sint Vitus en Sint Willibrord. Voordien was hij werkzaam als pastoor van de St. Pancratius- en Emmausparochie te 's-Heerenberg. Hij bereidt aan de Universiteit van Tilburg een proefschrift voor over het pauselijk primaat, aan de hand van leven en werk van paus Innocentius III (1198-1216).



Sluiten van de Emmauskerk. Hoe staat het ervoor?

Even in de herinnering terug roepen: in het voorjaar van vorig jaar stelde het toenmalige bestuur van Emmaus vast, dat de vooruitzichten voor de Emmausparochie slecht waren. Ieder jaar werd met een groot verlies, rond € 20.000,-, afgesloten. Daarom werd besloten sluiting van het kerkgebouw aan te vragen. Medio dit jaar is het voornemen om de kerk te sluiten omgezet in daden. Voorlopig is een klein comité geformeerd, dat de zaken organiseert. Voor de parochie trekt Gerard Helmink (gebouwenbeheerder van Gabriel) de kar, bijgestaan door twee leden uit het lokaal overleg van de Geloofsgemeenschap Emmaus, Ben Mulling en Mat Latten. Voor het pastorale team neemt Margot Dijkman aan het overleg deel.

De werkzaamheden kunnen grof in drie delen worden gesplitst:

- Het voorbereiden van het onttrekken van het kerkgebouw aan de eredienst.
- Het afstoten van het gebouw; belangrijk is het ontruimen ervan en een plaats vinden voor de 'kerkschatten'.
- Het herverdelen van de geloofsgemeenschap Emmaus binnen de Gabriëlparochie.

Werkzaamheden tot nu toe:

- Een oriënterend gesprek met de gemeente (Wethouder Wissink) eind mei j.l. Eventueel moet het bestemmingsplan worden aangepast!
- Informatief gesprek met de heer Ruud Heijst van het Bisdom (adviseur vastgoedbeheer). Dit heeft de nodige inzichten opgeleverd, alsmede een procedure 'Onttrekken aan de eredienst van een kerkgebouw'. Ook zijn de regels om het voorgenomen besluit voor het afstoten van een kerkgebouw onderbouwd.
- Het laten uitvoeren van een taxatie van het kerkgebouw door een makelaar.
- Een tweede gesprek met de gemeente heeft eind oktober plaatsgevonden. Ons werd op het hart gedrukt de diverse verenigingen goed te informeren. Daarmee wordt in de nabije toekomst gestart. Met de gemeente vindt rond maart a.s. weer overleg plaats.

Het is ons intussen duidelijk geworden, dat er een hoop werk verzet moet worden:

- Het zoeken en realiseren van een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw.
 - Het ontruimen van het kerkgebouw en de inventaris op een verantwoorde manier elders onderbrengen.
 - Het elders onderbrengen van de leden van de geloofsgemeenschap.
 - De verenigingen en vrijwilligers op de hoogte houden en hen erbij betrekken.
- We streven ernaar u regelmatig over de stand van zaken te informeren.



H. Oswaldus te Zeddum

Bovendorpsstraat 3
7038 CH Zeddum
0314-651281

E-mail: oswaldusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 09.00-11.30 uur.



Voor het schoonmaken



Na het schoonmaken



Schilderwerk Sint Oswalduskerk in Zeddum afgerond.

Ruim een half jaar geleden zijn in de Zeddumse St. Oswalduskerk restauratiewerkzaamheden opgepakt. Er is sindsdien hard gewerkt. Niet alleen zijn het plafond en de muren geschilderd, ook het orgel heeft een verfbeurt ondergaan. Daarnaast zijn de kruiswegstaties en beelden grondig en vakkundig schoongemaakt. De werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Ze hebben een mooi en verrassend resultaat opgeleverd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het effect van het schoonmaken van de kruisweg. Het kostte ongeveer twee tot drie dagen flink doorwerken om een statie in zijn oude staat te herstellen. Onder het stof bleken veel kleuren en details schuil te gaan die nu weer goed zichtbaar zijn. In de toren boven de deuren naar de kerk werd een, door velen vergeten, oude tekst zichtbaar. Ook deze is fraai gerestaureerd. Dankzij de bijzondere toewijding van de professionals heeft de kerk een warme sfeer gekregen. Ook de inzet en betrokkenheid van een groep vrijwilligers heeft hieraan bijgedragen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en nodigen iedereen graag uit om zelf te komen kijken. U bent van harte welkom.



H. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6
7035 AK Kilder
0314-681274

E-mail: stjanded@xs4all.nl

Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur



Mariakapel in Kilder

Op zondag 26 juni 2011, tevens hoogfeest van Sacramentsdag, hebben we na maanden van voorbereiding ons 125 jarig jubileum van onze kerk Sint Jan de Doper gevierd. Dit feest werd mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, de burens, de koren, de muziek, de schutterij. Zelfs het weer werkte mee deze dag. Celebranten bij deze plechtige jubileumviering waren hulpbisschop mgr. drs. H. W. Woorts, pastoor B. H. Aarsen en pastoor P.N. Tervoort. Na de viering gingen we onder begeleiding van de harmonie St. Jan naar de prachtige pastorietuin met daarin gepland de drie essen ter nagedachtenis aan pastoor Wim van Essen. Tevens werd de nieuw gebouwde Mariakapel door hulpbisschop H. Woorts ingewijd. De bouw van de Mariakapel werd mede mogelijk gemaakt door een nalatenschap van pastoor Boerstal. Fons Welling maakte Maria zichtbaar middels het verwijderen van een geel/witte vlag. Voor de Mariakapel staat een mooi bankje, deze is aangeboden door de Caritas van Kilder. Een bezoekje aan de Mariakapel is zeker de moeite waard. De Mariakapel is te bereiken via het kerkhof of via het poortje aan de Molenweg.



Familie berichten

Gedoopt in Kilder:

Michiel, zoon van Carlo en Janneke Kluitman – Veenes, Ambachtstraat in Didam.
Yse, dochter van Wiljan en Tamara Ellmann – Willemsen, Past. Bluemerstraat in Kilder.
Manou, dochter van Marc en Femke Hermsen – Aarnink, Rietdekkersveld in Wehl.
Rick, zoon van René en Ellen Welling – Hermsen, Doetinchemseweg in Kilder.

Overleden:

Gerrit Gasseling, echtgenoot van Doortje Gasseling – Verwaaijen, op 8 juni, 81 jaar.
Hannie Bosman – Derksen, weduwe van Theet Bosman, op 9 augustus, 85 jaar.
Thea Verhey, overleden op 15 augustus, 62 jaar.
Alwies Overgoor, weduwenaar van Zus Overgoor – Jansen, 12 september, 88 jaar
Jan Arendsen, echtgenoot van Gerda Arendsen – Goorman, overleden op 26 september, 68 jaar
Annie Versteeg – Peters, echtgenote van Theet Versteeg, overleden op 29 september, 71 jaar
Bep Baars – Ter Horst, echtgenote van Henk Baars, overleden op 30 september 2011, 59 jaar.
Nicolaas de Vries, echtgenoot van Suzanne de Vries – Wiene, overleden op 16 oktober, 85 jaar.



OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw-Wehl

Nieuw Wehlseweg 18
7031 HW Nieuw-Wehl
0314-681296

E-mail: secretariaat@parochienieuwwehl.nl

Website: www.parochienieuwwehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, woensdag 19.00-20.00 uur
(1e en 3e woensdag van de maand), vrijdag 09.30-11.30 uur



Bijzondere vieringen

Tijdens het overleg van de werkgroep woord- en communiediensten, hebben we het plan opgevat om daar waar het kan de diensten wat op te luisteren en aan te passen aan de beoogde doelgroep(en). Als eerste in de rij kwam de opening van het nieuwe jaar voor het junior jongeren- en jongerenpastoraat voorbij. Het jongerenkoor werd uitgenodigd om aansprekende liedjes in te brengen. Met enkele leden van de werkgroep gezinsviering en het jongerenpastoraat werden teksten uitgezocht en werden er jongeren uitgenodigd om tijdens de dienst gebeden, gedichten en voorbeden uit te spreken. De schutterij werd in het geheel betrokken door de jonge vendeliers uit te nodigen om acte de présence te geven tijdens de dienst en om nadien een vendeldemonstratie te verzorgen. Voor de pastorie werd een partytent opgebouwd en werden tafels en stoelen klaargezet, zodat de kerkbezoekers na de dienst op hun gemak en onder het genot van een lekker kop koffie of een glas frisdrank, aangevuld met wat lekkers, naar de vendeldemonstratie konden kijken en na konden praten over deze nieuwe opzet. Het werd een zeer geslaagd experiment! Er waren vele kerkbezoekers, groot en klein, jong en oud. Iedereen was enthousiast over de mooie teksten, over de moderne en soms solo gezongen liederen, over de vendeliers die vol trots hun vaandels zwaaiden. Kortom, de stemming was opperbest en het weer werkte prima mee, zodat bijna iedereen nadien een tijdje bleef 'plakken'. Nadat de laatste kerkbezoekers vertrokken waren, ruimde het organiserende comité alles op en konden zij terugkijken op een geslaagde avond. Samenvattend kunnen we stellen dat de opening van het nieuwe JJP- en JP-jaar een complete dorpsaangelegenheid was, die voor iedereen wat te bieden had en die een vervolg dient te krijgen. Dat laatste zal zeker gebeuren in bijvoorbeeld: de Sint Maartenviering, de Adventsvieringen, de gezinskerstvieringen, kindje wiegen met Kerst, de oudejaarsviering, enzovoort. Ons streven is om op zoveel mogelijk manieren jong en oud te prikkelen om mee te werken aan een dienst, zodat er een gevoel van een 'eigen' dienst ontstaat.

Kerst op FatimaZorg 2011

Een paar dagen voor kerst, op woensdag 21 december, zal er op Fatima Zorg de jaarlijkse kerstbelevingstocht gehouden worden. Op het terrein van Fatima Zorg zullen er op die dag allerlei tenten staan waar activiteiten gedaan kunnen worden. Er is bijvoorbeeld een muziektent, waar djembé- muziek gemaakt wordt, een 'dierentent' en er zijn ook tenten met indianen, cowboys en zigeuners. De tocht start bij de kerk van Nieuw-Wehl en loopt via de Linde-woningen naar Banningshof. Voorafgaand aan de tocht kunnen bezoekers de kerkdienst bijwonen. Er zullen vier kerkdiensten zijn waar cliënten met familie en gasten van buiten Fatima Zorg van harte welkom zijn. De kerkdiensten starten om 17.00 uur, de laatste viering zal zijn om 19.00 uur. De Midwinterblazers uit Ulft laten hier hun klanken horen. Tevens zal het Fatimakoor kerstliederen zingen. Het thema van de viering is feliciteren. Jozef en Maria kunnen door de kerkbezoekers gefeliciteerd worden met hun pasgeboren zoon Jezus. Aan het begin van de kerkdienst worden er cadeautjes uitgereikt die later aan Jozef en Maria aangereikt kunnen worden. De kerkdiensten duren gemiddeld een half uur. Voor de meeste mensen is dit het startsein voor de kerstbelevingstocht. Wij zijn blij dat wij ook dit jaar weer gebruik mogen maken van de kerk in Nieuw-Wehl en nodigen u van harte uit om ook tocht en/of kerkdienst mee te beleven. Anne Pier van der Meulen (sinds mei 2011 pastor van Fatima Zorg)



H. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl

0314-681254

E-mail: info@parochie-wehl.nl

Website: www.parochie-wehl.nl

Openingstijden secretariaat: maandag 18.30-20.00 uur, woensdag 09.30-11.30 uur, vrijdag 13.30-15.00 uur



Caeciliafeest Wehl

Op zondag 13 november vierde de Wehlse geloofsgemeenschap het jaarlijkse Caeciliafeest. In een goed gevulde kerk ging pastoor Aarsen voor (in een nieuw kazuifel) en het parochiekoor had o.l.v. Trudi Boelee prachtige liederen ingestudeerd. Het was een extra feestelijke viering, omdat het koor maar liefst 8 jubilarissen kon eren:

Jan Meijer (70 jaar koorzanger), Clara Jansen (40 jaar), Coby Teunissen, Riet Steintjes,

Dinie Lueb, Willemien Köster, Leida Kobessen en Jan Buiting zingen 25 jaar in het parochiekoor. Clara Jansen en Coby Teunissen konden niet bij de viering aanwezig zijn; zij krijgen de onderscheiding thuis uitgereikt. De andere jubilarissen werden toegesproken door pastoor Aarsen en kregen door de voorzitter van het koor de onderscheiding opgespeld. Namens de locatieraad waren er bloemen. Het feest werd voortgezet in zaal Otters.



H. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24

7039 AJ Stokkum

0314-661274

E-mail: suitbertusparochie@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur



OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18

7047 AP Braamt

0314-652588

E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.





St. Martinus te Beek/Loerbeek

Sint Jansgildestraat 56

7037 AX Beek

0316-531264

E-mail: sintmartinus@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

Het secretariaat is geopend op donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur.

Het secretariaat is te bereiken onder telefoonnummer 0316-531264 en per e-mail via sintmartinus@hetnet.nl.



Familie berichten

- Overleden:** Fred Reijers 22-8-2011 (66 jaar)
Armando Hebing 1-11-2011 (48 jaar)
- Dopeling:** Diede Hansen
- Huwelijken:** Roy Jansen en Kim Spronk
Pascal Keurntjes en Lisenka Soeter.

Op 6 november hebben 26 jongeren uit onze geloofsgemeenschap het Sacrament van het Vormsel ontvangen van Vicaris R. Cornelissen:

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Tom Spliethof | Thijs Tiggelovend | Rebecca Bergevoet | Hannah Teitink |
| Merel Wissink | Ennya Krauts | Sophie Giessen | Max van Grol |
| Gijs Kaal | Bart Menting | Harm Stienissen | Quinty Ketels |
| Emma Vonk | Remon Overgoor | Cheyenne Menting | Kim Ambting |
| Bart Fiel | Sam Gademan | Nikki Baakman | Beau Koenders |
| Eva Sloot | Romy Hebing | Julia Hendriks | Charlotte Koster |
| Jowie de Haas | Beau Sanders | Joyce Hebing | |

Sint Maarten:

Op 11 november vierde de geloofsgemeenschap, in samenwerking met de Scouting van Beek - Loerbeek het feest van Sint Maarten. Tijdens de korte gebedsdienst in de kerk met de kinderen van onze basisscholen en de leden van de Scouting is het verhaal uitgebeeld: Sint Maarten; de heilige die ons leerde wat delen is: hij deelde zijn mantel met de bedelaar.

Na afloop was er, met de Muziekvereniging voorop, een lampionnoptocht naar de Averhof.

Op zondag 13 november is in de viering rond onze parochiepatroon Martinus een dank-je-wel uitgesproken aan alle vrijwilligers die de afgelopen periode zijn gestopt met hun werk voor de lokale geloofsgemeenschap. Dit is vergezeld gegaan met een welverdiend bloemetje en een kaars met de afbeelding van de Martinuskerk. Dank aan alle vrijwilligers voor hun jarenlange inzet.



H. Martinus / Maria OLV van Altijdurende Bijstand te Didam

Raadhuisstraat 1a

6942 BE Didam

0316-221550

E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

Website: www.parochies-didam.nl

Openingstijden secretariaat: maandag-dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

Spreekuur: iedere donderdag 19.00-19.30 uur



Kerkebalans 2012 "Wat is de kerk jou waard?"

Wat is de kerk ons allemaal waard? De kerk is een plaats waar iedereen van harte welkom is en daarom willen wij ook in 2012 de actie kerkebalans van harte bij u aanbevelen. Als basis voor onze geloofsgemeenschap is uw financiële bijdrage hard nodig maar ook voor allerlei praktische zaken zoals onderhoud gebouwen, algemene personele kosten, ondersteuning voor werkgroepen en koren, de bekostiging van onze parochiebladen enz. Onze vrijwilligers bezorgen in de periode 15 januari t/m 29 januari 2012 de envelop met de bijlagen bij u. In dezelfde periode willen zij graag deze envelop met de ingevulde toezeggingkaart weer bij u ophalen. Wij hopen dat u, evenals in voorgaande jaren, onze kerk weer wilt ondersteunen om daarmee aan te geven dat voor ons allen.

*Namens de werkgroepen Kerkebalans van Didam, Loil en Nieuw-Dijk:
Henk Boerstal, Theo Wanders en Wim Loef*

Kerstactie 2011 Caritas

Het is een goede gewoonte om met Kerstmis onze zieken en onze parochianen van 80 jaar en ouder namens onze geloofsgemeenschap een attentie aan te bieden, als teken dat we juist met Kerstmis extra aan hen denken. De parochianen die 80 jaar en ouder zijn wel bekend bij de parochie, maar om onze zieke medeparochianen te bereiken is een stuk moeilijker. Ondanks dat we vorig jaar 400 attenties bezorgd hebben, blijkt telkens weer dat we niet alle zieken bereikt hebben. Dat vinden wij erg jammer. Daarom doen wij een beroep op iedereen: Kent u zieken jong en oud, geef dat telefonisch door, aan één van onderstaande personen, zodat wij hen ook kunnen verrassen. Deze actie wordt met de hulp van vele vrijwilligers verzorgd door Caritas. Die bedanken wij bij voorbaat heel hartelijk voor hun medewerking. Wilt u ook helpen? Neem dan contact op met één van ons. U bent van harte welkom: het is leuk, dankbaar en heel gezellig werk.

Rob van Zimmeren tel. 223667, Peter Schepers tel. 223658.

Collecte in de kerstnachtviering voor Caritas

De opbrengst van de collectes tijdens de Kerstnachtvieringen in de H. Martinus/ H.Maria O.L.V. van Altijddurende Bijstand geloofsgemeenschap wordt ook dit jaar geheel beschikbaar gesteld voor de Kerstactie van de Caritas. De ouderen en zieken stellen de actie zeer op prijs en zijn buitengewoon dankbaar een kleine attentie te mogen ontvangen, zodat ze weten dat zij niet vergeten worden. Wij bevelen deze collecte daarom warm bij u aan. Laat ook voor hen de zon extra schijnen met Kerstmis. CARITAS Werkgroep H.Martinus en H. Maria O.L.V.van Altijddurende Bijstand

“Winnen met gevouwen handen”

In januari vieren we de ‘Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen’, met een oecumenische dienst in de Mariakerk op zondag 15 januari 2012, onder leiding van pastoraal werkster Carmianne Verrips. Aanvang 11.00 uur. De Poolse kerken hebben materiaal voor het thema ‘Winnen met gevouwen handen’ aangedragen. In kerk en geloof gaat het om een geestelijke overwinning. Streven naar eenheid zonder jezelf als norm naar voren te schuiven.

Aan alle jongens en meisjes tussen 2-7 jaar

We nodigen jullie uit voor het kerstfeest in de kerk. We steken kaarsen aan, er is weer een prentenboek, over een koningskind. . . We gaan ook zingen en bidden. Iedereen, vooral van 2 tot 7 jaar, kan mee doen.

Je mag ook een kadootje meebrengen. Als jij een ster mooi versiert en er een touwtje aan maakt, hangen wij ze in de kerstbomen in de kerk. We sluiten af met goede woorden voor God die er is voor God die er zijn zal voor God die altijd weer opnieuw begint. Het is op zaterdagavond **24 december om 17.00**. In de Mariakerk. Het duurt een half uurtje. Je komt toch zeker, samen maken we het fijn! peuter/kleutervieringen Didam

Familie berichten

Gedoopt:

Senne Luiking, Lange Spruit 29
Lucas en Thijmen Egging, Domelia Nieuwenhuisstr. 25
Chelsea Stienissen, Muizenbergstr. 14
Sarah en Bram Elbertsen, Lange Spruit 36
Niels Dercksen, Dahliastr. 15

Overleden:

Wim Nije Bijvank 87 jr., Verheyst. 2-17
Dora Verrijt-Berkers 92 jr., Waverlo 34
Jos Rensen 70 jr., Karrewiel
Corrie Berendsen-Beursken 73 jr., De Plataan

Kopy Samen Onderweg:

| Editie 2012 | Datum inleveren | Datum uitgifte woensdag |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| nr. 116 | 07.01.2012 | 25.01.2012 |
| nr. 117 | 11.02.2012 | 29.02.2012 |



H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35
6942 HA Nieuw-Dijk
0316-221250

E-mail: antonius.van.padua@gmail.com

Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur

Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur

Misintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

Familie berichten

Overleden:

Gradus Polman 84 jr., Liemersweg 8
Theo Tiemessen 57 jr., Haaghweg 11



OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38
6941 DM Loil
0316-223272

E-mail: parochie-loil@hetnet.nl

Openingstijden secretariaat: zondags na de viering

Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur



Misdienaaruitje

Ieder jaar is er een misdienaaruitje! Dit jaar gingen we naar speelstad Oranje! En deze keer was Jeroen op tijd!!! (ha, ha, grapje). De meiden Isa, Dena, Maud zaten bij Joke en Jan in de auto! De jongens Bart, Sam, Twan, Luuk bij Jeroen in de auto. Het was een eindje rijden en het regende, maar dat maakte niks uit want het was binnen. We hadden de hele dag om rond te lopen. Iedereen is in veel dingen geweest. Isa, Dena, Maud liepen samen rond en Bart, Sam, Twan en Luuk. Het was hartstikke gezellig. We kregen patat, kroket en op het laatst een lekker ijsje. Wij willen Jeroen, Joke en Jan heel erg bedanken. x x x
Groetjes: de misdienaars



Gezinsviering op kerstavond 24 december 19:00 uur Loil

De 'gewone' dingen in ons leven die toch heel bijzonder zijn, staan centraal tijdens de viering die als thema: "zo blij als een kind" heeft meegekregen. 'Kijk in de ogen van een pasgeboren kind en je ziet de kleine zonnetjes'.

Pastor Carmianne Verrips, Singing Kids en Sjtanté nemen u mee op hun ontdekkingsreis naar de 'gewone dingen.' Een zonnestraal door je raam, de kever op het blad, een schoon handdoekje bij de kraan op het kerkhof, de knipoog van een vriendin, de geadopteerde bloembak op het kerkplein.

Allemaal gewone dingen, die toch heel bijzonder zijn en waar je een warm, blij gevoel van krijgt.

Naast enkele nieuwe liederen zal Singing Kids samen met Sjtanté een groot aantal oude kerstklassiekers ten gehore brengen, die aansluiten bij de gekozen teksten.

Nieuwjaarsreceptie Loil

Op zondag 8 januari a.s aansluitend aan de viering van 09.30 uur kunt u elkaar achter in kerk onder het genot van een kopje koffie of thee een Zalig Nieuwjaar toe wensen. Iedereen is daarbij van harte welkom!

Het aantal toegestane bezoekers in de kerstvieringen.

Wij vragen ook dit jaar vriendelijk doch dringend, uw bezoek aan een van de kerstvieringen zo veel mogelijk te spreiden. Zoals u allen weet mogen wij vanwege de brandveiligheid geen extra banken en stoelen plaatsen. Dus ook nu geldt weer vol is vol. De deuren van de kerk zijn een half uur voor aanvang van de vieringen open. Wij vertrouwen op ieders begrip en medewerking.

Kindje wiegen

Op tweede kerstdag is er traditiegetrouw van 15.00 uur tot 17.00 uur kindje wiegen in de kerk van Loil. Het jeugdorkest van Amicitia is weer gevraagd om kerstliederen te spelen en natuurlijk kunnen de kinderen het engeltje laten knikken door middel van een geldstuk. Dus een mooie gelegenheid om er samen even uit te wandelen.

Pastoraatsgroep Loil

Familie berichten

Gedoopt:

Joep Peters, Doesburgseweg

Driek van Helvoirt, Holthuiserstr. 12

Wat doet de Adventsactie?

Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap uiting aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen en vrouwen die in Nederland vrijwillig zich inspannen en samenwerken met de Kerk ter plaatse. We zijn als katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen die het Evangelie handen en voeten geven. We noemen hen missionaire ondernemers en roepen u op hun goede werk te steunen. We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar! We hopen dat u dit aanspreekt. Ontwikkelingswerk via de Kerk werkt. Wilt u ons steunen: u kunt geven via de parochie-collecte of rekeningnummer 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. Meer informatie: www.adventsactie.nl

Kerstactie Voedselbank

De voedselbank houdt ook dit jaar weer een kerstactie. We zitten in een periode waarin steeds meer mensen het moeilijk hebben en een beroep doen op de voedselbank. De vooruitzichten zijn ook van dien aard dat het aantal mensen dat dit beroep doet eerder zal stijgen dan dalen. Daarom vraagt de voedselbank rond de kerstdagen, dagen waarin we vooral genieten van gezelligheid en lekkernijen, uw bijdrage om ook de minderbedeelden iets te laten meegenieten. Op **vrijdag 23 december van 16.00 tot 17.00 uur** zijn alle kerken in onze parochie geopend om datgene wat u aan voedsel kunt of wilt missen in ontvangst te nemen voor de voedselbank. Het ingezamelde voedsel gaat naar de voedselbanken Montferland en Doetinchem, afhankelijk van de gemeente waarin de kerk staat.

Aanbouw parochiecentrum klaar.

De voorbereiding van de uitbouw en verbouwing van het parochiecentrum van Didam heeft vele jaren geduurd, maar zaterdag 26 november j.l. kon de officiële opening eindelijk plaats vinden. Na de gebedsviering van 17.00 uur in de Mariakerk volgde de inzegening van de nieuwe aanbouw door pastoor Ben Aarsen. Hierna werd de opening verricht door Margot Zwetsloot, vice-voorzitter van het bestuur van de parochie H. Gabriël, en kon men een kijkje nemen in het vernieuwde parochiecentrum. Er zijn prima werkplekken gecreëerd voor het pastorale team, de administratie het secretariaat, gebouwenbeheer, de bibliotheek en de drukkerij. Er is een grote multifunctionele ruimte, geschikt voor 50 á 60 personen, waar koren kunnen oefenen, vergaderingen worden gehouden en werkgroepen bijeen kunnen komen. Het gebouw is er dus niet alleen voor de Didamse parochiegemeenschap, maar zal tevens als centrum dienen voor de gehele Gabriëlparochie. Kortom het vernieuwde parochiecentrum is een aanwinst voor de Didamse geloofsgemeenschap en voor de hele Gabriëlparochie.



Kerken open met kerst

| Geloofsgemeenschap | 1e kerstdag geopend | 2e kerstdag geopend |
|----------------------|--|---|
| Beek | 09.00 - 18.00 uur 16.00 kindje wiegen | 09.00 - 18.00 uur |
| Braamt | Geen openstelling | Geen openstelling |
| Didam | 12.00-16.00 uur | 12.00-16.00 uur |
| 's Heerenberg | 09.00 tot 16.00 uur | 09.00-16.00 uur |
| Kilder | Geen openstelling | Geen openstelling |
| Lengel | Geen openstelling | Geen openstelling |
| Loil | | 15.00-17.00 kindje wiegen Amicitia speelt |
| Nieuw Dijk | | 14.00-16.00 uur |
| Nieuw Wehl | | 13.00-17.00 uur 14.00 uur Kindje wiegen |
| Stokkum | 12.00-17.00 uur | 12.00-17.00 uur 13.30 uur kindje wiegen |
| Wehl | | 13.00-16.00 uur |
| Zeddum | 16.30 uur kindje wiegen | 14.30 kerstconcert 13.00 uur kerk open Bezichtiging kerststal |

Oudejaarsviering

Op de drempel van oud en nieuw kijken we terug op het jaar 2011. We maken de balans op van onze persoonlijke hoogte – en dieptepunten, en willen ook onze zegeningen tellen. Terugkijken en loslaten wat achter je ligt maar ook vooruitzien naar wat voor ons ligt, zoekend om opnieuw de balans in het leven te vinden. In al onze geloofsgemeenschappen van de parochie H. Gabriël, zijn er op Oudejaarsavond om 19.00 uur gebedsvieringen. Van de overlijdens-, doop- en huwelijksboeken worden de bladzijden omgeslagen. We danken God voor de lichtpuntjes in de donkere momenten, voor de vreugde en de liefde. We bidden om zegen voor het jaar dat voor ons ligt. Wij hopen velen te ontmoeten tijdens de oudejaarsviering. De 'werkgroep oudejaarsvieringen van de Gabriëlparochie': pastoor Aarsen, Carla Krechting, Josephine van der Aart, Marian Scholten, Wilma Beursken.

KJ Actief op de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid.

**Met geen woorden te omschrijven;
een geweldig gevoel;
plezier, stilte, ontmoeting en een goed gesprek;
maar bovenal een enorm avontuur!**

Afgelopen zomer hebben wij, de jongerengroep KJ Actief, deelgenomen aan de Aartsbisdomreis naar de WereldJongerenDagen (WJD) in Madrid. De groep KJ Actief is met 13 jongeren uit de parochie Heilige Gabriël, Maria en Laurentius-parochie, Sint. Willibrordusparochie en parochie Heilige Vier Evangelisten, gezamenlijk op pelgrimage gegaan.

Voorafgaand aan de WJD hebben wij ons verdiept in dit thema en ons goed voorbereid op de WJD onder leiding van Pastoor Aarsen. Om ook de jongeren uit het bisdom wat beter te leren kennen hebben wij voorafgaand aan de WJD een voorbereidingsweekend gehad in Schalkhaar. Samen met 80 andere reisgenoten hebben we gelachen, gevierd, gezongen en geluisterd naar inleidingen van jongerenwerker Hao Tran. Op 10 augustus 2011 was het eindelijk zover, na een uit-zwaaiavieering in Utrecht voorgedaan door Mgr. Eijk, begonnen we aan de lange reis naar onze eerste stop, Zaragoza. Daar hadden wij the Days in the Diocese (Dagen in het Bisdom). Dit zijn voorbereidingsdagen op de WJD, waar al verschillende landen en culturen samen kwamen om het geloof te vieren. Op 15 augustus, de dag van de Maria ten Hemelopneming, vertrokken we naar Madrid. We sliepen met alle Nederlanders (1200) bij elkaar. Er waren weinig toiletten en het was wat krap, maar afzien hoort ook bij de WJD en bij een pelgrimstocht. 's Morgens hadden we catechesesessies waarbij Mgr. Eijk, Mgr. Van den Hende en Mgr. de Jong ieder een deel van het WJD-thema hebben behandeld. Een van de jongeren gaf aan: 'De thema's hebben mij stil laten staan bij hoe diep ik geworteld ben in Jezus Christus. Wat geloof ik nu eigenlijk en hoe doe ik dat?' Door de gesprekken na de catechese en met andere pelgrims hebben jongeren voor zichzelf meer inzicht in gekregen hoe zij met het thema in hun leven omgaan. Vaste momenten die plaatsvonden tijdens de WJD zijn de Openingsviering, het inhalen van de Paus en de Kruisweg. Overall stonden jongeren uit alle landen door elkaar met hun eigen vlag, er was zodoende veel tijd voor ontmoetingen. Een jongere denkt met veel plezier terug: 'Ik heb goede en diepgaande gesprekken gevoerd, niet alleen over het geloof maar over veel meer. Dit zijn gesprekken geweest die je normaal niet zo snel hebt, maar dankzij hetzelfde geloof dat wij met elkaar delen is er toch een verbindende factor, namelijk wederzijds respect. Ik heb mogen beleven wat het is om Wereldkerk te zijn. Het heeft mij gesterkt dat er zoveel katholieke jongeren zijn. Normaal zitten maar weinig jongeren in de kerk, maar hier zie je er zoveel bij elkaar.'

Op de zaterdag zijn wij, met alle deelnemende jongeren van het bisdom begonnen aan onze pelgrimstocht naar het grote veld "Cuatro Vientos". Eenmaal op het veld was het ongelooflijk dat wij daar met 2 miljoen jongeren bij elkaar



waren. Tijdens de avondwake begon het helaas te stormen. Door dit noodweer is er zelfs een tent ingestort. Ook de avondwake werd tijdelijk gestopt. Toch bleef iedereen kalm en hielp iedereen elkaar om droog te blijven. Op zondag werden we wakker in de open lucht. We maakten ons klaar voor de slotviering met de Paus. Deze was in het Spaans, daarom konden we niet alles begrijpen, maar de stiltes en de gezangen gaven ons een kippenviel gevoel. De WJD hebben ontzettend veel energie gegeven, aldus een van de jongeren: 'Overall waar je keek, zijn jongeren die lachen, zingen, dansen en ook stil kunnen zijn. Na terugkomst probeer ik het energieke WJD gevoel vast te houden, maar helaas glipt dat gevoel vrij snel uit mijn vingers en ga ik weer verder met mijn 'gewone' leven. Het enige wat ik kan doen om het WJD gevoel te behouden, is mijn ervaring overbrengen op mensen in mijn nabije omgeving en te laten zien dat geloven ook op een andere manier kan'. De WJD 2011 zijn voorbij, maar dat wil niet zeggen dat het afgelopen is. Nu is het tijd om door te gaan. Om de energie die de jongeren hebben opgedaan, de overtuiging dat je niet alleen bent, uit te dragen en door te geven aan onze parochianen. Het gevoel van eenheid en van een Wereldkerk. Wij, als jongerengroep KJ Actief, nodigen daarom alle belangstellende jongeren uit om eens vrijblijvend langs te komen op een bijeenkomst. De WJD is namelijk een avontuur dat iedereen tussen 16 en 30 jaar mee zou moeten maken! Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Hans Schepers of Marieke ter Heerdt via email: kj.actief@gmail.com.

Welkom, fijn dat u komt.....

We zijn er thuis helemaal klaar voor: het kan Kerstmis worden, de boom staat al een paar weken, alle boodschappen zijn binnen en we weten wie er die dagen komen om samen de feestelijke dagen te vieren. Voor veel mensen een hele zorg minder.

De voorbereidingen voor het geboorte feest in onze kerken zijn ook bijna afgerond. Deze laatste dagen worden nog even de puntjes op de i gezet en dan kunnen ook wij onze deuren wijd open zetten om alle gasten te ontvangen. Er is heel wat werk verzet en heel veel samenwerking om het beste wat we hebben te laten zien en horen. Dank aan de kerststalbouwers en bloemenschikkers, de schoonmakers en de kosters, de organisten, dirigenten en de zangers en zangeressen. Dank ook aan de werkgroepen gezins- en kleuter en peutervieringen, de tekstgroepen van middenkoren en de voorgangers woord- en communiediensten. Aan jullie zal het niet liggen!!! Welkom u allen dus die deze kerstdagen onze kerken binnen zult komen om te vieren of om zo maar even de kerststal te bekijken en een lichtje op te steken. Wij verheugen ons op uw komst en heten u nu al welkom. Er is een hele grote keuze in vieringen: we proberen voor elk wat wils te bieden, al moet u misschien iets verder rijden om bij de viering van uw keuze te komen. Een voorbeeldje: voor de allerkleinsten onder ons zijn er in de vroege avond van 24 december korte vieringen met veel zingen en verhalen. Dat zijn dus vieringen waar de kleintjes alle ruimte krijgen. De vieringen van later op de avond zijn dan wel Eucharistievieringen of woord- en communievieringen en dus meer gericht op jongeren en volwassenen. Kijkt u dus goed naar het soort viering om niet teleurgesteld naar huis te moeten gaan. Wij hopen dat u komt en dat u zich welkom voelt in de viering van uw keuze. Namens al onze vrijwilligers, namens bestuur en pastoresteam wens ik u veel inspiratie toe en natuurlijk hele feestelijke dagen.

Pastoor Ben Aarsen

Voortgang liturgisch beleid

De afgelopen maanden hebben met betrekking tot het liturgisch beleidsplan (zie de vorige Gabriël) al veel gesprekken met parochianen, koren, voorgangers uit de verschillende geloofsgemeenschappen plaatsgevonden. Zowel het team als het bestuur hebben die als zeer zinvol ervaren. Nu vinden de gesprekken met de locatieraden plaats. We verwachten dat deze gesprekken in februari 2012 afgerond zullen zijn. Daarna zullen het bestuur en het pastorale team de resultaten van alle gesprekken met elkaar bespreken. Vervolgens zal een besluit worden genomen over de invulling van het rooster en wordt u ingelicht.

Bestuur en pastoraal team

Vormelingen schrijven aan de vormheer.

Ik heb meegeholpen met de ziekendag. We moesten bij de mensen gaan zitten en met ze praten en ook moesten we loten verkopen. Ik vond het moeilijk om met de mensen te praten, omdat ik ze niet goed kende. Ik wil graag bij Jezus' kerk horen, omdat ik er in geloof.

Merel uit Beek

Ik vond de voedselbank heel erg leuk, en gezellig. Ik ben nog met een ander meisje naar Arnhem geweest. Het was daar leuk en groot, maar vooral heel erg koud in de koelcel. Toen hebben we het afgeleverd bij de voedselbank in Didam, en toen moesten we nog naar Doetinchem afleveren, en hebben we daar brood opgehaald. We zijn weer terug gereden en toen mochten we de tassen in pakken, met allerlei producten.

Joyce uit Loerbeek

Over Jezus denk ik dat het een goede man is wie mensen helpt en veel voor anderen over heeft en dat hij je helpt. Ik wil bij zijn club (de kerk) horen omdat ik in hem geloof.

Kim uit Beek

Ik vind het fijn dat ik gevormd wordt, en dat ik dan ook bij de kerk hoor. Het rondje kerk vond ik heel leuk, ik heb veel geleerd ,maar er zijn heel veel vrijwilligers voor nodig. En ieder heeft zijn taak in de kerk.

Tim uit 's-Heerenberg

Ik vond het leuk om in een groepje te werken. Mijn grote voorbeeld is toch mijn vader. Ik ben trots op hem omdat hij een harde werker is. Ik ben ook heel erg vaak vrolijk en zelfverzekerd.

Mark uit 's-Heerenberg

Het rondje kerk was erg leuk! Er waren veel vrijwilligers die je over interessante dingen vertelde. Ik heb erg veel dingen geleerd over de kerk. De opdrachten waren erg leuk maar ook wel eens lastig. Maar de hulp ouders (Astrid en Astrid) hielpen je erg goed!!! De gastouderbijekomsten waren altijd gezellig! Het was een mooi leuke fijne voorbereiding!!

Renske uit Stokkum

Beste vormheer. Ik hoop dat ik blijf groeien en mij positief blijf vormen en net zoals Jezus blijf dromen dat het goed gaat tussen mensen onderling. Toch heb ik daar wel eens twijfels over als ik kijk naar het journaal en negatieve berichten in de krant. Toch wil ik mijn best doen en proberen om goede keuzes te maken.

Lotte uit Nieuw-Dijk

Mijn opdracht heb ik op het kerkhof in Loil gedaan. Samen met andere kinderen moesten we helpen om het kerkhof schoon te maken en te harken. We hebben dit samen met twee mensen gedaan. Omdat het slecht weer was en veel regende en onweerde hebben we ook pauze gehouden in de pastorie en wat gedronken.

Koen uit Loil

Column

Kerstmis

Het loopt al tegen kerstmis en we kunnen er op wachten dat de kranten ons vertellen dat we al of niet een witte kerstmis zullen krijgen. Onwillekeurig gaan de gedachten dan terug naar de kerstdagen uit je jeugd. In mijn herinnering gingen we toen altijd door de sneeuw naar de nachtmis, maar dat kan natuurlijk niet waar zijn. Kerstmis was best wel een drukke tijd. Het begon al ruim van tevoren. Als het hele gezin naar de nachtmis ging moesten een aantal extra plaatsen in de kerk worden geregeld. Vanwege de bankenpacht kon je niet zomaar ergens gaan zitten. Dus werd de buurt rondgegaan om te overleggen of je hun plaatsen mocht gebruiken. Kort voor kerstmis werd het hele huis schoongemaakt en de kerststal met een paar groene dennentakken op een tafeltje in een hoek van de kamer gezet. Een kerstboom kwam er toen bij rechtgeaarde katholieke gezinnen nog niet in. Dat was een heidens gebruik en bovendien, doordat er nog geen elektrische kaarsjes bestonden, ook brandgevaarlijk. Wel werden er vaak, naast de aloude familiekerststal nog een paar uitgedrukte en geplakte stalletjes, die de kinderen op school gemaakt hadden, op tafel gezet. In de nacht (om half vier) van de eerste kerstdag liepen we dan, zoals gezegd, met het hele gezin naar de kerk. Vooral als het gesneeuwd had, was de nachtelijke stilte heel indrukwekkend. Deze stilte werd nog benadrukt door het luiden van de klokken. Het was wel een lange zit destijds. Je had toen 's nachts de nachtmis, de dageraad- en de dagmis. Dus drie missen achter elkaar. Door de sfeer, de drukte en de prachtige zang van het kerkkoor, dat op deze dag extra zijn best deed, viel de tijd niet lang. Veel huisvrouwen verlieten wel na de eerste of de tweede mis onopvallend de kerk om thuis de traditionele metworst te gaan braden en de tafel te dekken voor het kerstontbijt. Deze traktatie, met daarbij veel witbrood, waar je de bruine jus zo mooi overheen kon scheppen, was bij veel gezinnen een hoogtepunt bij het kerstontbijt. Daarbij kwam dan nog een snee krentenbrood en soms beschuit met muisjes. 's Middags, meestal wat later dan anders, kwam vaak het kerstkonijn op tafel. Iedereen kent wel het liedje over Flappie van Yoep, dat elk jaar met kerstmis te horen is op de radio. In tegenstelling tot dit lied waren de mensen in deze streek niet zo fijngevoelig. De hele zomer door zag je mensen met een jute zak en een sikkel langs graswallen en bermten gaan om gras voor de konijnen te halen. Het was niet meer dan billijk dat het grootste en dikste exemplaar met de kerstdagen werd geslacht. Overal zag je dan ook na de kerstdagen de met

stro of hooi opgestopte vellen buiten hangen, wachtend op een opkoper die ze voor een paar dubbeltjes meenam. Na het eten werd het tijd om naar de kerk te gaan voor het lof. Je had de keuze tussen afwassen of naar het lof gaan. In beide gevallen was er een half uur mee gemoeid. Als het dan 's avonds donker was geworden, verzamelde het hele gezin zich rond de warme kachel om met z'n allen kerstliederen te zingen. Erg laat werd het meestal niet, want de volgende morgen, op tweede kerstdag, moest je weer op tijd in de kerk zijn. Dit zijn zo maar een paar herinneringen aan kerstmis in vroeger tijden. U allen wens ik hierbij goede, gelukkige en gezegende kerstdagen toe.

Derk

Lourdes reizen

Voor volgend jaar staan er twee Lourdes-reizen op het programma. Van 27 april t/m 5 mei is er een VNB Lance busreis speciaal voor mensen die zorg nodig hebben. Ook gezonde pelgrims kunnen mee. Er is begeleiding van vrijwilligers, medisch en verpleegkundig personeel. Ook in de hotels zijn voorzieningen voor deze mensen aanwezig. De heenweg gaat via Lisieux en overnacht u twee nachten in een hotel. Op de derde dag arriveert u in Lourdes. De terugweg gaat via Nevers, de plaats waar Bernadette de laatste jaren van haar leven heeft gewoond; het klooster waar haar lichaam in een glazen schrijn ligt wordt bezocht. Meer informatie bij Riet Visser, contactpersoon VNB parochie H.Gabriël 0316-223398 of 0653769840. Van 25 tot 30 september 2012 vindt de traditionele parochiereis naar Lourdes plaats.

Informatie volgt en kunt u nu al inwinnen bij

Wehl e.o. Gerrit Roemaat 0314-681093

Beek e.o. José Engelen 0316-531820

's-Heerenberg e.o. Netty Witjes, witj0023@planet.nl

Didam e.o. Riet Visser 0316-223398 rietvisser@chello.nl

Even voorstellen...



Leon Feijen

Op de vraag van het team om me voor te stellen in de 'Gabriël' realiseer ik mij dat het al weer twee jaar geleden is dat ik tot permanent diaken gewijd werd en daarmee verbonden werd, als diaken, aan onze parochie Gabriël. Wat vliegt de tijd! Mijn naam is Leon Feijen, woonachtig in Zeddum, 49 jaar, getrouwd met Ellen Teunissen en samen hebben we 4 kinderen. Naast mijn taak als diaken ben ik psychiatisch verpleegkundige in Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte te Rekken (in gewone bewoordingen gaat het hier om een TBS kliniek). Met veel enthousiasme en betrokkenheid heb ik gedurende 4 jaar de opleiding tot permanent diaken gevolgd in Utrecht. Met datzelfde enthousiasme en diezelfde betrokkenheid probeer ik mijn taak als diaken uit te voeren. Mijn persoonlijk doel is vooral dienstbaar zijn aan de ander. 'Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient' is een tekst uit het evangelie van Lucas: 22:27 die op mijn uitnodiging voor mijn wijding stond. Een terugblik op twee jaar diaken zijn roept vele emoties en herinneringen op. Logisch in een werk/geloofomgeving die voortdurend in beweging is en die ook nog lang niet uit bewogen is. Soms lijkt het erop dat alles langzaam op zijn plaats valt en dan dienen zich weer nieuwe situaties en omstandigheden aan die veel vragen van het team maar bovenal ook van de parochianen. Hoe moeilijk het dan ook is, ik heb ervaren dat het goed is om telkens terug te gaan naar de bron waar alles om draait. 'Samen pelgrimerend door onze kerk met Christus als onze gids, onze leidman'. Er waren vele mooie ervaringen één wil ik er graag met u delen.....'

Leon Feijen



Gerard Hendriksen

Mijn naam is Gerard Hendriksen, diaken, oud 64 jaar en woonachtig te Beek. Bijna 45 jaar ben ik werkzaam geweest in gemeentedienst bij de afdeling Burgerzaken. Eerst bij de gemeente Bergh. Later na de gemeentelijke samenvoeging van Didam en Bergh bij de gemeente Montferland. Sinds vorig jaar ben ik gepensioneerd. In 1984 ben ik begonnen aan de diakenopleiding. Deze studie heb ik gevolgd naast mijn werk als gemeente-ambtenaar. Na de afronding van de opleiding ben ik in 1988 door de bisschop tot diaken gewijd. Voor mij is het ambt van diaken een onbezoldigde nevenfunctie van 10 uur per week. In de praktijk valt het aantal uren echter heel wat hoger uit. Al van jongsaf had ik bijzondere belangstelling voor het christelijk geloof en de Kerk. Van mijn ouders leerde ik vooral zorg te hebben voor de noodlijdenden in de samenleving. Het drong steeds meer tot mij door dat het dienstwerk aan mensen een essentiële taak voor ons christenen en de Kerk is. Een opdracht die Jezus zelf ons heeft voorgeleefd. Hij kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Als diaken ben je geroepen dienstbaar te zijn in de liturgie, verkondiging, de zielzorg. Het onbaatzuchtige karakter van het dienstbetoon is voor mij wezenlijk. Solidair zijn met de medemensen die het moeilijk hebben. Om zo het mededogen en de nabijheid van Christus en de Kerk gestalte te geven. Wat je ontvangt is een innerlijke vreugde. Een vreugde die met God te maken heeft. Met de collega-diakens Theo Reuling en Leon Feijen en met behulp van vele vrijwilligers in onze parochie probeer ik een bijdrage te geven aan het diaconale takenveld. Zodat de diaconale zorg nog meer vorm krijgt.

Diaken Gerard Hendriksen telefoon: 0316-531124. E.mail: gawhendriksen@online.nl

SchuldHulpMaatjes van start



In de gemeente Montferland is op initiatief van de parochie H. Gabriël het project SchuldHulpMaatjes van start gegaan. Een groep van 13 vrijwilligers is opgeleid om mensen bij te staan die hun eigen financiële huishouding op orde proberen te krijgen. Zicht krijgen op inkomsten en uitgaven en samen een uitweg zoeken als de balans de verkeerde kant op gaat. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op tijd het tijt te keren, zo nodig ondersteuning geven tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiën op orde te houden. SchuldHulpMaatje is er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht en werkt aanvullend op het werk van de professionele schuldhulpverlening. Hebt u behoefte aan zo'n maatje dan kunt u als inwoner van de gemeente Montferland contact opnemen met de coördinator Sjantien van Unck 0316-292828, bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt ook meer informatie of hulp vinden via de website www.uitdeschulden.nu.

Theo Reuling ofs, diaken

ROOSTER VIERINGEN Kerstmis 2011 Cluster 1

| DATUM | LENGEL Geloofsgemeenschap Emmaus | 's-HEERENBERG Geloofsgemeenschap H. Pancratius | STOKKUM Geloofsgemeenschap H. Suitbertus | ZEDDAM Geloofsgemeenschap H. Oswaldus |
|--|--|--|--|---|
| 20.12 <i>Boeteviering</i> | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 24.12 <i>Kerstavond kleutervieringen</i> | ----- | 17.00 uur Gebedsviering Door de werkgroep | 19.00 uur Gezinsviering Pastor Nollen Kinderkoor | 17.00 uur Gebedsviering Door de werkgroep Jeugdkoor |
| <i>Kerstavond</i> | 19.00 uur Communieviering Em. past.werkster R. Wiendels Eternal Singers | ----- | ----- | 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen Weerklank |
| <i>Kerstavond</i> | ----- | 20.00 uur Eucharistieviering Em. deken van Merm Pancratiuskoor | 21.30 uur Eucharistieviering Pastor Nollen + Diaken Hendriksen For Joy | ----- |
| 25.12 <i>Kerstmis</i> | 09.30 uur Communieviering Em. past. werkster Th. Berendsen Emmauskoor | ----- | 10.30 uur Eucharistieviering Pastor Nollen + Past.werkster C. Verrips Inter Nos | 11.00 uur Communieviering Em. past.werkster R. Wiendels Dames en Herenkoor |
| 26.12 <i>2de kerstdag</i> | ----- | ----- | 10.30 uur Eucharistieviering Pastor Nollen Seegers koor | ----- |
| 31.12 <i>Oudjaar</i> | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep + Diaken Feijen Emmauskoor | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep | 19.00 uur Gebedsviering Pastor Nollen Inter Nos | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep + Diaken Reuling Dames en Herenkoor |
| 01.01 2012 <i>Nieuwjaar</i> | ----- | 09.30 uur Communieviering Diaken Reuling Pancratiuskoor | ----- | ----- |

Kerkbalans 2012

Dit jaar is bijna weer voorbij en in bedrijven en verenigingen maakt men de balans van inkomsten en uitgaven van dit jaar zo langzamerhand op. Ook uw parochie en geloofsgemeenschap staat voor dezelfde klus.

Geloof mij, het is een spannend en arbeidsintensieve klus. Immers, we hebben allemaal te maken met krimp, met de eurocrisis. Ook in onze gelederen moeten we de dubbeltjes omdraaien voor we ze uitgeven en goede redenen hebben om grote investeringen te doen. Ik hoor het u zeggen 'En in Didam dan?' Ja, daar hebben we flink geïnvesteerd en een flinke aanbouw bij het bestaande parochiecentrum gerealiseerd. Inderdaad, maar bij de verkoop van de 'oude' Martinuskerk was één van de voorwaarden dat we bij de Mariakerk voldoende grotere ruimtes zouden creëren zodat grotere groepen er onderdak zouden kunnen vinden en ook dat administratie en secretariaat en het pastoraal team er een werkplek kon hebben. De toen, al ver voor de crisis, gereserveerde gelden zijn naar mijn mening goed gebruikt. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Maar ook elders werd er geïnvesteerd, gebouwd en onderhoud gepleegd, orgels gerestaureerd en zaken aangeschaft om te zorgen dat het werk in kerk en samenleving voortgang kan vinden. Dat allemaal bovenop de 'gewone' uitgaven van salarissen en vergoedingen, uitgaven voor liturgie en catechese. En dat allemaal omdat we konden rekenen op uw bijdrage aan de actie kerkbalans, aan de bijdragen die u gaf

in de collectes tijdens vieringen. Ik ben heel blij dat ik die betrokkenheid in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie kan zien. Voorwaar een reden om heel dankbaar te zijn en dat ben ik dan ook. Die dank is voor u persoonlijk en komt recht uit mijn hart. De nieuwe actie voor 2012 staat voor de deur, er wordt al veel gerekend en begroot, toegevoegd en geschrapt, ja het blijft een puzzel om de financiën op elke plek rond te krijgen. Ik weet dat, als we de media moeten geloven, we nog lang niet uit de crisis zijn en dat we in het komende jaar er niet op vooruit dreigen te gaan. Toch heb ik er vertrouwen in dat u op de een of andere manier het motto van kerkbalans zult onderschrijven: dat de kerk u heel wat waard is en dat er u alles aangelegen is niet alleen het gebouw centraal te laten staan in onze dorpen, in onze stad, maar dat u het ook belangrijk vindt dat we wegen vinden om ons erfgoed, geloof en vertrouwen, hoop op een goede toekomst en een liefdevolle samenleving in Gods naam willen doorgeven aan de generaties die na ons komen. Ik hoop dat u met deze woorden in uw achterhoofd begin 2012 de actie kerkbalans weer goed wilt gedenken.

Namens het Gabriëlbestuur
Pastoor Ben Aarsen

ROOSTER VIERINGEN Kerstmis 2011 cluster 2

| DATUM | DIDAM Geloofsgemeenschap Martinus-/Maria | LOIL Geloofsgemeenschap O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen | NIEUW-DIJK Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua | BEEK Geloofsgemeenschap St. Martinus |
|--|--|--|--|---|
| 20.12 Boeteviering in Didam | 19.00 uur Boeteviering Pastoor Aarsen + Diaken Th. Reuling Herenkoor Martinus | ----- | ----- | ----- |
| 24.12 Kerstavond kleutervieringen | 17.00 uur Gebedsviering Werkgroep Jeugdorkest Step up | ----- | 17.00 uur Gebedsviering Werkgroep Sam Sam | 18.00 uur Gebedsviering Werkgroep Jeugdkoor |
| Kerstavond 19.00 uur | 19.00 uur communieviering Past.werkster Dijkman Dameskoor Martinus | 19.00 uur communieviering Past. werkster Verrips Singing Kids + Sjanté | ----- | ----- |
| Kerstavond 21.00 uur | 21.00 uur Communieviering Past. werkster Verrips Different Generations | ----- | 21.00 uur Communieviering Past.werkster Dijkman Vocaal | 21.00 uur Communieviering Diaken L. Feijen Gemengd koor |
| 25.12 Kerstmis | 11.00 uur Eucharistieviering Em. deken van Merm + Diaken L. Feijen Mariakoor | 09.30 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen + Diaken G. Hendriksen Gemengd koor | 09.30 uur Eucharistieviering Em. deken van Merm + Diaken L. Feijen Gemengd koor | 11.00 uur communieviering Past. werkster Dijkman Gemengd koor |
| 26.12 2de kerstdag | 11.00 uur communieviering Diaken Th. Reuling Harmonie De Club | ----- 15.00-17.00 uur kindje wiegen | ----- | 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen Muziekver. Volharding |
| 31.12 Oudjaar | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep Dameskoor | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep + Past. werkster M. Dijkman Gemengd koor | 15.00 uur Gebedsviering Werkgroep + Werkgroep Pastoor Aarsen Alle koren | 19.00 uur Gebedsviering Gemengd koor |
| 01.01 2012 Nieuwjaar | 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen Herenkoor Martinus | ----- | ----- | ----- |
| 07.01 | ----- | ----- | 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen | ----- |
| 08.01 | 11.00 uur Communieviering Em. past. werkster Wiendels Mariakoor | 09.30 uur Communieviering Past. werkster Dijkman Gemengd koor | ----- | ----- |
| 14.01 | 19.00 uur Communieviering Werkgroep D.G. | ----- | ----- | ----- |
| 15.01 | 11.00 uur Oecu.viering Past. werkster Verrips Oecumenisch koor | 09.30 uur Communieviering Werkgroep Gemengd koor | ----- | 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen |
| 21.01 | 19.00 uur communieviering Past. werkster Verrips | ----- | 19.00 uur communieviering Diaken Feijen | ----- |
| 22.01 | 11.00 uur Eucharistieviering Em. deken van Merm Herenkoor Martinus | ----- | ----- | 11.00 uur communieviering Diaken Feijen |

Eerste Communie voor kinderen met een beperking

In alle gemeenschappen zijn kinderen via het reguliere onderwijs benaderd om zich op te geven voor de Eerste Communie in april 2011. Heeft u dat gemist dan graag contact zoeken met plaatselijke werkgroep of secretariaat. Voor kinderen met bijzondere beperkingen is er de mogelijkheid om deel te nemen via een speciale voorbereiding en indien wenselijk op een eigen moment de Eerste Communie te doen. U kunt daarover contact opnemen met pastor Carmianne Verrips: c.verrips@parochiegabriel.nl

ROOSTER VIERINGEN Kerstmis 2011 Cluster 3

| DATUM | BRAAMT Geloofsgemeenschap O.L.V. van Altijddurende Bijstand | KILDER Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper | NIEUW WEHL Geloofsgemeenschap O.L.V. van Altijddurende Bijstand | WEHL Geloofsgemeenschap H. Martinus |
|---|--|---|---|---|
| 20.12 Boeteviering in Didam 19.uur | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24.12 Kerstavond kleutervieringen | 18.00 uur Gezinsviering | 17.00 uur Gebedsviering Werkgroep KITIKI | 17.00 uur Gebedsviering Werkgroep Kinderkoor | 17.00 uur Gebedsviering Werkgroep Samenzang |
| Kerstavond | ---- | ---- | ---- | 19.00 uur Eucharistieviering Em.deken H.Hendriksen Parochiekoor |
| Kerstavond | 21.30 uur Eucharistieviering Pater de Vreeze Cantorij | 21.00 uur Eucharistieviering Pastoor Aarsen Dames en Herenkoor | 20.30 uur Communieviering Diaken Th. Reuling Dames en Herenkoor | |
| 25.12 Kerstmis | 10.30 uur Eucharistieviering Pater de Vreeze + Diaken G. Hendriksen Ni-j Geluud | 11.00 uur Communieviering Em.deken H.Hendriksen Jeugdorkest St. Jan | 09.30 Eucharistieviering Em.deken H.Hendriksen Jongerenkoor | 09.30 uur Communieviering Diaken Th. Reuling One More Voice |
| 26.12 2de kerstdag | ---- | 09.30 uur Communieviering Diaken Th. Reuling One More Voice | ---- | ---- |
| 31.12 Oudjaar | 18.00 uur eucharistieviering pater de Vreeze Ni-j Geluud | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep Dames en Herenkoor | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep Dames en Herenkoor | 19.00 uur Gebedsviering Werkgroep One More Voice |
| 01.01 2012 Nieuwjaar | ---- | ---- | ---- | 09.30 uur Eucharistieviering Pastoor B. Aarsen Parochiekoor |

Met Gabriël naar Rome en Assisi

In mei 2012 organiseert de parochie H. Gabriël een vliegreis naar Rome en Assisi. We beginnen met de 'Eeuwige Stad' waar naast de Sint Pieter en het Vaticaan Museum met de Sixtijnse kapel ook verschillende andere basilieken bezocht zullen worden. We vieren in de Kerk der Friezen en gaan op audiëntie bij de Paus. We zullen kennismaken met het Romeinse verleden in het Forum Romanum, het Colosseum en de catacomben. Ook de stad met zijn gebouwen, pleinen en fonteinën zullen we op ons in laten werken en er is voldoende vrije tijd om daar op je eigen manier van te genieten. We maken kennis met de gemeenschap San Egidio, waar veelal jonge mensen gebed en naastenliefde in praktijk brengen. We verblijven in een hotel dicht bij het Vaticaan.

Het tweede gedeelte van de reis brengt ons naar Franciscus en Clara van Assisi. We reizen van Rome met de bus door het Rietidal waar nog meerdere kloosters en kluizenarijën aanwezig zijn uit de tijd van Franciscus, de 13e eeuw. In en rond Assisi gaan we in het spoor van Franciscus van de ene naar de andere bezienswaardigheid. Natuurlijk de basiliek waar Franciscus begraven ligt, maar ook de Clarakerk, het klooster San Damiano en het kleine kappelletje van Portiuncula, waar de hele franciscaanse beweging ooit begonnen is. Ondertussen genieten we van de rustige omgeving, de heuvels en vooral de vergezichten vanuit Assisi over de omgeving. We verblijven in een hotel midden in het nog middeleeuws uit-

ziende stadje Assisi. De reis duurt 11 dagen en loopt van 8 tot en met 18 mei 2012. Namens de parochie H. Gabriël zal diaken Theo Reuling deze reis leiden. Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie en aanmelding (telefoon 0316-225687, e-mail t.reuling@parochiegabriel.nl). De reissom is nog niet exact bekend maar bedraagt maximaal 1.200 euro per persoon, uitgaande van tweepersoonskamers. Er wordt op de diverse plekken het nodige gelopen, zodat dit voor deelnemers geen beletsel mag zijn. Op dinsdag 10 januari 2012 zal een informatieavond in Didam worden gehouden om 20.00 uur in het parochiecentrum.



Schema door de weekse vieringen in de parochie H. Gabriel.

Dinsdag:

Kilder om 09.00 uur - op de 1e dinsdag van de maand
Loil om 09.30 uur - op de 3de dinsdag van de maand
Wehl om 16.00 uur - op elke dinsdag van de maand in Oldershove

Woensdag:

Wehl om 09.00 uur - op de 1e en 3de woensdag van de maand
Zeddam om 10.45 uur - Elke woensdag van de maand in Sydehem
Nieuw Dijk om 09.00 uur - op de 2de en 4de woensdag van de maand

Donderdag:

Didam om 09.00 uur - op elke donderdag van de maand
Didam om 15.30 uur - op de 1e donderdag van de maand in Meulenvelden

Bereikbaarheid

Pastoresteam

Werkadres pastores:

Parochiecentrum Martinus-/Maria, Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Pastoor B. Aarsen tel.: 0316-221250, **e-mail:** past.aarsen@hetnet.nl

Past. werkster Margot Dijkman tel.: 0316-295606, tel.: 0316-223135, **e-mail:** margot_dijkman@hotmail.com

Diaken Theo Reuling tel.: 0316-225687, **e-mail:** diaken.reuling@planet.nl

Past. werkster Carmianne Verrips, e-mail: carmianne1@hetnet.nl tel.: 06-28888400

SPOEDEISENDE HULP: tel. 06-55755957 Via dit nummer is 24 uur per dag één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen)

Soms gaat het even niet.

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week, 5 cent per minuut. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl

Ziekenbezoek Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de parochie, kunt u dit laten melden bij het parochiesecretariaat

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum.

Redactie

De derde uitgave van de Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Thea Rensen, Ben Berendsen en Harrie Leijten.

