

De Gabriël

Eén parochie, 11 geloofsgemeenschappen



Eerste Heilige **Communie**
en Heilig **Vormsel**

"Avanti, Avanti"
interview kardinaal Eijk

(fiets)bedevaart
Kevelaer



De geloofsgemeenschappen van de parochie H. Gabriël

- **Beek:**
St. Martinus
- **Braamt:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Didam:**
H. Martinus / H. Maria OLV van Altijddurende Bijstand
- **'s-Heerenberg/Lengel**
Emmaus - Pancratius
- **Kilder:**
St. Jan de Doper
- **Loil:**
OLV Onbevlekt Ontvangen
- **Nieuw-Dijk:**
H. Antonius van Padua
- **Nieuw Wehl:**
OLV van Altijddurende Bijstand
- **Stokkum:**
St. Suitbertus
- **Wehl:**
St. Martinus
- **Zeddam:**
St. Oswaldus

Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.

- **Vormgeving en druk**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam

Voorwoord

De maand mei is één van de twee zogenaamde Mariamaanden. Maar naast Mariamaand leek de afgelopen maand mei ook wel een 'Gabriëlmaand'. Het zal ook u toch niet ontgaan zijn dat we deze maand veel gezamenlijke activiteiten binnen de parochie De Gabriël hebben mogen vieren. Gelijk te beginnen op 1 mei met de presentatie van Guus van der Ploeg in de Mariakerk in Didam. Een feestelijke sfeer, veel parochianen en een uit volle borst zingend Gabriëlkoor. Een warmer welkom is bijna niet voorstelbaar. En wie Guus van der Ploeg nou is? U leest erover in deze De Gabriël.

Op 5 mei, Hemelvaartsdag, mochten we de Eucharistie vieren in de openlucht. De binnenplaats van kasteel huis Bergh bleek hiervoor de perfecte locatie te zijn en als dan ook de weergoden ons goed gezind zijn kunnen we niet anders zeggen dan dat het een mooie dag was. Dat bleek ook wel uit de grote opkomst van parochianen vanuit alle windstreken van onze parochie én daar buiten. Noteert u donderdag 25 mei 2017 maar vast in uw agenda; deze viering in de openlucht gaat dan zeker herhaald worden.

Maandag 16 mei, tweede Pinksterdag, was de dag waarop we als parochie afscheid hebben genomen van pastoraal werkster Margot Dijkman, wederom in de Mariakerk in Didam. Velen van u hebben de moeite genomen deze viering bij te wonen en Margot met een warme handdruk het beste te wensen. Op deze momenten, waarbij mensen vanuit de diverse geloofsgemeenschappen bij elkaar komen, besef je dat we met ons allen wat gemeen hebben. Wij vormen één grote gemeenschap, wij vormen met ons allen één parochie. Dat het woord gemeenschap hierbij essentieel is zult u ook lezen in het openhartige interview dat we onlangs mochten hebben met kardinaal Eijk. Ik nodig u van harte uit dit interview eens door te lezen, wij kijken er met plezier op terug.

Vooruitkijken doen we natuurlijk ook. Want eind september staat alweer de Gabriëldag op de kalender, een volgende gelegenheid waarbij we als geloofsgemeenschappen samen parochie kunnen zijn. U bent van harte uitgenodigd hier onderdeel van te zijn; ook u hoort bij onze gemeenschap, ook u hoort bij onze parochie!

Augustine van Ree

Collecte voor taalmaatjes

Tijdens de viering op Gabriëldag 2015 is gecollecteerd voor taalmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die nieuwkomers in onze woonomgeving (vluchtelingen met een verblijfstatus) helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Via de inburgering wordt een algemene basis van de taal aangereikt. Door er in de praktijk mee aan de slag te gaan wordt de taal sneller en beter geleerd. Dat is het werk van de taalmaatjes. Ze krijgen daarvoor een training en lesmateriaal wat ingezet kan worden bij het leren van de taal met nieuwkomers. Een taalmaatje is uiteraard ook in gezinnen bezig en heeft daardoor ook veel contact met alle gezinsleden, volwassenen en kinderen. Door dit project te ondersteunen hoopt de parochie probleemsituaties door gebrekkig taalgebruik te helpen verminderen.

De collecte bracht in totaal € 713,89 op. Hiervan is € 571,11 gedoneerd aan de Stichting Welcom die de taalmaatjes binnen de gemeente Montferland begeleidt. Het bedrag werd door Josine ten Have van werkgroep Gabriëldag en diaken Theo Reuling overhandigd aan Sjtantien Unck van Welcom, begeleidster Nieuwkomers.



Josine ten Have (werkgroep Gabriëldag) en diaken Theo Reuling overhandigen de cheque aan Sjtantien Unck van Welcom

Het resterende bedrag van € 142,78 is gedoneerd aan Vluchtelingenwerk Oost-Nederland in Doetinchem voor de taalmaatjes aldaar. Zahya Laoukili, projectmedewerker Inburgering, was enorm verheugd met ons initiatief en bijdrage.

Dromen van vrijheid

Een vraag voor kinderen en voor u allemaal; gaan we dit jaar nog op vakantie? En waar gaat de reis dit jaar naar toe? Of bent u al weggeweest? En als u terugkomt; wat hebt u allemaal meegemaakt? Dat zijn de vragen die wij elkaar allemaal stellen in de vakantietijd. Ook in onze parochie stellen we deze vragen en geven we onze vakantietijden door.

Werken kan mooi zijn, maar soms droom je van vrijheid. Veel zaken, ook in de parochie, vragen om een afronding. Groepen komen een laatste keer bij elkaar en overzien de activiteiten van het afgelopen jaar, meestal besloten met een gezellig samenzijn.

Mensen krijgen de kriebels met de vakantie. Ze moeten erop uit! St. Augustinus (vierde eeuw) verwonderde zich er al over en zei: *"De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, de geweldige golven van de zee, de lange loop van de rivieren, de uitgestrektheid van de oceaan en over eeuwige kringloop van de sterren; maar zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij"*.

In de vakantietijd mogen wij alles loslaten wat ons dagelijks drijft; ons werken, ons jachten en jagen in die soms zenuwslopende maatschappij waar van alles moet. We komen even tot stilstand en we mogen tot ons zelf komen.

Ik wens u van harte een vakantietijd toe waarin u tot rust zult komen en echt tijd kunt nemen voor u zelf en tot echte ontspanning zult komen. Dat u zult genieten van Gods schep-

ping. Dat u in de komende vakantieperiode nieuwe inspiratie zult opdoen om straks weer de schouders te zetten onder ons gezamenlijk werken aan de Blijde Boodschap, thuis en in onze parochie, en waar u ook leeft en werkt.

Ik wens u mede namens mijn collega's in het pastoraat een fijne en inspirerende tijd toe.

Pastoor Jurgen Jansen



Samen vieren - Elkaar ontmoeten - Samen parochie zijn



Op zondag 25 september komen we als gelovigen in de grote parochie De Gabriël weer bij elkaar tijdens de jaarlijkse Gabriëldag in Didam. Traditiegetrouw zal er ook dit jaar weer een fietsend lint van parochianen te zien zijn die langs diverse geloofsgemeenschappen komt om andere fietsende parochianen aan te laten sluiten. De tijden en aansluitplaatsen per geloofsgemeenschap zullen tijdig met u worden gecommuniceerd. Het fietsend lint komt op tijd bij de Mariakerk in Didam aan om daar de viering, die om 10.00 uur begint, bij te wonen.

Het zou fantastisch zijn om de Mariakerk gevuld te zien met zoveel mogelijk parochianen. We hopen dan ook dat, naast de fietsers, vele anderen parochianen de viering bijwonen. Samen ons geloof vieren kan al beginnen door samen de weg naar de Mariakerk te volgen. Fietsend of samen rijdend in een auto. Ook voor mensen die wat minder goed te been zijn of die geen vervoer hebben zijn er vast mogelijkheden om samen op te trekken en naar de Gabriëldag te komen.

Na de viering is er een gezellig samen zijn in de tent naast de Mariakerk met uiteraard koffie, thee en wat lekkers. Daarna is er de gelegenheid om op een leuke manier andere parochianen te leren kennen waarbij ook het kerkgebouw zelf zal worden betrokken. Iedereen kan hieraan meedoen, jong en oud, goed en minder goed ter been. De Gabriëldag zal rond 14.00 uur worden afgerond.

Tot dan!

Doorgaan, verder gaan, vooruit kijken.....

Avanti, Avanti

Kardinaal Eijk is de afgelopen jaren een aantal keren op bezoek geweest in onze parochie en is daarbij ook voorgedaan in de Eucharistie. Bij één van die gelegenheden is de afspraak gemaakt om de kardinaal een keer te interviewen. En zo kregen de redacties van Samen Onderweg (Didam) en van De Gabriël de gelegenheid om op donderdag 12 mei in Utrecht op bezoek te gaan bij de kardinaal.

U bent in 1985 tot priester gewijd. Hoe heeft u uw roeping ervaren en wanneer heeft u er gehoor aan gegeven?

De eerste keer dat ik dacht aan priester worden was toen ik misdienaar was, ik was toen een jaar of negen, tien. Het lag niet voor de hand want eigenlijk kwam ik uit een niet praktiserend gezin. Mijn ouders hadden een gemengd huwelijk, mijn moeder was katholiek en mijn vader doopsgezind. U kunt zich voorstellen dat dat nog wel wat discussie heeft gegeven, maar uiteindelijk heeft mijn moeder doorgezet en zijn mijn oudere zus en ik gedoopt en gingen we elke zondagmorgen naar de parochiekerk in Duivendrecht. De voorbereiding op mijn Eerste Communie is voor mij erg bepalend geweest en in het bijzonder door de juffrouw die dit verzorgde. Zij heeft bij mij het vuur van het geloof in Christus weten aan te wakkeren, ze heeft het weten over te dragen. Vervolgens heb ik ook het vormsel gedaan en in die tijd mocht je ook nog een vormselnaam kiezen, in mijn geval Willibrordus. Wat ik toen nooit kon voorzien is het feit dat ik nu de 70ste opvolger van Willibrord ben.

Na uw studie medicijnen en uw werk als arts bent u de priesteropleiding gaan volgen en tot priester gewijd. Vervolgens kreeg het priesterschap wellicht een andere wending dan u had verwacht.

Dat klopt inderdaad. Destijds heb ik bewust gekozen voor de studie medicijnen en de specialisatie interne geneeskunde. Het was voor mij dé manier om de bevestiging te zoeken van mijn roeping. Zou ik dat na deze studie medicijnen nog steeds hebben? De gedachten, en ook het verlangen, aan de mogelijkheid om priester te worden bleef altijd. Na een retraite bij Jezüeten had ik echt de overtuiging en heb ik doorgezet. Ik heb de priesteropleiding gedaan aan het Rolduc seminarie, ben in 1984 tot diaken gewijd en werd benoemd in de Heilige Antonius van Paduaparochie van Venlo / Blerick. Daar ben ik ook als priester nog twee jaar gebleven. Daarna heeft de bisschop van Roermond me naar Rome gestuurd voor verdere specialisatie in de ethiek en de moraaltheologie, dat sloot prima



aan bij mijn studie geneeskunde. Na deze studie ben ik benoemd tot docent op Rolduc en werd ik professor in de filosofische ethiek en de medische ethiek bij MEDO, instituut voor de wetenschap over huwelijk en gezin. Nadat dit in 1996 is opgeheven ben ik als docent aan de theologische faculteit in het Zwitsers Lugano terecht gekomen, wat ik afwisselde met mijn docentschap aan Rolduc. Als priester ben ik inderdaad voornamelijk docent geweest. Het viel me ook best zwaar om daar afscheid van te nemen toen ik bisschop van Groningen werd.

Vanaf dat moment wordt uw doen en laten onder een vergrootglas gelegd. Geen gemakkelijke positie gezien de ontwikkelingen in de kerk.

Vanaf het moment dat je wordt gevraagd om bisschop of kardinaal te worden, kom je inderdaad onder een vergrootglas te liggen. Dat is niet altijd makkelijk, je wordt gevolgd. Zijn er moeilijkheden dan wordt daar in de media vaak veel aandacht aan besteed, vooral bij schandalen. De positieve dingen worden niet of veel minder belicht. Dat is nou eenmaal zo, daar moet je mee leren leven. Daar moet je in het begin aan wennen, dat hebben alle bisschoppen. We worden daarin wel begeleid, ik heb een perschef en ik heb medewerkers die me informeren en voorbereiden. Je moet het ook een beetje leren denk ik. In het begin ben je ook gespannen als je voor de camera's komt. Op een gegeven moment word je daar toch ook rustiger onder en leer je ermee omgaan.

En dan krijgt u ook te maken met beslissingen zoals het sluiten van kerken. Geen eenvoudige beslissingen.

Op heel veel plekken, vooral als parochiebesturen en pastorale teams daarvoor samen de handen in elkaar slaan, blijkt het mogelijk dat kerkgangers en vrijwilligers zeggen: laten we toch over onze schaduw en bezwaren heen stappen, wij gaan naar de kerk die open is gebleven. Er is vaak meer mogelijk dan wij soms denken. Je moet ervoor waken dat je een gemeenschap tot de laatste man laat uitsterven. Als je ziet dat er krachten over zijn, weliswaar misschien minder dan in het verleden, maar als je die krachten kan bundelen dan kan je

toch komen tot een geloofsgemeenschap met potentie. Een gemeenschap met kwaliteit waar het geloof met vrucht kan worden gevierd en overgedragen. Ik wil benadrukken dat het parochiebesturen zijn die plannen maken en die op een gegeven moment tot de bevinding komen dat het al dan niet verantwoord is om alle kerken open te houden. Zij leggen dan aan mij een plan voor. Die plannen komen van het parochiebestuur, die kennen de situaties ter plekke het beste. Uiteindelijk wordt aan mij het zeer weloverwogen verzoek ingediend om de machtiging te verstrekken een kerk aan de eredienst te onttrekken.

“De Heilige Geest waait waarheen hij wil...”

Als kardinaal is dat een pijnlijk besluit om te nemen. Ongetwijfeld zijn er daarnaast positieve punten die u hoop geven voor de toekomst.

De betrokkenheid van kerkleden is groot. Het aantal is minder maar de betrokkenheid is vaak heel groot. Ik denk dat de mensen die overblijven ook bewuster staan in hun geloof, vaak ook een persoonlijk gebedsleven hebben en een persoonlijke relatie met Christus. De kwantiteit is misschien minder maar de kwaliteit wordt groter. Die betrokkenheid is er echt, heel veel vrijwilligers komen voort uit de kerken. Van belang is dat die inzet voortkomt uit geloof. Het zijn allemaal diaconale activiteiten die bij heel veel van deze vrijwilligers voortkomt

uit een Christelijke geloof, voortkomt uit deelname aan de Eucharistie. Dat wordt gezien als de voeding voor hun activiteit. Ze willen een parochie een liefdevol gezicht geven en een liefdevolle gemeenschap zijn. Die inzet van een groot aantal vrijwilligers, ja daar word je wel warm van, dat doet je wel iets.

De vraag is natuurlijk wel hoe die kerk er in de toekomst uit ziet.

Die vraag wordt vaak gesteld. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat de kerk kleiner wordt. Je moet niet alles als een nachtkaaars laten uitgaan, nee, je moet de krachten bundelen. Waar het allemaal op uitdraait, dat is natuurlijk de vraag. Merkwaardigerwijs is het zo dat je vooral in de parochies in de steden gezinnen ziet, kinderen en ook jongeren. In de dorpen wordt dat een stuk moeilijker. Dat moeten we zien te doorbreken en als voorbeeld noem ik graag de Alpha-cursussen, een methode ontwikkeld door de Anglicaanse predikant Nicky Gumbel. Hij zag zijn parochie in London wegwijnen en vroeg zich af wat hij nou kon doen om tot een vruchtbare vorm van re-evangelisatie te komen. Hij heeft een hele eenvoudige basale methode opgezet, met enkele fundamentele vragen als uitgangspunt: Wie is Jezus en wat is de bijbel, wat is de kerk? De kerk is een gemeenschap van geloven, je moet als het ware door die muur van individualisme heen om mensen te bereiken. Dat lukt niet massaal maar wat mensen wel waarderen is in kleine groepjes, samen de maaltijd nuttigend, nadenken over deze vragen. Dat is heel vruchtbaar gebleken en deze methode wordt ook verspreid over de hele wereld. Wat we moeten proberen, dat is denk ik ook de uitdaging waarvoor we staan, is de generaties tussen 30 en 60 jaar te bereiken.

Ook al is een activiteit niet massaal - het heeft wel een betekenis. Het is toch een getuigenis. Mensen horen ervan en

>>





zien dat ook en je weet maar nooit of je er anderen ook door kan mobiliseren. Wij moeten ons erbij neerleggen dat we niet meer zulke massa's op de been brengen als in het verleden. De Paus zei tegen de Nederlandse bisschoppen toen wij op ad limina bezoek waren: "Avanti, Avanti". Doorgaan, verder gaan, vooruit kijken. Niet in nostalgie omkijken naar hetgeen je had in het verleden, dat komt ook nooit meer. Breng de boodschap van Christus verder in deze tijd en ga daarmee door. Dat doen we nu met mensen die een hele bewuste keuze maken. Mensen die vaak met meer overtuiging geloven. Het zijn er weinig, maar dat maakt niet uit. Ook met een kleine groep kan je een gemeenschap vormen die iets klaar krijgt.

Wat kunnen wij leren van alle werelddelen waar het geloof massaler is?

De Filippijnen is daar een duidelijk voorbeeld van, die mensen hebben meer gemeenschapszin. Dat is echt het kernwoord. De kerk is in essentie een gemeenschap van gelovigen. Je hebt het geloof in Jezus en dat deel je samen, dat vier je samen. Dat is kerk zijn. Wat de kerken in Nederland dwars zit, is het radicale individualisme. Je hebt een heleboel mensen die zeggen: ik leef voor mezelf, ik wil niet gestoord worden door anderen. Dat is niet alleen bij de kerk zo, dat zie je bij alle organisaties. Mensen zijn veel minder geneigd om iets samen te doen en ja, we leven ook in een samenleving waarin je niet alleen individu mag zijn maar ook móet zijn. Je moet je onderscheiden van anderen, je moet iets specifiek en geen kuddedier zijn. Vandaar dat mensen zich heel moeilijk kunnen voorstellen dat je je bindt aan een gemeenschap met een gemeenschappelijke overtuiging. Mensen binden zich niet aan andere personen maar ook niet aan gemeenschappen.

Jezus wordt een levende persoon voor je door het horen van het Evangelie. Dat is bij ons ook zo gegaan toen wij jong waren. Dat heeft ons hart geraakt en dat kan ook bij anderen. Als je catechese geeft, belangrijk voor kinderen in voorbereiding op de Eerste Communie en op het Vormsel, dan is het goed parallel daaraan ook iets aan te bieden voor de ouders. Dan voorkom je dat als kinderen thuis komen, ze er met hun ouders niet over kunnen praten. Of er wordt zelfs mee gespot en dan wordt afgebroken wat we met de catechese opbouwen.

We moeten dus ook iets doen voor de jonge ouders. Zowel voor het bisdom als voor de parochies, is het belangrijk dat er voor deze groep mensen meer aanbod moet zijn.

Als u straks geen kardinaal meer bent, hoe wenst u dan dat katholiek Nederland eruit ziet?

Ik hoop dat het vuur voor Christus blijft branden in de harten van een kleine groep, van mensen die echt betrokken zijn. Wij leven in een keuzekerk, daarbij houd je altijd minder mensen over. Ik heb echter wel de overtuiging dat er een groep Christenen over blijft die getuigt in de toekomst. Als we nu kijken naar de cijfers dan denk je: hoe gaat dit aflopen? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het altijd een slingerbeweging is geweest. Alle tijden kennen weertijden. Wij leven in een hele individualistische, kille en harde tijd. De zorgzame

“De kerk is in essentie een gemeenschap van gelovigen”

samenleving die gebaseerd was op Christelijke waarden staat zwaar onder druk. Een aantal Christelijke waarden die toch aan de basis stonden van die zorgzame samenleving zie je nu verdwijnen en dat heeft zijn effect. Op een gegeven moment zullen mensen echter gaan merken dat je toch een ander nodig hebt, dat je niet zonder een ander kan. Dat zo'n kille, zeer liberale, samenleving met dat doorgeschoten marktdenken geen geluk en geen levensgarantie biedt. Op een gegeven moment gaan mensen dat ontdekken en lopen zij tegen de grenzen aan van dat doorgeschoten individualisme. De Heilige Geest waait waarheen hij wil, dat mag je nooit vergeten. Daar moet je gewoon voor blijven bidden. Dus ik geef de hoop niet op en blijf gewoon het geloof uitdragen en ik hoop u ook in de parochies. Heel veel vrijwilligers zetten zich er ook voor in en dat is wat ons nu te doen staat. "Avanti" zoals de Paus zei!

*Gerard Lamers - redactie Samen Onderweg Didam
Augustine van Ree - redactie De Gabriël*



Van uw pastores...

1. Op 1 mei is **pastoraal werker Guus van der Ploeg** gepresenteerd in een feestelijke Eucharistieviering te Didam. We hebben hem als collega van harte welkom geheten in onze Gabriëlparochie. Hij is ondertussen enthousiast aan het werk. Zijn werkadres: Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam, tel: 06 – 136 97 367. Hij heeft zijn vrije dag op woensdag;
2. Op 16 mei hebben wij afscheid genomen van **pastoraal werkster Margot Dijkman**. We hebben haar met velen bedankt voor haar pastoraal dienstwerk in de Gabriëlparochie. Zij heeft door haar deskundigheid en visie de Gabriëlparochie voorbereid voor 'de Kerk van morgen'. De Eucharistieviering en nadien de receptie werd door velen bezocht. Op 10 juni is zij gepresenteerd in de nieuwe parochies van Haaksbergen, Enschede en Losser;
3. We hebben op 16 mei ook op gepaste wijze aandacht geschonken aan **pastor Ben Aarsen**. Hij was op 1 juni 12,5 jaar verbonden aan de Gabriëlparochie. Wij hebben hem een cadeau aangeboden en wij hopen dat hij nog lang met plezier en bezieling dienstbaar zal zijn aan de gemeenschappen van de parochie;
4. Op 14 juni zal het pastoraal team en het bestuur van de Gabriëlparochie een ontmoeting hebben om met elkaar te spreken over het **pastoraal beleidsplan**. Een notitie over waar het pastoraal team de komende jaren aan zal werken. En de werkplannen op het gebied van de gemeenschapsopbouw, de catechese, de diaconie en de liturgie. We houden u op de hoogte;
5. Het pastoraal team heeft ondertussen twee avonden in de geloofsgemeenschappen van Wehl en Zeddam gehouden betreffende **Gelovig gezond(en)**. Een avond over de 'binnenkant' van de geloofsgemeenschap, over onze verbondenheid tot God en tot elkaar;
6. De eerste voorbereiding zijn begonnen voor de **Gabriëldag** op 25 september. De dag begint met een Eucharistieviering om 10.00 uur en zal, evenals vorig jaar, eindigen met een act door het pastoraal team. De voorbereidingen voor de act zijn inmiddels, in de grootst mogelijke vertrouwelijkheid, begonnen. Komt allen!
7. De vieringen rondom **Eerste Heilige Communie** zijn geweest. Pastoraal werker Guus van der Ploeg zal in deze periode een evaluatie verzorgen met de bestaande werkgroepen. Het pastoraal team heeft de ambitie om in elke geloofsgemeenschap een werkgroep Eerste Heilige Communie te werven;
8. Op zaterdag 11 juni heeft in de parochie het **H. Vormsel** plaatsgevonden. De viering werd gehouden in de Martinuskerk van Wehl. Vormheer was rector P. Kuipers (rector van de priesteropleiding van het Aartsbisdom). Er zijn 40 kinderen gevormd;
9. Pastor Ben Aarsen en dominee Frans Gijzel hebben een boeiend gesprek en ontmoeting gehad met de Turkse imam van Doetinchem. Dit in het kader van een **oecumenische ontmoeting** die in de Vredesweek in september in Zeddam zal plaatsvinden;
10. De komende tijd zullen pastores genieten van hun vakantie. Wij hopen dat u dat ook zult gaan doen, op welke wijze dan ook!

Uw pastores

Gelovig gezond(en)

Als een gezonde en gelovige gemeenschap de toekomst in gaan. We zijn begonnen met het proces om te ontdekken hoe wij geloven en hoe wij geloof in onze gemeenschappen vorm geven. In de vorige uitgave van De Gabriël stond het nodige vermeld over de aanleiding om hier mee te beginnen. Op 4 april is in de geloofsgemeenschap van Wehl en op 26 april in de geloofsgemeenschap van Zeddam de eerste avond gehouden. Het aantal aanwezigen en de resultaten stemmen hoopvol.

Een zevental kenmerken worden gebruikt om te kijken waar de geloofsgemeenschap staat. Die kenmerken komen uit een onderzoek in Engeland. Daar lieten een aantal geloofsgemeenschappen een forse groei in levendigheid en betrokkenheid zien, terwijl geloofsgemeenschappen er om heen inkrompen. Waar lag dat aan? Het bleek terug te voeren zijn op de volgende kenmerken:

1. Bezield zijn door geloof
2. Een naar buiten gerichte blik
3. Op zoek naar wat God wil
4. De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen
5. Leven als een echte gemeenschap
6. Ruimte (scheppen) voor iedereen
7. Zich beperken tot een paar taken en die goed doen

Iedere aanwezige geeft aan of een kenmerk in meer of mindere mate aanwezig is in de geloofsgemeenschap. Zo krijgen we een beeld dat wordt gebruikt om in gesprek te gaan waar de actiepunten voor de toekomst liggen. In beide geloofsgemeenschappen heeft al een vervolgesprek over de resultaten plaatsgevonden.

In het pastoraal beleidsplan zal het pastoraal team een voorstel doen om ook in de overige geloofsgemeenschappen hiermee van start te gaan.

12,5 jaar parochie Gabriël

Het bereiden van de weg van de Heer bracht mij veel

Op 16 mei nam ik, na bijna 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest, afscheid van de parochie Gabriël. Het was een heel bijzondere dag waarvoor ik graag ieder die er aan heeft bijgedragen heel hartelijk wil bedanken. In de kerk, gevuld met bekende gezichten, met een koor uit de parochie en protestantse gemeente dat prachtig zong (en dat na één repetitie!) ging ik nog een keer met mijn collega's voor. Daarna was er een prachtige vendelhuide die op een heel bijzondere manier werd ingeleid en werd het afscheid met een receptie afgesloten. De welgemeende woorden en gebaren bewaar ik als een kostbare herinnering.

In mijn woord heb ik teruggehaald hoe we (Ben en ik begonnen samen) in december 2003 gepresenteerd werden. We lazen toen Johannes die opriep: 'Bereid de weg van de Heer'. 'Aan zijn oproep willen wij samen met u naar vermogen gehoor geven. Wij weten net als hij en u, dat er pieken en dalen zullen zijn, zon maar ook zwaar weer en dat het hard werken is, maar in vertrouwen op God die er zijn zal, en in vertrouwen op u, durven en willen we het aan. Terugkijkend kan ik zeggen: Johannes oproep was en is

“Als gelovigen worden we gezonden om de rijkdom van ons geloof uit te delen”

niet gemakkelijk. Ons en mijn vertrouwen is menigmaal op de proef gesteld en toch zijn we, ben ik, het nooit verloren. Ons, mijn geloof in Jezus boodschap leek soms te verdwijnen in alle samenwerkings- en fusieperikelen en toch gaf die boodschap ons houvast en inspiratie. Ons zoeken naar

nieuwe wegen, voorbij gewoonte en vertrouwde vorm werd ons, werd mij niet door iedereen in dank afgenomen en toch

zijn we het blijven doen in de overtuiging dat geloven nu in de kern hetzelfde, in de vorm vaak anders, is dan eerder. Wij leven immers in een steeds sneller veranderende cultuur en samenleving. Een wereld waarin de taal van ons geloof en de manier van kijken naar wat leven is, naar mensen voor velen onbekend en vreemd is geworden. Als gelovigen worden we gezonden om de rijkdom van ons geloof uit te delen. Dat vraagt dat we ons ervan bewust zijn, ons er door laten bezielen en onophoudelijk zoeken naar vormen en taal waardoor mensen van nu ons verstaan, in woord en daad, zoals ze eens de eerste leerlingen verstonden.

Het bereiden van de weg van de Heer bracht mij veel. Het gaf inspiratie door gedeeld geloof; in de voorbereiding op sacramenten en vieringen of in een gesprek; kracht door wat er steeds opnieuw groeide aan hoop en vertrouwen, dat herstelde wat was gebroken. Dankbaarheid dat mensen

mij hun pijn en verdriet toevertrouwden. En dankbaarheid om het getuige zijn van talent dat, door mensen zelf nooit gedacht, opbloede. Alle toewijding en inzet van talloze mensen het was bijzonder om getuige van te zijn. Het heeft mij hoop gegeven dat het verhaal van God en mensen door gaat.

12,5 jaar hier, het was meer dan de moeite waard dankzij u en jullie parochianen en vrijwilligers, gelovigen. Die door jullie er zijn, kleur en smaak hebben gegeven en geven. Allemaal deel van de Gabriël en allemaal uniek, dat eigene blijft ook als je van elkaar leert en dingen overneemt, zo is wel gebleken al die jaren van samenwerken. Precies dat eigene zal ik als herinnering blijven koesteren.

*Dank u wel en Good goan!
Margot Dijkman*





Van uw bestuur..

Resultaat 2015

Ondanks dat de accountant de financiële gegevens over 2015 nog officieel goed moet keuren, kan het bestuur al wel meedelen dat het jaar 2015 met een (klein) positief resultaat kan worden afgesloten. In 2013 is samen met de penningmeesters een ambitieus plan opgezet met als doel het negatieve resultaat in drie jaar tijd om te zetten in een resultaat waarbij geen of slechts een klein verlies zou worden gemaakt. Daarvoor moesten de kosten worden verlaagd en de opbrengsten worden verhoogd. De penningmeesters zijn, samen met de andere leden van de locatieraden, met dit plan aan de slag gegaan. Ze hebben goede resultaten geboekt, wat ertoe heeft geleid dat de parochie het jaar 2015 niet met een verlies van circa € 60.000,-, maar met een positief resultaat van circa € 10.000,- heeft afgesloten. Het bestuur wil dan ook graag haar complimenten uitspreken aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan dit resultaat.

We zien wel grote verschillen tussen de geloofsgemeenschappen en daar zal zeker nog veel aandacht aan geschonken moeten worden. Daarnaast zijn we ons er ook van bewust, dat we inmiddels de grenzen van de kostenbesparingen, kleine uitzonderingen daargelaten, wel hebben bereikt. Ook verwachten we dat de opbrengsten de komende jaren een dalende trend laten zien. Enerzijds door het wegvallen van ouderen die nu de meeste kerkbijdrage betalen en anderzijds door de ontkerkelijking. Bij het opstellen van het bestuurlijk beleidsplan (zie hieronder) zal het bestuur hiermee rekening moeten houden.

Bestuurlijk beleidsplan

Het pastoraal team heeft in de afgelopen tijd aan het pastoraal beleidsplan gewerkt. Het is inmiddels in concept klaar en aan het bestuur ter beschikking gesteld. Het bestuur zal op basis daarvan een concept bestuurlijk beleidsplan uitwerken.

Met het bestuurlijk beleidsplan zullen we de kaders aangeven waarbinnen we de faciliteiten kunnen scheppen om het pastores team het pastoraal beleidsplan uit te laten voeren.

Zoals u in de vorige De Gabriël heeft kunnen lezen, heeft het bestuur als voorbereiding daarop reeds een aantal bijeenkomsten gehad waarin steeds een deelgebied werd besproken en geanalyseerd (gebouwen, communicatie, financiën en kerkhofbeheer). Daarnaast hebben we de locatieraden gevraagd om een aantal gegevens ter beschikking te stellen over bijvoorbeeld de vrijwilligers binnen hun geloofsgemeenschap. Bovendien heeft het secretariaat informatie verzameld, onder andere over de sacramenten die gedurende de afgelopen vijf jaar in de parochie zijn toegediend. We realiseren ons dat dit veel tijd van alle betrokkenen heeft gevraagd. Het heeft echter waardevolle informatie opgeleverd. Wij danken daarom ook iedereen die hieraan op de één of andere wijze heeft meegewerkt.

Op 14 juni jongstleden zijn de conceptplannen door het pastoraal team en het bestuur besproken. In de komende maanden zullen de beleidsplannen worden afgerond en zal een beeld kunnen worden geschetst van de parochie H. Gabriël van de toekomst.

Overleg PCI - Bestuur

In juni heeft ook het jaarlijks overleg met de PCI plaatsgevonden. Ondanks dat de PCI een zelfstandige organisatie is, zijn er veel raakvlakken op diaconaal gebied. Het bestuur van zowel de parochie als van de PCI vinden het daarom belangrijk om jaarlijks af te stemmen of de activiteiten door de juiste organisatie worden uitgevoerd en of we elkaar kunnen versterken door verdere samenwerking. Het is fijn om te weten dat er voor parochianen die bij andere organisaties niet geholpen kunnen worden, toch een vangnet is op het moment dat het even moeilijk is.

Tot slot wenst het bestuur iedereen een fijne vakantie en een mooie zomer toe. Na de zomerperiode zullen we graag, samen met u, weer verder bouwen aan de parochie.

Kerkbalans:				Totaal bijdragen parochianen:	
	toegezegd* 2016	definitief 2015	definitief 2014	definitief 2015	definitief 2014
Stokkum	€ 11.584	€ 17.722	€ 16.815	€ 36.796	€ 40.834
s-Heerenberg	€ 41.359	€ 41.586	€ 40.201	€ 82.851	€ 82.113
Zeddam	€ 24.310	€ 27.699	€ 24.898	€ 52.848	€ 45.227
Beek	€ 21.566	€ 21.566	€ 22.866	€ 49.385	€ 47.862
Didam	€ 86.592	€ 90.962	€ 90.925	€ 160.544	€ 146.430
Nieuw Dijk	€ 19.637	€ 23.032	€ 28.047	€ 41.424	€ 50.573
Loil	€ 26.687	€ 29.018	€ 21.996	€ 43.744	€ 41.578
Braamt	€ 8.000**	€ 8.953	€ 5.913	€ 28.076	€ 22.959
Kilder	€ 28.159	€ 30.305	€ 26.081	€ 54.631	€ 46.153
Wehl	€ 52.491	€ 56.096	€ 52.861	€ 100.884	€ 102.167
Nieuw Wehl	€ 15.143	€ 18.017	€ 18.219	€ 33.161	€ 36.125
Totaal	€ 327.528	€ 364.956	€ 348.822	€ 684.344	€ 662.021

* Het betreffen allemaal toegezegde bijdragen. De ervaring is dat dit een ondergrens is. De uiteindelijke opbrengst is vrijwel altijd hoger.

** Dit betreft een schatting

Catecheet Guus van der Ploeg:

'Wij zijn té terughoudend geworden ons christen te noemen'

'Samen' staat bij pastoraal werker Guus van der Ploeg centraal. Het woordje komt in het gesprek verschillende malen terug met deze gemeenschapsmens pur sang. Dat blijkt uit zijn maatschappelijke betrokkenheid. Van jongs af aan actief op vele plekken in de kerk en daarbuiten: bestuurslid van voetbal- tot carnavalsvereniging, zelfs buitredner. Een man met een verrassende inspirator.

Al snel ontdek je in de formuleringen van Guus van der Ploeg zijn onderwijzerschap. Wat bewoog deze man om de school in te ruilen voor de kerk? Zijn keus voor de kerk had hij al jong gemaakt. Guus van der Ploeg: "Ik heb nooit een hekel gehad om naar de kerk te gaan. Ik had er altijd al iets mee. Van misdienaar tot koördirigent. Daarbij vroeg ik me wel steeds vaker af: Wat is het geheim van de kerk? Dat maakte dat ik theologie ging studeren."

Het grote geheim

Wat Van der Ploeg boeit is de Godsvraag: "Ik ben dat het grote geheim van ons leven gaan noemen. Dat grote geheim vind je in de wereld, daar waar mensen met elkaar leven. Daar kun je God op het spoor komen." Op de vraag of hij ooit gedacht heeft pastoor te worden, valt het even stil. "Neen", zegt hij dan. Hoewel. "Ergens in mijn tijd op het gymnasium speelde er een keer iets door mijn hoofd. Dat was meer een hersenschim." Ook geen diaken? "Ik heb het gevoel – en beleef dat ook zo – dat ik mijn werk kan doen op de manier, die ik ook als diaken zou doen." Het woordje samen vindt hij in zijn werk essentieel. "Geen wij en zij denken: jullie van het pastorale team of bestuur willen dit of dat. Neen: wij willen allemaal een fijne geloofsgemeenschap. Wel is het aan het team of bestuur soms keuzes te maken. En dat is lang niet altijd wat mensen willen, verwachten of verlangen." Hij laat zich leiden door samen met mensen te werken aan kerkzijn: "Als ik met vormelingen op stap ben, dan denk ik: we zijn hier als Gabriëlclub aan het werk, met elkaar." Het gaat bij Van der Ploeg om de betekenis van wat je bidt. "Als je bidt: ik geloof in God, de Almachtige Vader, dan is de vraag: wat betekent almachtig voor jou? Naar die betekenis moet je zoeken. Dat beseffen mensen niet meer altijd." Kerk en geloof. Vroeger een twee-eenheid. Je kon niet geloven zonder kerk. Nu zegt men: ik geloof, maar heb de kerk daar niet bij nodig. Is dat zo? Van der Ploeg: "Ja, maar. Geloven begint bij jou,

als mens in relatie tot andere mensen. Dat begint bij je ouders. Die geven jou het geloof mee. Daar begint al een stukje kerkzijn. Het gezin wordt wel de kleinste kerkelijke cel van het

De school heeft niet als taak van kinderen parochianen te maken

bestaan genoemd. Echt geloven op je uppie, dat kan niet. Je geloof komt ergens vandaan. Theologisch zeg je dat de Heilige Geest jou doet geloven. En het zijn de mensen die elkaar het geloof doorgeven. Vroeger gebeurde dat via kerk, gezin en school. Die zijn losgeraakt van elkaar. Al hebben ze wel alle drie op hun eigen plek de taak om dat geloof te voeden, te stimuleren en om te inspireren."

School en gezin

"In veel gezinnen gebeurt weinig meer aan bewust gelovig leven". Van der Ploeg zegt het niet als een verwijt. "Het heeft wel gevolgen. Als kinderen thuis niets merken van: 'hé, mijn ouders zijn gelovige mensen', dan groeit er niets. Daar helpt geen school of pastoor aan. De school heeft niet als taak van kinderen parochianen te maken. Dat is een taak van de geloofsgemeenschap en van ouders, als ze dat willen. Het zou geweldig zijn als de school daar ook deel van uit wil maken. Ik ben op alle scholen in de parochie geweest en ik heb echt gemerkt dat ze best op hun manier behulpzaam willen zijn. Maar de voorbereiding van de Eerste H. Communie of Vormsel is geen schooltaak meer." De opzet daarvan in de Gabriël vindt hij 'een hele mooie'. "Omdat diaconale activiteiten daarin een belangrijke rol spelen. Kinderen ervaren zo wat dat betekent."



Betrokken

De kerk moet doen waarvoor zij is, aldus Guus van der Ploeg. Daar liggen haar kansen. "Als kerk gemeenschap is, dan moet de kerk er zijn voor die gemeenschap. Dat betekent niet dat de kerk alleen maar moet doen wat de gemeenschap wil. De kerk heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid. Laat als kerk zien waar je voor staat. Betrokken zijn bij wat er speelt." Hij twijfelt over het antwoord of de kerk dat voldoende doet. "Misschien moet de kerk meer van zich laten horen en een standpunt innemen, zoals in de discussie over asielzoekers. Ook als lokale kerk." De welvaart is een bedreiging voor het kerkelijk leven, zegt Van der Ploeg. "Het idee dat wij Onze Lieve Heer niet meer nodig hebben." Hij benoemt nog een aspect. "Misschien ook de strakheid van de regels in onze kerk. Mensen haken daardoor af, zonder te zoeken naar de ruimte binnen die regels. En die is er wel degelijk. Dat komt omdat mensen niet meer aanvoelen waarom dingen zijn zoals ze zijn." Of haken ze af om de bisschop? "Die is zoals hij is. Maar dan haakt men af om wat hij doet, niet op de inhoud."

In Gods naam

Door vooral zichzelf te blijven wil Van der Ploeg jongeren inspireren deelgenoot van de kerk te zijn. Wel vindt hij het moeilijk jongeren namens de kerk te bereiken. Hij wijst naar de EO jongerendagen en onze Wereld Jongeren Dagen. "Dat zijn veel jongeren bij elkaar, maar in feite druppeltjes van het totaal. Dat is niet het ei van Columbus. Het zijn momenten", aldus Van der Ploeg. Als ik zeg dat voor mij kerk 'Omzien naar elkaar' is, zegt Van der Ploeg. "Daar ontbreekt iets aan. Het is in Gods naam omzien naar elkaar. Dat maakt het tot kerk. Anders maak je van de kerk een goede doelen clubje. Er is vanuit de kerk een bepaalde inspiratie - God, de H. Geest, Jezus - waarom wij omzien naar elkaar." Zijn we vergeten om God in onze leven dagelijks te benoemen?, vraag ik hem. "Ja. God is uit beeld geraakt. We zijn té terughoudend geworden om ons christen te noemen." Als ik vraag wie hem inspireren dan is zijn eerste keus



Taak:

Catechese

Geboren:

13 augustus 1953 te Amersfoort. Vijfde uit een gezin van tien kinderen. In 1986 getrouwd met Tonny. Hij werd 'vader' van haar drie kinderen. Vier kleinkinderen.

Opleiding:

MULO, Gymnasium, Pedagogische Academie. 1976-1997 Onderwijzer te Eerbeek, Veluwe. 1997-2006 Onderwijzer te Achthuizen, Goeree-Overflakkee. 1998-2005: Studie theologie in Amsterdam 2006-2016 Pastoraal werker Parochieverband IJsselgrens (nu Parochie De Verrijzenis). Wonend in Silvolde

Hobby's?

Hij moet lang nadenken. Heeft veel tijd gespendeerd aan het verenigingswerk, koren, dirigeren. De laatste jaren ook er op uitgaan, lezen, tv-series als Witse en Flicker Maastricht, 'n goede film. Feyenoordfan

Sterkste punt:

Ik ben nogal snel enthousiast voor dingen. Dat is gelijk ook mijn valkuil.

Zwakste punt:

Het vertrouwen in mezelf. Doe ik het wel goed.

Denkt bij God aan:

Houden van, liefde, altijd aanwezig zijn, samen.

Denkt bij kerk aan:

Samen in Gods naam. Maar ook 'thuis' en 'sfeer', zang en muziek.

Denkt bij Gabriël aan:

De aarts- en beschermengel. Het goede nieuws brengen.

Verwacht van parochianen:

Loyaliteit, vertrouwen. We staan allemaal voor dezelfde opdracht. Ook als er dingen moeten gebeuren, die wij eigenlijk niet graag doen. En al ben je het niet altijd met elkaar eens, blijf wel met elkaar in gesprek.

63 jaar:

En niet met de VUT. Dat kan niet en dan houd het op. Ik hoop dat mensen zullen ondervinden dat mijn energie, de fut en het enthousiasme niet minder is.

een voor de hand liggende: "Mijn ouders." En dan komt een verrassende: "Cabaretiers. Ik ben gek van Toon Hermans. Die zegt, schrijft en zingt dingen op een manier waarvan ik denk: wauw, goed hoor. Het is van een zachtheid, waarbij hij de essentie zo mooi raakt. Herman Finkers vind ik een hele goede." Jammer vindt hij dat veel huidige cabaretiers zo schreeuwerig zijn en op de man spelen. "Daar houd ik niet zo van." Hij is niet de man van de provocatie en van het kwetsen. Paus Franciscus vindt hij een verfrissende figuur. "Hij laat de kerk op een positieve manier zien." Van der Ploeg waarschuwt ook: "Mensen hebben verwachtingen, die deze paus niet gaat en ook niet kan of wil waar maken. Het is wel de manier waarop hij er mee omgaat." De oecumenische gedachten draagt hij een warm hart toe. "Je moet elkaar willen en kunnen vinden, vooral daar waar dat ook kan." Maar een dominee mee laten voorgaan in een eucharistieviering? "Neen, dat moet je niet willen."

Gabriëldag

Over de eenheid in de parochie De Gabriël is hij niet somber. Bij zijn eerste gesprek met de ouders van vormelingen bleek dat er zo'n twintig aanmeldingen uit de parochie zijn. Moet je die twintig verdelen over de drie clusters? "Er werd spontaan één taakgroep gevormd door mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen, die elkaar niet kenden. Het gebeurde gewoon. Dan groeit er iets van één parochie. De Gabriëldag is daar ook een geweldig voorbeeld van. Dat was super. Ook de ontmoeting na afloop. Via de catechese kan dat proces misschien wel meer vorm krijgen." Op 1 mei is Guus van der Ploeg tijdens de H. Eucharistieviering in Didam aan de parochie gepresenteerd. "Dat was zo warm, ik was zo welkom. Echt hartverwarmend." Ook op het afscheid bij de Verrijzenisparochie in Ulft kijkt hij voldaan terug. "Dan blijkt dat je in die tien jaar wel wat voor mensen hebben kunnen doen en betekenen."

Harrie Leijten

Vorbereiding 2016 / 2017

H. Vormsel: Groeien in Geloof!



Collage van de vormelingen 2016

Met het warme Gabriël-welkom nog vers in het geheugen, mag ik me in deze eerste maanden verder oriënteren op 'hoe het in de Gabriël parochie gaat'. M'n eerste aandachtspunten zijn dan – in chronologische volgorde - het Vormsel en de eerste Communie. Voor het Vormsel mocht ik het opstarttraject meemaken en gedeeltelijk al uitvoeren. Op drie plekken hebben collega Margot en ik ouders van mogelijke vormelingen geïnformeerd over de aanpak die vorig jaar is opgestart: groeien in geloof. Er is gekozen voor een wat verlengde en inhoudelijk verdiepte voorbereiding. Het geheel neemt een jaar in beslag. Voor mij is dat nieuw, maar van harte ga ik er mee aan de slag.

Achtergronden

Er zijn natuurlijk verschillende achtergronden en gedachten om het juist zó te doen. Wat mij onder andere aanspreekt is het aansluiten bij de ontwikkeling van de jongens en meisjes. Juist in de overgang van groep acht tot in de brugklas doen zich in hun leven allerlei vragen voor, mogelijk ook op gelovig gebied. Samen zoeken naar mogelijke antwoorden kan de vormelingen helpen te groeien in hun geloof. Als pastores geloven wij in die – in hún – groei.

Eén groep

De informatieronde heeft uiteindelijk geleid tot een groep van 20 vormelingen en een mooie groep ouders die, in verschillende Taakgroepen, delen van het project mee willen dragen en organiseren. In overleg hebben we besloten om met één groep op weg te gaan. Dat betekent ook, dat de ouders uit de verschillende geloofsgemeenschappen met elkaar aan de slag gaan. Het was wonderlijk mooi om te zien, hoe makkelijk dat ging! We komen steeds in de Gabriëlzaal van de Mariakerk in Didam samen. Op 31 mei hadden we er al de eerste Ouder-Vormeling avond. Daarnaast hebben de jongens en meisjes elkaar beter leren kennen tijdens een prachtige Fiets-Wandel-Speurtocht in de omgeving van Stokkum. De betreffende Taakgroep had daarbij, voortvarend, de leiding.

Diaconale activiteiten

Natuurlijk zijn er inhoudelijke bijeenkomsten ('lessen'), maar we stellen veel belang in de diaconale activiteiten. We leren van Jezus, dat Hij in zijn leven oog heeft voor de mensen die het minder hebben getroffen. Daar zijn veel verhalen over. In vervolg op zijn uitspraak 'blijft dit doen om mij te gedenken' zoeken de vormelingen naar manieren waarop zij kunnen 'oog hebben voor

een ander'. In de vakantie gaan ze er al mee beginnen: in groepjes helpen ze in de voedsel- en kledingbank. Ook bedenken ze zelf ook nog een eigen activiteit: boodschappen doen voor bejaarden, het grasmaaien voor een hulpbehoevende.... Denk maar aan het ouderwets 'heitje voor een karweitje'. Alleen doen ze het nu zonder dat heitje! De taak-groep Diaconale Activiteiten begeleidt het allemaal.

Vormsel weekend

Na de vakantie gaan we vrolijk verder. De vormelingen komen bij elkaar, samen met hun ouders maar ook weer 'alleen'. Met Kerstmis gaan ze op bezoek bij Elver (voorheen Fatima) om daar hun steentje bij te dragen aan de Kerstmarkt. En tussendoor gaan ze 'op kamp', op 4 en 5 november, in het Dominicaner Klooster in Huissen. Dat worden leuke, spannende en leerzame dagen! De Taakgroep Vormselweekend (vier vaders en een moeder) zijn met de pastor al druk in de weer.

Passie

Na Kerstmis en Oud- en Nieuw pakken we de draad weer op. Een mooi onderdeel belooft dan de deelname aan de opvoering van de Passie in Loil te worden. Creatieve geesten (Taak-groep Passie) proberen de vormelingen hun eigen rol in het geheel te geven. In deze activiteit komen misschien wel alle draden van het Vormsel bij elkaar. Het Sacrament wordt immers gedragen door heel het leven, sterven en opstaan van Jezus. Daarvan vertelt juist het Passieverhaal.

Vormselviering

Zo komen we al doende bij de viering, waarin de 20 jongens en meisjes, inmiddels al bijna tweedeklassers voortgezet onderwijs, het Sacrament van het Vormsel gaan ontvangen. Dat gebeurt dan na de laatste bijeenkomst 'Ja, ik wil!' Op dit moment kunnen we nog niet zeggen, wanneer die viering precies is. Maar we zijn wel bijna een jaar verder dan het moment waarop u, nu eind juni 2016, dit verhaal leest.

Keuze

Een organisatie, en dus ook de parochie, ontkomt niet aan het maken van keuzes uit vele mogelijkheden. En met die keuzes zijn vast niet alle betrokkenen, parochianen, het helemaal en van harte eens. Toch hopen we, dat we desondanks met elkaar op weg kunnen blijven gaan. We hebben voor deze aanpak gekozen. Deze kwam – en komt – voort uit de overtuiging dat ook dit project een goede weg is. We geloven erin, dat door dit project jongeren én ouderen kunnen groeien in geloof. Als we geloven in elkaar, kunnen we er als parochie voor kiezen te groeien in geloof!

Eerste heilige Communie

Van de Eerste Communie heb ik nog niet zo veel meegekregen. Wel mocht ik voorgaan in de slotviering in Loil. En dat voelde, al was het voor het eerst dat ik er was, vertrouwd. Met een mooi 'broertjes-zusjes-neefjes-en nichtjes koor' was het een fijne viering met goede aandacht. In Wehl was ik als kerkganger bij de slotviering en ook daar ging ik met eenzelfde goed gevoel naar huis.



Inmiddels weet ik, dat in de Gabriëlparochie de Eerste Heilige Communie (voortaan toch maar EHC!) een nieuw traject volgt. Ik hoop, dat ik me de komende tijd een goed beeld kan vormen. Eén leerde ik al wel: niet in alle gemeenschappen is er een EHC-werkgroep. Ik hoop van harte, en het pastoresteam ondersteunt die wens, dat we daar iets aan kunnen doen, zodat we in elke geloofsgemeenschap een EHC-werkgroep hebben. Voor de voortgang en de communicatie zijn die immers onmisbaar! Wellicht is de kennismaking met alle huidige 'EHC werkers' er een aanzet toe geweest. Misschien kan ik er de volgende keer al iets van melden!

Namens het pastoresteam,

Pastor Guus van der Ploeg

Pastor Henk van Merm 50 jaar priester

Pastor Henk van Merm werd op 10 juli 1966 priester gewijd. Wij willen hem daar van harte mee feliciteren en wensen hem nog vele mooie jaren. Oud deken en pastor Henk van Merm woont in onze parochie en hij gaat nog regelmatig voor in een van onze geloofsgemeenschappen. Hij viert zijn 50-jarig priesterfeest in familiekring op 11 juli aanstaande en start deze dag met een viering in de Gabriëlzaal.

Wij wensen hem een mooie dag toe!



Diaconaal project gaat voor Ariënsprijs



De PCI is samen met de protestantse diaconieën in het gebied van de parochie Gabriël bezig een stichting op te richten om een aantal activiteiten in onder te brengen. Het project Schuldhulpmaatje in Montferland is er een van en ook het noodleningenfonds. Uit dat noodleningenfonds worden renteloze leningen gegeven om mensen uit een

neerwaartse financiële spiraal te halen. In de toekomst kunnen nog meerdere interkerkelijke projecten bij deze stichting ondergebracht worden.

De stichting is aangemeld voor de Ariënsprijs. Dat is een driejaarlijkse wedstrijd voor vernieuwende diaconale projecten in ons bisdom. Een vakjury gaat de projecten, 30 in totaal, beoordelen. Daarnaast kan er ook door het publiek gestemd worden via het internet. Op www.dkci-utrecht.nl kunt u onder het kopje 'Ariënsprijs' een stem uitbrengen op deze stichting, die als project 24 is weergegeven. Op 1 oktober vindt de prijsuitreiking in Arnhem plaats.

De Ariënsprijs is gebaseerd op het werk van de priester Alphons Ariëns, die een grote betrokkenheid toonde bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. In Haaksbergen (Theeschenkerij Jordaan, Scholtenhagenweg 42) is momenteel een expositie over Ariëns en zijn inzet voor ontslagen textielarbeiders.

Diaken Theo Reuling

Acute humanitaire nood

STICHTING BVA

Wat kunnen wij doen?



De Stichting Bisschoppelijke Vastenactie voert jaarlijks twee grote campagnes: de Adventsactie en de Vastenactie. Daarnaast zet de stichting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebieden waar urgent hulp nodig is.

In de week van **30 mei tot en met 5 juni** gaf de stichting met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. De Bisschoppelijke Vastenactie heeft voor deze campagne een project geadopteerd van Caritas Jordanië.

Wat kunnen wij doen voor de Syrische en Irakese vluchtelingen?

Caritas Jordanië wil Syrische en Irakese vluchtelingen in Jordanië steunen, samen met de armste huishoudens uit de gemeenschappen in Jordanië die de vluchtelingen opvangen. Ze doen dat door het verstrekken van voedsel, toiletartikelen, gezondheidszorg en bescherming. Het project wil daarmee de acute humanitaire nood van extreem kwetsbare huishoudens helpen oplossen.

Talal Khader Al-kerazi (42) vluchtte met zijn gezin vanuit Homs naar Jordanië:

"Ik was wanhopig! Zonder de medische hulp en de liefde en aandacht van de medewerkers van Caritas Jordanië zou mijn gezin het niet hebben overleefd."

Het project wil 1.000 gezinnen helpen met de meest noodzakelijke voorzieningen. Stichting BVA wil € 100.000,- bijdragen.

Help mee! Dan kan Caritas Jordanië miljoenen vluchtelingen een voorlopig thuis bieden.

In onze kerken is op 5 juni gecollecteerd voor dit doel. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om te geven, dan kunt u dit alsnog doen door uw bijdrage te storten op: Stichting BVA, rekeningnummer IBAN: NL 38 INGB 0002 0105 34 onder vermelding van Vluchtelingen. Hartelijk dank!

'Elk mens is het waard'

MIVA

Op 27 en 28 augustus vindt weer de MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een heel bijzonder project in India; hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidszorg organisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, in het binnenland van India.

Broeder Jotish

Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: "Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Want elk mens is een geschenk van God en elk mens is het waard." Het is indrukwekkend te zien hoezeer broeder Jotish zich inzet voor de patiënten, en hoe waardevol de zorg is die hier wordt geboden.

De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan zonder vervoer

Broeder Jotish: "De ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen de patiënten niet worden opgehaald, de ernstig zieke patiënten zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Ook wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn te bezoeken en ze daar hulp te bieden. Daarnaast wordt de ambulance ook ingezet om na het moment van overlijden de patiënt terug te brengen naar hun familie, iets wat uiteraard van onschatbare waarde is."

Hoe kunt u helpen?

De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd voor de hulp aan terminaal zieken in India. We hopen met uw bijdrage meerdere palliatieve centra van vervoer te voorzien.

Wilt u meer informatie over dit project dan vindt u dit op www.miva.nl. Van harte aanbevolen...

Werkgroep M.O.V. parochie Gabriël

Evaluatie Vastenactie 2016

VASTENACTIE



Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is het Vastenactieproject van dit jaar voor Oeganda. In het noorden van dat land is een gebied waar extreme droogte heerst. Socadido, een hulpverleningsorganisatie, werkt daar samen met de bevolking aan de aanleg van pompen en irrigatiesystemen, zodat er goed drinkwater en water voor de planten is. Ook geven zij landbouwonderwijs. Vastenactie ondersteunt dit project.

In onze parochie Gabriël is overal gecollecteerd voor de Vastenactie: in de kerken en in sommige scholen, op andere plekken een collecte aan huis. De kinderen van de kindervoordienst hebben mooie dingen gemaakt en verkocht. Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor de Vastenactie. Dit alles heeft het mooie bedrag van totaal **€ 18.143,-** opgebracht. Hierin zijn nog niet de bedragen opgenomen die rechtstreeks naar de Vastenactie zijn overgemaakt.

Namens de Vastenactie en de mensen in Noord-Oeganda hartelijk dank voor uw/jullie inzet en bijdrage!

Bedevaart Kevelaer 2016



Op dinsdag 16 augustus aanstaande wordt er vanuit onze parochie H. Gabriël wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Traditiegetrouw zal ook Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor de muzikale ondersteuning zorgen. De zang tijdens de plechtige Hoogmis (11.30 uur) en het Marialof (17.00 uur) in de Basiliek zal worden verzorgd door een koor uit één van onze geloofsgemeenschappen. Leden van het pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan. 's Middags om 14.30 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen en voor diegenen die minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken, een souvenir tje te kopen of te zorgen voor de inwendige mens.

Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 29 juli aanstaande aanmelden bij het secretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap.

De kosten bedragen € 17,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Bij opgave wordt u het programma van deze dag overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Er is ook de mogelijkheid om per fiets op bedevaart naar Kevelaer te gaan

Pastoor Jansen wil ook dit jaar weer met een groep pelgrims op maandag 15 augustus per fiets vertrekken naar Kevelaer. De avond brengt u door in Kevelaer en de volgende morgen sluit u zich dan aan bij de andere pelgrims uit de parochie die per bus arriveren. 's Middags na het lof wordt weer huiswaarts gefietst.

De fietstocht naar Kevelaer bedraagt vanuit 's-Heerenberg ongeveer 50 kilometer. Op de terugreis nemen we de kortste route en trappen we nog zo'n 40 kilometer weg. De kosten voor de overnachting in het hotel en een broodje voor op de terugweg bedragen bij een tweepersoonskamer € 45,- per persoon en bij een eenpersoonskamer € 55,- per persoon. De kosten van drankjes en het avondeten op maandagavond komen hier nog bij.

Opgave en informatie voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel. 06 – 133 17 696. Graag vroegtijdige opgave zodat we hotelkamers kunnen vastleggen.

Is op de fiets voor u niet uitdagend genoeg? Diaken Theo Reuling zal met zijn echtgenote Lenie op maandag 15 augustus naar Kevelaer lopen. Om deze 50 kilometers mee te lopen kunt u met hem contact opnemen.

Sacramentsprocessie en schuttersviering in Nieuw Wehl



Op **zaterdag 2 juli aanstaande** gaan we van start met een nieuwe traditie. We houden die dag onze jaarlijkse Sacramentsprocessie en koppelen daaraan de schuttersviering als begin van het schuttersfeest. Na de Eucharistieviering van 9.30 uur trekt de processie door enkele straten van Nieuw Wehl. Pater Toon te Dorsthorst zal voorgaan in de viering en ook de feestpredicatie verzorgen. De collecte bij het verlaten van het parochiepark is uiteraard bestemd voor het missionaire werk van pater Toon te Dorsthorst in de boslanden van Suriname. We hopen op mooi weer en een grote opkomst nu we twee grote dorpsfeesten tegelijk vieren.

Degenen die niet in staat zijn de afstand te lopen, kunnen direct na het verlaten van de kerk plaatsnemen op de stoelen in het parochiepark. De herdenking van de overleden leden van schutterij 'De Eendracht' gebeurt zoals altijd bij de Mariakapel en vindt plaats aansluitend aan de processie. De vendel hulde vindt plaats achter 'De Horst' op de parkeerplaats van Elver.

Bruidjes

Meisjes, hierbij denken we ook aan kleinkinderen die elders wonen, die graag als bruidje willen meelopen in de processie, kunnen worden aangemeld bij mevr. Bianca v.d. Pavert, Karnemelkweg 5, 7031 HR Nieuw Wehl, telefoon 0314 – 68 14 76.

Naar Lourdes... het kan nog!

Zoals u in december heeft kunnen lezen, gaan we ook dit jaar met het vliegtuig met onze parochie op bedevaart naar Lourdes en wel van 27 september tot 2 oktober 2016. Veel mensen zijn in de afgelopen jaren al mee geweest; enkele pelgrims gaan zelfs ieder jaar met ons mee. Maar, ook u kunt zich nog opgeven, er is nog plaats! We verblijven in een hotel.

Om mee te kunnen gaan moet u goed ter been zijn, maar u kunt in Lourdes ook gebruik maken van een rollator of rolstoel. Als u gebruik wilt maken van een rolstoel moet u een eigen begeleider(ster) meenemen. Hebt u geen eigen 'duwer' dan proberen wij voor een vrijwilliger te zorgen die uw rolstoel duwt. Onze eigen pastor Ben Aarsen zal ons deze dagen begeleiden als hotelpastor.

Hebt u interesse om met deze reis mee te gaan geeft u zich dan zo snel mogelijk op. Wilt u eerst meer inlichtingen dan kunt u mij bellen of mailen.

Riet Visser, contactpersoon VNB Lourdesreizen,
0316 – 223 398 of 06 – 537 69 840
rietvisser@chello.nl



Familieberichten Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 27 mei

Beek:

Gedoopt

Isa Nas, Pastoor van Angerenstraat 47
Roos Gerardts, Eltenseweg 14
Amber Hahues, 's-Heerenberg

Getrouwd

Paul Jansen en Ceciel Peters

Overleden

Rikie Geerts- van Aken 82 jr., Kleefsestraat 2

Didam:

Gedoopt

Brenn Lueb, Bingerdenseweg 21

Overleden

Martien Bolder 88 jr., Lockhorststraat 20
Ben Verholen 77 jr., Schweitzerstraat 10
Jolanda Florissen 51 jr., De Els 57
Lientje Raats 52 jr., Fazantstraat 20
Gradus Polman 84 jr., Prins Bernardstraat 12
Jan Otten 91 jr., Berkenhof 21
Annie Florissen- Kamphorst 88 jr., Kardinaal de Jonglaan 11

Nieuw-Dijk:

Getrouwd

Patrick Jansen en Anne-May Diekman

Overleden

Annie Wiendels- Berendsen 74 jr., Waverlo 22

Loil:

Gedoopt

Ise Peters, Bielemanstraat 8
Jade Giesen, Tamboerstraat 24

Column

Kerk en school

Ja, wij leven in een zogenaamd krimpgebied. Het aantal inwoners daalt, in het gebied van de parochie van de H. Gabriël wel wat minder dan verderop in de Achterhoek, maar toch..... Het heeft zijn invloed op onze samenleving. We zien de laatste tijd veel beroering omdat de basisscholen minder leerlingen hebben en er daarom plannen gemaakt worden om te fuseren met andere scholen. Het geeft veel onrust omdat na lange tijd de school in een dorp moet sluiten. Er is veel protest en een veelgehoorde kreet is dat de leefbaarheid in het dorp in het geding is. We waren er al aan gewend dat de winkelvoorzieningen en de postkantoren gesloten werden maar als nu ook de school dicht gaat is de wereld te klein.

Vanouds is er een sterke band tussen kerk en school. Al in de middeleeuwen werd er vanuit de kerk onderwijs gegeven. Meestal was dit in het kerkportaal, in de sacristie of een andere aan de kerk verbonden ruimte. De lessen, hoofdzakelijk rekenen en taal, werden gegeven door de koster / klokkenluider / grafdelver / koördirigent. Later, in de 19-de eeuw, ging de burgerlijke regering zich met het onderwijs bemoeien en ontstonden overal openbare scholen. Doordat de politiek rond 1920 een wet invoerde waarbij openbaar en bijzonder onderwijs gelijk bekostigd werden, kwamen er overal katholieke en protestante scholen waardoor de band met de plaatselijke kerk werd versterkt. De pastoor zat vaak in het schoolbestuur en kwam ook elke week op school om godsdienstles te geven.

Tegenwoordig zien we in de kleinere plaatsen dat zowel de kerk als de school bedreigd worden met sluiting. Opmerkelijk hierbij is wel dat als de kerk moet sluiten, dit met een zekere gelatenheid wordt ondergaan, terwijl als de school in het voortbestaan wordt bedreigd men veel heftiger protesteert. Daar, waar de leefbaarheid in het geding is, is het toch van groot belang dat de geloofsgemeenschap overeind blijft. Zo was het laatst toch wel even schrikken toen bij een groot onderzoek door het Sociaal- en Cultureel Planbureau de uitkomst was dat meer dan een miljoen landgenoten niemand hebben om op terug te vallen als zij op latere leeftijd zorgbehoefte worden. Ook uit andere bronnen vernemen we regelmatig dat de eenzaamheid, vooral onder ouderen, dramatisch toeneemt.

Daarom is het van belang dat we een gemeenschap blijven vormen. Onze geloofsgemeenschappen zijn daarvoor toch het best toegerust.

groeten,

Derk



STOKKUM
St. Suitbertus

's-HEERENBERG
Emmaus /H. Pancratius

ZEDDAM
St. Oswaldus

NIEUW-DIJK
H. Antonius van Padua

LOIL
O.L.V. Onbevlekt
Altijdurende Bijstand

	STOKKUM St. Suitbertus	's-HEERENBERG Emmaus /H. Pancratius	ZEDDAM St. Oswaldus	NIEUW-DIJK H. Antonius van Padua	LOIL O.L.V. Onbevlekt Altijdurende Bijstand
zaterdag 2 juli				19:00u Euch. viering	
zondag 3 juli		9:30u Euch. viering	11:00u Euch. viering		9:30u Com. viering
zaterdag 9 juli	19:00u Euch. viering				
zondag 10 juli			10:00u Com. viering		
zaterdag 16 juli				19:00u Euch. viering	
zondag 17 juli		9:30u Com. viering			9:30u Com. viering
zaterdag 23 juli	19:00u Euch. viering				
zondag 24 juli			11:00u Com. viering		
zaterdag 30 juli					
zondag 31 juli					
zaterdag 6 augustus					
zondag 7 augustus		9:30u Com. viering	11:00u Com. viering	9:30u Com. viering	9:30u Euch. viering
maandag 8 augustus					
zaterdag 13 augustus	19:00u Com. viering				
zondag 14 augustus					
maandag 15 augustus Maria ten hemelopneming			19:00u Mariaviering Kapel Vethuizen		
zaterdag 20 augustus				19:00u Com. viering	
zondag 21 augustus		9:30u Com. viering	11:00u Euch. viering		9:30u Com. viering
zaterdag 27 augustus	19:00u Euch. viering				
zondag 28 augustus			11:00u Euch. viering		
zaterdag 3 september				19:00u Euch. viering	
zondag 4 september		9:30u Com. viering	11:00u Euch. viering		9:30u Euch. viering
zaterdag 10 september	19:00u Euch. viering				
zondag 11 september		9:30u Euch. viering			9:30u Com. viering
maandag 12 september					
dinsdag 13 september					
zaterdag 17 september	19:00u Euch. viering			19:00u Com. viering	
zondag 18 september		9:30u Euch. viering	11:00u Euch. viering		9:30u Com. viering
zaterdag 24 september					
zondag 25 september					
zaterdag 1 oktober				19:00u Euch. viering	
zondag 2 oktober		9:30 u Com. viering	10:00u Com. viering		9:30u Com. viering
zaterdag 8 oktober	19:00u Euch. viering				19:00u Mariaviering
zondag 9 oktober		9:30u Euch. viering			
zaterdag 15 oktober	19:00u Com. viering			19:00u Com. viering	
zondag 16 oktober		9:30u Com. viering	11:00u Euch. viering		9:30u Euch. viering

Let op! In rood staan afwijkende tijden aangegeven

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Voor de actuele informatie is het goed de lokale mededelingen te raadplegen of de informatie in het Montferlandjournaal en Montferlandnieuws. Alle actuele vieringen Gabriëlbreed vindt u op www.parochiegabriël.nl.

BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT O.L.V. van Altijddurende Bijstand	KILDER St. Johannes de Doper	NIEUW WEHL O.L.V. van	WEHL St. Martinus
		17:30u Euch. viering		9:30u Euch. viering	
	9:30u Euch. viering				9:30u Com. viering
		17:30u Euch. viering	19:00u Euch. viering		
11:00u Euch. viering	9:30u Euch. viering				
		17:30u Euch. viering		19:0 u Euch. viering	
	9:30u Euch. viering				9:30u Euch. viering
		17:30u Euch. viering	19:00u Euch. viering		
11:00u Euch. viering	9:30u Euch. viering				
		17:30u Euch. viering			
	9:30u Euch. viering				9:30u Euch. viering
		17:30u Euch. viering		19:00u Euch. viering	
	9:30u Euch. viering				9:30u Com. viering
	8:30u Euch. viering				
	18:00u Mariaviering Kapel Tatelaar	17:30u Euch. viering	19:00u Euch. viering		
11:00u Euch. viering	9:30u Euch. viering				
		17:30u Euch. viering		19:00u Com. viering	
	9:30u Euch. viering				9:30u Com. viering
		17:30u Euch. viering	19:00u Euch. viering		9:00u Euch. viering
	9:30u Euch. viering				
		17:30u Euch. viering	9:30u Zonnebloem Kelrehuus	19:00u Euch. viering	
	9:30u Euch. viering				9:30u Com. viering
14:30u Ziekendag Zonnebloem Gildehuis		17:30u Euch. viering	19:00u Euch. Viering	19:00u Com. viering	
11:00u Euch. viering	9:30u Euch. viering				9:30u Euch. viering
	Triduüm		9:00u Euch. viering		
	Triduüm				
		17:30u Euch. viering		19:00u Euch. viering	
11:00u Com. viering	9:30u Euch. viering				9:30u Oec. viering
					12:00u Euch. viering
	10:00u Gabriëldag				
		17:30u Mariaviering	19:00u Com. viering	19:00u Com. viering	
	9:30u Euch. viering				9:30u Com. viering
		17:30u Euch. viering	19:00u Euch. viering		
11:00u Euch. viering	9:30u Euch. viering				9:30u Euch. viering
		17:30u Euch. viering		19:00u Euch. viering	19:00u Mariaviering
11:00u Com. viering	9:30u Euch. viering				9:30u Com. viering

EHC = Eerste Heilige Communie
Euch. viering = Eucharistieviering
Com. viering = Communieviering
Geb. viering = Gebedsviering

Wijzigingen voorbehouden

Schema door de weekse vieringen

Dinsdag:

Loil om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand

Wehl om 16.00 uur
op elke dinsdag in Oldershove

Beek om 09.00 uur
op elke dinsdag

Woensdag:

Zeddam om 10.45 uur
op de 1e woensdag van de maand,
in Sydehem

Nieuw Dijk om 09.00 uur
op de 2e en 4e woensdag van de maand

's-Heerenberg om 19.00 uur
op elke woensdag

Donderdag:

Didam om 09.00 uur
op elke donderdag

Didam om 15.30 uur
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden

Vrijdag:

Wehl om 09.30 uur
elke vrijdag

Bereikbaarheid

Werkadres Parochie Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 **e-mail:** secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl **IBAN:** NL96 RABO 0154 6624 02

Pastoresteam

Pastoor Jurgen Jansen

Tel.: 0314-650028 **e-mail:** j.jansen@parochiegabriel.nl

Pastor Ben Aarsen

Tel.: 0316-221250 **e-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

Pastoraal werker Guus van der Ploeg

Tel.: 06 - 136 97 367

e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl

Diaken Theo Reuling ofs

Tel.: 0316-225687 **e-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen - Voorzitter

Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter

Gerrie Gies - Secretaris

Reinold Koelink - Penningmeester

Harrie Leijten - Communicatie

Henk Otten - Gebouwenbeheer

Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken

PASTORALE NOOD: tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofsgemeenschap, kunt u dit melden bij het secretariaat.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de betreffende geloofsgemeenschap.

Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 **Secretariaat:** Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 **E-mail:** emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 **E-mail:** oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur

St. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 **E-mail:** sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl
Tel.: 0314-681296 **E-mail:** olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, vrijdag 09.30-11.30 uur

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 **E-mail:** martinuswehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parchie-wehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 18.30-20.00 uur, woensdag 09.30-11.30 uur, vrijdag 09.30 - 11.30 uur

St. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeeckstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 **E-mail:** suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.: 0314- 651306 **E-mail:** olvbraamt@parochiegabriel.nl

St. Martinus te Beek/Loerbeek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
Tel.: 0316-531264 **E-mail:** martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus / H. Maria OLV van Altijddurende Bijstand te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550 **E-mail:** mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur **Spreekuur:** iedere donderdag 19.00-19.30 uur

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk
Tel.: 0316-221250 **E-mail:** antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur
Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur
Gebedsintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272 **E-mail:** olvloil@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: zondags na de viering
Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofsgemeenschappen? Kijk dan op www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen.

Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Maaïke Bolk, Harrie Leijten en Augustine van Ree. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl