

De Gabriël

Eén parochie, 11 geloofsgemeenschappen



Samen vieren met
Gabriëlmomenten

Nieuw initiatief:
Gabriël Gezinsmiddag

Geloof
in onze toekomst



De geloofskernen van de parochie H. Gabriël

- **Beek:**
St. Martinus
- **Braamt:**
OLV van Altijdurende Bijstand
- **Didam:**
H. Martinus/H.Maria
- **'s-Heerenberg/Lengel**
Emmaus-Pancratius
- **Kilder:**
St. Johannes de Doper
- **Loil:**
OLV Onbevlekt Ontvangen
- **Nieuw-Dijk:**
H. Antonius van Padua
- **Nieuw Wehl:**
OLV van Altijdurende Bijstand
- **Stokkum:**
St. Suitbertus
- **Wehl:**
St. Martinus
- **Zeddum:**
St. Oswaldus

Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 17 oktober. De datum voor het aanleveren van artikelen staat op vrijdag 15 september.

- **Vormgeving en druk**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam

Voorwoord

Met deze 'zomer' editie van De Gabriël ronden we voorlopig even de communicatie rondom onze parochie en vooral over de herstructurering af. Het is letterlijk en figuurlijk even tijd voor een korte adempauze, ook wel vakantie genoemd, waarin we de tijd hebben om een en ander te laten bezinken. De afgelopen maanden is er genoeg gezegd en geschreven over onze parochie. En dat is ook goed bij een dergelijk omvangrijk proces. Maar het is ook goed om er even afstand van te nemen.

Het is ook mooi om te zien dat ondertussen de 'gewone' parochiële zaken doorgang vinden. De Eerste Communie heeft plaatsgevonden en ook is onlangs het Vormsel aan een aantal jongeren toegediend. En velen van u (bijna 400!) hebben op donderdag 25 mei gezamenlijk, als één parochie, de Hemelvaartsviering in de openlucht bijgewoond. Deze gezamenlijke Gabriëlmomenten zijn zó mooi om samen mee te maken. Want hoe we het ook bekijken; ons geloof is en blijft een bindende factor, waar we ook vandaan komen en wie we ook zijn. En juist dát komt tijdens die gezamenlijke vieringen naar voren. Uw volgende kans om dit ook te ervaren is tijdens de Gabriëldag op zondag 24 september.

Maar zoals gezegd breekt er nu een tijd van vakantie aan. Een tijd dat we het ons zelf gunnen om even iets minder gas te geven en weer energie op te doen om er straks weer tegenaan te kunnen. En ook al ken je geen dagen van vakantie, dan lijkt het wel alsof dat gevoel toch een beetje in de lucht hangt. De langere dagen, aangenaam weer. Het zijn slechts twee aspecten van dat zomerse gevoel. En onze volgende afspraak? Op dinsdag 17 oktober verschijnt De Gabriël nr.3 en eind augustus vindt u achterin de kerken weer een zogenaamde 'Nieuwsflits' met informatie rondom de herstructurering. Een mooie zomer gewenst!

Augustine van Ree

Fotowedstrijd

Geloof en vakantie

U kent het wel; je bent op vakantie en dan kom je altijd wel iets tegen dat gelinkt is aan ons geloof. Een kerk, een kruis, een kapelletje, noem maar op. Als redactie leek het ons wel aardig om een keer aan u te vragen om uw mooiste of meest bijzondere vakantiefoto met daarop iets dat gelinkt is aan ons geloof met ons te delen. We zien uw foto's graag tegemoet!



Doet u mee? Mail dan uw foto vóór 1 september naar parochieblad@parochiegabriel.nl met daarbij uw naam en adresgegevens. Graag ontvangen we een korte toelichting waarom u deze foto zo bijzonder vindt. Opsturen kan ook:

Parochieblad De Gabriël
Raadhuisstraat 1a
6942 BE Didam

De ingezonden foto's zullen we delen via de website www.parochiegabriel.nl en Facebook én zullen tijdens de Gabriëldag op 24 september achter in de kerk in Didam te bewonderen zijn.



Rust en onrust

In de maanden juli en augustus zullen de meesten een periode van vakantie beleven. Scholen hebben hun zomerstop en anderen zullen kortere of langere tijd wat meer vrij zijn van hun dagelijkse of wekelijkse ritme. Het lijkt alsof het kerkelijk jaar zich daarbij aansluit. De lezingen van de zondagen horen bij de gewone zondagen door het jaar en de evangelielezingen zijn dit jaar van Matteüs. Begin juli zitten we in hoofdstuk 10 en eind augustus zijn we in hoofdstuk 16 aanbeland. We bevinden ons dan in het midden van dit evangelieboek. Een rustig tussenstukje tussen een flitsend begin en een spannend einde?

Als we de verhaallijn van deze hoofdstukken van Matteüs volgen, dan speelt zich er echt wel het nodige af. Geen ontspannend vakantie-reisje, want het gaat er soms heftig aan toe. Het begint met het nodige onbegrip. Het optreden van Jezus roept weerstand op. Zowel bij de Joden en de kerkelijke overheid als ook bij zijn eigen leerlingen. Radicaal is zijn verhaal en de veranderingen die Hij voor ogen heeft zitten bij zijn toehoorders nog lang niet tussen de oren. Jezus moet in de hoofdstukken die volgen dan ook praten als Brugman om toch maar enigszins helder te maken waar het uiteindelijk om gaat. Om het koninkrijk Gods! Met gelijkenissen en zelfs wonderbaarlijke handelingen begint dat te lukken. En uiteindelijk geeft Petrus de bevestiging dat de boodschap is overgekomen: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God". Dit horen we op de laatste zondag van augustus. Het is uiteindelijk die overtuiging die aan de basis heeft gestaan van de verspreiding van het christendom naar onze streken. De basis van ons geloof.

In onze parochie maken we ook een proces mee dat niet echt op een vakantie-reisje lijkt. Op 15 mei werd de lijn naar de toekomst bekend gemaakt. Dit leverde begrip en onbegrip op. Het zijn ook radicale stappen die gezet gaan worden. Waar de een dit al lang heeft zien aankomen, staat de ander nog steeds versteld van het feit dat dit zomaar zal gebeuren. Net als de Joden en de eerste leerlingen staan we een beetje verward om ons heen te kijken. "Is dit nu inderdaad de weg die we in moeten slaan?" Om vooruit te kunnen mogen we ons spiegelen aan het proces dat zij destijds met Jezus hebben doorgemaakt. Wikkend en wegend, zoekend en vragend proberen uit te vissen waar het om gaat. Wat is nu daadwerkelijk de basis waarop je mag bouwen? Voor onze parochie kennen we vanuit het verleden die basis, van waaruit onze voorouders hebben gewerkt, geleefd en gebouwd. In de huidige tijd, in onze tijd, hebben we opnieuw een bevestiging nodig, omdat alles heeft staan schudden en een beetje los is gekomen. Zoals zoveel parochianen in meer of mindere mate los zijn gekomen van het vertrouwde verleden, van de kerk en zelfs van God.

En juist God is het ijkpunt. Hij is het die ons de vraag voorhoudt 'hoe Hij in ons leven een rol kan en mag hebben?' Dit was essentieel voor het leven van de christenen vóór ons en voor het ontstaan van onze parochies, onze kerken. Het zal ook essentieel zijn voor de toekomst. Hoezeer we ons ook druk kunnen maken over de kerkgebouwen, over geld, over



alles wat geweest is: voor de tijd die voor ons ligt zal onze eigen persoonlijke verhouding tot God bepalen of er toekomst is voor onze parochie of niet. Want Hij heeft iets met ons. Hij heeft ons wat te zeggen en wij mogen daarmee in ons leven vooruit geholpen worden. Kunnen wij, net als Petrus, tot het inzicht en de bevestiging komen dat God die rol in ons leven mag vervullen? Hopelijk kan deze vakantieperiode met zijn relatieve rust ons daarbij helpen.

Namens het gehele pastorale team wens ik u een vruchtbare zomerperiode toe.

Diaken Theo Reuling ofs

Met de rubriek 'Random liturgische spiritualiteit' maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal voorwerpen of objecten die we er aantreffen. Tweede onderwerp in deze reeks is een object waar we niet omheen kunnen. Als we in de kerk zitten zien we het altijd en wordt het intensief gebruikt in de vieringen:

het altaar

Jezus ging met zijn leerlingen aan tafel, waar Hij brood en beker met hen deelde en hen opdroeg dit te blijven doen, Hem te gedenken. Waarom spreken wij van een altaar? De eerste christenen plaatsten een houten tafel in hun kerkzalen, noemden die gewoon 'mensa', tafel, zoals nu nog de oosterse christenen doen. Waarom spreken wij dan van altaar? Een altaar is een offerplaats. Noach, Abraham en Mozes bouwden altaren van ruwe stenen en slachtten een dier en verbrandden dat erop als een geschenk voor God. Waarom is dan in de katholieke traditie de tafel ook altaar genoemd? Wij offeren geen dieren meer, maar wij gedenken die ene mens, die zijn leven gaf, uit liefde voor de mensen. Geweld veranderde Hij in liefde, zijn offer was dat Hij alles wilde geven. Steeds als wij in zijn Naam God danken en brood en wijn zegenen, dan is Hij onder ons, dan is zijn offer weer werkelijkheid. Omdat de eucharistie het offer van Jezus present stelt, noemen wij die tafel een altaar.

Daar waar de zon opgaat

Al vroeg kende men de gewoonte om in de richting van het oosten te bidden, daar waar de zon opgaat waarin men een symbool van de verrezen Christus zag. Priester en gemeenschap keerden zich naar het altaar om God te eren en geleidelijk kwam de tafel meer tegen de oostmuur te staan. Op dat altaar werden brood en wijn geheiligd, maar van die tafel werden ook brood en wijn uitgedeeld. De eucharistie is immers ook maaltijd, feestmaal, gedenkmaal, voorproef van het eeuwige gastmaal. De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel en wij leren van Hem te ontvangen en te delen met elkaar.

Hart van onze kerken

Altaar en tafel tegelijk, want plaats van het offer dat ook een maaltijd wil zijn, zo is het altaar het hart van onze kerken. Daarom staat het altaar centraal, daarom is het versierd met bloemen en vinden we er kaarsen en het kruis. Het altaar bevat ook (vaak ingemetseld in de altaarsteen) relieken van martelaren, als herinnering aan het oude gebruik om op de graven van de martelaren de eucharistie te vieren. Zij vertellen ons dat het offer van Jezus doorgaat in ontelbare volgelingen die ook hun leven gaven voor gerechtigheid en waarheid en vrede. Het altaar is het belangrijkste symbool van Christus in de kerk. Daarom wordt het door de priester aan begin en einde van de viering begroet met een kus, daarom heeft het ook vijf kruisjes in de hoeken en in het midden, als verwijzing naar de vijf wonden van Christus. Daarom wordt het ook in plechtige vieringen aan begin en bij de offerande als een huldeblijk bewierookt. Een dwaal bedekt het altaar tijdens de viering.

Verschillende soorten

Vanaf de vierde eeuw komen drie hoofdvormen tot ontwikkeling:

1. Tafelaltaar

Het altaarblad wordt hier gedragen door vrijstaande steunen, die of op een voetstuk, of direct op de bodem zijn bevestigd. De meest voorkomende vorm is het tafelaltaar met vier steunen aan de vier hoeken. Het reliekengraf is meestal in het midden van het voetstuk, dat op de bodem is bevestigd, in de vorm van een uitholling aangebracht;

2. Kastaltaar

Hier wordt het altaarblad gedragen door vier platen, die veelal in pilaartjes op hoekzuiltjes samen komen. De platen zijn vaak met reliëfvoorstellingen versierd;

3. Blokaltaar

Hier is het onderstel ofwel van massief metselwerk, ofwel het bestaat uit een, in bijna vierkante vorm, bewerkte massief blok. Indien het altaarblad een zelfstandig onderdeel vormt, is ze iets groter dan de bovenkant van het onderstel. De nis, die men bij deze altaren veelal aan de voorkant aantreft, is niet het reliekengraf geweest, maar moet daarmee wel in verband hebben gestaan.

Oorspronkelijk stond er maar één altaar in het kerkgebouw, maar dit principe wordt vanaf de zesde eeuw losgelaten. Voornaamste reden hiervoor was de relatie tussen het altaar en het reliekengraf. De grote toename van de reliekencultus leidde ertoe dat voor het neerleggen van relieken van heiligen in een kerk meer altaren werden opgericht. Ter benadrukking van het éne offer gaat men er tegenwoordig steeds meer toe over zo min mogelijk zijaltaren in het kerkgebouw te plaatsen.

Het altaar wordt ofwel in het midden van het priesterkoor, ofwel zo dicht mogelijk bij het schip van de gelovigen geplaatst. In nauw verband met dit laatste staat het streven om de altaarkandelaars niet op, maar rondom het altaar te plaatsen en het altaarkruis ofwel boven het altaar aan te brengen, ofwel in de vorm van een processiekruis vóór het altaar te plaatsen.

Krachtig teken

Het altaar is het hart van onze kerken. Het verdient ook een krachtig teken te zijn in het midden van de kerk. Daarom mag het niet voor andere zaken worden gebruikt. Behalve het brood en de wijn tijdens de eucharistie, of de ciborie met het lichaam van Christus tijdens een communieviering, hoort er eigenlijk niets op een altaar. Laat het welsprekend leeg zijn. Zo spreekt die vaak mooi gevormde altaartafel het meest: als herinnering aan de Mensenzoon die alles heeft gegeven.



Altaar in de kerk van St. Johannes de Doper in Kilder.

Herstructureren voor onze toekomst

Op 15 mei zijn de voornemens van de aanstaande herstructurering bekend gemaakt. Een herstructurering die nodig is omdat het op vele fronten niet goed gaat in onze parochie en de vooruitzichten somber zijn. Die zorgen zijn begin dit jaar al opgesomd in het toen uitgebrachte pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. We zijn nu anderhalve maand verder. Hieronder een stand van zaken.



Emoties

“Wat brengen de besluiten bij jou teweeg?” Met deze of soortgelijke vraag ging pastoor Jansen iedere aanwezige langs op de avond van 15 mei. Locatieraden, bestuur en pastoraal team waren samengekomen om met elkaar te spreken over de beslissingen die de meesten pas enkele uren daarvoor hadden vernomen. De antwoorden gaven blijk van begrip, teleurstelling en ongelooft.

Ook mij werd deze vraag gesteld. Ik dacht op dat moment mijn gevoelens nuchter te kunnen omschrijven. Maar juist toen schoot ik vol en werd het een verhaal met horten en stoten. Het verhaal dat beschrijft dat ik een dag eerder op het kerkhof in Loil bij het graf van mijn vader en moeder stond. Moederdag. Moeder die pas een half jaar geleden is overleden en na avondwake en uitvaartviering op dit kerkhof bij vader begraven is. Vanuit de kerk waar je vanaf het kerkhof zo mooi zicht op hebt. Diezelfde kerk waar ikzelf gedoopt ben, mijn geloofsofvoeding heb meegekregen, Eerste Communie gedaan, het Heilig Vormsel ontvangen heb, het Groot Aannemen gevierd heb, getrouwd ben met Gabriëlle. De kerk van waaruit mijn vader begraven is, waarin ikzelf tot diaken

ben gewijd en van waaruit ook mijn daarna overleden vrouw Gabriëlle is uitgedragen. De kerk waarin ik zoveel bijeenkomsten en vieringen, uren van samenkomen en overleggen, zoveel voetstappen heb gezet. Zo'n enorm dierbare plek en van belang in mijn levensgeschiedenis. En nu ben ik zelf één van degenen die op grond van feiten en realiteit hebben besloten dat deze kerk dicht gaat. Hoofd en hart, verstand en gevoel, konden dit ook in mijzelf op 15 mei niet met elkaar combineren.

Veel parochianen hebben zo'n dierbare en emotionele band met hun kerkgebouw. Ik sta daar absoluut niet alleen in. Tegelijkertijd weten we dat deze kerken gebouwd zijn om een plek te bieden om samen te komen, om het geloof te vieren en te beleven. Ook weten we dat we van tijd tot tijd ook elders vieren, omdat de viering nu eenmaal niet bij ons in de kerk is maar in een andere kerk. Ook die is gebouwd om hetzelfde te beleven en te vieren.

Informatiebijeenkomsten en hoorzittingen

In de tweede helft van mei hebben we in alle geloofsgemeenschappen bijeenkomsten gehouden om over de herstructurering te spreken met de parochianen. Stuk voor stuk respectvolle en waardige bijeenkomsten. Niet zonder emotie, absoluut niet. We merken wel dat verstand en gevoel met elkaar strijden. Het realisme dat er wat moet gebeuren naast, en soms tegenover, de innige band met wat dierbaar en vertrouwd is en nog niet los te laten is.

Tijdens deze bijeenkomsten is ook vooruitgeblekt naar de toekomst waarin veel te vernieuwen en op te bouwen is. Dat komt voor veel parochianen wel heel snel na de dreun dat de eigen kerk dicht gaat. Te begrijpen is dat dit laatste eerst verwerkt moet worden. Toch hopen we dat we ook deze parochianen mee kunnen nemen de toekomst in. En wellicht ook naar een andere kerklocatie, vroeg of laat.

Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt. Geen woordelijk verslag maar wel een ruime samenvatting van wat gezegd is. Het verslag dat betrekking heeft op uw eigen geloofsgemeenschap kunt u opvragen bij uw eigen locatieraad of secretariaat.

Groei en krimp

De meeste emoties en discussie spelen zich af rond het sluiten van kerkgebouwen. En toch verandert er veel meer. De organisatiestructuur binnen onze parochie wordt flink afgeslankt. Dit om meer tijd beschikbaar te krijgen voor nabijheid aan onze parochianen. Een taak waar vrijwilligers en pastores voor staan. Die katholieke presentie wordt één van de speerpunten in de nabije toekomst.

Ook de locaties waar de kerk open blijft zullen zich in de toekomst voor een sterk veranderde situatie gesteld zien. We gaan nagenoeg terug naar de situatie dat er in het gebied van de parochie H. Gabriël maar vier katholieke kerken waren. Dat was 130 jaren geleden nog zo. De kerken die er naderhand bijgebouwd zijn staan nu bijna allemaal op de nominatie om weer te verdwijnen als kerk. Hoe kunnen de vijf overblijvende kerken in de nieuwe situatie een thuis bieden aan alle parochianen? Het werkgebied van deze kerken, om het zo maar even te duiden, groeit aanzienlijk. Met vijf kerken gezamenlijk een aanbod bieden voor de gehele parochie. Voor ons allen een stevige uitdaging.

Werkgroepen en adviescommissies

Inmiddels zijn ook de werkgroepen en adviescommissies van start gegaan. Over de toekomst valt veel te denken en te zeggen. Dat gaat in het komende half jaar via die groepen gebeuren. Wij houden u daarvan op de hoogte middels De Gabriël en de Nieuwsflitsen. Via die 17 groepen gaan we met alle vrijwilligers die taken en functies vervullen en alle paro-

chianen die betrokken en kerkbezoekend zijn aan de praat om het toekomstplaatje in te vullen. Een plaatje dat bedoeld is om als parochie te overleven, om geloofsbeleving van jongere generaties een plek te bieden en om nabijheid aan al onze parochianen nadrukkelijk vorm te geven.

Geloof in de toekomst

Het klinkt afgezaagd, maar we geloven er in. Dit proces, met pijnlijke momenten van loslaten en uitdagende stappen op nieuwe paden, moeten we gaan voor God en voor onszelf. Zijn Naam moet blijven klinken. Of dat nu in één van de openblijvende kerken van de parochie is, bij het bezoek aan een parochiaan of bij een gebeurtenis in een gebouw dat voorheen kerk was. Gelovige mensen die God danken of om hulp vragen. In verbondenheid met elkaar, met de parochie en met de Kerk. Zo wil God aanwezig zijn in ons midden en dat dit kan: in die toekomst geloven wij.

*Namens de kerngroep Herstructurering
Diaken Theo Reuling ofs*



Samen vieren, samen parochie zijn

Als je elk weekend in je eigen dorp of stad naar de kerk gaat realiseer je je wellicht steeds minder dat die kerk, 'jouw' kerk, onderdeel is van een groter geheel. Je krijgt vier keer per jaar het parochieblad De Gabriël, maar het lokale gemeenschapsblad is voor jou veel belangrijker. Daarin staat immers alles wat er in jouw dorp of stad in relatie met het geloof toe doet. En die gedachtegang is heel begrijpelijk. Maar misschien is er ook wel een gemis. Letterlijk een gemis omdat het aantal kerkbezoekers afneemt, maar ook een gemis in saamhorigheid. En juist dat is het streven bij het organiseren van de gezamenlijke 'Gabriëlmomenten'.

Binnen onze parochie kennen we een aantal van die momenten. Met een goed gevulde kerk, een koor bestaand uit zangers van koren vanuit de gehele parochie (het Gabriëlkoor), lectoren, misdienaars en acolieten vanuit de gehele parochie, aanwezigheid van het voltallige pastoraal team

én parochianen vanuit alle geloofskernen. En dat geeft dat bijzondere gevoel van saamhorigheid. Niet alleen tijdens de viering, maar ook daarna bij het gezellig samen zijn. Begin van het jaar vieren we gezamenlijk Driekoningen in Wehl. Met Hemelvaart vieren we gezamenlijk in de openlucht op de binnenplaats van Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenbergh. En op de laatste zondag van september vieren we met de Gabriëldag gezamenlijk de naamdag van onze parochie.

Samen vieren, samen parochie zijn. Zeker in deze periode van herstructurering iets wat we graag met en naar elkaar willen uitdragen. U bent daarbij van harte welkom, ongeacht waar u vandaan komt. Want we hebben allemaal één ding gemeen; ons geloof. Geloof in de toekomst. Geloof u met ons mee? Dan zien we u graag op de Gabriëldag op zondag 24 september in Didam. Tot dan!

Eerste lustrum Gabriëldag



Dit jaar vieren we als parochie Gabriël voor de vijfde keer onze naamdag. We willen er dan ook een speciale dag van maken. Vanaf 's Heerenberg fietsen we in twee groepen naar Didam; één groep gaat via Stokkum, Beek en Nieuw-Dijk, en de andere groep via Zeddam, Braamt, Kilder, Wehl, Nieuw Wehl en Loil. De exacte vertrektijden en locaties vermelden we later nog.

Na de viering, met medewerking van het Gabriëlkoor, willen we aandacht besteden aan ons lustrum. De invulling zal verrassend zijn! Een bijzondere gast zal ons op ludieke wijze meenemen in de geschiedenis van onze kerk. Dat wilt u niet missen! Noteer de datum 24 september.

Werkgroep Gabriëldag

Geslaagd Gabriëlmoment: Hemelvaartsviering

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, zijn er zo'n 400 mensen wandelend, fietsend of anderszins, vanuit alle geloofskernen richting de binnentuin van Kasteel Huis Bergh gekomen. Onder prachtige weersomstandigheden hebben zij samen Hemelvaart in de openlucht gevierd. Onder leiding van pastoraal werker Guus van der Ploeg hebben 20 kinderen, met hulp van vrijwilligers, een plezierige kinderwoorddienst gehad. Na afloop van de viering was er een gezellig samen zijn in de tuin van de pastorie.

De foto's (gemaakt door Ton Bremer) spreker voor zich! Wilt u alle foto's van de Hemelvaartsviering bekijken? Kijk dan op de site van de parochie H. Gabriël, www.parochiegabriel.nl/ fotoalbum

Werkgroep Hemelvaartsviering



Kinderwoorddienst in de kelders van het kasteel

De viering was zeer druk bezocht

Met medewerking van het gehele pastoraal team

Pastoraal werker Guus begeleidde de kinderwoorddienst

Er werden heel gezellig samen zijn in de pastorie

Bedevaart Kevelaer 2017

Dit jaar wordt er vanuit onze parochie op **woensdag de 9^e augustus** wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Traditiegetrouw zal ook Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor de muzikale ondersteuning zorgen. De zang tijdens de plechtige Hoogmis (11.30 uur) en het Marialof (17.00 uur) in de basiliek zal worden verzorgd door het gemengd koor uit Nieuw Wehl. Leden van het pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan. 's Middags om 14.30 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen en voor diegenen die minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken en te zorgen voor de inwendige mens.

Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 21 juli a.s. aanmelden bij het secretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap. De kosten bedragen € 17,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Bij opgave wordt u het programma van deze dag overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij 't Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Er is ook de mogelijkheid om per fiets op bedevaart naar Kevelaer te gaan

Pastoor Jansen wil ook dit jaar weer met een groep pelgrims op **dinsdag 8 augustus** per fiets vertrekken naar Kevelaer. De avond brengt u door in Kevelaer en de volgende morgen sluit U zich dan aan bij alle pelgrims die per bus arriveren. 's Middags na het lof wordt weer huiswaarts gefietst.



Opgave en informatie voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel. 06 – 133 17 696. Graag vroegtijdig opgave zodat we hotelkamers kunnen vastleggen.

Ook te voet op bedevaart

Op dinsdag 8 augustus vertrekt diaken Theo Reuling vanuit Didam, via Beek, Stokkum en 's-Heerenberg naar Kevelaer. In Kevelaer sluiten de wandelaars aan bij de fietsers. De terugreis gaat met de bus. Opgave en informatie voor meewandelen bij Theo Reuling, telefoon 0316 – 225 687.

Lourdes, thuiskomen bij Maria



De jaarlijkse traditie om eind september naar Lourdes te pelgrimeren krijgt ook dit jaar zijn vervolg. Op weg gaan naar die plek waar Maria meerdere malen is verschenen aan Ber-

nadette. Bernadette die niet wist wie zij voor zich had. "Die dame", zei ze keer op keer. Totdat Maria zich bekend maakte tijdens haar 16e verschijning aan Bernadette: "Que soy era Immaculada Councepciou". Bernadette wist niet wat dat betekende, ze was 14 jaren oud, ongeletterd. Ze vertelt het de pastoor. Hij wil het niet geloven: 'Vergist Bernadette zich niet, weet ze wel wat die naam betekent ("Ik ben de Onbevleete Ontvangenis")? De pastoor schrijft aan de bisschop: "Bernadette kon dit niet zelf uitvinden". De plek krijgt betekenis.

Ook dit jaar vliegen we naar die plek, naar Lourdes, en wel van 27 september tot 2 oktober. Om kennis te maken met deze plaats of om er opnieuw weer een keer heen te gaan. Om thuis te komen. Bij Maria. We verblijven in hotel St. Georges. Voor diegenen die minder goed ter been staat een rolstoel klaar. Hebt u geen eigen rolstoelduwer, dan gaan wij daarvoor zorgen. Pastor Ben Aarsen zal ons deze dagen begeleiden.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Riet Visser (06-53769840 of rietvisser@chello.nl) of bij het pastorale team. Hebt u interesse om met deze reis mee te gaan, dan graag zo snel mogelijk opgeven.



STOKKUM
St. Suitbertus

's-HEERENBERG
Emmaus - Pancratius

ZEDDAM
St. Oswaldus

NIEUW-DIJK
H. Antonius
van Padua

LOIL
OLV Onbevlekt
Ontvangen

zaterdag 1 juli				19:00u Euch. viering J. Jansen	
zondag 2 juli		9:30u Euch. viering 75jr. Galama en Van Rooyen J. Jansen	11:00u Com. viering G. van der Ploeg		9:30u Com. viering G. van der Ploeg
woensdag 5 juli					
zaterdag 8 juli	19:00u Euch. viering J. Jansen				
zondag 9 juli		9:30u Euch. viering met dopelingen J. Jansen en G. van der Ploeg	10:00u Com. viering Kermis L. Feijen		
zaterdag 15 juli				19:00u Euch. viering B. Aarsen	
zondag 16 juli		9:30u Com. viering G. van der Ploeg			9:30u Euch. viering B. Aarsen
zaterdag 22-juli	19:00u Euch. viering B. Aarsen				
zondag 23 juli			11:00u Euch. viering J. Jansen		
zaterdag 29 juli					
zondag 30 juli				9:30u Com. viering Schuttersfeest Th. Reuling	9:00u Euch. viering Schuttersfeest en Sacramentsprocessie H. van Merm
maandag 31 juli					
zaterdag 5 augustus				19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	
zondag 6 augustus		9:30u Euch. viering J. Jansen	11:00u Euch. viering J. Jansen en L. Feijen		9:30u Com. viering L. Feijen
zaterdag 12 augustus	19:00u Euch. viering J. Jansen				
zondag 13 augustus					
dinsdag 15 augustus Maria ten hemelopneming			19:00u Euch. viering Kapel Vethuizen J. Jansen		
zaterdag 19 augustus				19:00u Euch. viering B. Aarsen	
zondag 20 augustus					9:30u Euch. viering B. Aarsen
zaterdag 26 augustus	19:00u Euch. viering B. Aarsen				
zondag 27 augustus			11:00u Euch. viering B. Aarsen		



Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend)

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Alle actuele vieringen vindt u op www.parochiegabriël.nl

BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT OLV van Altijddurende Bijstand	KILDER St. Johannes de Doper	NIEUW WEHL OLV van Altijddurende Bijstand	WEHL St. Martinus
		17:30u Euch. viering J. Jansen en R. de Vreeze		9:30u Euch. viering Schuttersfeest en Sacramentsprocessie T. te Dorsthorst en J. Jansen	
	9:30u Euch. viering B. Aarsen				9:30u Euch. viering H. Hendriksen
			18:00u Schoolverlatersviering G. van der Ploeg		
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Euch. viering B. Aarsen		
11:00u Euch. viering J. Jansen	9:30u Euch. viering B. Aarsen				
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze		19:00u Euch. viering J. Jansen	
	9:30u Euch. viering J. Jansen	9:30u Euch. viering Kermis R. de Vreeze en G. Hendriksen			9:30u Com. viering L. Feijen
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Euch. viering J. Jansen		
11:00u Euch. viering B. Aarsen	9:30u Euch. viering H. Hendriksen				
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze			
	9:30u Euch. viering J. Jansen				9:30u Euch. viering B. Aarsen
	8:30u Euch. viering Schuttersfeest B. Aarsen				
		17:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en R. de Vreeze		19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen	
	9:30u Euch. viering B. Aarsen				9:30u Euch. viering H. Hendriksen
	18:00u Geb. viering Mariakapel Tatelaar Th. Reuling	17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Euch. viering B. Aarsen		
11:00u Euch. viering B. Aarsen	9:30u Euch. viering J. Jansen				
	9:00u Euch. viering J. Jansen				
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze		19:00u Euch. viering J. Jansen	
	9:30u Euch. viering J. Jansen				9:30u Com. viering Th. Berendsen
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Euch. viering H. Hendriksen		9:00u Com. viering Schutterij De Eendracht Th. Reuling
	9:30u Euch. viering H. Hendriksen				

Wijzigingen voorbehouden

Let op! In rood staan afwijkende tijden aangegeven

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Voor de actuele informatie is het goed de lokale mededelingen te raadplegen of de informatie in het Montferlandjournaal en Montferlandnieuws. Alle actuele vieringen Gabriëlbreed vindt u op www.parochiegabriël.nl.

EHC = Eerste Heilige Communie
Euch. viering = Eucharistieviering
Com. viering = Communieviering
Geb. viering = Gebedsviering



	STOKKUM St. Suitbertus	's-HEERENBERG Emmaus - Pancratius	ZEDDAM St. Oswaldus	NIEUW-DIJK H. Antonius van Padua	LOIL OLV Onbevlekt Ontvangen
maandag 28-aug					
dinsdag 29-augustus					
zaterdag 02-september				19:00u Euch. viering J. Jansen	
zondag 03-september		9:30u Com. viering L. Feijen	11:00u Euch. viering J. Jansen		9:30u Com. viering G. van der Ploeg
maandag 04-september					
zaterdag 09-september	19:00u Euch. viering J. Jansen				
zondag 10-september		9:30u Com. viering G. van der Ploeg			9:30u Com. viering Vrijwilligersdag R. Wiendels
maandag 11-september					
woensdag 13-september				19:00u Euch. viering Opening seizoen KVG B. Aarsen	
zaterdag 16-september	19:00u Com. viering G. van der Ploeg			19:00u Euch. viering B. Aarsen	
zondag 17-september		9:30u Euch. viering J. Jansen	11:00u Euch. viering J. Jansen		9:30u Euch. viering H. Hendriksen
zaterdag 23-september					
zondag 24-september	10:00u Gabriëldag Didam				
zaterdag 30-september			19:00u Euch. viering J. Jansen		
zondag 01-oktober		9:30u Com. viering R. Wiendels	10:00u Taizéviering Th. Berendsen		9:30u Euch. viering H. van Merm
zaterdag 07-oktober	19:00u Euch. viering B. Aarsen			19:00u Mariaviering R. Wiendels	
zondag 08-oktober		9:30u Euch. viering J. Jansen			
zaterdag 14-oktober	19:00u Mariaviering Th. Reuling			19:00u Com. viering G. van der Ploeg	
zondag 15-oktober		9:30u Com. viering Th. Reuling	11:00u Com. viering G. van der Ploeg		9:30u Com. viering G. van der Ploeg
woensdag 18-oktober					



Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend)

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Alle actuele vieringen vindt u op www.parochiegabriel.nl

BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT OLV van Altijddurende Bijstand	KILDER St. Johannes de Doper	NIEUW WEHL OLV van Altijddurende Bijstand	WEHL St. Martinus
9:30u Euch. viering Kermis J. Jansen en G. Hendriksen					
10:30u Euch. viering Kermis J. Jansen en G. Hendriksen					
		17:30u Euch. viering J. Jansen en R. de Vreeze	9:00u Euch. viering Zonnebloem Kelrehuus J. Jansen	19:00u Com. viering G. van der Ploeg	
	9:30u Euch. viering H. Hendriksen				9:30u Euch. viering J. Jansen
				19:00u Com. viering Start NIWEDA G. van der Ploeg	
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Com. viering Kermis G. van der Ploeg		
11:00u Euch. viering J. Jansen	9:30u Euch. viering J. Jansen 😊				9:30u Com. viering L. Feijen
			9:00u Euch. viering Kermis J. Jansen		
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze		19:00u Euch. viering J. Jansen	
11:00u Com. viering G. van der Ploeg	9:30u Euch. viering B. Aarsen				9:30u Oecumenische viering Th. Berendsen
19:00u Geb. viering G. van der Ploeg					12:00u Euch. viering Schutterij St. Martinus J. Jansen

- pastoraal team 😊

	17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Mariaviering G. van der Ploeg	19:00u Euch. viering H. van Merm		
	9:30u Euch. viering J. Jansen				9:30u Com. viering G. van der Ploeg
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze	19:00u Euch. viering J. Jansen		
11:00u Euch. viering J. Jansen	9:30u Euch. viering B. Aarsen 😊				9:30u Com. viering L. Feijen
		17:30u Euch. viering R. de Vreeze		19:00u Euch. viering B. Aarsen	
11:00u Com. viering Th. Reuling	9:30u Euch. viering B. Aarsen				9:30u Euch. viering H. Hendriksen
					10:15u Euch. viering Ontmoetingsdag zieken B. Aarsen

Wijzigingen voorbehouden

Let op! In rood staan afwijkende tijden aangegeven

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Voor de actuele informatie is het goed de lokale mededelingen te raadplegen of de informatie in het Montferlandjournaal en Montferlandnieuws. Alle actuele vieringen Gabriëlbreed vindt u op www.parchiegabriël.nl.

EHC = Eerste Heilige Communie
Euch. viering = Eucharistieviering
Com. viering = Communieviering
Geb. viering = Gebedsviering

Van uw bestuur...

Toen in 2010 na de fusie de parochie H. Gabriël ontstond was het bestuur het over één ding snel eens; we zouden proberen alle 11 kerken open te houden (het besluit om de Emmaus kerk te sluiten was al vóór de fusie genomen). En lange tijd hebben we geloofd en gehoopt dat dit zou lukken. Samen met de locatieraden hebben we ervoor gezorgd, dat de kosten daalden en zo lukte het om 2015 met zwarte cijfers af te ronden; voor het eerst sinds de fusie. Toen de euforie over dit resultaat wat was geluwd en we naar de begroting 2016 keken, bleek dat het resultaat helaas weer negatief zou uitvallen en dat we voor de jaren daarna ook geen positieve veranderingen konden verwachten.

Toen begon bij het bestuur het besef te komen, dat het in stand houden van alle kerkgebouwen toch niet de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Ook het pastoraal team wilde een andere weg inslaan, bijv. bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Daarnaast zal het contact met onze parochianen van de toekomst een andere vorm moeten krijgen dan bij de huidige betrokken parochianen om hen weer bij de kerk en het geloof te betrekken. Bovendien willen de pastores graag met parochianen praten over geloof en hen nabij zijn op de momenten in het leven dat er behoefte is aan een luisterend oor. Taken waarvoor het pastoraal team wel tijd vrij zal moeten kunnen maken, daarbij wetende dat in de nabije toekomst de helft van onze pastores met welverdiend emeritaat/pensioen zal gaan.

Dit alles vormde het uitgangspunt voor het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan dat eind 2016/begin 2017 is opgesteld. Op basis van dit beleidsplan besloten bestuur en team dat we de parochie zouden moeten herstructureren, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het besluit om de organisatiestructuur te veranderen, afscheid te nemen van zes kerkgebouwen en vooral te blijven investeren in katholieke presentie in alle geloofsgemeenschappen. In het herstructureringsplan is vastgelegd op basis waarvan deze besluiten zijn genomen. U kunt het herstructureringsplan downloaden op de website van de parochie H. Gabriël. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap een afgedrukt exemplaar aanvragen. Op 15 mei jl. hebben het bestuur en pastoraal team de locatieraden ingelicht en is bij u een extra editie van De Gabriël bezorgd, zodat u het nieuws niet uit de kranten hoeft te vernemen.

Naar aanleiding van het herstructureringsplan is in alle geloofsgemeenschappen een informatieavond (waar de kerk open blijft) of een hoorzitting (waar de kerk wordt gesloten) gehouden. Op deze avonden was er ruimte voor de parochianen om hun verdriet, pijn, woede te uiten en vragen te stellen, nadat de kerngroep een toelichting had gegeven op de totstandkoming van de besluiten. De kerngroep, het bestuur en het pastoraal team waren blij dat in alle geloofsgemeenschappen hiervan ruimschoots gebruik werd gemaakt. Natuurlijk was er teleurstelling en boosheid, maar dat is ook begrijpelijk. Het geeft de betrokkenheid aan van veel parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor hun geloofsgemeenschap. Maar altijd gebeurde dit met respect naar elkaar toe. Toch merkten we ook, dat er ook begrip was voor het feit dat een aantal kerken gesloten moet worden en dat er iets moet veranderen omdat we zo niet door kunnen gaan. Maar als het je eigen kerk betreft dan doet dat pijn.

Ook in de geloofsgemeenschappen waar de kerk open blijft zal veel gaan veranderen. Maar het was mooi om te merken dat, zoals door één van de locatieraadleden in een geloofsgemeenschap waar de kerk wordt gesloten werd gezegd: "maar we zullen elkaar nog hard nodig hebben". En we zijn als bestuur en team heel erg blij dat we aan de toekomst van ál onze geloofsgemeenschappen mogen en kunnen blijven werken samen met die vele betrokken parochianen. En ja, we zullen elkaar nodig hebben voor, zoals het beleidsplan en het herstructureringsplan heten, 'GELOOF IN DE TOEKOMST'.

Het bestuur bedankt dan ook alle parochianen die ons op welke wijze dan ook hebben ondersteund en nog zullen ondersteunen om de herstructurering van onze parochie tot een succes te maken.

*Namens het bestuur van de parochie H. Gabriël
Margot Zwetsloot*

Van uw pastores...

Van uw pastores...

1. Vanaf 23 september 2017 zal Henk van Hamersveld zijn pastoraal jaar lopen in onze parochie. Hij stelt zich op de volgende pagina (pagina 15) aan u voor;
2. Alle pastores zijn betrokken in één of meerdere van de 17 werkgroepen in verband met de herstructurering binnen de parochie Gabriël;
3. Het weekendrooster vanaf 1 juli tot en met 31 december 2017 is vastgesteld en met de geloofskernen gecommuniceerd;
4. De gezinsmiddag heeft plaatsgevonden: er komt zeker een vervolg (u leest hier meer over op pagina 12 van deze De Gabriël);
5. Pastor Ben Aarsen heeft een nieuwe woning in Didam toegewezen gekregen;
6. Pastoor Peter Ambting zal vóór zijn verhuizing naar Amerika op zondag 30 juli om 11.00 uur in de geloofskern van Beek voorgaan in de H. Eucharistie;

7. Er bereiden zich op dit moment drie volwassenen voor om toe te treden tot de RK Kerk. Pastoraal werker Guus van der Ploeg trekt met hen op;
8. Het nieuwe doopprotocol voor de parochie wordt op dit moment besproken met vrijwilligers en allen die er mee doende zijn;
9. Op Tweede Pinksterdag heeft het nieuwe Gabriël Gregoriaans Koor, samen met hun nieuwe dirigent, de viering verzorgd in de geloofskern van Didam;
10. De informatieavonden voor de voorbereiding op de eerste communie en H. Vormsel hebben plaatsgevonden;
11. Het pastoraal team kijkt met tevredenheid terug op de Hemelvaartsviering en kijkt met genoegen uit naar het eerste lustrum van de Gabriëldag op 24 september in de geloofskern Didam;
12. Diaken Theo Reuling, pastoraal werker Guus van der Ploeg en pastoor Jurgen Jansen zullen in juni en juli genieten van hun vakantie.

*Wij wensen u allen een goede vakantieperiode toe,
Uw pastores*

Priesterstudent stelt zich voor

Beste parochianen,



Het komende jaar mag ik bij u in de parochie stage lopen vanuit het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van ons mooie bisdom, en de universiteit van Tilburg alwaar ik masterstudent theologie ben. Via deze weg wil ik mij kort aan u voorstellen.

Mijn naam is Henk van Hamersveld (35), geboren te Hoevelaken en opgegroeid in Hooglanderveen naast de boerde-

rij van mijn grootouders. Hooglanderveen was toen een dorpje onder de rook van Amersfoort en is inmiddels geheel opgenomen binnen de uitbreidingsdrift van de stad. Een prachtig dorp, waar iedereen elkaar kende en waar ik vooral als misdienaar en tot onlangs acoliet, en een paar jaar als koster en kerkbestuurslid betrokken was bij de plaatselijke gemeenschap. Verder heb ik hier bij de scouting gezeten en bij Showband Animato, waar ik trompet speelde. Als kind vermaakte ik mij prima op de boerderij en struinde ik met plezier op het land van opa of speelde ik met mijn neven en nichten in de hooiberg.

Zo kwam ik mijn basisschool en middelbare schooltijd door. Bij een beroepskeuze koos ik eerst voor de opleiding MBO Bouwkunde in Amersfoort. Hierna ben ik Bouwtechnische Bedrijfskunde gaan studeren aan de Hogeschool Utrecht. Gaandeweg deze studie voelde ik mij echter toch steeds meer getrokken tot de Kerk, maar ja als priester, dat vond ik toch wel een lastige keuze. Zo ben ik eerst theologie gaan studeren aan de universiteit van Tilburg in Utrecht, alwaar zij een faculteit hebben.

Tijdens deze studie kwam ik in aanraking met de priesterstudenten en groeide de roeping. Zo heb ik de stap gezet en me aangemeld als priesterstudent. Vele jaren van studie met diverse omwegen en gebeurtenissen volgden, maar nu sta ik bijna aan het einde van deze studie en aan het begin van mijn stage. Een stagejaar waar ik erg naar uitkijk en wat mij persoonlijk veel zal brengen. Ik besef echter ook dat het komende jaar voor u en de H. Gabriëlparochie veel verandering teweeg zal brengen, wat begrijpelijk veel emoties zal oproepen. Laten we in dit alles bovenal moed houden en op God vertrouwen. Zo kunnen we er samen een leerzaam jaar van maken, waarin ik het geleerde in de praktijk mag brengen, mijzelf verder kan ontplooien en mijn roeping tot het priesterschap verder hoop te verdiepen en te verstevigen. Ik wil u vragen voor mij te bidden en hopelijk leren we elkaar het komende jaar beter kennen!

Henk van Hamersveld

Goede formule Gezinsmiddag

Op zaterdagmiddag 20 mei vierden we de eerste Gabriël Gezinsmiddag. Gezien de reacties was het geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. De gezinsdag bracht de parochie in beweging. Niet alleen de aanwezige gezinnen hadden een mooie middag. Ook de parochianen die als 'vos' de bijbel tot leven brachten hebben genoten. En datzelfde geldt voor de verzorgers van het café en de maaltijd. Kortom, zoals een van de ouders zei: "Volgend jaar weer!"

Dit vonden de kinderen ervan:

"Wij vonden het een hele leuke middag, de vossen hadden we best wel snel gevonden, sommigen vonden we erg grappig (Noach met een digibird en een speelgoedboot, Zacheus in de boom en David en Goliath met een hele grote speer). Het schilderen vonden we ook heel gaaf, ik heb een mooi schilderij van een hart gemaakt en mijn broer is gek van voetbal en maakte het Barcelona logo. Daarna ging de pastoor zich omkleden voor ons in de kerk, gingen we dansen in de kerk en ook nog lekker eten met z'n allen. Het was heel erg gezellig!"

"De activiteiten van de middag waren afwisselend en sloten goed op elkaar aan. Dit was ook een opmerking die onze oudste dochter Hanna maakte. Ze vond het leuk dat de vossenjacht zorgde voor het thema van de schilderworkshop, en dat het verhaal in de viering weer aansloot bij een van de karakters uit de vossenjacht. Het programma in deze vorm kan wat ons betreft zo herhaald worden bij een volgende gezinsmiddag!"

"De viering was goed verzorgd, sloot aan bij de beleving van de kinderen (hadden de aandacht er goed bij) en jouw enthousiasme werkte aanstekelijk. Slim om de liedjes alvast even te oefenen bij de schilderworkshop. Voor degenen die al klaar waren was het een mooie vulling van het programma en degenen die nog schilderden kregen toch al wat mee van de liedjes. Het dansen is zelfs bij de Gelderlander terug te vinden in een video. Ook dat is leuk om te merken; dat er aandacht is voor nieuwe initiatieven. Het zou leuk zijn als de positieve berichtgeving voor aandacht zorgt en anderen over de streep trekt om een volgende keer ook te komen."

En enkele ouders schreven:

"Wij vonden het erg gezellig en leuk om met andere gezinnen contact te maken! Dit zag je vooral bij de kinderen gebeuren. Ze kenden elkaar niet, maar er werd al vrij snel samen tikkertje en verstoppertje gespeeld buiten."



Pastoraal werker Guus van der Ploeg

Mooie Eerste Communievieringen

Op 7 en 14 mei hebben 89 jongens en meisjes hun Eerste Heilige Communie gedaan. In de kerken van Zeddam, Beek, 's Heerenberg en Didam waren er sfeervolle, aandachtige en inspirerende vieringen. De Werkgroep Eerste Communie had in elke kerk de viering op passende wijze voorbereid en georganiseerd. De kinderen hebben zich van hun beste kant laten zien in het bidden en zingen, in het voorlezen, het aandragen van de gaven en in het helpen bij het collecteren. En na afloop was er volgens lokaal gebruik een gezellige, gepaste felicitatie aan de kinderen en hun ouders. Al met al een bekroning van een mooie voorbereidingstijd!

Aanmelden Eerste Communie en Vormsel 2017 – 2018



Inmiddels zijn er informatieavonden geweest voor de Eerste Communie en het Vormsel in 2018. Wilt u uw kind(eren) alsnog opgeven? Dat kan nog tot 3 juli. Stuur u dan een bericht naar: administratie@parochiegabriel.nl.

Wilt u bij uw aanmelding Vormsel of Eerste heilige Communie aangeven en de naam en geboortedatum van uw zoon(s) en/of uw dochter(s) opgeven, met daarbij uw adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres? Wilt u ook aangeven of uw kind gedoopt is en in welke kerk?

Geest-rijke Vormselviering



Op zondag 11 juni ontvingen 17 jongens en meisjes uit onze parochie het sacrament van het Vormsel. Als voorbereiding zijn ze een jaar met elkaar en met hun ouders onderweg geweest naar dit feestelijke moment.

De viering was in de kerk van OLV Altijdurende Bijstand in Nieuw Wehl. Vicaris Hans Pauw was de Vormheer. Op een pakkende manier wist hij de vormelingen, hun ouders en de andere meevierenden te boeien. Het 'gewone kerkkoor' verzorgde de zang. Onder leiding van Regina Witte zong het koor liederen die heel goed bij de viering pasten. Ronnie Gerritsen bespeelde het orgel.

Na afloop kregen de vormelingen een hangertje met de symbolen van Geloof, Hoop en Liefde. Al met al was het een feest waar de Geest naar hartenlust waaide. We wensen de jongens en meisjes van harte geluk en alle goeds!

Pastoraal werker Guus van der Ploeg

's-Heerenberg / Lengel / Stokkum / Zeddam

“non possumus non loqui”

“wij mogen niet meer zwijgen”

Op 2 juli herdenken we in de St. Pancratiuskerk in een speciale viering, dat 75 jaar geleden de twee priesters uit 's Heerenberg, **pastoor J.Y. Galama** (1885 - 1942) en **kapelaan M.A. van Rooyen** (1897 - 1942) in het concentratiekamp Dachau om het leven zijn gekomen. Zij hebben hun leven gegeven vanwege hun vrijmoedig getuigenis van hun geloof. Terecht mogen zij martelaren genoemd worden en komt hun dezelfde eer toe als aan pater Titus Brandsma, een familielid van pastoor Galama, die eveneens in juni 1942 in Dachau is omgekomen.

De tweede kapelaan, **kapelaan Reinier Hegge**, is de enige van de 29 bevrijde geestelijken, die levend terugkeerde uit het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Programma herdenkingsviering:

09:30uur Herdenkingsviering in de St. Pancratiuskerk

10:45uur Herinzegening herinneringskapel

11:00uur Stille tocht naar het monument de Goede Herder

Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van koffie/ thee, elkaar verder te ontmoeten in de pastorietuin.

Ter voorbereiding op de herdenkingsviering van 2 juli aanstaande, wordt de herdenkingskapel deels opnieuw ingericht. Dat geldt met name voor de vernieuwing van de presentatie van het documentatiemateriaal uit die periode. Gelijktijdig wordt de brochure van 2012 opnieuw uitgegeven. Deze bevat een samenvatting uit eerdere uitgaven:

- (1) 'Twee Dachau martelaren' geschreven in 1950 door Pastoor L. van der Heijden en Kapelaan A. de Mey
- (2) 'Martelaren van 's-Heerenberg' geschreven in 1986 door W. Ramaekers o.s.b.

Alsmede aanvullende documentatie en fotomateriaal uit het Parochie-archief.



Openluchtmis bij Mariakapel Vethuizen



Op 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) is weer de jaarlijkse viering bij het Mariakapelletje aan de Holthuiserstaat in Vethuizen, aanvang 19.00 uur. De geloofskernen Zeddam, Braamt en Azewijn verzorgen deze viering.

De belangstelling is altijd groot voor deze openluchtmis en gelukkig is het meestal mooi weer. Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, wordt de dienst verplaatst naar de St. Oswalduskerk in Zeddam.

De Mariakapel in Vethuizen is een gemeentelijk monument. De veldkapel werd in 1938 opgericht door de Jonge Boeren en Boerinnen van de kring 'Oude IJssel'. Het ontwerp is van Alphons Vermeulen uit Beek en Albert Meertens uit Nijmegen maakte de Madonna. Oorspronkelijk stond de kapel op grond van J.F. Sloot tegenover de boerderij van Sleedoorn. In verband met de ruilverkaveling is de kapel 1967 verplaatst naar de Holthuiserstaat.

Beek / Didam / Loil / Nieuw-Dijk

Schuttersviering / sacramentsprocessie Loil

Thema: In de voetsporen van

Zondag 30 juli aanstaande is het weer zover. De dorpen Loil, Didam en Nieuw-Dijk maken zich dan op voor het jaarlijkse schuttersfeest. In Loil wordt het schuttersfeest traditiegetrouw begonnen met een eucharistieviering in de kerk en aansluitend trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie uit. De kerk en de pastorietaun worden voor deze gelegenheid prachtig versierd. Deze viering geeft de verbondenheid aan tussen het schuttersgilde en de Loilse geloofsgemeenschap en het is mooi om te zien hoe in gezamenlijkheid deze schuttersviering en sacramentsprocessie worden voorbereid.

Bij goed weer wordt het Allerheiligste onder een baldakijn begeleid door leden van het schuttersgilde plechtig rondgedragen door de pastorietaun naar het rustaltaar op het kerkhof, daarna langs de Mariakapel weer terug naar de kerk. De processie herinnert ons er aan dat wij niet alleen door het leven gaan. Als gelovigen trekken we samen op, hebben zorg voor elkaar, voor de natuur, niet alleen dichtbij maar ook in de wereld om ons heen. Wat er ook gebeurt wij blijven geloven in vrede en gerechtigheid voor iedereen. Zo proberen wij het voorbeeld van Jezus te volgen, in zijn voetsporen te treden!

De voorganger is Em. Deken Henk van Merm. Verdere medewerking aan de viering en de processie verlenen: Schuttersgilde Loil Vooruit, Muziekvereniging Amicitia, Drumfanfare Loil-Vooruit, het gemengd koor, broedermeesters en bruidjes.

Na afloop zal er op het kerkplein een vendel hulde zijn en daarna is er in de tent voor iedereen koffie en een drankje.

Loopt U ook met ons mee? De viering begint om 9.00 uur. Iedereen is van harte welkom!!



Familieberichten tot 26 mei 2017

Overleden

Beek

Eefje Kaal- Peters 65 jr., Eltenseweg 10
Lies Boers- Jansen 100 jr., Zorgcentrum Gertrudus
Mientje Gerrits- Bosch 90 jr., Lorentzhuis

Didam

Marie Wenting- Wanders 89 jr., Tesma 36
Tonny Polman- Baakman 81 jr., Odahof 28
Fien Rasing- Bolder 85 jr., Onder de Toren 22
Truus Burgers- van Grol 96 jr., Tesma 32
Dinie Bongers- Klaasen 80 jr., Odahof 25
Gerda van Raai- Bosch 81 jr., Wilhelminastraat 64

Loil

Joep Mengels 78 jr., Noordeinde 16

Nieuw- Dijk

Wim Zegers 76 jr., Goudsbloemstraat 6
Henk Terhaerd 57 jr., Pontilaan 10
Marie Lanthers- Reuling 78 jr., Tinneveldstraat 9

Braamt / Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

In de volgende uitgave van De Gabriël vindt u hier berichten vanuit de geloofskernen Braamt / Kilder / Nieuw Wehl / Wehl.

MOV

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen

MIVA-Collecte 2017

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te helpen. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Brommers voor Burkina Faso

Op **26 en 27 augustus aanstaande** vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang. Meer informatie vindt u op www.miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

MOV Parochie H. Gabriël



Column

Een generatiekloof?

Het is een bewogen tijd voor de parochie van de H. Gabriël. Nu de extra editie van ons parochieblad met de toekomstvisie van Parochiebestuur en Pastoraal Team is verspreid en de hoorzittingen en informatiebijeenkomsten zijn afgerond, wordt duidelijk dat de voorgenomen besluiten er bij de parochianen nogal inhakken. Natuurlijk gaat de sluiting van zes kerken in de betrokken gemeenschappen met veel emotie gepaard en dat is ook heel begrijpelijk. Jarenlang hebben veel parochianen, vaak uit dezelfde families en vaak over verschillende generaties, zich ingezet voor hun kerkgebouw en hun parochiegemeenschap en dan is sluiting van hun kerk wel heel ingrijpend.

Wat me in deze tijd ook opvalt is dat veel mensen zich afvragen hoe het toch zover heeft kunnen komen. Alhoewel je kon aanvoelen dat het eens zou gaan gebeuren, is mij de laatste tijd vaak gevraagd: "Gaan jouw kinderen nog naar de kerk?" Het antwoord is nee, waarna de reactie: "Bij ons ook niet." Het geeft wel aan hoe vooral de ouderen er mee bezig zijn want tot voor kort hoorde je deze vraag niet. Kennelijk zijn we er niet of nauwelijks in geslaagd om de belangstelling voor de kerk een generatie verder te brengen. Toch geloof ik niet dat je bij deze ontwikkeling kunt spreken van een generatiekloof. Het is immers niet zo dat jongeren zich massaal hebben verzet tegen geloof of kerk, eerder zijn ze er naast gaan leven.

Als we dan aan dit verschijnsel een oorzaak of een naam willen geven, zou ik eerder denken aan 'de geest van de tijd'. Want zijn we niet allemaal opgegroeid met de tekst zoals verwoord bij Matteüs 22 over het grootste gebod "Gij zult de Heer uw God dienen met geheel uw hart, ziel en geheel uw verstand en het tweede is daaraan gelijk: u zult uw naaste liefhebben als uzelf". Maar we merken ook dat er een hedendaags gebod is bijgekomen dat het duidelijkst naar voren komt als u de pensioenleeftijd hebt bereikt hetgeen bij de hedendaagse vergrijzing bij velen van u het geval zal zijn. Dit nieuwe gebod luidt: "Gij zult genieten". Een leven van veel reizen, veel vakantie en veel vrijheid werpt zijn schaduw vooruit. Want waarom wachten, terwijl het grote genieten ook al op jongere leeftijd kan beginnen?

Gelukkig zijn er ook andere geluiden. Veel psychologen komen met resultaten van studies die uitwijzen dat de meeste mensen gelukkiger worden door iets voor een ander te betekenen. Laten we hopen dat er weer eens een nieuwe tijdgeest over ons komt waardoor kerk en wereld weer een nieuw menselijk gezicht krijgen.

Tenslotte wil ik u allen, gezien de tijd van het jaar, een mooie vakantie toewensen!

Groeten,

Schema door de weekse vieringen

Dinsdag:

Loil om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand

Wehl om 16.00 uur
op elke dinsdag in Oldershove

Beek om 09.00 uur
op elke dinsdag

Woensdag:

Zeddam om 10.45 uur
op de 1e woensdag van de maand,
in Sydehem

Nieuw Dijk om 09.00 uur
op de 2e en 4e woensdag van de maand

's-Heerenberg om 19.00 uur
op elke woensdag

Donderdag:

Didam om 09.00 uur
op elke donderdag

Didam om 15.30 uur
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden

Vrijdag:

Wehl om 09.30 uur
elke vrijdag

Bereikbaarheid

Werkadres Parochie Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 **e-mail:** secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl **IBAN:** NL96 RABO 0154 6624 02

Pastoresteam

Pastoor Jurgens Jansen
Tel.: 0314-650028 **e-mail:** j.jansen@parochiegabriel.nl

Pastor Ben Aarsen
Tel.: 0316-253015 **e-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

Pastoraal werker Guus van der Ploeg
Tel.: 06 - 136 97 367

e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl

Diaken Theo Reuling ofs

Tel.: 0316-225687 **e-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgens Jansen - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Gerrie Gies - Secretaris
Reinold Koelink - Penningmeester
Henk Otten - Gebouwenbeheer
Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken
Augustine van Ree - Communicatie

PASTORALE NOOD: tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofsgemeenschap, kunt u dit melden bij het secretariaat.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de betreffende geloofsgemeenschap.

Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 **Secretariaat:** Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 **E-mail:** emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 **E-mail:** oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur

St. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 **E-mail:** sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl
Tel.: 0314-681296 **E-mail:** olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, vrijdag 09.30-11.30 uur

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 **E-mail:** martinuswehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parchie-wehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 19.00-20.00 uur en vrijdag 09.30-10.30 uur

St. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 **E-mail:** suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.: 0314- 651306 **E-mail:** olvbraamt@parochiegabriel.nl.

St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
Tel.: 0316-531264 **E-mail:** martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550 **E-mail:** mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk
Tel.: 0316-221250 **E-mail:** antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur
Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur
Gebedsintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272 **E-mail:** olvloil@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: zondags na de viering
Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofsgemeenschappen? Kijk dan op www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel/!

Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers en Augustine van Ree. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl