

De Gabriël



Kerstmis

licht in de duisternis

Saamhorigheid
en blijе kindergezichten

Bisdombedevaart Lourdes 2018:
gaat u mee?



Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.



Agenda parochie H. Gabriël

- **Gabriëlmoment**
Driekoningenviering Wehl
Zondag 7 januari 2018, 10.00 uur
- **Bisdomreis Lourdes**
28 april tot en met 5 mei 2018
Zowel per vliegtuig als per bus
- **Gabriëlbedevaart Kevelaar**
voor mensen met een beperking
Woensdag 23 mei 2018
- **Bedevaart Banneux**
25 mei tot en met 29 mei 2018
- **Gabriëlmoment**
Hemelvaartsviering 's-Heerenberg
Binnentuin Kasteel Huis Bergh
Donderdag 10 mei 2018, 10.00 uur
- **Gabriëlbedevaart Kevelaar**
Woensdag 1 augustus 2018
De fietsers en wandelaars vertrekken op dinsdag 31 juli
- **Bedevaart Banneux**
31 augustus tot en met
4 september 2018
- **Jaarlijkse bedevaart Lourdes**
28 september tot en met 1 oktober 2018
Per vliegtuig
- **Bedevaart Banneux**
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 21 maart 2018. De datum voor het aanleveren van artikelen staat op vrijdag 16 februari 2018.

- **Vormgeving en druk**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam

Voorwoord

Het was rond Kerstmis altijd vaste prik: Kindje zoeken. U leest het goed. Op een zondag (of eerste Kerstdag, dat herinner ik me niet meer) in de namiddag met veel kinderen naar de kerk om daar letterlijk het kindje Jezus te gaan zoeken. Het begon standaard met een blokfluitconcert waarna Jozef en Maria, gezeten op een echte ezel, de kerk binnen kwamen op zoek naar een plek om te overnachten. Jawel, een ezel in de kerk. Helemaal hilarisch werd het als het dier op dat moment besloot om wat achter te laten... Samen met Maria en Jozef gingen we dan op weg en trokken we het naast de kerk gelegen Bijbels Openluchtmuseum in. We zagen een ster, we hoorden de herders zingen en uiteindelijk, uiteindelijk vonden we het kindje Jezus in de kribbe. Terug op het kerkplein brandde er een groot kampvuur en werd er warme chocolademelk uitgedeeld. Als ik er aan terug denk merk ik dat ik weer een glimlach op mijn gezicht krijg; wat was het mooi om als kind op zoek te gaan en later toen ik wat ouder was, als herder mee te spelen. De gedachten komen bij me op als ik denk aan het Kindje wiegen dat hier in een aantal van onze kerken met Kerstmis is. Ik hoop van harte dat de kinderen die daarheen gaan daar net zulke warme gedachten aan mogen hebben als ik heb aan het Kindje zoeken.

Maar voordat we het kindje kunnen zien hebben we eerst een tijd van bezinning, de Advent. Een periode die ons voorbereid op de verwachting, de overgang. De komst van Jezus, de verlosser. Een overgang, we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Ander werk, een andere woonomgeving, een andere leefsituatie. Ook de parochie H. Gabriël zit in een overgang. En bij elke overgang neem je afscheid van het oude, blijven sommige dingen bestaan, terwijl andere verdwijnen en niet meer terug komen. Maar altijd geldt dat je na een overgang begint aan iets nieuws. Een nieuw liturgisch jaar, een parochie Gabriël 2.0. En iets nieuws is spannend en onbekend. Maar onze eigen houding is van invloed op het succes van het nieuwe. Blijven we star en stijf en houden we vast aan het oude, of staan we open en zijn we meebuigend en ontvangen we het nieuwe net zoals we elk jaar weer het kindje Jezus ontvangen in ons midden?

Ik wens u een goede Adventtijd toe en gezegende Kerstdagen!

Augustine van Ree

De Gabriël nodigt u uit! Driekoningenviering in Wehl

Op zondag 7 januari 2018 om 10.00 uur vieren we in de St. Martinuskerk in Wehl de gezamenlijke Driekoningenviering. Eén van de zogenaamde Gabriëlmomenten die we door het jaar kennen. De parochie H. Gabriël nodigt alle parochianen uit om deze viering bij te wonen. Evenals vorig jaar nodigen we ook vertegenwoordigers van diverse instanties en verenigingen, die actief zijn binnen de 11 geloofsgemeenschappen, uit. Samen willen we vieren en het nieuwe jaar inluiden. We hopen dat bij deze Driekoningenviering alle geloofsgemeenschappen weer ruim vertegenwoordigd zijn en we gezamenlijk het nieuwe jaar 2018 op een mooie en inspirerende wijze kunnen starten.

De eucharistieviering wordt voorgedaan door het gehele pastorale team en er is een kinderwoorddienst die ook in het teken van Driekoningen staat. Pastor Guus zal deze kinderwoorddienst verzorgen en hij nodigt, naast de Eerste Communicanten van komend jaar, alle kinderen uit de parochie uit om samen met hem Driekoningen te komen vieren. De zang zal tijdens deze viering worden verzorgd door het zogenaamde Gabriëlkoor met medewerking van een aantal dirigenten van koren uit de parochie. Na de viering wordt u uitgenodigd in zaal Reuring (aan het Kerkplein in Wehl) om in een passende sfeer elkaar te ontmoeten en onder het genot van een kop koffie en een drankje elkaar nieuwjaar te wensen. We besluiten dit gezellig samen zijn rond 13.00 uur.

*Werkgroep Hemelvaart- en Driekoningenviering
Jan Loskamp, Mimi Hendriksen, Josephine ter Voert, pastoor Jurgen Jansen en
Augustine van Ree*

Kerstmis: licht in de duisternis



Er zijn enorm veel kerstverhalen. Meestal gaan ze over arme mensen, die in de kilte van de Kerstnacht toch nog wat warmte ontvangen. Eén van die verhalen heeft altijd een diepe indruk op mij gemaakt. Het ging over gevangenen in een concentratiekamp. Ze leefden in diepe duisternis. Ze hunkerden naar vrijheid, naar respect en liefde. Eén van de gevangenen koesterde een kostbaar bezit: een stompje kaars. Hij was al vaker in de verleiding gekomen om het op te eten. Hij had het echter uiteindelijk bewaard om het in zijn laatste Kerstnacht te ontsteken, te midden van zijn medegevangenen. Het was een klein teken van licht in de duisternis van hun leven; een teken van protest tegen alle gevoel van wanhoop.

Het kind van Bethlehem wordt geboren in de diepe duisternis van toen en nu. Toen was er geen plaats voor Hem bij de mensen. En de eerste kraamvisite bestond uit een paar herders, in die tijd het uitschot van de maatschappij. In het verhaal hebben de ouders nog een naam: Maria en Jozef. De naam van het kind wordt niet genoemd. De engel zegt echter wel aan, dat dit kind een redder is, een nieuwe David. Midden in de duisternis van overheersing, van zinloosheid, is dit kind een verwijzing naar de toekomst. In Hem wil God een nieuw begin maken met zijn mensen.

We kennen denk ik, allemaal wel de duisternis in ons leven. De een is teleurgesteld in de mensen, in de trouw van een partner. Een ander voelt zich in het donker, omdat een kind onbereikbaar blijkt. Er is de duisternis van eenzaamheid, van onbeantwoorde liefde. Mensen kunnen zich diep teleurgesteld weten door het sluiten van hun kerk in onze parochie. En toch: als we samen Kerstmis vieren, dan zeggen we daarmee, dat we ten diepste geloven in een leven van delen, van liefde en van vergeven. Het is een oproep om te worden als het Kind van Bethlehem. Van ons worden geen heldendaden verwacht. Alleen misschien maar dat we mensen van vrede zijn; zoiets als een klein stompje kaars in een brandende nacht; een teken van protest tegen onrecht en onvrede.

'Het volk dat rondwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.' (Jesaja 9,1)

Zalig Kerstfeest!

Pastoor Jurgen Jansen

2018, de schone lei en het lege blad..

Straks is 2017 weer geschiedenis geworden en hebben we een heel jaar voor de boeg. Hoe je het ook bekijkt, wij allemaal zullen zaken en personen, gebeurtenissen en ervaringen meenemen de grens over naar het nieuw jaar. Dus echt leeg is de bladzijde van 2018 niet en echt schoon of blanco de lei niet.

Op veel manieren worden we in deze tijd uitgedaagd na te denken en te spreken over wat ons dit jaar is overkomen. Voor ons geloofsleven zal dat echt niet anders zijn. Immers de herstructurering van onze parochie heeft voor ons persoonlijk het nodige losgemaakt. Niet alleen aan angst en verdriet, er is ook heel veel gebeurd waar we oprecht dankbaar voor mogen zijn. Er is meer dan ooit gesproken over wat geloven en kerk zijn voor ons persoonlijk en voor ons dorp of stad betekenen. En er zijn veel mensen in beweging gekomen om mee te denken over de toekomst. Met nieuwe energie zullen we werk maken van geloven in onze regio. Nieuwe initiatieven mogen en moeten van de grond komen. Alle reden om aan het eind van het jaar dank te zeggen en vurig te bidden om de Heilige Geest om gaande te blijven in 2018. Ja, een spannend jaar. Maar met elkaar en bovenal met Gods zegen zal het ons lukken om ook nu gaande te blijven.

De dames die samen met mij de Mariavieringen in mei en oktober samenstellen, hebben met bovenstaande in gedachten de oudejaarsviering van 2017 samengesteld. Met hen hoop ik dat veel parochianen mee komen vieren om zo ook samen de overstap naar het nieuwe jaar te maken. Welkom. Zie voor het tijdstip van de oudejaarsvieringen het rooster verderop in deze De Gabriël.

Pastor Ben Aarsen

Met de rubriek 'Liturgische spiritualiteit' maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal voorwerpen, beelden of objecten die we er aantreffen. We staan stil bij de weken voorafgaand aan Kerst waarin christenen zich voorbereiden op dit feest van het Licht:

Adventstijd

Er komt iets aan, dat betekent het woord 'advent'. Vier zondagen voor Kerstmis begint de Advent, de voorbereidingstijd voor Kerstmis. We hebben een kleine vier weken om er naar toe te leven. We zijn niet de eersten die zich afvragen of het leven zo donker, zo zonder hoop blijft. In vroeger eeuwen, toen er geen elektrisch licht was en nog eerder, toen onze voorouders in onzekerheid verkeerden of de dagen weer zouden gaan lengen, had deze donkere tijd een eigen karakter. Men bereidde zich voor op het joelfeest, een feest van de Germanen waarin de nacht werd bezworen en gebeden werd dat het licht weer zou terugkeren in intensiteit en in duur. Deze angst voor het duister, dit verlangen naar het verlossende licht hoort blijkbaar ook bij onze natuur. Het is dus zo gek nog niet we juist in de maanden november en december advent en kerst vieren.

Joodse verbondenheid

In het joodse volk leefde al eeuwen, maar zeker ook in de tijd van Jezus, de verwachting dat er iemand komen zou, een laatste profeet, een mensenzoon, een Messias, een zoon van David. Iemand die de verwachtingen van het volk zou vervullen, aan kwaad en onrecht een eind zou maken en bevrijding en vrede zou brengen. Het hoopvolle messiaanse verlangen naar Gods toekomst is tot op de dag van vandaag een kenmerk van het joodse geloof. Juist in de Advent staan we als christenen ook dicht bij de joden omdat we de geest van verwachting en hoop en voorbereiding met elkaar delen.

Drie figuren

De Advent is aan de ene kant een tijd van vreugde omdat we weten dat Jezus gekomen is en zal komen; anderzijds is het een tijd van boete en inkeer. Vroeger werd er in deze tijd ook wel gevast en de paarse liturgische kleur en de afwezigheid van het 'Gloria' duidt al op een boetetijd. Drie figuren spelen een belangrijke rol in de adventstijd: Jesaja, die de komst van het Kind heeft voorspeld en ook het vrederijk van de Messias aankondigt; Johannes de Doper die ons oproept om tot inkeer te komen en persoonlijk en gezamenlijk de weg voor te bereiden voor de komst van de Heer; en Maria die zijn komst het meest intiem en intens voorbereid heeft als aanstaande moeder. De komst van Jezus krijgt ook drie verschillende aspecten. Zijn komst in de geboorte van het Kind in Bethlehem; zijn steeds nieuwe komst in woord en sacrament in ons midden en zijn wederkomst aan het eind der tijden als Rechter. Die laatste komst wordt met name aan het begin van de adventstijd in de lezingen en gezangen weerspiegeld; deze sluit ook aan bij het feest van Christus Koning dat onmiddellijk voorafgaat aan de adventstijd.

Herkomst van de Advent

De adventsviering is in de 4e eeuw in het Oosten ontstaan en is rond 450 ook in het Westen bekend. Centraal stonden toen de historische gebeurtenissen vóór Christus' geboorte zoals Lucas die beschrijft: de boodschap aan Zacharias, aan Maria, het bezoek van Elisabeth en de geboorte van Johannes de Doper. Ten diepste was de adventstijd toen een bezinning van de menswording van het Woord. Later werd het steeds meer een voorbereiding op het feest van de menswording: Kerstmis. De echte invoering van de Advent in het Westen vond plaats rond 600 door Paus Gregorius de Grote.

Adventskrans

In de Advent wordt het verwachten en het verlangen door allerlei gebruiken tot uitdrukking gebracht. Oude adventsliederen, waaronder het Rorate, een gezang van boete en uitzien naar verlossing dat helemaal op teksten uit de profeet Jesaja gebaseerd is, en natuurlijk de adventskrans, overgenomen van de Germaanse joelfeesten. Deze krans is gevlochten met dennen- of sparrenegroen en bevat vier kaarsen. Elke zondag wordt er één kaars meer aangestoken. Hoe meer kaarsen er branden, hoe meer licht er is. Dit staat symbool voor hoe dichtbij Jezus, het Licht (Kerst) is. De adventskrans is rond en symboliseert de aarde. De vier kaarsen staan, naast de vier weken van voorbereiding, ook voor de vier windstreken Noord, Zuid, Oost en West. De krans wordt zowel in de kerk als thuis gebruikt.

Laatste voorbereidingen

De laatste acht dagen van de adventstijd, vanaf 17 december, hebben een heel eigen karakter, gekenmerkt door een dringend smeken om de komst van de Messias en tegelijk een besef van zijn nabijheid. De liturgie laat in die week in de antifoon bij het Magnificat in de vesperviering (en ook bij het evangelievers in de mis) steeds een dringende smeekbede tot Christus horen om nu toch te komen. Hij wordt daarbij steeds met een andere Bijbelse titel aangeropen: Wijsheid (Sapientia); Heerser (Adonai); Wortel van Jesse (Radix); Sleutel van David (Clavis); Dageraad (Oriens); Koning (Rex) en Emmanuel. Van achteren naar voren vormen de eerste letters van deze latijnse titels de uitdrukking ERO CRAS, hetgeen betekent: Ik zal er spoedig zijn. Deze zogenaamde O-antifonen zijn gebaseerd op oudtestamentische teksten en dateren waarschijnlijk uit de Karolingische tijd.



De droom realiseren

Om de droom, iets nieuws, te realiseren, moet je afscheid nemen van een aantal zaken. Het lijkt daarom alsof ergens volgend jaar heel veel stopt: locatieraden, pastoraatsgroepen, geloofsgemeenschappen en clusters. Maar daarna zijn er nog steeds activiteiten op het gebied van pastoraat, catechese, liturgie en diaconie. En die activiteiten zullen soms dezelfde mensen en taken vragen wat het nu ook doet. Soms zal de taak er anders uit gaan zien. Het totaalplaatje daarvan is nu nog niet helder. De werkgroepen zijn druk doende om advies over de invulling daarvan te geven. Maar het licht hierover zal steeds helderder gaan branden.

Kerngroep Herstructurering



Laatste weekendvieringen

Waar	Wanneer	Hoe laat
Stokkum - St. Suitbertus	Zaterdag 10 maart	19.00u
Nieuw Wehl - OLV van Altijddurende Bijstand	Zaterdag 17 maart	19.00u
Loil - OLV Onbevlekt Ontvangen	Zondag 18 maart	09.30u
Nieuw-Dijk - H. Antonius van Padua	Zaterdag 24 maart	18.00u
Kilder - St. Johannes de Doper	Zondag 25 maart	09.30u
Braamt - OLV van Altijddurende Bijstand	Mei 2018; datum nog niet bekend	

Inzameling levensmiddelen voor voedselbanken



De voedselbanken blijven nog steeds noodzakelijk. Helaas. Hoewel door het aantrekken van de economie het aantal cliënten het afgelopen jaar iets is afgenomen, zijn er nog steeds meer dan 200 adressen in de gemeenten Doetinchem en Montferland die gebruik maken van de voedselbank. Meer dan 500 mensen, jong en oud. Hiervoor is het nodige voedsel nodig om wekelijks een goed pakket samen te stellen. Uw hulp blijft daarbij nodig. In de aanloop naar Kerstmis 2017 willen we graag weer een beroep op u doen om levensmiddelen beschikbaar te stellen voor dit zeer goede doel.

Wanneer u wilt meedoen kunt u levensmiddelen (liefst lang houdbaar) inleveren in:

- het parochiecentrum van Nieuw Wehl (Nieuw Wehlseweg 18) op vrijdagmorgen 15 december van 9.30 - 11.30 uur en op maandagmiddag 18 december van 14.00 – 16.00 uur;
- het parochiecentrum van Wehl (Kerkplein 4) op vrijdagmorgen 15 december van 9.30 - 11.00 uur of op maandagavond 18 december van 19.00 - 20.00 uur;
- Alle kerkportalen, van zowel de katholieke als de protestantse kerken, in de burgerlijke gemeente Montferland (uitgezonderd Azewijn) op vrijdag 22 december van 17.00 tot 18.00 uur.

De pakketten gaan naar de voedselbanken in Doetinchem en Montferland, waar ze verder verwerkt zullen worden.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om levensmiddelen te brengen naar één van de kerken, maar wel iets voor de voedselbank wilt geven, dan kunt u eventueel een bedrag overmaken. Dit is ook zeer welkom want ook het runnen van een voedselbank brengt kosten met zich mee ook al werk je met gratis voedsel en inzet van vrijwilligers. Het rekeningnummer van de Voedselbank Doetinchem is NL54 RABO 0110 4360 08 en van Voedselbank Montferland NL20 RABO 0155 0036 58.

De mensen, die voor voedselhelp in aanmerking komen, zijn u bij voorbaat zeer dankbaar!

Bisdombedevaart Lourdes 2018: gaat u mee?

Informatieavond op 10 januari



Van 28 april t/m 5 mei 2018 organiseert het Aartsbisdom Utrecht in samenwerking met de VNB opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes, voor jong en oud. Dit is alweer voor de vierde keer. Bij de vorige drie bedevaarten waren steeds meer dan duizend deelnemers uit het bisdom naar Lourdes gereisd. Ook vanuit onze parochie hopen we weer deel te nemen met een groep parochianen. We gaan per TGV, waar we met de bus naar toe gebracht worden. Heeft u extra zorg nodig, dan biedt de VNB-Lance een oplossing. De VNB-Lance is een bus die, naast gezonde pelgrims, plaats biedt aan pelgrims die extra zorg nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik maken of om pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Medische en verpleegkundige begeleiding zijn aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes. U kunt dus zorgeloos op reis gaan. De VNB-Lance vertrekt wel een dag eerder, namelijk op 27 april. 'Ontmoeting' is een belangrijk aspect van de bedevaarten die het Aartsbisdom Utrecht organiseert. Ook in 2018 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met haar zoon Jezus. In 2018 is het algemene thema in Lourdes: "Doe alles wat Hij u zeggen zal" (Johannes 2). Ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens een bedevaart goed kennen. Door samen op pad te gaan, ontstaan nieuwe verbanden tussen mensen. Volgens het reisprogramma bezoekt u dagelijks het Heilig-

dom en kunt u deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de Sacraments- en de Lichtprocessie. Pastores die de bedevaart begeleiden, gaan voor in eigen Nederlandstalige eucharistievieringen. Naast een welkomst- en zendingsviering is er tijdens de bedevaarten een boeteviering, een viering met de handoplegging en uiteraard een viering aan de Grot van de Verschijningen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart wordt u, onder leiding van uw hotelleider, de mogelijkheid geboden om verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes te bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën te maken.



Vanuit het pastoraal team nemen pastoor Jurgen Jansen, diaken Theo Reuling ofs en priesterstudent Henk van Hamersveld deel aan deze bedevaart. Voor informatie kunt u bij hen terecht. Voor geïnteresseerden wordt een informatieavond gehouden op woensdag 10 januari 2018 om 19.00 uur in het parochiecentrum in Didam. De reis kost voor een pelgrim € 899,- op basis van een tweepersoonskamer. Jongeren en kinderen kunnen voor € 399,50 mee. Daarvoor werken we samen met de jongerengroep Impulz uit de buurtparochie Maria Letitia. De jongeren hebben in Lourdes deels een eigen programma. Ook biedt de reis naar Lourdes de gelegenheid om zich diaconaal in te zetten voor medepelgrims die minder goed ter been zijn of anderszins een beperking hebben. Op vrijwillige basis is inzet mogelijk voor kleine klusjes, zoals bijvoorbeeld koffie rondbrengen in de trein of na een viering, koffers tillen, rolstoel duwen of er gewoon maar even te zijn voor de ander.

Jaarlijkse bedevaart Lourdes 2018

Wij informeren u nu al vast dat wij, parochie H. Gabriël, volgend jaar ook van 26 september tot 1 oktober 2018, op bedevaart naar Lourdes gaan, met het vliegtuig. We verblijven dan in een hotel. Iedereen kan met deze reis mee. Als je mee wilt en niet goed ter been bent kun je in Lourdes gebruik maken van een rolstoel. Je mag zelf iemand meenemen die de rolstoel duwt. Heb je geen eigen begeleider dan zorgen wij voor een begeleider/ster. Uiteraard hoeft je niet perse uit onze parochie te komen om mee te gaan. Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel of mail mij dan.

Riet Visser, coördinator Lourdesreizen VNB
06 - 537 69 840, rietvisser@chello.nl
Pastor Ben Aarsen 0316 - 253 015

Samen naar Banneux



Banneux is een klein plaatsje in de Belgische Ardennen waar in de dertiger jaren van de vorige eeuw Maria is verschenen aan de toen elfjarige Mariette Beco. Vanuit Bisdom Utrecht organiseren wij elk jaar bedevaarten naar Banneux. Zo organiseren wij in het voorjaar en in het najaar een vijfdaagse bedevaart. Dit is met inbegrip van de heen en terugreis. Bij deze reizen gaan gasten en vrijwilligers mee vanuit het gehele bisdom Utrecht. Ook is er tijdens deze reis een arts en verplegend personeel mee, zodat u door deskundige mensen geholpen kunt worden.

Ook een tweedaagse bedevaart wordt door onze regio (regio Gelderland Oost) georganiseerd. We vertrekken dan op zaterdagochtend vanaf de Mariakerk in Didam en komen

hier zondagavond ook weer terug. De tweedaagse bedevaart staat meestal onder pastorale leiding van Pastoor Jurgen Jansen. Bij deze reis is geen arts of verplegend personeel mee, dus u moet uzelf kunnen verzorgen.

Wilt u informatie over een van de door ons georganiseerde bedevaarten neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kunt u doen bij:

Thea van Houten

Tel. 0316 - 225 973 of 06 - 124 57 485 of
e-mail thea.vanhouten@outlook.com

Audrey van der Heijden

Tel. 0316 - 533 730 of 06 - 573 37 355 of
e-mail fheijden1968@kpnmail.nl

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en veel gezondheid voor 2018, en ik hoop u volgend jaar welkom te mogen heten op één van onze bedevaarten.

Thea van Houten voorzitter van Caritas Banneux N.D. regio Gelderland Oost

Adventsactie voor Rwanda

ADVENTSACTIE

MOV

Straatkinderen terug naar huis



Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de straatkinderen. Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Advent aandacht voor vijf projecten in het buitenland, die alle moeders en kinderen centraal stellen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. In onze parochie collecteren we tijdens vieringen voor de straatkinderen in Rwanda. Hebt u de collecte gemist, dan kun u uw bijdrage storten op: nr. NL89 INGB 0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Vastenactie 2018

VASTENACTIE



Deze keer gaat onze aandacht naar het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania. Het is een straatarm gebied, een van de armste provincies van Zambia. Hier, in en om het stadje Mbala, is het campagneproject voor Vastenactie 2018: het HID-programma van de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. We vragen weer om, zoals elk jaar, de Vastenactie met nieuw élan tot een echte actie te maken en hopen zo met inspiratie het koninkrijk van God vorm te geven.

Vastenwandeling 2018

De Vastenwandeling 2018 zal worden gehouden op zaterdag 17 februari 2018 in Zeddam. Om 13.30 uur start de wandeling bij de Oswalduskerk en gaan we door de Montferlandse bossen. Om 14.45 uur zijn we weer terug voor een kop koffie/thee. Om 15.30 uur sluiten we af met een vesperviering. Wij hopen dat het aantal deelnemers net zo groot, zo niet groter, is dan vorig jaar.



MOV Parochie H. Gabriël



	STOKKUM St. Suitbertus	's-HEERENBERG Emmaus - Pancratius	ZEDDAM St. Oswaldus	NIEUW-DIJK H. Antonius van Padua	LOIL OLV Onbevlekt Ontvangen
zaterdag 9 december	19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen				
zondag 10 december		9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen			
vrijdag 15 december					
zaterdag 16 december	19:00 uur Communieviering Th. Reuling			19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	
zondag 17 december		9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen	11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen 17:00 uur Kinderviering i.s.m. protestantse kerk 😊		9:30 uur Communieviering Th. Reuling
zondag 24 december	19:00 uur Gezinsviering Vrijwilligers 😊 21:30 uur Communieviering Th. Reuling	17:00 uur Kinderviering G. van der Ploeg 😊 19:00 uur Communieviering L. Feijen	17:00 uur Gebedsviering J. Jansen 23:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	17:00 uur Kinderviering Vrijwilligers 😊 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	19:00 uur Gezinsviering Communieviering G. van der Ploeg 😊
maandag 25 december Eerste Kerstdag	11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen	11:00 uur Communieviering Th. Reuling	9:30 uur Communieviering Th. Reuling	9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen
dinsdag 26 december Tweede Kerstdag					
zondag 31 december	19:00 uur Gebedsviering Vrijwilligers		19:00 uur Gebedsviering J. Jansen	19:00 uur Gebedsviering B. Aarsen	19:00 uur Gebedsviering L. Feijen
maandag 1 januari Nieuwjaarsdag					
zondag 7 januari	10:00 uur Wehl, Driekoning				
zaterdag 13 januari	19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen				
zondag 14 januari		9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen	11:00 uur Communieviering L. Feijen		9:30 uur Communieviering L. Feijen
zaterdag 20 januari	19:00 uur Communieviering Th. Reuling			18:00 uur Eucharistieviering Schuttersviering J. Jansen	
zondag 21 januari		9:30 uur Euch. viering J. Jansen en Th. Reuling			

BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT OLV van Altijddurende Bijstand	KILDER St. Johannes de Doper	NIEUW WEHL OLV van Altijddurende Bijstand	WEHL St. Martinus
			19:00 uur Eucharistieviering Adventsactie MOV B. Aarsen		
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen 😊	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Communieviering G. van der Ploeg
					14:30 uur Eucharistieviering Adventsactie KBO J. Jansen
				19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen	
11:00 uur Communieviering Th. Reuling	9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen 😊	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen
19:00 uur Gezinsviering Jeugdkoor Vrijwilligers 😊	17:00 uur Kinderviering Th. Reuling 😊 19:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen	18:00 uur Eucharistieviering R. de Vreeze en G. Hendriksen 21:00 uur Eucharistieviering R. de Vreeze en L. Feijen	17:00 uur Kinderviering Vrijwilligers 😊 19:00 uur Communieviering Th. Reuling	17:00 uur Kinderviering Vrijwilligers 😊 19:00 uur Eucharistieviering H. van Merm	17:00 uur Kinderviering Vrijwilligers 😊 21:00 uur Communieviering G. van der Ploeg
21:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	21:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen				
11:00 uur Communieviering G. van der Ploeg	11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en G. Hendriksen 😊	10:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze	9:30 uur Communieviering G. van der Ploeg	9:30 uur Communieviering L. Feijen	9:30 uur Eucharistieviering H. van Merm
10:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling m.m.v. Harmonie	11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen m.m.v. De Club				9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen
				19:00 uur Gebedsviering Oudjaar	
	9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en B. Aarsen	18:00 uur Gebedsviering R. de Vreeze	19:00 uur Gebedsviering G. van der Ploeg		19:00 uur Gebedsviering Th. Reuling
	11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen				9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen
enviering, Pastoraal team 😊					
			19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen		
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. van der Ploeg	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze		11:00 uur Com. viering Carnaval Th. Reuling	Oecumenische viering PKN-kerk Th. Berendsen

Wijzigingen voorbehouden



	STOKKUM St. Suitbertus	's-HEERENBERG Emmaus - Pancratius	ZEDDAM St. Oswaldus	NIEUW-DIJK H. Antonius van Padua	LOIL OLV Onbevlekt Ontvangen
zaterdag 27 januari	19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen				
zondag 28 januari			11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling		
vrijdag 2 februari			18:49 uur Communieviering Carnaval L. Feijen		
zaterdag 3 februari				19:00 uur Communieviering Carnaval G. van der Ploeg	
zondag 4 februari		9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen			9:30 uur Communieviering Carnaval G. van der Ploeg
zaterdag 10 februari		9:30 uur Eucharistieviering Carnaval J. Jansen			
zondag 11 februari	10:30 uur Communieviering Carnaval G. van der Ploeg				
woensdag 14 februari <i>Aswoensdag</i>		19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen			
zaterdag 17 februari	19:00 uur Communieviering Th. Reuling		15:30 uur Vesperviering Vastenwandeling MOV L. Feijen	19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	
zondag 18 februari		9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen	11:00 uur Communieviering Th. Reuling		9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen
zaterdag 24 februari	19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen				
zondag 25 februari			11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen		
zaterdag 3 maart				19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen	
zondag 4 maart		9:30 uur Communieviering G. van der Ploeg	11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen		9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen
zaterdag 10 maart	19:00 uur Euch.. viering Past. Team - Laatste weekendviering				
zondag 11 maart		9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen			
zaterdag 17 maart				19:00 uur Communieviering L. Feijen	
zondag 18 maart		9:30 uur Communieviering R. Wiendels	11:00 uur Communieviering R. Wiendels		9:30 uur Euch. viering Past. Team - Laatste weekendviering

Let op! In rood staan afwijkende tijden aangegeven



Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend). Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Voor de actuele informatie is het goed de lokale mededelingen te raadplegen, de informatie in het Montferlandjournaal en Montferlandnieuws, of www.parochiegabriël.nl.

- Rooster is onder voorbehoud van wijzigingen -

BEEK H. Martinus	DIDAM H. Martinus / H. Maria	BRAAMT OLV van Altijddurende Bijstand	KILDER St. Johannes de Doper	NIEUW WEHL OLV van Altijddurende Bijstand	WEHL St. Martinus
	19:00 uur Gebedsviering L. Feijen	17:30 uur Eucharistieviering Carnaval R. de Vreeze en L. Feijen	19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling		
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering Kinderwoorddienst J. Jansen 😊				9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen
			19:11 uur Communieviering Carnaval G. van der Ploeg		
				19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen	
	9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen 11:00 uur Terugkom- viering dopelingen G. van der Ploeg	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen
			19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen		
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen
	19:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen en L. Feijen				19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling
				19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen	
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Communieviering Th. Reuling
	19:00 uur Gebedsviering Vrijwilligersavond G. van der Ploeg		19:00 uur Euch. viering MOV kindervastenactie B. Aarsen		
11:00 uur Communieviering G. van der Ploeg	9:30 uur Eucharistieviering Kinderwoorddienst J. Jansen 😊	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen
				19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	
	9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen
			19:00 uur Communieviering L. Feijen		
11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen
				19:00 uur Euch. viering Past. Team - Laatste weekendviering	
11:00 uur Communieviering G. Hendriksen	9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen	9:30 uur Eucharistieviering R. de Vreeze			9:30 uur Communieviering L. Feijen

Wijzigingen voorbehouden

EHC = Eerste Heilige Communie
 Euch. viering = Eucharistieviering
 Com. viering = Communieviering
 Geb. viering = Gebedsviering



Van uw bestuur...

Bereikbaarheid vrijwilligers

Een aantal werkgroepen is bezig met het formuleren van beleid naar aanleiding van het herstructureringsplan, zoals het bestuur dat in de vergadering van 11 september jongstleden heeft aangenomen en waarmee het definitief is geworden. Zij organiseren momenteel bijeenkomsten met diverse groepen vrijwilligers. Wij zouden het erg vervelend vinden, als we niet alle vrijwilligers die dezelfde functie hebben (bijv. lector, koster, bloemversiering) zouden bereiken. Wij zouden het daarom erg fijn vinden, dat u contact opneemt met de locatieraad in uw geloofskern, indien u merkt dat andere leden van uw werkgroep zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar dat u geen uitnodiging heeft ontvangen.

Wijzigingen in het bestuur

De secretaris van het bestuur, Gerrie Gies, heeft van de bisschop eervol ontslag gekregen nu hij twee benoemingstermijnen van vier jaar heeft volgemaakt. Het bestuur dankt Gerrie voor de vele jaren dat hij zich bestuurlijk heeft ingezet, eerst in Didam en later voor de parochie H. Gabriël. Met ingang van 1 januari 2018 zal Sandra Bergevoet uit Beek de nieuwe secretaris van het bestuur worden. Ook Margot Zwetsloot-Medze (vice-voorzitter) heeft inmiddels acht jaar deel uitgemaakt van het bestuur. In verband met de herstructurering heeft zij nog voor één jaar een herbenoeming gekregen. Het bestuur is momenteel op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter. Naast een nieuwe vice-voorzitter, is het bestuur ook nog op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuille 'Personeel en Vrijwilligers'.

Werkgroep Vrijwilligersbeleid

De werkgroep buigt zich momenteel over de vraag hoe we na de herstructurering om willen gaan met het vrijwilligersbeleid. Dit is erg belangrijk, omdat we straks allemaal vrijwilliger van de parochie Gabriël zijn en soms ook in een andere geloofskern kunnen worden ingezet. Daarover moeten dan wel goede afspraken worden gemaakt en ook de praktische zaken moeten goed worden afgestemd.

Werkgroep Secretariaat en Archief

In december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de lokale secretariaten en het centraal secretariaat. Parochiële nabijheid wordt straks nog belangrijker in de geloofskernen waar het kerkgebouw een andere functie gaat krijgen. Wellicht zal dan ook het lokale secretariaat anders worden ingericht. Bovendien heeft elke geloofskern ook een eigen archief, maar van sommige zaken is het belangrijk, dat dit centraal wordt gearchiveerd. Samen met de lokale secretariaten wordt bekeken hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

Bestuur Parochie H. Gabriël



Van uw pastores...

1. Diaken Theo Reuling heeft na acht jaar zijn voorzitterschap van de voedselbank overgedragen aan zijn opvolger;
2. Henk van Hamersveld, diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen gaan in 2018 (wellicht met u) met de bisdombedevaart naar Lourdes. Er is een informatieavond op 10 januari 2018 in de Gabriëlzaal, parochiecentrum Didam. Zie ook de informatie op bladzijde acht;
3. Pastoraal werker Guus van der Ploeg heeft met alle betrokkenen in de parochie een nieuw doopprotocol samengesteld;
4. Het weekendrooster tot Palmzondag is vastgesteld en gecommuniceerd;
5. De pastores gaan samen voor in de geloofskernen waar de laatste weekendviering zal plaatsvinden;
6. Het Paastridiuüm zal plaatsvinden in de geloofskernen van Didam, 's Heerenberg en Wehl;
7. Pastoor Jurgen Jansen is in gesprek met een aantal jongeren (tussen 30-50 jaar) om elkaar in de parochie meer te ontmoeten;
8. De jongeren (15-25 jaar) uit de parochie Maria Laetitia (Doetinchem en omstreken) houden op 15 december een maaltijd en zullen mensen uitnodigen. Een prachtige samenwerking; iets voor de toekomst!
9. Recentelijk hebben de vormelingen van vorig jaar en van dit jaar een ontmoeting gehad met pastoraal werker Guus van der Ploeg;
10. Het pastoraal team zal maandag 4 december alle adviezen van de werkgroepen in het kader van de herstructurering tijdens een teamdag van inhoudelijke reacties voorzien.

Uw pastores

Kerstmis vieren met uw kinderen

Het geldt voor zoveel dingen, maar zeker voor het vieren van Kerstmis: jong geleerd....! In onze Gabriëlkerken zijn er speciale vieringen voor kinderen. Door te zingen, te kijken en te luisteren, door toneel te spelen of een powerpointpresentatie te bekijken, door stil te zijn, door te lopen en door stil te staan krijgt het kerstverhaal steeds op een bijzondere manier vorm. Het liturgisch rooster (elders in dit blad en op de website) wijst u de weg.

Viering van woord en gebed, viering van woord en communie of eucharistieviering?

In onze parochie geldt de volgende afspraak: als er op Kerstavond in één kerk twee vieringen zijn, is de eerste 'vroeg' viering een 'peuter-kleuterviering', bedoeld dus voor de kleine kinderen. Dat betekent dat er in die viering géén communie zal worden uitgereikt. De traditionele vieringen (eucharistie of woord- en communieviering) vinden op een later tijdstip in de avond plaats. Ook deze staan elders in dit blad en op de website aangegeven.

Communicanten

Een speciale uitnodiging voor de 'vroeg' vieringen' aan de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Het is natuurlijk heel goed om de geboorte van Jezus op zo'n mooie manier te vieren! Een Zalige Kerst 'mis' gewenst!



Communicanten op weg naar Kerst



Op 1 en 2 december kwamen onze communicanten en hun ouders in Didam samen voor de Adventsbijeenkomst. Na een start in de kerk hadden de ouders hun programma met pastor Aarsen en Henk van Hamersveld, onze priester in opleiding. De kinderen gingen met pastoraal werker Guus mee voor hun eigen voorbereiding. Voor beide groepen stonden de Advent en het kerkelijk jaar centraal. Voor de ouders was het soms een oprispen van wat ze eigenlijk wel wisten. De kinderen maakten op een speelse manier kennis met de ordening van de feesten in onze Kerk. Als afsluiting maakten de ouders en hun kinderen een adventskrans. Enthousiast werden er groene takjes geknipt en in schuimringen gestoken. Ieder gezin ging met een mooie krans naar huis!

Met drie vormelingen op pad

Al is het aantal klein, de bijeenkomsten met onze vormelingen zijn goed en gezellig. Aric, Kevin en Manuel zijn aan elkaar gewaagd als het erom gaat zich te laten horen. De een bedachtzaam, de ander vlug en direct of voorzichtig. Maar aan alle drie is te merken, dat ze graag op weg zijn gegaan naar het vormsel. Aardig van deze kleine club is, dat er ook ouders bij zijn, niet om er alleen te zijn, maar ook om mee te doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten! We hebben het gehad over 'bij Jezus horen' en over 'geroepen worden'. Vandaag gaat het over 'ik hou van jou'. Het is de bedoeling, dat er steeds meer iets van de Heilige Geest ontdekt wordt. We proberen dat ook onder woorden te brengen of op een andere zichtbaar te maken. Zo ontdekken we ook de kracht van symbolen: die gewone dingen die als het ware 'opgeladen' zijn en hun eigen verhaal vertellen.

Op 3 juni 2018 zullen deze drie in Didam het vormsel gaan ontvangen. Voordien gaan we in Utrecht kennismaken met de vormheer, mgr. Herman Woorts. Dat wordt vast en zeker net zo'n gezellige dag als de voorbije vrijdagmiddagen!

Namens het pastoraal team,
Pastoraal werker Guus van der Ploeg

Saamhorigheid en blije kindergezichten

Het plezier van de organisatie van Kindje wiegen



Hoe zijn jullie eigenlijk betrokken geraakt bij het Kindje wiegen in jullie kerk?

Carla: Volgend jaar hoop ik er voor het 25^e jaar bij betrokken te zijn, maar toen ik ermee begon bestond het in Beek al lang. Wij kwamen destijds hier wonen en een tante van mij speelde toen Maria. Omdat ik toen ook met kleine kinderen zat ben ik gevraagd of ik mee wilde helpen. Ik heb altijd geroepen dat ik het zou doen zolang de kinderen op de lagere school zaten, maar inmiddels zijn we die periode al lang voorbij en doe ik het nog steeds. Maar ik doe het niet alleen hoor! Samen met Anja Putman en Andrea Roosendaal zorgen we dat het Kindje wiegen elk jaar plaats vindt.

En jij Ans?

Ans: In Zeddam bestond het Kindje wiegen ook al heel lang, alleen bloedde het op een gegeven moment een beetje dood en was met de Kerst eigenlijk de kerk alleen nog open om naar de kerststal te komen kijken. Zo was ik met Kerstmis 2011 ook in de kerk en kwam ik in gesprek met Joke Kramer uit Braamt en hebben we eigenlijk ons spontaan voorgenomen het jaar erop het Kindje wiegen weer in het leven te roepen. En zo zijn we in 2012 begonnen rondom het kerstverhaal van Dick Bruna.

Carla: Het is elk jaar echt een mooie sfeervolle bijeenkomst. Uitgangspunt is om het verhaal samen met jonge ouders te doen. Lukt dat niet, dan wordt het met de kinderen nagespeeld. Voor elk kind hebben we verkleedkleden zodat ze helemaal op gaan in het verhaal. Als het even kan hebben we muzikale ondersteuning, lukt dat niet dan zingen we samen met de aanwezige ouders en opa's en oma's. We zien kinderen tussen de 0 en de 10 jaar en voor oudere kinderen hebben we altijd wat bijzondere 'taken' zodat het voor hun ook leuk is om te komen. We hebben jaren gehad met wel 100 kinderen, tegenwoordig zo rond de 25. Maar dat maakt niet uit, het blijft mooi om te doen!

Ans: Joke en ik hebben in het begin ook wel een uitdaging met de zang gehad. Wij zijn beiden niet echt muzikaal maar gelukkig zijn onze kinderen dat wel en die ondersteunen ons nu. We komen samen rond de kerststal en vertellen een kerstverhaal en natuurlijk is er voor alle kinderen wat lekkers. Weet je, het geeft gewoon een voldaan gevoel om dit te kunnen organiseren, ongeacht hoeveel kinderen er komen. Zeker nu ik zelf oma ben is het extra speciaal.

Voor veel gezinnen is het bijna een traditie om met Kerstmis met het hele gezin naar de kerk te gaan om de kerststal te bekijken. Hoe ging dat vroeger in jullie eigen kinderjaren?

Ans: Nou, ik kan het me niet echt in deze vorm herinneren. Wij gingen altijd wel midden in de nacht naar de nachtmis, dat was als kind een hele belevenis.

Carla: Inderdaad, naar de nachtmis en ook wel kerststallen bekijken. Die stonden in die tijd vaak nog buiten en als het even kon met levende dieren. Het was in ieder geval altijd wel het feest van de familie en van het samen zijn.

Waarom herkennen jullie dat nu nog, het familie karakter van Kerstmis?

Ans: Kerstmis geeft harmonie. Voor veel mensen is het het hoogfeest in de kerk; Kerstmis, de geboorte van Jezus kent iedereen. Bij de vieringen en ook wel bij het Kindje wiegen zie je hele families. Er is dan 'iets' wat dan toch maakt dat men samen gaat. Dat geldt ook voor ons eigen gezin hoor. Het is inmiddels de traditie dat we na het Kindje wiegen gezamenlijk met ons gezin op 2^e Kerstdag van het kerstdiner genieten.

Carla: Dat herken ik ook. Je ziet met Kerstmis hele gezinnen en er is meer saamhorigheid. Het zijn dan vaak de opa's en de oma's die de kinderen en de kleinkinderen meenemen. Het valt me ook wel op dat je de mensen niet meer zo vaak in de kerk ziet, maar dat men overdag toch even in de kerk een kaarsje aan komen steken. Mensen zoeken toch die steun van de kerk op.

Ans: Maar je hoopt toch dat de jongere gezinnen zelf weer naar de kerk komen, al is het dan met Kerstmis of met het Kindje wiegen. De laatste jaren combineren wij het ook met de zogenaamde terugkomviering van de dopelingen van dit jaar. Zij worden voor het Kindje wiegen uitgenodigd en krijgen dan het duifje overhandigd die vanaf de doop bij de doopfont heeft gehangen. Op die manier proberen we de jonge ouders wat meer te betrekken.

Carla: Het zou inderdaad mooi zijn als er meer jonge ouders betrokken raken. Sowieso meer jonge mensen, ook bij de organisatie van het Kindje wiegen. Op die manier is er ook weer een contactmoment met de kerk.

Als ik zo met jullie spreek voelt het bijna alsof het voor jullie geen Kerstmis is als het Kindje wiegen niet op jullie programma staat.

Ans: Ik zou bijna zeggen dat het voor ons tot het 'rooster' van Kerstmis hoort inderdaad. Net zoals de nachtmis en het samenzijn met het gezin.

Carla: Het hoort voor mij ook gewoon bij Kerstmis dat klopt. Dat komt denk ik door de sfeer van saamhorigheid die er op dat moment rond de kerststal in de kerk is. En omdat het gewoon fijn is om de blije gezichten van de kinderen te zien!

Verderop in deze De Gabriël leest u wanneer in beide kerken het Kindje wiegen is. Alle gezinnen met kinderen in de parochie H. Gabriël zijn van harte welkom in Beek of Zeddam!

Augustine van Ree

Advent, uitzien naar...



Vesperviering

In de weken van de Advent komen we als christenen bij elkaar om te bidden en te waken. Op de zondagavonden bidden we samen het avondgebed in een vesperdienst. Samen zingen, luisteren naar de woorden van de H. Schrift en die woorden overwegen. Zo willen we ons voorbereiden op de komst van Jezus in de wereld, maar ook heel bijzonder in ons leven. We mogen hem elk jaar opnieuw in ons leven ontvangen. Zijn we er klaar voor? Zoals altijd bij een grote gebeurtenis in het leven vraagt een goede ontvangst een gedegen voorbereiding. Bij alle zaken die we in ons huis moeten of willen doen, blijft de vraag aan ieder van ons persoonlijk of we Jezus in het huis van ons hart kunnen ontvangen. Bij wie komt Hij binnen, met andere woorden hoe puur en eerlijk ben jij? Aan de hand van de Schrifttekst willen we ons bezinnen.

2^e zondag, 10 december, Ezechiël, 34; 11-13A

Nabijheid. Het vraagt ruimte en wil van twee kanten. God wil nabij zijn als een herder voor de schapen. Zoeken we die nabijheid of dwalen we af?

3^e zondag, 17 december, Lukas 15; 11-..

Kijken in de spiegel van je hart. Hoe sta je in het leven. Durf je echt kritisch te zijn naar je eigen doen en laten?

4^e week: woensdag 20 december, Zacharia (1: 14-17)

Houdt ons de belofte voor: De Heer wil bij jou wonen, verheug je en juich. Wie zich goed heeft voorbereid kan Jezus met vreugde in zijn hart ontvangen. Met Zijn komst breekt de nieuwe toekomst aan. Durven we ons hart te openen en die toekomst aan? De vieringen zijn op de zondagen om 17.00 uur in de PKN kerk aan de Torenstraat in Didam en in de laatste week voor kerstmis op woensdagavond om 19.00 uur in de PKN kerk. Wij hopen ook dit jaar weer met velen ons op het kerstfeest voor te bereiden. U bent van harte welkom.

Taakgroep Oecumene Didam, Zeddum/'sHeerenberg, Wehl

's-Heerenberg / Lengel / Stokkum / Zeddum



**Vorbereidingen
zijn al in volle gang!**

Kinderkerstfeest

zondag 17 december 18.00 uur, Oswalduskerk Zeddum

Kom allemaal en neem je buurjongen/meisje en vriendjes mee!

Maar wil je zelf nog meedoen?

Wij zoeken nog

- zangers, het hoeft geen koor te worden;
- kinderen, die willen zingen;
- solo zangers;
- muzikanten; wie wil er muziek maken tijdens dit kinderfeest?
- ook hier zijn kinderen bijzonder uitgenodigd, samen muziek maken!
- creatieve 'aankleders', natuurlijk moeten we de kerk aantrekkelijk aankleden.
- koffie/chocolademelk schenkers

Er is al een groep die met de voorbereidingen begonnen is, maar samen willen we er een reuze FEEST van maken, voor alle kinderen! Dus schroom niet als een van deze taken je aanspreekt. Meld je (kind) aan! De organisatie is geregeld, maar we komen nog handen te kort bij de uitvoering.

Sijnje Heuvel 06 - 406 06 055

Ans Wanders 06 - 187 06 760

Beek en Zeddum

Kindje wiegen



Op 25 december, Eerste Kerstdag, om 15.30 uur in de St. Oswalduskerk te Zeddum en om 16.00 uur in de H. Martinuskerk in Beek. Met de jongste kinderen komen we een half uurtje samen rondom de prachtige kerststal. Er zal een kerstverhaal verteld worden, er wordt gezongen en muziek gemaakt en voor elk kind is er nog iets lekkers. Wij hopen dat er veel kleine kinderen met hun ouders en/of opa en oma komen om op deze manier samen Kerstmis te vieren.

Kerstconcert Zeddum



Op 2^e kerstdag zal Harmonie Kunst na Arbeid weer van zich laten horen tijdens het traditionele kerstconcert in de St. Oswalduskerk te Zeddum. Ook dit jaar beloofd het een mooie middag te worden, waarin zij iedereen zullen onderdompelen in de betoverende en mooie klanken die deze tijd van het jaar te bieden heeft. Dirigent Boris Jansen is al enige tijd druk bezig om de harmonieleden hierop voor te bereiden. De arrensleeën en sleebellen zijn al weer van stal gehaald en worden opgepoetst en ingevet, zodat ze tijdens het concert optimaal benut kunnen worden. De harmonie zal dit concert verzorgen in samenwerking met koor Weerklank. Samen zullen zij u meenemen in een sfeervol programma. Het concert begint om **15.00 uur, de kerk is geopend vanaf 14.30 uur en natuurlijk is de entree gratis.**

Bezichtiging kerststal Mariakerk Didam



Ieder jaar bedenkt Hans Hansen samen met de werkgroep weer een nieuwe opstelling voor onze kerststal. Wij hopen dat u ook dit jaar onze kerststal weer komt bekijken. Dit kan op eerste en tweede kerstdag. De Mariakerk is dan open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Ook is er de mogelijkheid om een kaarsje te laten branden en voor de kinderen zal er wat lekkers zijn.

Kerst gezinsviering Nieuw-Dijk

Op zondag 24 december is er om 17.00 uur een gezinsviering in de kerk in Nieuw-Dijk. Ook dit jaar komen we weer samen in de mooi versierde kerk. We vertellen een kerstverhaal en laten dit ook zien op een groot scherm. Komen jullie ook kijken en luisteren? Het koor SamSam zingt mooie kerstliedjes die jullie misschien wel mee kunnen zingen. Na de viering kunnen jullie rustig even kijken naar het kindje in de grote stal en krijgen jullie nog iets lekkers. Komen jullie ook allemaal?

Werkgroep Gezinsvieringen Nieuw-Dijk

Bezichtiging kerststal Nieuw-Dijk

Ook in de H. Antonius van Paduakerk in Nieuw-Dijk is op beide kerstdagen de kerk geopend om de kerststal te bekijken. De kerk is op van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op Oudjaarsavond is er, in samenwerking met Didam, om 19.00 uur een Oudejaarsviering. In februari volgt de jaarlijkse Carnavalsviering. *Locatieraad Nieuw-Dijk*

Gezamenlijk kerstconcert op 16 december

Bergh's Vocaal en Different Generations



Doordat één van de leden zowel bij het ene als bij het andere koor zingt, is er een fijne samenwerking ontstaan tussen Bergh's Vocaal en Different Generations. Het resultaat daarvan is dit kerstconcert. Het belooft een prachtig geheel te worden en beide koren zullen op hun eigen manier kleur aan dit concert geven. Na afloop gaat u zeker met een mooi kerstgevoel naar huis! Bergh's Vocaal staat onder leiding van Ben Simmes en Different Generations wordt door Ceciel Blaauw geleid. Tussen de blokken zal er een muzikaal intermezzo verzorgd worden door pianiste Nicoline van der Boon en dwarsfluitiste Monique van Uum. Beide musici begeleiden ook Different Generations tijdens dit concert. De toegang is gratis; na afloop zullen er mensen bij de uitgang staan met mandjes waarin u (geheel vrijblijvend) een bijdrage kunt deponeren. U bent van harte welkom op 16 december, 20.00 uur in de Mariakerk te Didam. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Graag tot ziens!

Familieberichten tot 10 november 2017

Beek

Gedoopt

Kick Rietman, Steenbakkersveld 9
Daphne Zweden, Sint Jansgildestraat 55a

Overleden

Joop van Rijn- Huigens 90 jr., Sint Martinushof 24b
Gert Jansen 70 jr., Sint Jansgildestraat 88
Rita Meijer- Lambooy 62 jr., Komperwijkweg 3
Joep de Winkel 71 jr., Kasteellaan 46

Didam

Gedoopt

Lee-Ann Langeweg, Leemkuilseweg37
Roon Seegers, Wilhelminastraat 51

Getrouwd

Ard Nijkamp en Esther Schaars, Hoge Witteveld 82

Overleden

Antoine Wiendels 69 jr., Zonnebloemstraat 32
Lies Meulman- Looman 83 jr., Zorgcentrum Varwijkhof
Piet Cruyen 93 jr., Odahof 22
Jan Buiting 85 jr., Veldstraat 21

Loil

Overleden

Teun Hetterscheid 86 jr., Tesma 44
Annie Nibbeling- Lamers 91 jr., Benijnehof 40

Nieuw-Dijk

Overleden

Henk Geurts 76 jr., Zuivelstraat 13

Adventsconcert One More Voice - Kilder

Het koor One More Voice nodigt u van harte uit voor een sfeervol adventsconcert op: **Zondag 10 december om 14.30 uur in de St. Jan de Doper kerk te Kilder.** Het koor staat onder leiding van Vincent Roes en Yvonne Beeftink en wordt muzikaal ondersteund door een combo.

Net als vorig jaar hebben we een oproep gedaan aan mensen uit de regio om samen met ons, in enkele maanden, het adventsconcert voor te bereiden en vorm te geven. Een zogenaamd projectkoor. Een muzikale uitdaging voor zowel de projectleden als leden van One More Voice. Samen hebben we hier hard en enthousiast aan gewerkt en we zijn trots op het resultaat! Dat mooie resultaat willen we graag aan u laten horen. Een speciaal optreden tijdens het concert wordt verzorgd door het bekende muzikale cabaret duo Karin en Caroline.

Kom en beleef het mee. Samen op weg naar Kerst!

ONE MORE VOICE



Column

Waartoe.....?

Het is een bekend gezicht, een groepje jongeren die ingespannen kijken op hun mobiele scherm terwijl ze over straat lopen. Maar bij veel ouderen zal het toch een beetje bekend voorkomen, want een generatie geleden liep de jeugd ook over straat terwijl ze een boekwerk voor ogen hadden. Dat was in de tijd dat er voor het begin van de school de vragen van de catechismus van buiten moesten worden geleerd omdat deze aan het begin van de schooldag werden overhoord. Velen van ons zullen zich wel de eerste vraag herinneren: "Waartoe zijn wij op aarde?" Het antwoord: "Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden"

Nog langer geleden, toen de schoolcatechismus werd ingevoerd, stond er dat we alleen in het hiernamaals, dus pas na onze dood, gelukkig zouden worden. Wel heel begrijpelijk als we de levensomstandigheden in vroeger tijden onder ogen zien. Alle dagen hard werken, slechte voeding en veel ziekten. De gemiddelde leeftijd lag op ongeveer veertig jaar, mede door de hoge kindersterfte. Geen wonder dus dat alle hoop gevestigd was op de komende tijd in het hiernamaals ofwel de hemel. De mensen waren bereid tot grote gaven om een plaats in de hemel veilig te stellen. De toenmalige kerkvorsten moedigden dat aan, zodat veel gelovigen grond, geld en goederen offerden voor hun zielenheil. Het kopen van aflaten om meer kans te maken om in de hemel te komen, raakte in zwang.

Juist dit jaar, 500 jaar nadat Maarten Luther in opstand kwam tegen die aflatenhandel en andere tekortkomingen wordt dit weer onder de aandacht gebracht. Toen de levensomstandigheden wat beter werden is het antwoord op vraag 1 uitgebreid met de zinsnede "hier en in het hiernamaals". We namen dus al een klein voorschot op het geluk dat ons later ten deel zou vallen.

De catechismus bleek uiteindelijk toch te moeilijk voor kinderen en ook de nadruk op van buiten leren werd in het onderwijs geleidelijk aan losgelaten. De Nederlandse bisschoppen besloten dan ook in 1964 om de schoolcatechismus af te schaffen. Wél werd toen besloten, na het Vaticaans Concilie, een catechismus met de geloofswaarden voor volwassenen uit te geven.

Alle lezers wens ik hierbij Gelukkige kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling!

Groeten,

Derk

Schema door de weekse vieringen

Dinsdag:

Loil om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand

Wehl om 16.00 uur
op elke dinsdag in Oldershove

Beek om 09.00 uur
op elke dinsdag

Woensdag:

Zeddam om 10.45 uur
op de 1e woensdag van de maand,
in Sydehem

Nieuw Dijk om 09.00 uur
op de 2e en 4e woensdag van de maand

's-Heerenberg om 19.00 uur
op elke woensdag

Donderdag:

Didam om 09.00 uur
op elke donderdag

Didam om 15.30 uur
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden

Vrijdag:

Wehl om 09.30 uur
elke vrijdag

Bereikbaarheid

Werkadres Parochie Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 **e-mail:** secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl **IBAN:** NL96 RABO 0154 6624 02

Pastoresteam

Pastoor Jurgan Jansen
Tel.: 0314-650028 **e-mail:** j.jansen@parochiegabriel.nl

Pastor Ben Aarsen
Tel.: 0316-253015 **e-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

Pastoraal werker Guus van der Ploeg
Tel.: 06 - 136 97 367

e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl

Diaken Theo Reuling ofs
Tel.: 0316-225687 **e-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgan Jansen - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Gerrie Gies - Secretaris tot 1 januari 2018
Sandra Bergevoet - Secretaris per 1 januari 2018
Reinold Koelink - Penningmeester
Henk Otten - Gebouwenbeheer
Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken

PASTORALE NOOD: tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofsgemeenschap, kunt u dit melden bij het secretariaat.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de betreffende geloofsgemeenschap.

Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 **Secretariaat:** Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 **E-mail:** emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 **E-mail:** oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur

St. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 **E-mail:** sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl
Tel.: 0314-681296 **E-mail:** olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, vrijdag 09.30-11.30 uur

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 **E-mail:** martinuswehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parchie-wehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 19.00-20.00 uur en vrijdag 09.30-10.30 uur

St. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 **E-mail:** suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.: 0314- 651306 **E-mail:** olvbraamt@parochiegabriel.nl.

St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
Tel.: 0316-531264 **E-mail:** martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550 **E-mail:** mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk
Tel.: 0316-221250 **E-mail:** antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur
Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur
Gebedsintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272 **E-mail:** olvloil@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: zondags na de viering
Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofsgemeenschappen? Kijk dan op www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel/!

Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Augustine van Ree en Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl