

De Gabriël



Samen zingen is leuk!

SamSam: gezellig muzikaal

De koster:
onmisbaar in onze kerken

Afscheid
locatieraden



Gabriël

Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de 'blijde boodschap'. Hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: 'God is mijn kracht'.



Agenda parochie H. Gabriël

- **Gabriëlbedevaart Kevelaer**
Woensdag 1 augustus
De fietsers en wandelaars vertrekken op dinsdag 31 juli
- **Bedevaart Banneux**
31 augustus tot en met 4 september
- **Gabriëldag Didam**
Zondag 30 september, 10.00 uur
- **Jaarlijkse bedevaart Lourdes**
28 september tot en met 1 oktober
Per vliegtuig
- **Bedevaart Banneux**
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 17 oktober 2018. De datum voor het aanleveren van artikelen staat op vrijdag 14 september 2018.

- **Vormgeving en druk**
Drukkerij Rozijn Repro, Didam

In De Gabriël worden regelmatig foto's geplaatst waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto's worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd om deze foto's voor eerdergenoemde middelen te gebruiken.

Voorwoord

Terwijl ik dit voorwoord schrijf zitten we in de parochie H. Gabriël net tussen de eerste communievieringen en de vormselviering in. Onbewust gaan je gedachten dan toch ook terug naar de momenten dat je zelf de eerste communie hebt gedaan en het heilig vormsel hebt mogen ontvangen. Weet u het nog? Wanneer heeft u uw eerste communie gedaan? Kunt u zich nog de spanning herinneren van dat moment? En wist u toen precies wat het nou eigenlijk inhoudt, je eerste communie? De echte boodschap van de eucharistie? Ik zal eerlijk zijn; ik niet! Nieuwe kleren en cadeautjes, als kind voelt het net alsof je jarig bent. En wie kan ze dat kwalijk nemen?

En laten we ons maar niet afvragen waar die eerste communicanten een plek vinden in onze parochie want helaas zien we niet zo veel. Ik denk dan maar zo; er is een zaadje geplant, laten we even afwachten of het vrucht gaat dragen en of we deze jonge mensen op een moment welkom mogen blijven heten in onze kerken. Wie we zeker welkom heten in onze kerken is het kinderkoor SamSam. Wat een enthousiast koor is dat! En wat een plezier hebben deze kinderen in het zingen! U leest er over in deze De Gabriël.

In deze De Gabriël ook aandacht voor de jaarlijkse zomerse activiteiten in onze parochie. Te beginnen met de processies in Loil en Nieuw Wehl. Bijzonder om een keer mee te maken! En in augustus onze grote parochiebedevaart naar Kevelaer. Zoals elk jaar kunt u meegaan met de bus óf er voor kiezen een dag eerder op de fiets te vertrekken of zelfs te wandelen. Voor elk wat wils! Ook voor deze bedevaart geldt dat het een bijzondere ervaring is om mee te maken en dat veel mensen er kracht uit putten. Als afsluiting van de zomer vieren we op zondag 30 september onze naamdag: de Gabriëldag. Samen vieren, samen parochie zijn. U bent daarbij van harte welkom, ongeacht waar u vandaan komt, jong en oud. Want we hebben allemaal één ding gemeen; ons geloof. Geloof in de toekomst. Geloof u met ons mee? Dan zien we u graag op deze Gabriëldag, bij de processies óf bedevaart. Tot dan!

Augustine van Ree

Het parochiebestuur is op zoek!

Parochie H. Gabriël zoekt nieuwe bestuursleden

Het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël is op zoek naar mensen die een bestuursfunctie op zich willen nemen. Het is een uitdagende verantwoordelijkheid. Er wordt in het parochiebestuur in een open en hartelijke sfeer met elkaar samengewerkt. De vragen en verantwoordelijkheden die terecht komen bij het parochiebestuur zijn zeer boeiend te noemen, soms complex en soms ook emotioneel beladen. Maar door de saamhorigheid binnen het bestuur worden de beslissingen altijd gemeenschappelijk genomen.

Ben jij geïnteresseerd?

Wil jij je steentje bijdrage binnen het parochiebestuur?

Wil je een tijdje je verantwoordelijkheid nemen in onze parochie?

Neem dan contact met ons op en na een inwerkperiode kun je je oprechte keuze maken. Je kunt contact opnemen met de secretaris van het parochiebestuur, Sandra Bergevoet, telefoonnummer: 0316 - 531 177 of e-mail: sandra.bergevoet@live.nl

Op adem komen

U kent allemaal wel het lied van Herman van Veen: 'Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, ik heb ongelofelijke haast!' Het past bij onze tijd. Alle mensen hebben haast, groot en klein. Hoe vaak horen we niet: "Ik heb geen tijd." Grote mensen hebben geen tijd, want ze moeten werken. In de avond willen we graag aan sport doen, we willen bepaalde programma's niet missen die op tv komen. We hebben bijna geen tijd om gewoon naar elkaar te luisteren. Met de jongeren is het niet veel anders. Ze hebben de verplichtingen van school, de muzieklessen, de sport, nog even naar het kinderkoor. We hebben allemaal een geweldige haast. Jongeren en ouderen.

Het is maar goed dat er zoiets als vakantie bestaat. Want geen mens houdt het vol om maar door te blijven hollen. We hebben allemaal behoefte aan vrij-zijn. Vakantie is de tijd om op adem te komen. Het lijkt misschien wel op die hemel waar Jezus wel eens over spreekt; een kostbare parel. Want als je tijd hebt voor God en voor elkaar is dat bijzonder kostbaar. Mens en wereld is het kostbaarste wat ons door God in handen is gegeven. We mogen ervan genieten, en mogen ervoor zorgen.

Lastenverlichting

Voor heel wat mensen is de kerk een plek van 'even uitrusten'. Een plek van een weldadige stilte en rust. Ze hoeven er dan

niet even te praten over van alles wat moet en wat moet veranderen. We weten het best wel, dat onze wereld en onze parochie nog niet een paradijs zijn. Toch is het goed dat we in de komende vakantietijd 'er gewoon mogen zijn' zonder dat we van alles moeten. We willen best wel de handen uit de mouwen steken, maar nu even niet.

Dank u wel

In de afgelopen periode hebben velen hard gewerkt om de parochie Gabriël 2.0 gestalte te geven. Velen hebben zich daarvoor op een positieve wijze ingezet. Er is veel tijd in gaan zitten. Veel tijd heeft het u gekost. En soms kostte het ook veel moeite om anderen mensen op een positieve wijze mee te laten werken aan de 'nieuwe parochie'. Beetje bij beetje zien we de nieuwe structuur met haar nieuwe mogelijkheden groeien. Dit was ons niet gelukt zonder uw beschikbare tijd.

Namens het parochiebestuur en mijn collega's in het pastoraal team wens ik u van harte een goede vakantietijd toe. Een gezegende tijd om op adem te komen. En dat we na onze welverdiende vakantie onze parochie meer en meer tot een gemeenschap mogen maken waar het goed is om elkaar te ontmoeten en onze verbondenheid met God gestalte te geven.

Pastoor Jurgen Jansen

Jubileum 'pastor' Guus

12,5 jaar pastoraal werker



Op vrijdag 1 juni jongstleden heeft pastoraal werker Guus van der Ploeg zijn 12,5 jarig jubileum als pastoraal werker gevierd. Om bij dit heugelijke feit stil te staan heeft het bestuur de parochianen en andere belangstellenden op zondag 10 juni in de gelegenheid gesteld Guus hiermee te feliciteren. Dit vond plaats aansluitend op de Vormselviering in de Mariakerk in Didam.

In 1998, Guus was toen nog onderwijzer in Achthuizen (Goeree-Overflakkee), is Guus gestart met zijn studie theologie in Amsterdam. Wat bewoog hem destijds om de school in te ruilen voor de kerk? Zijn keus voor de kerk had hij al jong gemaakt. Guus: "Ik heb nooit een hekel gehad om naar de kerk te gaan. Ik had er altijd al iets mee. Van misdienaar tot koördirigent. Daarbij vroeg ik me wel steeds vaker af: Wat is het geheim van de kerk? Dat maakte dat ik theologie ging studeren." In 2005 heeft hij zijn studie afgerond en is hij als pastoraal werker terecht gekomen in het parochieverband IJsselgrens (nu parochie Maria Laetitia). Sinds 2016 is Guus werkzaam in onze parochie H. Gabriël.

Velen van u hebben hem op 10 juni gefeliciteerd met zijn jubileum. Het was een mooi en gezellig samen zijn!

Met de rubriek 'Liturgische spiritualiteit' maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal voorwerpen, beelden of objecten die we er aantreffen. In deze zomertijd leek het ons toepasselijk om stil te staan bij, over het algemeen, iets koels:

(Wij)water

Het meest algemene element in de natuur, het water, is ook in de godsdiensten een van de meest gebruikte symbolen geworden. Het bijzondere van water is dat het heel algemeen is, maar dat het tegelijk heel specifieke betekenissen heeft, die toch weer delen in de algemene en overstijgende symboliek van het water.

Eerste betekenis

Als Jezus in Joh. 7,38 de Schrift citeert met de woorden: "Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien" (vgl. ook Joh. 4,14) dan doelt hij blijkbaar op de Geest, die de gelovige zelf maakt tot een bron van leven voor anderen. Jezus sluit met deze woorden aan bij een oudtestamentische traditie, waarin het Messiaanse heil door het symbool van water aangeduid wordt. Natuurlijk is er in een warm klimaat en een woestijnachtige omgeving nauwelijks iets te vinden dat Gods heil aantrekkelijker voorstelt dan fris, stromend water. In onze tijd worden we ons sterk bewust hoe kostbaar water is om te drinken en hoe ingewikkeld het is om voor een rechtvaardige verdeling ervan te zorgen. Het oerbeeld hiervoor vinden we weer in de geschiedenis van de woestijnreis van het joodse volk. In de droogte van de woestijn laaft God hen door Mozes met een stok op een rots te laten slaan, waardoor er water uit stroomt. Zo zien wij de eerste betekenis van water als oerdrank, als dorstlesser, als beeld van het heil dat God door zijn Messias en in zijn Geest de mensen wil geven.

Geestelijke wedergeboorte

Water kent nog een tweede, hiermee nauw verbonden aspect, namelijk: levensbron. In het scheppingsverhaal lezen wij dat Gods Geest in het begin over de wateren zweefde. Blijkbaar wordt hier bedoeld op het water als ongeordende materie, chaos, maar toch ook als teken van de bron van het leven. De biologie leert ons dat de oceaan waarschijnlijk de omgeving is waarin het eerste leven ontstond, zoals ook in het vruchtwater in de moederschoot het nieuwe menselijk leven ontstaat en groeit. Parallel hieraan zegt Jezus in gesprek met Nicodemus dat de mens opnieuw geboren moet worden uit water en Geest. De geestelijke wedergeboorte tot het eeuwig leven van de mens wordt met water in verband gebracht. Hiermee verbonden is een derde betekenis van reiniging, afwassing. Veel godsdiensten kennen allerlei vormen van rituele reiniging, verbonden met het dagelijks leven, de maaltijden, of met de gebeden en de offers. Johannes de Doper nodigde zijn tijdgenoten uit om zich te laten onderdompelen in de Jordaan als teken van boetvaardigheid, erkenning van eigen zondigheid en de bereidheid om met een schone lei te beginnen. Tenslotte is er een vierde betekenis van het water, waarin vooral het dreigende karakter van de watervloed wordt gezien. Israël was geen zeevarende natie, en er zijn veel sporen in de heilige Schrift van de vrees die men voor water had. Het werd een symbool van het kwade en de chaos die je kan overheersen en waar God zijn volk uit wil en kan redden. Ook hiervan geeft het uittochtverhaal ons het oerbeeld: de Rietzee, waar God zijn volk droogvoets

doorheen liet trekken en waarin de Farao met zijn legermacht omkwam.

De doop

In de liturgie van de katholieke kerk speelt water op belangrijke momenten een rol. Allereerst denken wij aan het sacrament van het doopsel, waardoor nieuwe gelovigen, grote en kleine, in geestelijke zin wedergeboren worden en sterven en verrijzen met Christus. Het doopsel is de uitdrukking, de viering en bevestiging van de bekering van de mens, die Christus gelovig aanvaardt en gereinigd wordt van het kwaad dat zijn bestaan aantast. Het doopsacrament is ook de gave van de Geest en van Gods genade, waardoor de mens naar zijn oorspronkelijke bedoeling als beelddrager van God kan leven. In de Paasnacht wordt altijd voorgelezen wat de apostel Paulus erover zegt: "Gij weet toch dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij begraven, opdat ook wij zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden". De oorspronkelijke wijze van vieren van het doopsel was dan ook die van de onderdompeling, zodat het drastische van het sterven en verrijzen met Christus in de doopritus goed uitgedrukt werd. Alle betekenisaspecten: dorst lessen, wedergeboorte, reiniging en doortocht door de bedreiging, spelen duidelijk mee in de doopviering. Nu nog geeft de katholieke kerk de voorkeur aan het doopsel door onderdompeling.

Reinigingssymboliek

Gerelateerd aan het doopsel kent de katholieke liturgie ook nog de besprenkeling van de gelovigen aan het begin van de mis met gewijd water als doopherrinnering of als boeteritueel; het sprenkelen met gezegend water om iets of iemand te zegenen; het maken van een kruisteken met wijwater bij het bidden of binnengaan in een kerk, en de handwassing van de priester bij het bereiden van de gaven van de eucharistie. Tijdens deze handwassing zegt de priester: "Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid". In deze ritens staat de reinigingsymboliek voorop.

Wijwater

Wijwater is water waarin zout gemengd wordt, waarover een zegening wordt gezegd en dat bij zegening van zaken, later ook personen, wordt gebruikt. Het gebruik is voor Rome nauwijsbaar tot minstens de helft van de 6e eeuw. Ook hier blijkt dezelfde zin van water: sanerend en zuiverend (later meer algemeen: zegenend). Eigen aan het westen is de bijmenging van zout. De betekenis hiervan is vooral exorciserend. De oorsprong schijnt niet de bijbelse symboliek van het zout, want terwijl het oosten dit niet bijmengt, is uit de heidense romeinse religieuze gebruiken wél menging van zout bij water voor besprenkeling bekend. Het westerse gebruik lijkt dan ook een erfstuk van Rome in nogal strikte (verchristelijke) zin.



Foto: André Nas

Afscheid locatieraden

Op zaterdag 21 april jongstleden hebben het pastoraal team en het bestuur van de parochie H. Gabriël afscheid genomen van de locatieraden. Met de herstructurering van de parochie zal ook de organisatiestructuur veranderen. Het afscheid was een goed moment om terug te bliken op de geschiedenis van de parochie H. Gabriël. Ook al is de parochie nog erg jong, toch is er al veel gebeurd de afgelopen jaren.

Fusie

Pastoor Jurgen Jansen blikte terug: "De kerkgeschiedenis wordt veelal getekend door mensen die op één of andere manier bezielde zijn, die zich geroepen weten om één of andere positie, mening of plaats in te nemen in het gelovig leven van de kerk, van de parochie of in de maatschappij. Ook in de jonge geschiedenis van onze parochie." De fusie kwam voor velen uit de lucht vallen, terwijl al jaren daarvoor door kardinaal Simonis was aangedrongen op samenwerking, waarbij hij aangaf dat het beter zou zijn als de mensen van onderaf hun verantwoordelijkheid zouden nemen om samen zelf de toekomst te bepalen. Ook binnen de destijds 13 parochies, die samen onze parochie moesten gaan vormen, bestond veel weerstand en de weg naar één parochie liep niet vanzelf. Maar, zoals pastoor Jansen zei "Jullie zijn die weg wel ingeslagen en niet weggelopen".



Pastoor Jansen aan het woord

Personele wisselingen

De vicevoorzitters van de parochies vormden samen een stuurgroep om over de fusie na te denken. Daarnaast was er een projectgroep die de fusie inhoudelijk moest voorbereiden. Het fusieproces werd vanuit het bisdom begeleid door Herman Achterhoek en Henk Brussel. Ondank de weerstand was er vanaf het begin wel openheid over de cijfers, terwijl die in andere fusieprocessen juist vaak onder het tapijt blijven. Bij de installatie van Ben Aarsen en Margot Dijkman was al wel duidelijk, dat zij voor een parochie van uiteindelijk 13 geloofsgemeenschappen werden benoemd. Maar ook andere pastores kwamen en gingen, zoals Wim van Essen en Carmianne Verrips. Daarnaast kwam Theo Reuling het team versterken en na het vertrek van Margot Dijkman werd Guus van der Ploeg de nieuwe pastoraal werker.

Samenwerking

Het was een grote puzzel; 13 parochies, met hun eigen gewoontes die men graag in ere wilde houden en wilde bewaken. Er was ook duidelijk een verschil in de mate waarin al werd samengewerkt; in de parochies van Didam, Nieuw-Dijk en Loil was men al langer gewend om in hoge mate gezamenlijk op te trekken. Lengel, Stokkum en 's-Heerenberg hadden samen ook al één pastores team en een aantal werkgroepen werkten al samen, over de grenzen van hun eigen parochie heen. Daarnaast was in de zes parochies van Beek, Zeddum, Kilder, Braamt, Wehl en Nieuw-Wehl, die allen Paul Tervoort als priester hadden, ook al een aantal stappen op weg naar samenwerking gezet. Om daarvan een eenheid te vormen heeft veel moeite, inzet en vertrouwen van iedereen gevraagd. Dat ging met twee stappen vooruit en ook wel weer een stap achteruit. Maar uiteindelijk werd de fusie per 1 januari 2010 een feit en is de parochie H. Gabriël ontstaan.

Ontstaan locatieraden

Per geloofsgemeenschap was er een penningmeester, gebouwenbeheerder en een pastoraatsgroep. In een aantal gevallen ook een kerkhofbeheerder als de geloofsgemeenschap een eigen kerkhof had. Toen bleek, dat het effectiever was om samen één groep te vormen, ontstonden de locatieraden. Veel van de locatieraadleden waren bestuursleden van de oude parochies. In de nieuwe parochie ontstonden nieuwe overlegstructuren; op clusterniveau en op parochieel niveau met het pastoraal team en het bestuur en ook met de locatieraden waren er twee gezamenlijke momenten in het jaar. In het begin nog onwennig en lastig en soms bepaalde dat ook de sfeer. Maar gaandeweg werden de pauzes gemoeidelijker toen men elkaar beter leerde kennen en elkaar in de pauze ook opzocht om even iets te overleggen.

Impulsavonden

Na de komst van pastoor Jurgen Jansen werd in elke geloofsgemeenschap een zogenaamde Impulsavond georganiseerd, waar naast het kennismaken met de nieuwe pastoor,

drie kernbegrippen hun intrede deden: aantal vrijwilligers, kerkelijke participatie en financiële situatie. De impulsavonden, prima georganiseerd door de locatieraden samen met het bestuur, waren goede avonden met heldere signalen. Toch brachten ze in veel geloofsgemeenschappen niet het gewenste effect. De cijfers van de sacramentenbediening lieten een duidelijke daling zien, de financiële situatie werd ondanks de geweldige kostenbesparingen die de locatieraden hebben gerealiseerd steeds zorgelijker en ook de opvolging van vrijwilligers die hun taak neerlegden werd steeds problematischer. De taken werden wel overgenomen door andere vrijwilligers die er nog maar een taak bij namen, maar dat was geen goede situatie voor de toekomst.

Geloof in de toekomst

In de wetenschap dat daarnaast het pastorale team binnen afzienbare tijd kleiner zal worden heeft het bestuur, in overleg met het pastoraal team, ertoe doen besluiten om niet af te wachten tot we onzichtbaar waren geworden in de regio. Het bestuur en pastoraal team hebben daarom besloten om proactief de organisatiestructuur van de parochie te veranderen en een aantal kerkgebouwen te sluiten. Op deze manier willen ze investeren in 'Geloof in de toekomst'. Als gevolg daarvan worden de locatieraden opgeheven. Om hen te bedanken voor hun enorme inzet gedurende de afgelopen acht jaar kwamen de leden van de locatieraden op 21 april jongstleden bijeen bij Jan & Jan in Didam.



Start van de film 'Geloof in de toekomst'

Parochie in beeld

In de weken voorafgaand aan deze datum waren alle locatieraden, het bestuur en pastoraal team tijdens een vergadering gefilmd. Ook tijdens de laatste weekendvieringen in de kerken die moeten worden gesloten is uitgebreid gefilmd, evenals in een viering in de vijf kerken die vooralsnog open blijven. Nadat tijdens de bijeenkomst de film van vijf kerken was getoond werden de locatieraden van de betreffende geloofsgemeenschappen door Xaf Hendriksen naar voren geroepen. Ze kregen een kopie van de film als aandenken aan de parochie H. Gabriël zoals die mede door hun inzet en medewerking is ontstaan. In de pauze werd een groepsfoto gemaakt en vervolgens werd de film van de overige zes kerken getoond en ook die locatieraden werden bedankt voor hun inzet en kregen een kopie van de film.



Groepsfoto locatieraden parochie H. Gabriël

H. Gabriël

Ondanks dat we op die middag officieel afscheid hebben genomen van de locatieraden, zullen zij op de achtergrond nog even op 'de winkel blijven passen' tot de nieuwe structuur helemaal staat. Het bestuur en pastoraal team zijn de locatieraden dan ook dankbaar dat zij zich daartoe bereid hebben verklaard.

*Pastoraal team en Bestuur Parochie H. Gabriël
Kerngroep Herstructurering*

MIVA-Collecte 2018

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen



MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te helpen. Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar

Op 25 en 26 augustus aanstaande vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Zorg in het meest afgelegen gebied in Zimbabwe. Tawanda, een man met een duidelijke missie, werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: "Ik wil mijn gemeenschap dienen". Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. "Vervoer is echt ons grootste probleem" vertelt Tawanda ons. "Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik zes tot acht bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts één of hooguit twee. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen."

Meer informatie vindt u op www.miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.



Vier jaar geleden kwam Tawanda de kleine Edward (7) op het spoor. Door zijn beperking kon de jongen nauwelijks bewegen. Van Tawanda ontving hij een rolstoel. Met de juiste zorg kan hij nu zelfstandig zitten en gaat hij naar school.

Ook hielp Tawanda de arme familie een klein bestaan op te bouwen. De vader van Edward heeft nu een klein winkeltje. Hier verkoopt hij schooluniformen en levensmiddelen. Door de opbrengst kan de familie nu speciale voeding voor Edward kopen.

Vredesweek 2018 (15 t/m 23 september)

Generaties voor Vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor Vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma's worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar

die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

Doe ook mee

Wil je dit jaar met het thema aan de slag? Meer informatie vindt u op www.vredesweek.nl

M.O.V (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Parochie H. Gabriël



Kostersbijeenkomst

De koster: onmisbaar in onze kerken

De parochie H. Gabriël kent veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen. Onlangs zijn er voor diverse groepen vrijwilligers binnen de parochie H. Gabriël bijeenkomsten georganiseerd. De lectoren van de parochie H. Gabriël hebben al eerder zogenaamde toerustingsbijeenkomsten gehad. Wanneer je een taak in de liturgie hebt is het goed om af en toe wat aan onderhoud te doen, dat wil zeggen met elkaar te kijken hoe het gaat, in dit geval met het lezen en bidden in de liturgie. Niet omdat het niet goed zou gaan, maar om met elkaar te kijken of het beter kan en of we met respect voor ieders eigenheid ook nog op één lijn zitten. Onze lectoren en lectrices zijn op respectievelijk 6 en 9 juni bij elkaar geweest onder leiding van liturgist Andries Govaart. Op 12 mei zijn alle kosters van de parochie bij elkaar geweest in het parochiecentrum in Didam.

Kostersbijeenkomst

Of je nou koster bent voor weekendvieringen of voor uitvaarten, voor elke koster geldt dat hij of zij de gastheer of gastvrouw in de kerk is. Niet alleen voor de kerkbezoekers, maar ook voor de mensen die de vieringen liturgisch ondersteunen zoals de koorleden, de acolieten, de lector en uiteraard de voorganger. Vrijwel alle kosters (bijna 30!) waren deze zaterdagochtend aanwezig en zijn uitgebreid welkom geheten door pastoor Jansen. De aanleiding om de kosters bij elkaar te roepen is niet alleen om kennis te maken met elkaar, maar ook om ervaringen met elkaar te delen en samen het plezier aan het kosterchap te beleven. Maar ook antwoord op de vraag "Hoe heurt het nu eigenlijk?" En dat alles georganiseerd door de herstructureringswerkgroep Liturgie.



Aandacht voor de presentatie

Het kosterchap

Een tekst uit de Handelingen en het lied 'Waar mensen worden samengevoegd' werden door pastoor Aarsen gebruikt als meditatie moment. Daarna heeft pastoor Jansen het woord genomen en aan de hand van een presentatie de werkzaamheden van een koster doorgelopen tijdens een reguliere weekendviering. Centraal stonden hierbij de voorbereidingen, het priesterkoor, de sacristie en de zogenaamde 'nazorg'. Met veel foto's, gemaakt in de kerken van Beek, Didam, 's-Heerenberg, Wehl en Zeddam, en met een aantal filmpjes is er bij de verschillende werkzaamheden van de koster stilgestaan. En het klinkt zo eenvoudig, maar zegt u nou zelf, u zou ook raar staan te kijken als er geen kaarsen meer liggen bij Maria of dat er nog allemaal boekjes in de banken liggen van een uitvaart die toevallig de dag ervoor heeft plaatsgevonden. Als kerkbezoekers zien we vaak niet wat de koster allemaal doet, maar we kunnen wel stellen; zonder koster wordt het lastig om in de kerk te kunnen vieren!



Goede verzorging van de inwendige mens!

Audiëntie

De kosters hebben het als een prettige ochtend ervaren waarbij ze, onder het genot van een kop koffie met wat lekkers en afsluitend een belegd broodje en een goed gevulde kom soep, weer even zijn 'opgefrist' over hun werkzaamheden. De intentie is er om in de toekomst de kosters één keer per jaar bijeen te roepen. Als kers op de taart kondigde pastoor Jansen op het einde van zijn presentatie nog een audiëntie aan. U leest het goed, een audiëntie. Wat is het geval? Onze pastoor kondigde hiermee zijn bezoek aan bij de kosters in hun eigen kerk, die in september zullen plaatsvinden. Hij zal ongetwijfeld met gepaste trots worden ontvangen, en terecht!

Herstructureringswerkgroep Liturgie



Kosters in overleg



	St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddum	Mariakerk Didam	St. Martinuskerk Beek	Bijzondere vieringen
Zaterdag 23 en zondag 24 juni	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling Gemengd koor 's-Berg	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Wehl	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Zeddum	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Gemengd koor Didam	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling Dameskoor Didam	Kilder Zaterdag 17:00 uur Eucharistieviering Schuttersfeest J. Jansen
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor 's-Berg			Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Didam 	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Beek	
Zaterdag 7 en zondag 8 juli		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen One More Voice	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering Kermis J. Jansen Gemengd koor Zeddum	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Gemengd koor Didam		Nieuw Wehl Zaterdag 9:30 uur Eucharistieviering Schuttersfeest en Sacramentsprocessie J. Jansen
Zaterdag 14 en zondag 15 juli	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen Gemengd koor 's-Berg			Zondag 9:30 uur Eucharistieviering J. Jansen Dameskoor Didam	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en L. Feijen Gemengd koor Nieuw-Dijk	
Zaterdag 21 en zondag 22 juli		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling Gemengd koor Wehl	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Gemengd koor Zeddum	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen Latijns-Gregoriaans koor		Loil Zondag 09:00 uur Schuttersfeest en Sacramentsprocessie Eucharistieviering J. Jansen Nieuw-Dijk Zondag 09:30 uur Schuttersfeest Communieviering Th. Reuling
Maandag 23 juli				Maandag 08:30 uur Schuttersfeest Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Didam		
Zaterdag 28 en zondag 29 juli				Zondag 09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en Th. Reuling Gemengd koor Didam		
Zaterdag 4 en zondag 5 augustus	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor 's-Berg	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling Gemengd koor Wehl	Zondag 10:30 uur St. Oswaldus Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling Gemengd koor Zeddum	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen Latijns-Gregoriaans koor	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Beek	
Zaterdag 11 en zondag 12 augustus	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor 's-Berg			Zaterdag 18:00 uur Mariavierting Mariakapel Tatelaar G. van der Ploeg Gemengd koor Didam Zondag 09:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Dameskoor Didam	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Latijns-Gregoriaans koor	
Woensdag 15 augustus Maria Tenhemel opneming			Woensdag 19:00 uur Kapel Vethuizen Mariavierting J. Jansen Gemengd koor Zeddum	Woensdag 9:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Didam		
Zaterdag 18 en zondag 19 augustus		Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen Gemengd koor Wehl	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen en L. Feijen Ulfts Mannenkoor	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering Mgr. T. Hoogenboom Latijns-Gregoriaans koor		
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Dameskoor Didam	Zaterdag 09:00 uur Schuttersfeest Eucharistieviering J. Jansen Schutterij		Zondag 09:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen Gemengd koor Didam	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Beek	
Maandag 27 augustus					Maandag 09:30 uur Kermis Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen Gemengd koor Beek	
Dinsdag 28 augustus					Dinsdag 09:30 uur Kermis Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen Gemengd koor Beek	
Zaterdag 1 september en zondag 2 september	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling Gemengd koor 's-Berg	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Wehl	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling Gemengd koor Zeddum	Zondag 09:30 Eucharistieviering J. Jansen Dameskoor Didam	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen Gemengd koor Beek	Kilder Zaterdag 09:30 uur Zonnebloem Kelrehaus Eucharistieviering J. Jansen

 St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddum	Mariakerk Didam	St. Martinuskerk Beek	Bijzondere vieringen
Zaterdag 8 en zondag 9 september Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>One More Voice</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Latijns-Gregoriaans koor</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Zeddum</i>	Zondag 9:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	Zaterdag 14:30 uur Zonnebloem Ziekedag Eucharistieviering J. Jansen en G. Hendriksen <i>Gemengd koor Beek</i> Zondag 11:00 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Gemengd koor Beek</i>	
Zaterdag 15 en zondag 16 september Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen <i>Gemengd koor Beek</i>	Zaterdag 12:00 uur Schuttersfeest Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Wehl</i> Zondag 10:00 uur Oecumenische viering (RK Kerk) G. van der Ploeg <i>Oecumenisch koor Didam</i>	Zondag 09:30 uur Communieviering G. Hendriksen <i>Dameskoor Didam</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Different Generations</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Middenkoor Nieuw Wehl</i>	Loil Zondag 09:30 uur Vrijwilligersdag Communieviering R. Wiendels <i>Gemengd koor Zeddum</i>
Zaterdag 22 en zondag 23 september Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor 's-Berg</i>	Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Nieuw-Dijk</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering J. Jansen <i>Gemengd koor Wehl</i>	Zondag 09:30 uur Eucharistieviering H. Hendriksen <i>Latijns-Gregoriaans koor</i>	Zondag 11:00 uur Eucharistieviering B. Aarsen en Th. Reuling <i>Gemengd koor Beek</i>	
Zondag 30 september	10:00 uur Didam, Gabriëldag, Pastoraal team Gabriëlkoor				

Wijzigingen voorbehouden

 Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend). Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Voor de actuele informatie is het goed de lokale mededelingen te raadplegen, de informatie in het Montferlandjournaal en Montferlandnieuws, of www.parochiegabriël.nl.

Gabriëlmomenten

Gabriëlmomenten

Samen vieren!

Op donderdag 10 mei hebben we gezamenlijk in 's-Heerenberg Hemelvaart gevierd. Vanwege de dreiging van regen dit jaar in de Pancratiuskerk. Velen van u hebben de viering bijgewoond en achteraf in de pastorietaal gezellig wat nagepraat. Een bijzonder woord van dank aan de zangers van de gemengde koren uit Zeddum en 's-Heerenberg die, aangevuld met leden van de andere gemengde koren van onze parochie, de zang voor hun rekening hebben genomen. We kijken terug op een mooi Gabriëlmoment.

Ondertussen zijn de voorbereidingen al weer gestart voor het volgende Gabriëlmoment; de Gabriëldag. Inmiddels is het een traditie geworden dat we dit de laatste zondag van september vieren in Didam. Het is onze naamdag en dat willen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De komende maanden zult u hierover verder worden geïnformeerd via posters, de website en Facebook en via mededelingen in de kerk.

U bent van harte welkom, ongeacht waar u vandaan komt. Want we hebben allemaal één ding gemeen; ons geloof. Geloof in de toekomst. Geloof u met ons mee? Dan zien we u graag op de Gabriëldag op zondag 30 september in Didam. Tot dan!



Kerkbalans 2018

In Nieuwsflits nr. 10 hebben we aangegeven dat we in De Gabriël terug zouden komen op de actie Kerkbalans 2018. De verwerking van deze actie is echter nog in volle gang en omdat we graag een volledig beeld willen geven verplaatsen we deze terugkoppeling naar een volgende uitgave van De Gabriël.



Van uw bestuur...

Vrijwilligersbeleid

Met het veranderen van de structuur van de parochie, waarbij vrijwilligers een steeds belangrijkere rol gaan vervullen, willen we ook het vrijwilligersbeleid meer aandacht geven. Daarbij rekening houdend met wensen en talenten, maar ook met de behoefte die er binnen de parochie is; de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Daarnaast zal een aantal werkgroepen op parochieel niveau gaan functioneren en zal er meer uitwisseling plaatsvinden tussen de vrijwilligers van de kerklocaties (bijvoorbeeld lectoren, koren, kosters) en zal de samenwerking verder worden geïntensiveerd. Dit vraagt ook om een andere organisatie. De werkgroep Vrijwilligersbeleid heeft het bestuur daarom geadviseerd om op parochieel niveau een Commissie Vrijwilligersbeleid in te stellen.

De Commissie zal bestaan uit:

- Coördinator Vrijwilligersbeleid
- Een aantal Commissieleden (aantal nog vast te stellen)
- Een lid van het pastoraal team
- Een lid van het bestuur

De commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, zoals vastgelegd in het advies van de werkgroep en geaccordeerd door het bestuur. Werving en selectie en ook toerusting zijn belangrijke speerpunten van het vrijwilligersbeleid. De coördinator ziet toe op de naleving van het vrijwilligersbeleid. Tevens is hij/zij aanspreekpunt bij conflicten. Elk commissielid zal contactpersoon voor een aantal werkgroepen zijn en die werkgroepen aansturen. Samen met de contactpersoon van de werkgroep zal het commissielid functieomschrijvingen opstellen voor een aantal vrijwilligersfuncties. Het lid van het pastoraal team zal met name aangeven waaraan behoefte bestaat vanuit pastoraal oogpunt. De Coördinator en de commissieleden zullen in overleg met het pastoraal team proberen hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het bestuurslid zal samen met de commissie bekijken waaraan behoefte is voor het goed uitvoeren van het vrijwilligersbeleid en hoe dit kan worden gefaciliteerd. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.

Op dit moment bestaat de commissie uit:

- Coördinator Vrijwilligersbeleid: we hebben Wilma Beursken bereid gevonden om deze belangrijke taak op zich te nemen.
- Commissielid: Mimi Hendriksen
- Lid pastoraal team: pastor Ben Aarsen
- Vanuit het bestuur: Sandra Bergevoet en Margot Zwetsloot-Medze. Op dit moment is nog niet bekend welk bestuurslid uiteindelijk de portefeuille Vrijwilligersbeleid op zich zal nemen.

De komende tijd zal de commissie gaan vaststellen hoeveel commissieleden nodig zijn om de vrijwilligersorganisatie goed te laten functioneren.

PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Op 5 juni jongstleden heeft het jaarlijks overleg tussen het bestuur van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) en het parochiebestuur plaatsgevonden. De PCI is een zelfstandige instelling met eigen financiële middelen en doelstellingen. Elk jaar vindt er een overleg plaats om elkaar bij te praten, omdat er toch op diaconaal gebied raakvlakken zijn. Een aantal van onze geloofskernen heeft een lokale Caritas groep. Het is belangrijk om af te stemmen wie waarvoor verantwoordelijk is en waar we elkaar kunnen versterken.

Bestuur parochie H. Gabriël



Van uw pastores...

1. Het weekendrooster van 1 september tot 1 januari 2019 is klaar en inmiddels gecommuniceerd in de parochie;
2. Pastoraal werker Guus van der Ploeg heeft op zaterdag 9 juni een geslaagde familiedag georganiseerd;
3. Het pastoraal team kijkt met tevredenheid terug op de Hemelvaartsviering; met oprechte dank aan de zangers uit de parochie!
4. Diaken Theo Reuling heeft een goede bedevaart gehad naar Lourdes samen met 1.200 medepelgrims uit ons bisdom;
5. Op 14 juni heeft het pastoraal team gesproken over de toekomst. Onderwerpen als familieliturgie in de parochie, beschikbaarheid pastor Ben Aarsen na zijn emeritaat, en catechese in de Gabriël na pensioen pastoraal werker Guus van der Ploeg zijn aan de orde geweest. Een goede en boeiende dag!
6. Het pastoraal team en de protestante gemeente Zeddam - 's-Heerenberg delen dezelfde visie betreffende de samenwerking (zie herstructurering parochie Gabriël!);
7. De parochie uit Zoetermeer en een parochie uit Almelo maken gebruik van ons proces en inzichten betreffende onze toekomst van de parochie;
8. Het pastoraal team zal de Hoogfeesten Heilig Hart, Maria ten Hemelopneming, Petrus en Paulus, Allerheiligen en de H. Willibrord gaan vieren in het eucharistisch centrum van de parochie, de Mariakerk in Didam;
9. Het pastoraal team denkt na hoe in de toekomst de Goede Week vorm te geven;
10. Pastor Ben Aarsen heeft zitting genomen in de commissie Vrijwilligersbeleid met daarin bijzonder aandacht voor toerusting en vorming voor vrijwilligers;
11. De pastores genieten in de maanden mei, juni en eind juli van hun vakantie. Hopelijk u ook!

Uw pastores

Samen zingen is leuk!



SamSam: gezellig muzikaal

Als je op een dinsdagmiddag zo rond 16.00 uur – 17.00 uur langs de pastorie in Nieuw-Dijk loopt, kan je spontaan verrast worden door helder klinkende kinderstemmen. De voordeur staat open en de vrolijke klanken van kinderliedjes, al dan niet kerkelijk getint, zweven je tegemoet. Voor de redactie van De Gabriël aanleiding om daadwerkelijk eens een keer binnen in de pastorie te kijken, want het kinderkoor in Nieuw-Dijk, dat is een paar jaar geleden toch opgehouden te bestaan?



Gezellig samen zingen

In 2015 was er inderdaad een bericht in een uitgave van De Gabriël waarin werd aangegeven dat het kinderkoor SamSam uit Nieuw-Dijk ophield te bestaan. Er waren te weinig kinderen om het koor op de been te houden. Tegelijk is wel de wens uitgesproken om een kinderkoor de familievieringen in Didam op te laten luisteren, ongeveer zo'n vier keer per jaar. Voor deze vieringen zouden de kinderen dan ongeveer drie of vier weken van te voren gaan oefenen. Kortom; SamSam ging op zoek naar een andere formule om zo als het ware een 'doorstart' te maken.

Femke: "Ik zit nu drie maanden bij het koor. Ik ben er bij gegaan omdat zingen gewoon leuk is!"

Sietse: "Ik zit er ook nog niet zo lang bij, maar ik vind het leuk omdat we met veel zijn."

Met de herstructurering van de parochie verandert er van alles en ook het korenbeleid is daarbij een onderdeel. In de parochie waren nog een paar andere kleine kinderkoren, maar ook die liepen tegen hetzelfde probleem aan als SamSam in 2015; te weinig kinderen. In overleg met het team en het bestuur is kinderkoor SamSam nu het officiële kinderkoor van de parochie geworden. De insteek is hetzelfde gebleven als in het bericht uit 2015; er wordt niet elke week geoefend, maar zo'n drie of vier weken vóór een viering waarin het koor zingt.

Femke: "Voor de eerste keer zingen in de kerk vond ik best wel spannend. Dat was met Kerstmis en toen waren er veel mensen."



Zingen is top!

Sietse: "Maar het is vooral leuk om voor zoveel mensen in de kerk te zingen!"

Op de warme dinsdag dat we als redactie op bezoek gingen bij het koor spat het enthousiasme er vanaf. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij dirigente Maike Hieltjes. De stoelen staan klaar met op elke stoel een mooie klapper met de liedjes. De kinderen druppelen binnen en vragen al nieuwsgierig welke liedjes er gezongen gaan worden. Het stramen van elke repetitie is hetzelfde. Eerst het zingen van een aantal liederen en dan even wat anders. In die tijd kan er gezongen worden voor iemand die jarig is geweest, wordt er wat gedronken en wordt er wat geknutseld of, zoals deze dinsdag, lekker even geravot in de tuin van de pastorie. Als er wordt geknutseld is dat vaak gerelateerd aan het thema van de viering waarvoor het koor op dat moment repeteert. Tijdens de viering nemen ze de knutsels mee en worden deze opgehangen in de kerk als extra ondersteuning van het thema. Bovendien ook leuk voor de beleving van de kinderen.



Onder leiding van Maike Hieltjes

Femke: "Ik hoop dat er meer kinderen bij komen want het is gewoon superleuk en gezellig!"

Sietse: "Als je zingen leuk vindt moet je gewoon komen, want zonder jou is het anders!"

Het koor kent op dit moment 17 leden, zowel jongens als meisjes. Naast kinderen uit Nieuw-Dijk die van het 'oude' SamSam zijn overgebleven zijn er ook kinderen uit andere geloofskernen van de parochie. Tegenwoordig laten ook kinderen uit Didam en 's-Heerenberg hun stem horen. Maike: "Het is zo leuk om met de kinderen vieringen muzikaal te kunnen begeleiden, vooral omdat ze er zelf zoveel plezier in hebben. En het is nog leuker als er na zo'n viering spontaan kinderen naar ons toe komen die ook graag met ons mee willen gaan zingen. Ze zijn meer dan welkom!"

Vindt uw zoon of dochter zingen ook zo leuk? En zit hij of zij zo minimaal in groep 4? Kom dan een keer kijken bij een repetitie hoe leuk het is. Stuur daarvoor even een mailtje naar kinderkoorsamsam@gmail.com en u hoort wanneer het koor oefent.

Eerste heilige communie en vormsel

Het was mooi!

Op 20 en 27 mei hebben we in Zeddum en in Didam en Wehl op een mooie manier de eerste communie gevierd van ruim 60 jongens en meisjes. De vieringen waren het hoogtepunt van bijna een jaar lang voorbereiden. De Werkgroep eerste communie heeft telkens op een sobere maar toch feestelijke manier de vieringen voorbereid. En daarbij was er hulp van de ouders. In elk van de kerken was er een eigen sfeer. Gemeenschappelijk echter was de stille aandacht voor het moment waarop de kinderen voor het eerst het Heilig Brood ontvingen. Op zondag 10 juni hebben Aric, Manuel en Kevin het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Door omstandigheden was deze keer niet een bisschop de



Vormelingen Aric, Manuel en Kevin

Vormheer, maar onze eigen pastoor Jurgen Jansen. In een feestelijke viering legde hij de jongens de handen op en zalfde ze met Chrisma. Het dames- en herenkoor van Beek heeft er prachtig gezongen.



Alle communicanten van de parochie H. Gabriël

En het gaat vast ook weer mooi worden!

Inmiddels hebben we ook de informatieavonden voor de communie en het vormsel van 2019 gehad. Het aantal aanmeldingen lijkt weer iets af te nemen, maar er komt toch weer een mooie groep. Van een kleine 50 kinderen kwamen de ouders naar Braamt en Didam om te horen van de plannen voor het nieuwe 'communiejaar'. Afsproken is, dat de definitieve aanmelding voor 16 juni zal gebeuren. We wachten het dus af. Voor het vormsel zijn we met de ouders van vijf jongens en meisjes samen gekomen. Ook van hen wachten we op de definitieve aanmelding. De wijze waarop we de uitnodiging voor de informatieavonden bij de ouders proberen te krijgen verandert. De vanzelfsprekendheid van het verleden ('een briefje via school') is verdwenen. De wijze van communiceren is diverser geworden. Dat vraagt van zowel de parochie als van de ouders wat meer inspanning en alertheid. Gezien het aantal mogelijke deelnemers aan communie en vormsel denken we daarin aardig geslaagd te zijn.

Vieringen voor kinderen

Jezus wil ons voorbeeld zijn en God wil ons helpen. Het is fijn om samen te vieren, verhalen uit de bijbel te lezen, te praten, zingen, spelen en bidden. Er zijn dagen waarop er speciale vieringen voor kinderen zijn. Die hebben we hier voor jou en je familie op een rijtje gezet. Alle communicanten van 2018 hebben deze lijst ook in hun EHC boekje gevonden. We hopen je te zien in de kerk!

1 juli	Eucharistieviering met KWD	9:30u Didam
9 sept	Eucharistieviering met KWD	9:30u Didam
30 september	Gabriëldag met KWD	10:00u Didam
14 oktober	Familieviering met eucharistie en kinderkoor Sam Sam	9:30u Didam

KWD = een gedeelte van de eucharistieviering gaan we naar de Gabriëlzaal om samen te spelen, denken, lezen, praten, werken over de bijbel van de zondag. Het is er altijd heel gezellig... ook jij bent welkom... vooral geschikt voor iedereen die op de basisschool zit. Bij de opening van de eucharistieviering en vanaf het Onze Vader... zijn we gewoon in de kerk bij de rest van de familie. Jij komt toch ook?!

HULP GEZOCHT – HULP GEVRAAGD - HULP GEZOCHT – HULP GEVRAAGD

De werkgroep KWD bestaat uit vijf actieve vrouwen die per KWD ongeveer 12-20 kinderen op hun eigen wijze meenemen op de weg/zoektocht van het geloof. We maken daarbij gebruik van diverse websites met verwerkingssuggesties passende bij de bijbel van de zondag. Een KWD doe je nooit alleen; we vinden dat er twee of drie personen moeten zijn om het te begeleiden. Helaas gaat één persoon verhuizen en merken we dat we te maken hebben met wisselende werkdiensten. Ben jij 14 jaar of ouder en wil je ons teamje versterken... of eens kennismaken... meld je dan bij Carmen Roes via kwd@parochiegabriel.nl. We overleggen drie keer per jaar een uur en verzorgen met ons team ongeveer tien KWD per jaar.

Dopen in de parochie

De doopdata voor 2018 zijn:

Doop-weekenden 2018	Vorbereiding (Didam, 20.00 uur)
22 en 23 september	28 augustus en 4 september
27 en 28 oktober	2 oktober en 9 oktober
24 en 25 november	30 oktober en 6 november

De dooplocaties worden tijdens de voorbereiding vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen. U meldt zich dus voor een doopweekend. De doopkerk en de dooptijd worden later vastgesteld. **Aanmelden** voor het Doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt het aanmeldformulier downloaden van de website en dan mailen aan dopen@parochiegabriel.nl. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke morgen van 9.00 tot 12.30 uur op nummer 0316 – 221 021.

Ruimte om het mystieke te ervaren

Latijns-Gregoriaans koor

Redactielid en lid van de herstructureringswerkgroep Liturgie Anneke Albers is in gesprek geweest met Henk Boerstal (voorzitter), Nico Jansen (dirigent) Jan de Reus (lid), Jos Baakman (penningmeester) en Bertus Schenning (secretaris) van het Latijns-Gregoriaans koor.



De geïnterviewde heren van het Latijns-Gregoriaans koor

Wie zijn jullie? En wat is Gregoriaans?

Wij zijn begonnen in de toenmalige Martinusparochie als een Gregoriaans koor. Ons koor is een mannenkoor. De Gregoriaanse koorzang is éénstemmig. Het moet klinken als één stem dat, zonder orgelbegeleiding, liturgische teksten zingt in de Latijnse taal, zoals het Kyrie, Credo of Agnus Dei. Vele generaties zijn met deze muziek opgegroeid, want vóór het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) was de mis volgens de Romeinse ritus in het Latijn en met Gregoriaanse koorzang. De jongere generaties zijn intussen meer gewend geraakt aan een (eucharistie-)viering in de volkstaal, met meerstemmig gezongen liederen én met muzikale (orgel-) begeleiding.

Wat spreekt jullie zo aan in het gregoriaans?

Iedereen die Gregoriaans zingt of hoort beleeft dat individueel; de muziek schept een sfeer waarin ruimte is om het mystieke te ervaren, je kunt je laten meevoeren in de klankstroom van de gezangen, en zo tot rust en tot jezelf komen. En het Latijn is nog steeds de universele taal van de katholieke kerk wereldwijd; die gemeenschappelijk gebruikte taal geeft een gevoel van verbondenheid, ook met mensen in andere landen of continenten. De term 'Gregoriaans' is een verwijzing naar Paus Gregorius I (ca. 600 na Chr.) die een grote invloed heeft gehad op het verzamelen en ordenen van alle bestaande – en toen ook al eeuwenoude – gezangen in de kerkelijke liturgie. Deze koorzang toont, tot op de dag van vandaag, de verbondenheid aan met de wortels van het Christendom.

Mogelijk is het zelfs al voortgekomen uit het reciteren (op één toon voordragen) van teksten, zoals bij de Joden gebruikelijk was. In wezen zijn Gregoriaanse gezangen sobere melodieën, die de aandacht richten op de inhoud van de teksten. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met het rappen in deze tijd: op een ritmische wijze zeggen van een tekst, het vertellen van een verhaal. Het gregoriaans kende tijden van grote bloei, vanuit de Franse kathedralen in Metz, Chartres, Parijs; maar ook tijden van neergang omdat koren

van jongens- en mannenstemmen al gauw meerstemmig werden, of omdat de voorkeur uitging naar gemengde koren van zowel vrouwen als mannen, die rijkere melodieën lieten horen, soms met prachtige muzikale omlijstingen van beroemde componisten. Soms, onverwacht, neemt de belangstelling weer toe. Zo'n 20 jaar terug kwam rond kersttijd een CD uit, getiteld 'Canto Gregoriano', gezongen door een monnikenkoor van een Spaanse kloosterkerk. Die CD werd toen veel gekocht door jongeren; het 'hemelse' gregoriaans hielp hen om de stress van het 'alledaagse aardse' bestaan kwijt te raken.

En nu verder onder de nieuwe naam Latijns-Gregoriaans koor?

Naast de Gregoriaanse gezangen zongen wij op de feestdagen altijd meerstemmige Latijnse missen in Didam. Het parochiebestuur heeft ons vorig jaar gevraagd om door te gaan als een 'Latijns-Gregoriaans koor'. Deze nieuwe naam geeft duidelijker aan dat we niet alleen Gregoriaans zingen, maar ook méérstemmige Latijnse missen en gezangen, mét muzikale begeleiding. En dat brengen we ten uitvoer in alle kerklocaties in de parochie Gabriël, 30 tot 40 keer per jaar in de weekendvieringen.

Vorig jaar werd er een nieuwe dirigent gezocht en die werd gevonden in de persoon van dhr. Nico Jansen uit Eefde. Voor de doorontwikkeling van ons koor en voor de bestendigheid in de toekomst hopen we op versterking. We zijn nu met 15 mannen, maar voor het meerstemmig repertoire kunnen we meer stemmen gebruiken. Het koorbestuur hoopt vurig op aanwas uit alle geloofsgemeenschappen van de parochie.

Heeft u daarvoor belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met de voorzitter, dhr. Henk Boerstal (06 - 49916010), of met de dirigent-organist, dhr. Nico Jansen (0575-847974). Repetitie: elke woensdagavond, 19.30 - 21.30 uur in de Mariakerk te Didam.

Werkgroep Liturgie



Het voormalige Gregoriaans koor tijdens hun laatste viering

Kevelaer 2018

Dit jaar wordt op **woensdag 1 augustus** aanstaande vanuit onze Parochie H. Gabriël wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Traditiegetrouw zal Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor de muzikale ondersteuning zorgen. De zang tijdens de plechtige Hoogmis (11.30 uur) en het Marialof (17.00 uur) in de Basiliek zal worden verzorgd door het Gabriëlkoor. Leden van het pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan. 's Middags om 14.30 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen en voor diegenen die minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken en te zorgen voor de inwendige mens.



In de kaarsenkapel

Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 21 juli aanstaande aanmelden bij het secretariaat in uw eigen geloofskern. De kosten bedragen €17,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen. Bij opgave wordt u het programma van deze dag overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Per fiets op bedevaart naar Kevelaer

Pastoor Jansen wil ook dit jaar weer met een groep pelgrims op dinsdag 31 juli aanstaande per fiets vertrekken naar

Kevelaer. De avond brengt u door in Kevelaer en de volgende morgen sluit u zich dan aan bij alle pelgrims die per bus arriveren. 's Middags na het lof wordt weer huiswaarts gefietst. Opgave en informatie voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel. 06 - 133 17 696. Graag vroegtijdig opgave zodat we hotelkamers kunnen vastleggen.



Fietsend...

Tevens is er gelegenheid om zelfs per voet naar Kevelaer te gaan. U kunt zich bij diaken Theo Reuling aansluiten die deze tocht onderneemt. De afstand is circa 50 km. Hij vertrekt eveneens **dinsdag 31 juli aanstaande**. Contact en opgave: 0316 - 225 687.



...en wandelend

Terugblik Lourdesbedevaart



U heeft er in de vorige De Gabriël over kunnen lezen; van 28 april tot en met 5 mei zijn de dames Thea Duis en Willy Sanders meegegaan met de bisdombedevaart naar Lourdes. Samen met de moeder, die helaas de bedevaart

niet meer heeft kunnen maken omdat ze in maart plotseling is overleden, en de zus van mevrouw Duis hadden zij zich opgegeven voor deze reis. Het is een bijzondere bedevaart geworden...

Hoe hebben jullie de bedevaart naar Lourdes ervaren?

"Het was een mooie ervaring, het is heel speciaal hoe je daar zo 'gegrepen' wordt door alles wat er op en rond het heiligdom afspeelt. Voor de vele pelgrims leek het ook wel als vanzelfsprekend om aanwezig te zijn bij de vieringen die er worden gehouden en dat voelt zeer prettig."

Wat was voor jullie het meest bijzondere om mee te maken?

"Het is heel bijzonder om met 25.000 mensen met allerlei nationaliteiten de internationale dienst mee te maken. Iedereen zingt in zijn eigen taal, maar we verstaan elkaar allemaal. En de lichtprocessie, in één woord prachtig. Als je dat niet zelf hebt gezien kan je niet vertellen hoe bijzonder dit is."

Wat maakte deze momenten zo bijzonder?

"Er zijn zoveel mensen bij elkaar en alles loopt op rolletjes. De begeleiding bij bijvoorbeeld het verlaten van de kerk was perfect. Wat ons bijzonder heeft geraakt is om te zien dat er nog zoveel gelovige mensen zijn. Heel mooi."

Heeft de bedevaart gebracht wat jullie er van verwachtte?

"We hebben een hele mooie en bijzondere week gehad. Het was jammer dat onze moeder er niet meer bij heeft kunnen zijn, we hebben emotionele momenten gehad, maar ook hele mooie. Het is bijna allemaal niet te beschrijven, maar het was zeer zeker de moeite waard!"

Nieuwe fase van bestaan

Wehls parochiecentrum

Het parochiecentrum in Wehl, de mooie voormalige pastorie aan het kerkplein gaat in andere handen over. Omdat de koop nog niet definitief is, kan nog geen naam van de koper worden genoemd. Wel is duidelijk dat er enkele ruimten voor een aantal jaren terug gehuurd worden voor de St. Martinus geloofskern Wehl. Daarvoor waren wel enkele noodzakelijke aanpassingen nodig.



De ingang komt linksachter bij de garage. En de brievenbus links achter het Mariabeeld.

Met ongelofelijk veel enthousiasme en inzet wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de voltooiing van de verbouwing van het parochiecentrum. Het linker gedeelte van het pand, waar het parochiekoor en One More Voice repeteerden, is verbouwd tot een secretariaatsruimte, een ruimte waar de Echo (het plaatselijke kerkblad) en de kerkboekjes worden gedrukt en een zaal waar zo'n 15 mensen kunnen vergaderen of vrijdagsochtends na de H. Mis een kopje koffie kan worden gedronken. Daarvoor is een keukenblok geplaatst. Ook is er een zoldertje gemaakt voor nog wat extra bergruimte. De koren repeteren nu in de kerk. Daarvoor zijn ook wat aanpassingen verricht.

Kerststal in de biechtstoel

Alouis Peters, die al jarenlang het drukwerk in Wehl voor zijn rekening neemt, is de man achter het veranderingsproces. Hij was het snel eens met gebouwenbeheerder Henk Otten van het kerkbestuur. De pastorie is een te groot gebouw (geworden) voor de activiteiten die erin verricht worden. Alouis heeft toen een plan gemaakt om die activiteiten in een zijbeuk van de kerk onder te brengen. Dat plan is niet goedgekeurd door het bisdom. Daarna is er bij de verkoop van het parochiecentrum een clause toegevoegd voor het terug huren van enkele ruimten voor een aantal jaren. "Maar we zouden de garage (naast de toekomstige nieuwe ingang van het secretariaat), er ook bij willen trekken. We zitten met opslagruimte. Dat is een groot probleem. Waar moet je bijvoorbeeld de masten van de processie laten? Die kun je toch niet in de kerk leggen?", aldus Alouis. Bennie Steintjes, ook betrokken bij dit werk, wijst erop dat tegelijkertijd de zolder en de kelder van de kerk zelf zijn opgeruimd. Vooral de processiespullen, zoals de vaandels, vinden er nu onderdak. De beelden van de kerststal staan in de biechtstoel.

Kosten gedrukt

Onder aanvoering van Alouis Peters is door een corps vrijwilligers hard gewerkt om alles in orde te krijgen. Alouis zelf wil absoluut niet de eer van het werk naar zich toetrekken.

Hij kan geen woorden genoeg vinden om zijn waardering voor die vrijwilligers tot uitdrukking te brengen. De kern van deze groep vindt zijn oorsprong bij de bouw van de kapel op het kerkhof, in 2008. En nu hebben ze weer hard gewerkt: eerst het parochiecentrum ontruimen. Drie containers aan oude kasten, schappen en ander materiaal is eruit gehaald. Veel bijzonders zijn ze niet tegen gekomen. Op een mooie koker, met daarin een oude lichtdruktekening van de kerk opgerold, na. Nu zijn ze bezig met de verbouwwerkzaamheden. Zij hebben het financieel ook mogelijk gemaakt, omdat door hun inzet de kosten relatief beperkt zijn gebleven.

Monumentaal pand

De RK-Pastorie in Wehl is een rijksmonumentaal pand, dat onder toezicht staat van monumentenzorg. Het dateert uit 1860. In 1991-1992 is het pand gerestaureerd. Snel daarna veranderde de pastorie van functie en werd het parochiecentrum. Het pand heeft een bruto inhoud circa 2018 m³, het woonoppervlak bedraagt circa 488 m² en het perceeloppervlak is 915 m² groot. Beneden is/was het secretariaat, een keuken, de drukkerij, een grote en kleinere vergaderkamer en de repetitieruimte voor de koren. De tweede verdieping telt maar liefst zeven kamers en een badkamer, en op de derde verdieping bevindt zich een gigantische zolder. Pastoor Hulleman (1994-1998) is de laatste pastoor die het als pastorie gebruikte. Hij had, net als enkele voorgangers, een grote hekel aan het grote huis. Hulleman zocht liever een kleinere, knusse woonomgeving. Maar boven op zolder gebruikte de timmerman van weleer (het vak dat hij voor zijn pastoraat uitoefende) wel een kleine ruimte die hij als timmerwerkplaatsje had ingericht.

Tekst en foto's: Harrie Leijten



De plattegrond van het parochiecentrum. De grijs getinte oppervlakte is voor een aantal jaren terug gehuurd voor de St. Martinus geloofskern Wehl.

Mariavieringen mei 2018

Met Maria een nieuw begin



Als we dit stuk schrijven hebben we drie Mariavieringen gevierd. Dit is het 10e jaar dat de werkgroep 'Mariavieringen' voor de Mariamaanden mei en oktober een cyclus van vieringen heeft voorbereid en uitgewerkt. De eerste jaren was het wellicht nog wat on-

wennig voor parochianen om naar andere kerken binnen de parochie Gabriël te gaan voor een Mariaviering. Toch zagen we in de loop van de jaren het aantal mensen groeien en dit jaar hebt u ons, de werkgroep, verrast door in grote aantallen de vieringen bij te wonen en met ons mee te trekken. Een mooier cadeau heeft u ons niet kunnen geven. Wie we daarbij

niet willen vergeten zijn de voorgangers en koren die op een bijzondere wijze het thema dat we bedenken weer uitwerken tot waardevolle en inspirerende Mariavieringen. Het doet ons zeer goed dat u ons niet alleen complimenten geeft maar ook de nodige feedback om op door te borduren. Binnenkort gaan we ons weer bezinnen over de vieringen van oktober. Maria is en blijft onze inspiratiebron, maar ook de Moeder die niet oordeelt of veroordeelt. Zij is en blijft voor velen een houvast, troost in moeilijke tijden. Maria is ook de moeder van de kerk, zoals we op 2e pinksterdag gedenken. Daarmee verbindt zij ons als parochiegemeenschap aan elkaar. Zo willen we als werkgroep met en voor elkaar de vieringen blijven samenstellen. En wij hopen dat we in die verbondenheid blijven samenkomen rond de Moeder van de kerk en de eerste van alle gelovigen. Wij rekenen op uw deelname aan de vieringen; u mag rekenen op onze inzet.

De werkgroep Mariavieringen

Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Ook wel als Maria Hemelvaart aangeduid. Een feest dat de bijzondere status van Maria als moeder van Gods zoon benadrukt. In onze parochie vieren we dat op drie momenten, één keer in de kerk en twee keren in de open lucht.

- Zaterdag 11 augustus om 18.00 uur een woord- en gebedsviering bij de Mariakapel aan de Tatelaarweg in Didam. Voorganger is pastoraal werker Guus van der Ploeg en het Gemengd koor uit Didam zal de zang verzorgen;
- Woensdag 15 augustus om 09.00 uur een eucharistieviering in de Mariakerk te Didam. Voorganger is pastoor Jurgen Jansen en het Gemengd koor uit Didam zal de zang verzorgen;
- Woensdag 15 augustus om 19.00 uur een eucharistieviering bij de Mariakapel in Vethuizen. Voorganger is pastoor Jurgen Jansen en het Gemengd koor uit Zeddum zal de zang verzorgen.

Mochten de vieringen in de openlucht door slechte weersomstandigheden naar de kerk verplaatst worden, dan wordt dit op de website en op Facebook bekend gemaakt.



's-Heerenberg / Lengel / Stokkum / Zeddum



Volgens een lange traditie viert het Oswaldusgilde in Zeddum het feest van hun patroonheilige St. Oswaldus. Het feest begint met een speciale viering ter ere van St. Oswaldus. In 2017 werd voor het eerst de Oswaldusviering in de openlucht, in het nieuwe natuurtheater gehouden. Tijdens deze eerste viering noemde pastoor Jurgen Jansen de opluchtviering een start van een mooie traditie. Dit jaar zal op zondag 5 augustus om 10:30 uur deze speciale viering worden gehouden. Een bijzondere ervaring op een unieke locatie. Bij slecht weer zal de viering worden gehouden in de St. Oswalduskerk. Hopelijk tot ziens op 5 augustus in het 'Zandgat' in Zeddum. Meer informatie over locatie, bereikbaarheid kunt u vinden op de site van het natuurtheater www.natuurtheaterzeddam.nl.

Familieberichten tot 25 mei 2018

Beek

Overleden

Annie Hendriksen- Nibbeling 87 jr., Arnhemseweg 16.

Didam

Overleden

Dinie Hageman- Visser 78 jr., Waverlo

Nieuw-Dijk

Overleden

Zus Derksen- Aaldering 99 jr., Waverlo 32

Bertus Heijnst 78 jr., Bosstraat 57

Samen Onderweg stopt

De herstructurering van de parochie H. Gabriël gaat steeds meer vorm krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie binnen de parochie en daarom zal de 'Samen Onderweg' niet langer verschijnen. Het bestuur heeft de redactieleden hiervoor op passende wijze bedankt. In volgende uitgaves van De Gabriël zult u lezen hoe de ontstane ruimte door het wegvallen van de Samen Onderweg in de toekomst zal worden opgevuld.

Braamt / Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

Sacramentsprocessie Nieuw Wehl

Gezamenlijk met schuttersviering

Op zaterdag 7 juli aanstaande vindt weer de schuttersviering met sacramentsprocessie plaats in Nieuw Wehl. In deze viering, die om 9.30 uur begint, wordt voorgegaan door pater Toon te Dorsthorst en pastoor Jurgen Jansen. Pater Toon zal de feestpredicatie verzorgen. De collecte bij het verlaten van het processiepark is zoals elk jaar bestemd voor het werk van pater Toon in Suriname. Na de viering is de herdenking van de overleden leden van de schutterij bij de Mariakapel, gevolgd door de vendelhulde voor de pastorie. Hierna is iedereen welkom in de schuttertent voor de brunch. Degenen die niet in staat zijn de afstand van de processie te lopen, kunnen direct na het verlaten van de kerk op de stoelen in het processiepark plaatsnemen. Vrijwilligers die willen helpen bij de opbouw van de processie zijn vrijdag 6 juli vanaf 9.00 uur welkom bij de pastorie. Meisjes, die graag als bruidje mee willen lopen in de processie, kunnen worden aangemeld bij mevr. Bianca v.d. Pavert, Karnemelkweg 5, Nieuw-Wehl, tel. 0314 - 681 476. Gebedsintenties kunnen worden opgegeven bij het parochie-secretariaat, elke vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur of per mail. De bewoners langs de route worden vriendelijk verzocht om de straten tijdens de processie autovrij te houden. Ook het uitsteken van de Nederlandse en Wehlse vlag wordt op prijs gesteld. We hopen op mooi weer en een grote opkomst nu we twee grote dorpsfeesten tegelijk vieren.

Column

Mediteren

Onze moeders en grootmoeders zullen nooit hebben gedacht dat ze heel modern bezig waren terwijl ze de groenten uit eigen tuin op het keukenfornuis gaar lieten worden. En toch is dat tegenwoordig het summum van modern koken: ingrediënten van heel dichtbij en dit heel langzaam gaar laten worden. Jawel 'slow cooking'. Ook op andere gebieden gaan we de hedendaagse hectiek te lijf met een veelheid aan meditatietechnieken zoals daar zijn: zen, avatar, yoga en mindfulness. Sommige hiervan zijn al heel oud, een aantal uit het boeddhisme (500 jaar v. Chr.).

Ook in onze katholieke kerk kennen we het mediteren. Zo lezen we in de bijbel over Johannes de Doper (ja, die van de sprinkhanen en wilde honing) die leefde in de woestijn. Ook in de eerste eeuwen van het christendom waren er veel mannen die zich terugtrokken in een grot in de woestijn en zich bezig hielden met bidden en mediteren. We noemen ze kluizenaars en herdenken hen nog altijd in de Litanie van alle heiligen. Ook later, in de middeleeuwen ontstonden de zogenaamde contemplatieve kloosterorden, bij velen beter bekend onder de naam 'slotzusters', die hun leven wijdden aan het bidden tot God en het denken aan de medemens. Zelfs het bidden van de rozenkrans zou je kunnen beschouwen als een meditatie: je bidt een vaststaand gebed tot onze moeder Maria, terwijl de kralen door onze vingers glijden. Andere meditatieve bijeenkomsten in de kerken waren het 40-urengebed en vooral ook de lijdensmeditaties die in de vasten werden gehouden. Ja, wel een heel scala aan overdenkingen.

Met alle veranderingen in de wereld, meer gericht op snelheid en economisch gewin kregen we het steeds drukker en is de meditatie in onbruik geraakt. Toch hebben we kennelijk in onze kerk iets laten liggen, gezien de opkomst van de al eerder genoemde pseudo-religieuze beschouwingen. Dit als tegenwicht tegen onze steeds hectischer wordende maatschappij. Het grote verschil tussen de christelijk geïnspireerde meditatie en de moderne varianten is toch wel dat de laatste erg individueel gericht zijn. 'Werken aan jezelf' is de oproep waarmee onder andere mindfulness en yoga worden aangeprezen, daar waar in de kerk de zorg voor de medemens, vooral de minstbedeelden, voorop staat.

Allen, die nog op vakantie gaan wens ik hierbij de nodige rust en ruimte toe!

Groeten,



Schema door de weekse vieringen

Dinsdag:

Loil om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand

Wehl om 16.00 uur
op elke dinsdag in Oldershove

Beek om 09.00 uur
op elke dinsdag

Woensdag:

Nieuw Dijk om 09.00 uur
op de 2e en 4e woensdag van de maand

's-Heerenberg om 19.00 uur
op elke woensdag

Donderdag:

Didam om 09.00 uur
op elke donderdag

Didam om 15.30 uur
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden

Vrijdag:

Wehl om 09.30 uur
elke vrijdag

Bereikbaarheid

Werkadres Parochie Gabriël

Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 **e-mail:** secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl **IBAN:** NL96 RABO 0154 6624 02

Pastoresteam

Pastoor Jurgen Jansen

Tel.: 0314-650028 **e-mail:** j.jansen@parochiegabriel.nl

Pastor Ben Aarsen

Tel.: 0316-253015 **e-mail:** b.aarsen@parochiegabriel.nl

Pastoraal werker Guus van der Ploeg

Tel.: 06 - 136 97 367

e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl

Diaken Theo Reuling ofs

Tel.: 0316-225687 **e-mail:** t.reuling@parochiegabriel.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen - Voorzitter

Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter

Sandra Bergevoet - Secretaris

Reinold Koelink - Penningmeester

Henk Otten - Gebouwenbeheer

Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken

PASTORALE NOOD: tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen 09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

Soms gaat het even niet

Sensor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensor.nl.

Ziekenbezoek

Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de betreffende geloofskern.

Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 **Secretariaat:** Hofstraat 4, 7041 AD 's-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 **E-mail:** emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 **E-mail:** oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur

St. Johannes de Doper te Kilder

Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 **E-mail:** sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl
Tel.: 0314-681296 **E-mail:** olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, vrijdag 09.30-11.30 uur

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 **E-mail:** martinuswehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parchie-wehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 19.00-20.00 uur en vrijdag 09.30-10.30 uur

St. Suitbertus te Stokkum

Pastoor van Sonsbeekstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 **E-mail:** suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.: 0314- 651306 **E-mail:** olvbraamt@parochiegabriel.nl

St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
Tel.: 0316-531264 **E-mail:** martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550 **E-mail:** mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag-woensdag-donderdag 09.30-12.00 uur

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk
Tel.: 0316-221250 **E-mail:** antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur
Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur
Gebedsintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272 **E-mail:** olvloil@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: zondags na de viering
Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel/!

Redactie

Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Augustine van Ree en Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl