

Maart, 2021

Beste mensen,

Hierbij ontvangt u de eerste rondzendbrief van 2021 over het werk van pater Henk Erdhuizen sdb.

In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over het werk van pater Henk in Bolivia. Wij hopen dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer daarvoor is:

NL33ABNA0414500075

t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te 's-Heerenberg
Het ANBI nummer van onze stichting is RSIN816797195

Deze maand hebben we als bestuur digitaal de jaarvergadering gehouden en het financieel jaaroverzicht vastgesteld. Hiervoor verwijzen wij u naar de website. Indien u het financieel jaaroverzicht per post wilt ontvangen verneem ik dit graag van u.

Willy Erdhuizen,
voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen
Wederikveld 36, 7006 VT Doetinchem

Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een bericht sturen naar w.erdhuizen@gmail.com

Goede en lieve mensen,

Een hartelijke groet uit Bolivia. Een land waar het onrustig blijft, ondanks nieuwe verkiezingen vorig jaar voor de nieuwe president en het parlement. Sinds ruim een week is er een politieke vervolging bezig van leden van de oppositie partijen. De oud president zit gevangen, beschuldigd van een staatsgreep, enkele oud ministers en militairen zitten vast. Familieleden van de oud regeringsleiders worden lastig gevallen door de politie. Waar leidt dit alles heen?

Deze maand waren de verkiezingen van gemeente- en provinciaal bestuur. Dat betekent hier dat, wanneer andere partijen aan de macht komen, de ambtenaren van de oude partij moeten plaatsmaken voor personeel van de nieuwe partij. Dat betekent concreet voor ons op het gebied van de gemeente en provinciaal bestuur nieuwe mensen om mee samen te werken.

Concreet betekent dat nu voor ons de kinderbescherming en het departement, waar jeugdzorg onder valt, stil ligt en dat gaat weken duren. De kinderbescherming plaatst ook kinderen in onze huizen. Onze huizen krijgen hiervoor een bescheiden vergoeding per kind als de autoriteiten de situatie van het kind herkennen en erkennen en dat kan soms maanden duren. Dus, deze bron van inkomsten ligt ook stil en deze periode wordt niet ingehaald.

Mensen zijn gedwongen om geld te lenen om rond te komen. Een oud-leerling van ons, heeft 7000 dollar geleend en moet hierover een woekerrente betalen. De druk om terug te betalen is groot. De enige mogelijkheid is jarenlang gratis werken zonder enige vorm van inkomen om je gezin te onderhouden. Via een bevriende advocaat hebben we dit geval kunnen oplossen met de mensenrechtencommissie.



Ik werk nu voor 4 huizen .Door de week in een opvangtehuis voor kinderen, jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar. Het zijn weeskinderen of kinderen waarvan ouder(s) in de gevangenis zitten. Verwaarloosde kinderen en slachtoffers van misbruik.

In het weekend ga ik voor het pastoraat naar 3 andere tehuizen.

Ik ga naar Hogar Fatima waar kinderen van 0 tot 5 jaar opgevangen worden, waar ik samen met de oudere kinderen de mis vier.

In Hogar Maria de los Ángeles wonen zowel de oudere jongeren met wie ik ook de mis vier.

In Hogar de Dios, waar kinderen met een verstandelijke beperking wonen vier ik graag met hen de liturgie. Ik voel me hier gelukkig bij.

Wat betreft het coronavirus. In eerste instantie mocht ik als kwetsbare oudere niet de straat op, maar nu is alles open hier. Er is wel een officieel verbod op feesten in zalen en clubs. De overheid neemt geen maatregelen omdat ze bang waren om stemmen te verliezen gedurende de verkiezingen. De gevolgen zijn groot. Er zijn veel slachtoffers. Als salesianen van Don Bosco zijn we ook getroffen, vier Salesiaanse medebroeders zijn gestorven, waaronder onze provinciale overste van 56 jaar. Helaas is hier sinds kort ook de Braziliaanse variant opgedoken. Met mondjesmaat komen wat vaccins hieraan met name uit China, deze worden ingezet voor zorgmedewerkers. De regering zegt dat men volgende maand mensen die ouder zijn dan 60 jaar gaat vaccineren, we zullen zien.

Op dit moment geef ik enige jongeren financiële steun om te studeren, ik heb een nieuw gasstel gekocht voor de keuken van Mano Amiga. Voor de studie hebben we enkele tablets gekocht zodat het onderwijs door kan gaan. Voor Hogar de Dios help ik hen met een computer met programma's. Roberto, een goede vriend van me, zorgt kosteloos voor de installatie. Omdat de televisie in Hogar de Dios stuk is gegaan en de verstandelijk gehandicapten kinderen nu geen televisie meer kunnen kijken heb ik voor hen een televisie gekocht, want voor de kinderen in dit huis de enige ontspanning soms bezoek en films kijken.

Pasen nadert, ik hoor dat bij u in Nederland ook veel mensen besmet zijn, mensen worden beperkt in naar buiten gaan, elkaar op te zoeken. Maar deze tijd geeft ons ook de mogelijkheid om ons leven te verdiepen, spiritueel te verrijken.

Dat wens ik u allen, naast een goede gezondheid en een zalig Pasen, toe.

De hartelijke groeten en toch een fijn paasfeest en hartelijk dank voor uw hulp voor alle kinderen en jongeren. Dank u wel dat ik dit namens u mogelijk mag maken.

De hartelijke groeten,

Henk