

Parochiesecretariaat / parochiecentrum
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE, tel: 0316 - 221 021
www.parochiegabriel.nl

Diaken Th. Reuling, tel.: 0316 - 225 687
e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl

Pastoor M. Oortman, tel.: 06 - 826 83 971
e-mail: m.oortman@parochiegabriel.nl

Acute pastorale nood
tel.: 06 - 557 55 957. Via dit nummer is één van de pastores bereikbaar om in geval van nood zo spoedig mogelijk hulp te bieden (b.v. voor het sacrament van de zieken of de ziekenzegening).

www.pkn-didam.nl/
Kerkgebouw:
Torenstraat 10, 6942 BG Didam

Predikant: Ds R. van der Hucht
e-mail: dominee@pkn-didam.nl

Secretariaat: Mw. A. Dienske
Postbus 82, 6942 BB Didam
tel.: 0316 - 525 884
e-mail: kerkenraad@pkn-didam.nl

Beheer kerkgebouw: G. Blom
tel.: 06 - 124 66 595
e-mail: beheerder@pkn-didam.nl

KERKDIENTEN week 43 (23 t/m 29 oktober) [Kijk op www.parochiegabriel.nl](http://www.parochiegabriel.nl) voor de actuele berichten

St. Pancratiuskerk 's-Heerenberg	St. Martinuskerk Wehl	St. Oswalduskerk Zeddum	Mariakerk Didam	St. Martinuskerk Beek
Zaterdag 23 oktober Viering elders in de parochie	Zaterdag 23 oktober 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Cantare per Dio</i>	Zaterdag 23 oktober 19:00 uur Mariaviering G. Hendriksen <i>One More Voice</i>	Zondag 24 oktober 09:30 uur Eucharistieviering B. Aarsen en T. Reuling <i>Antonius van Paduakoor</i>	Zondag 24 oktober Viering elders in de parochie
Woensdag 27 oktober 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	<i>Intenties:</i> Vader en moeder Reuling-Kaal en Henk; Ouders Smeenk-Moorman; Lenie en Jan Aaldering en zoon Bennie; Pater Willy Hoeben; Jaargedachtenis Guus Welling; Bart en Marie Röttger-Joling; Familie Jansen-Keurentjes; Ouders Wienholts-van Leussen; Jaargedachtenis Fons Haentjens; Jaargedachtenis Lenie Wildeboer-Schut; Jaargedachtenis Theo Schennink; Jan te Raay en familie; Uit dankbaarheid b.g.v. een 50 jarig huwelijksjubileum	Zondag 24 oktober 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman <i>Oswalduskoor</i>	<i>Intenties:</i> Gerrit Heebing; Tonnie Wenting; ouders Driessen-Buiting; Hend en Annie Hubers-Meijer; Wiek en Mineke van Haeren-Peters; Annie Looman; ouders Morren-Seegers; Gerard Lamers; ouders Breukers-Jacobs; Annie Kok (verjaardag); ouders Klaassen-de Beer (verjaardag George); Nol Peters; Theo en Riet Thuis-Swart <i>Jaargetijden:</i> Jan Looman; Riet de Reus-Eringveld; Frans Dieker <i>Vanuit Loil:</i> Tgv het 50-jarig huwelijk echtbaar Derksen-Wenting; Herman en Stien Zeegers-Peters; Maarten en Joep Mengels; Gerard Jansen; fam. Wenting-Damen; fam. Derksen-Derksen <i>Jaargetijde:</i> Ouders Willemsen-Lamers <i>Vanuit Nieuw-Dijk:</i> Bart Nibbeling	Dinsdag 26 oktober 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman
	Vrijdag 29 oktober 09:30 uur Eucharistieviering M. Oortman	<i>Intenties:</i> Gerrit ter Horst; Gerrit Hollander; Sebastian Stabik; Lies Jansen-Lubbers; Fried Bekker-Mulleman; Annie Dieker-Meijer; Diny Peeters-Jansen; Marietje Smits-Garben; Johan Mulling; jgt. Henk Hesseling; Albertus Hendriks; Tonnie Wissink; Theo Ariëns; Jan van Vliet; o.o. Engelbarts-Smits; o.o. Peeters-Varwijk; o.o. Gasseling-Huntink; Bart en Marie Röttger-Joling; o.o. Meijer-Gerritsen en Frans en Bernard; Jan en Doortje Nijhof-Berendsen <i>Vanuit Braamt:</i> Pastoor de Vreeze <i>Vanuit Kilder:</i> Leon Thijssen	Donderdag 28 oktober 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
		Donderdag 28 oktober 19:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	Donderdag 28 oktober 09:00 uur Eucharistieviering M. Oortman	
			<i>Intenties:</i> Beb en Dinie Holleman-Köning; H.J. Peters (trouwdag) <i>Vanuit Nieuw-Dijk:</i> Ouders Elbers-Grob; overl.fam. Raben-ter Horst	
			Donderdag 28 oktober 19:00 uur Mariaviering B. Aarsen <i>Dameskoor Martinus</i>	

Overleden:
9 oktober: Mienneke Wolters-Jansen, 95 jaar, uit Didam. Haar uitvaartviering was donderdag 14 oktober in de Mariakerk in Didam met aansluitend de begrafenis in Loil.

Dat zij moge rusten in vrede

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021

Motto: 'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben' (Handelingen 4,20)

Met dit citaat uit het boek *Handelingen van de apostelen 4,20* voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg. In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte in het weekend van 23 en 24 oktober a.s. of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl.

Bereikbaarheid secretariaten - De secretariaten Beek, Didam, 's-Heerenberg, Wehl en Zeddum zijn open (*uitsluitend telefonisch en/of per mail)			
Beek:	Do. van 9:00-12:00 uur, tel.: 0316 - 531 264 mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl	Loil*:	mail: olvloil@parochiegabriel.nl
Braamt*:	Di. van 10:00-11:00 uur, tel.: 0314 - 651 306 mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl	Nieuw-Dijk*:	mail: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Didam:	Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag van 9:30-12:00 uur, tel.: 0316 - 221 550	Nieuw-Wehl*:	Maak gebruik van het secretariaat in Wehl
's-Heerenberg:	Do. van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 - 661 224 mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl	Stokkum*:	mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Kilder*:	Maak gebruik van het secretariaat in Wehl	Wehl:	Vrij. van 09:30-10:30 uur, tel.: 0314 - 681 254 mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
		Zeddum:	Wo. van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 - 651 281 mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl

Week 43 KERKDIENTEN

Zondag 24 oktober, 10:00 uur
dhr. M. Baauw, Wichmo

Alle diensten zijn ook digitaal te volgen via onze website (www.pkn-didam.nl/kerktv) of via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar Didam).

ACTIVITEITEN

Voor nadere informatie zie onze website of ons kerkblad 'Samen'.

MEDEDELING

We zijn verheugd te kunnen melden dat u de kerkdiensten in de protestantse kerk weer kunt bijwonen. De 1,5 meter hoeft niet meer, maar geef elkaar de ruimte. Ook is er weer koffie-drinken na de dienst!



Oktober MARIAMAAND

Maraviering Zat. 19:00 uur Zeddum en donderdag 19:00 uur Didam

Ook in mijn leven neemt, net als bij veel mensen, Maria een belangrijke plaats in. Niet dat ik de hele dag aan haar denk of aan het bidden ben. Maar van tijd tot tijd ben ik stil om mijn gedachten te ordenen. En bij moeilijke dingen ga ik vaak bij haar te rade. In de moeilijke tijd of bij gebrek hoor ik haar tot omstanders zeggen: "Doe maar wat Hij u zeggen zal." Ze heeft stevast Jezus voor ogen. Maria zal steeds wijzen naar Jezus. Van Hem mag je de oplossing of verlichting verwachten.

Zo wordt zij dus voor mij een voorbeeld van geloof en vertrouwen. En in de zorgen van alledag hoor ik haar dus dat ene zinnetje zeggen, ook voor/aan mij. Als ik dan werkelijk mijn eigen (wijsheid) aan de kant zet en me realiseer dat bij Maria geen foutje te vinden is en probeer te doen wat Jezus ons voor heeft gedaan, krijgt de dag weer een andere kleur. Deze week vragen we Maria ons voor te doen wat Jezus ons voorleefte en bidden we om ook zonder fouten te kunnen leven.

U kunt voor de viering een intentie opschrijven en in het schatkistje achter in de kerk doen, Bij een volgende bedevaart zullen we die intenties in een Maria heiligdom achterlaten.

Pastor Ben Aarsen